

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 1

Årg. 16

Februari 2003

Årsmöte 2003

Härmed kallas du till årsmöte med Folkare Släktforskarförening

onsdagen den 26 februari 2003 kl 18.30

Vi träffas i släktforskarlokalen, Myrgatan 3.

Lotteri med finfina vinster, t ex Masenlöpare, Avestahäst m m.

Programkommittén har kanske någon överraskning.

Välkomna!



*Gustaf Hallin och Axel Åberg
Läs mer på sid 12.*

Glöm ej bort det finns ...

en medlemsavgift för 2003 som skall vara betald senast den sista april för att du inte skall missa nästa nr av An-Siktet.

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningen bildades 9 april 1987 och är ansluten till Sveriges
Släktforskarförbund och Dalarnas Släktforskarförbund

Postadress: c/o Studieförbundet Vuxenskolan tel 0226-510 59
Box 1, 774 21 AVESTA
Besöksadress: Myrgatan 3 (Vuxenskolan) AVESTA

Medlemsavgift: 125 kr Postgiro 58 45 11 - 0
Familjemedlem: 25 kr
Ungdomsmedlem: 25 kr (t o m 20 år)

STYRELSE 2002

Ordförande Birgitta Larhm

Markusgatan 13, 774 30 AVESTA tel 0226-558 94
e-post: birglar@swipnet.se

Vice ordförande Lars-Göran Jönsson

Garpgårdsvägen 6, 776 98 GARPENBERG tel 0225-223 53
e-post: jonesson@mail.bip.net

Kassör Birgitta Gustafsson

Sörby Gård, Västansjö 11, 774 97 FORS tel 0226-310 50
e-post: b.sorby@swipnet.se

Sekreterare Marianne Forngren

Södra Rudö Pl 10, 774 65 AVESTA tel 0226-740 30
e-post: marianne.forngren@hem.utfors.se

Materialförvaltare Ingvar Gustavsson

Åsgatan 8, 774 41 AVESTA tel 0226-542 78
e-post: ingvar-gustavsson@telia.com

Suppleant Wivi-Anne Svensson

Bengtsbogatan 6, 774 35 AVESTA tel 0226-540 33

Suppleant Barbro Vikström

Mattsbogatan 20 E, 774 40 AVESTA tel 0226-556 02
e-post: parpu@compaqnet.se

VALBEREDNING

Nils Bergius

Granåsvägen 25, 775 50 KRYLBO tel 0226-128 93
e-post: nilsbergius@swipnet.se

Göran Hedh

Oppgårdsvägen 8 A, 775 51 KRYLBO tel 0226-105 43
e-post: goran.hedh@telia.com

Sven-Olov Larsson

Brunnbäcksvägen 46, 775 71 KRYLBO tel 0226-615 36

PROGRAM- OCH ARBETSKOMMITTÉ

Helen Johansson

Lindvägen 23 B, 775 52 KRYLBO 0226-612 83
e-post: helenjoh2000@yahoo.se

Barbro Larm

Betvallen 4, 775 96 KRYLBO tel 0226-661 49
e-post: bar.lar@zeta.telenordia.se

Anita Malmberg

Axelsbo 63, 774 92 AVESTA tel 0226-221 57

Bengt och Berit Tunler

Östra Parkgatan 30, 774 30 AVESTA tel 0226-535 10

AN-SIKTET

Redaktörer: Birgitta Larhm och Barbro Vikström
adresser, se ovan

FÖRFATTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR INSÄNT MATERIAL

Citat ur An-Siktet får göras om källan anges.

Innehåll:

Kallelse till årsmöte	1
Dagordning för årsmötet	3
Verksamhetsberättelse 2002	4
Räkenskaper	7
Statistik för åren 2000 - 2002	9
Avlidna medlemmar	9
Valberedningen!	9
Nya medlemmar	9
Jubileum	10
Forskarkvällar	10
Släktforskarnas Hus	11
Forskarresa till Släktforskarnas Hus den 5 april	11
Ett foto taget före 1918	12
Nickarvet år 1940 och tiden närmast därefter, <i>fortsättning</i>	12
Västerås Släktforskarclubb	18
Bingolotto	18
Släktforskardagar i Blekinge	18
Bokrecensioner	19
Nytt i bokhyllan	19
Program	20

 **AvestaPolarit**
STAINLESS



**När du flyttar, glöm inte att
meddela FSF din nya adress.**

Förslag till dagordning

DAGORDNING**för Folkare Släktforskarförenings årsmöte 2003**

1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer
 - a. Val av ordförande för mötet
 - b. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknade
6. Rapporter
7. Skrivelser
8. Verksamhetsberättelse 2002
9. Kassörens rapport
10. Revisorernas berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val

a.	Vice ordförande	2 år
b.	Kassör	2 år
c.	Styrelsesuppleant	2 år
d.	Två revisorer	1 år
e.	Två revisorssuppleanter	1 år
f.	Fem ledamöter program- och arbetskommitté, en sammankallande	1 år
g.	Två redaktörer till An-Siktet	1 år
h.	Valberedning, tre ledamöter, en sammankallande	1 år
13. Fastställande av årsavgift för år 2004
14. Val av representanter i Dalarnas Släktforskarförbund

a.	Två ordinarie ledamöter	1 år
b.	Två suppleanter	1 år
15. Fastställande av avgift till Dalarnas Släktforskarförbund 2003
16. Släktforskarlagarna i Ronneby, Blekinge
 - a. Representanter
 - b. Föreningsbord
17. Övriga frågor
18. Avslutning

Folkare Släktforskarförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

Styrelsen för Folkare Släktforskarförening (FSF) lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002-01-01 - 2002-12-31.

Folkare Släktforskarförening är sedan år 1988 ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och även sedan 1999 ansluten till Dalarnas Släktforskarförbund som är en sammanslutning av släktforskarföreningar i Dalarna.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen har sedan årsmötet 2002-02-27 bestått av:

Birgitta Larhm	ordförande (2002-2004)
Lars-Göran Jönsson	vice ordförande (2001-2003)
Marianne Forngren	sekreterare (2002-2004)
Birgitta Gustafsson	kassör (2001-2003)
Ingvar Gustafsson	materialförvaltare (2002-2004)
Wivi-Anne Svensson	suppleant (2001-2003)
Barbro Vikström	suppleant (2002-2004)

Ordinarie revisorer har varit Anita Dagnarsdotter och Ingemar Smeds med Ingegerd Olsson och Mary Sundberg som revisorsuppleanter.

Valberedning har varit Nils Bergius, Göran Hedh och Sven-Olov Larsson med Nils Bergius som sammankallande.

Program- och arbetskommitté

Program- och arbetskommittén har bestått av Helen Johansson, Barbro Larm, Anita Malmberg, Bengt Tunler och Berit Tunler. Vi vill framföra ett tack till program- och arbetskommitténs för deras arbete.

Medlemsantal

Den 31/12 2002 var vi 313 medlemmar, att jämföras med 285 den 31/12 2001, en ökning med totalt 28 medlemmar.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 protokollförda sammanträden.

Släktforskarlokal

Vi har sedan februari 1999 hyrt lokal av Studieförbundet Vuxenskolan i Avesta, Myrgatan 3. De mikro-kortläsare, mikrokort över kommunens församlingar, pärmarna från SVAR som tidigare fanns i bibliotekets källarlokal finns i föreningens lokal. Vi har även under året tagit hand om beställningarna av mikrokort från SVAR. Under våren hade vi hjälp från Arbetsförmedlingen med bemanning av lokalen. Under hösten har medlemmar till en del skött bemanningen av lokalen, men vi har till en del fått förlita oss på att Vuxenskolan har funnits på plats och öppnat för forskarna.

Dalarnas Släktforskarförbund

Under året har Birgitta Larhm och Barbro Vikström varit ordinarie ledamöter och Birgitta Gustafsson och Ingvar Gustafsson suppleanter i styrelsen för Dalarnas Släktforskarförbund. Det har under året hållits 7 protokollförda styrelsemöten. På Internet under Dalarötter finns dalaförbundet med föreningsinformation, kalendarium, efterlysningar mm.

Soldatprojektet

FSF har under året blivit avkopplade från projektarbetet vad gäller dalasoldater och detta på grund av att vårt område egentligen hör under Västmanlands regemente.

Ekonomi

Vi höjde medlemsavgiften för 2002 från 100:- till 125:- och detta har till en del rättat upp ekonomin för innevarande år!

Eftersom portokostnaden är en tung post för vår förening så vill vi tacka de personer som har delat ur post och på det viset hållit nere portokostnaderna.

Medlemsmöten och träffar

Resorna till Släktforskarnas Hus i Leksand har som vanligt lockat ett stort antal forskare. Under våra två resor har vi varit mellan 25-30 personer varje gång.

- 17 februari **Söndagsöppet** för forskning m.m i lokalen
- 27 februari **Årsmöte.** Lars Östlund avslutade kvällen med att berätta och visa bilder från Surbrunns hälsokälla – en bortglömd kurort i Folkare.
- 5 mars **Kvällsöppet** för forskning m.m i lokalen
- 10 mars **Söndagsöppet** för forskning m.m i lokalen
- 3 april **Kvällsöppet** för forskning m.m i lokalen
- 14 april **15-årsjubileum** för FSF. Utställning, Per Karlsson, Sten Tegfors och Dis-Aros visade sina databaser. Kaffe och rulltårta serverades.
- 20 april Forskarresa till **Släktforskarnas Hus** i Leksand.
- 24 april **Kvällsöppet** för forskning m.m i lokalen
- 12 juni Studiebesök **Riksarkivet.** Guidad visning av Riksarkivet i Stockholm.
- 28 september Forskarresa till **Släktforskarnas Hus** i Leksand
- 7 oktober Studieresa till **Landarkivet i Uppsala.**
- 23 oktober **Öppet Hus**, forskning m.m
- 27 oktober **DIS-kurs.** Tematräff - nybörjare i DIS-Aros regi.
- 14 november **Öppet Hus**, forskning m.m
- 1 december **DIS-kurs,** Tematräff – uppföljning i DIS-Aros regi.
- 9 december **Öppet Hus** med julfest. Katrina Oscarsson visade sin mor Karins halmarbeten, bokförsäljning m.m.

Forskarresorna till Leksand och studiebesöken har utfallit positivt. Temakvällarna i samarbete med DIS-Aros har rönt ett stort intresse. Tyvärr har varken söndags- eller kvällsöppet rönt något större intresse från medlemmarnas sida.

Släktforskar- och förtroendekonferens i Malmö

Årets släktforsarkonferens var förlagd till Malmö. Vår vice ordförande Lars-Göran Jönsson representerade FSF under dessa dagar.

Släktforskardagarna i Dalarna 2002

Folkare Släktforskarförening var en av de sex forskarföreningar i Dalarna som detta år ansvarade för dessa årligen återkommande dagar. Under fredagens ordförandekonferens representerades föreningen av Birgitta Larhm. Barbro Vikström deltog vid redaktörskursen under fredagen. På lördag förmiddagen deltog Lars-Göran Jönsson i cirkelledarkonferensen. Årets riksstämma var förlagd på lördagseftermiddagen och FSFs ombud var Birgitta Larhm.

An-Siktet

Medlemsbladet An-Siktet har under året utkommit med 4 nummer. Tidningen har skickats till föreningens medlemmar men även till andra släktforskarföreningar och institutioner inom Sverige och Finland. Redaktionen har under verksamhetsåret bestått av Barbro Vikström och Birgitta Larhm. Redaktörerna vill framföra ett tack till de personer som genom sina bidrag har gjort vårt medlemsblad varierande och läsvärt.

Arkiv och bibliotek

FSF erhåller tidningar/medlemsblad från andra släktforskarföreningar i Sverige och Finland. Dessa är registrerade och insatta i pärmar som finns i vår lokal.

FSF har införskaffat litteratur och även erhållit böcker och uppsatser som gåva från både medlemmar och icke medlemmar. Dessa litteraturgåvor finns efter registrering tillgängliga till hemlån för medlemmar. För de gåvor föreningen har erhållit framföres härmed ett stort tack.

Dator

Vi har erhållit en dator som finns i lokalen och på denna har vi lagt in de cd-skivor som FSF äger. Vi har för närvarande, Ortnamnsskivan, Sveriges Dödbok 1950-1999, Gamla stan, Klaraskivan och Söderskivan. Bouppteckningsregister för Uppland. Västerfärnebo, födda, vigda och döda.

Mikrokort

Vi har under året fortsatt med att införskaffa mikrokort. Vi har under året köpt in Grangärde, Norrbärke och Söderbärke församlingars mikrokort till ungefär 1930.

BingoLotto

Under året har vi fortsatt med försäljning av lotter för att finansiera inköpen av mikrokort. Vi har införskaffat mikrokort för 30.667:- under år 2002. Utan Bingolotto har vi ingen möjlighet överhuvudtaget att köpa mikrokort.

Till alla er som har köpt en lott eller flera, och som gjort det möjligt att köpa mikrokort, vill vi framföra ett varmt tack. Ett stort tack till Helen Johansson som har tagit på sig att vara avbytare vid försäljningen på lördagarna.

Slutord

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det förtroende som visats oss under det gångna året.

Avesta i januari 2003


Birgitta Larhm


Lars-Göran Jönsson


Birgitta Gustafsson


Marianne Forngren


Ingvar Gustafsson


Wivi-Anne Svensson


Barbro Vikström

Folkare Släktforskarförening

Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 03-01-29

Preliminär

Senaste vernr: 217

Räkenskapsårets början: 02-01-01

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 02-01-01 - 02-12-31

	Perioden	Periodbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3110 Skriftserie 1	117,50	1 000,00
3111 Skriftserie 2	37,50	1 000,00
3120 Försäljning av material, litteratur	5 040,00	5 000,00
3130 Bingolotto	32 592,28	25 000,00
S:a Nettoomsättning	37 787,28	32 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	35 240,00	34 500,00
3987 Kommunala bidrag	3 000,00	3 000,00
3988 Dalarnas Släktforskarförb 2002	0,00	11 290,00
3990 Övr ersättn och intäkter	1 365,50	1 000,00
3991 DSF-övrigt	7 000,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	46 605,50	49 790,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	84 392,78	81 790,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4009 DSF, medl avg	-2 216,00	-1 071,00
4010 Inköp av litteratur m.m.	-4 265,00	-4 000,00
4011 DSF styrelse	0,00	-1 500,00
4012 Soldatregistret	0,00	-1 000,00
4013 Dalaförbundet 2002	-4 814,00	-11 290,00
4014 Sveriges Släktforskarförbund	-1 993,00	-1 995,00
4015 Inköp eget bibliotek	-1 280,00	-500,00
4016 Föreningsmedlemsavgift	-270,00	-250,00
4017 Mötesverksamhet	-1 017,50	-1 000,00
4018 Kurs/Konferens	-868,00	-500,00
4019 Tryck Skrift 3	0,00	-7 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-16 723,50	-30 106,00
Bruttovinst	67 669,28	51 684,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-9 600,00	-9 600,00
6010 Köp av mikrokort	-30 667,00	-25 000,00
6012 Div. kontorsmaterila	-1 821,00	-1 000,00
6013 An-Siktet, material, tryck, m.m.	-2 125,00	-2 000,00
6250 Porto	-5 946,00	-8 000,00
6251 Telefon	-2 312,50	-2 500,00
6310 Företagsförsäkringar	-765,00	-900,00
6390 Övr kostnader	-2 232,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-55 468,50	-51 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-72 192,00	-81 106,00
Rörelseresultat före avskrivningar	12 200,78	684,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	12 200,78	684,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	12 200,78	684,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	52,90	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	52,90	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	52,90	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	12 253,68	684,00

Folkare Släktforskarförening
Räkenskapsår 2002

Tillgångar	
Kassa	200,00
Post giro	35199,13
Bank	2094,62
Fordringar	3993,00
Summa	41486,75

<i>Lager:</i>	
Mikrokort	122013,00
Soldatrullor	8061,00
Varulager	20019,00
Tillgångar + lager	191579,75

Skulder o eg kap	
Skulder	1050,00
Eget kap	40436,75
* Ing kap	28183,07
* Årets resultat	12253,68
Summa	41486,75

<i>Lager:</i>	
Mikrokort	122013,00
Soldatrullor	8061,00
Varulager	20019,00
Skulder eg kap + lager	191579,75

Inköp av mikrokort under åren

Inköp av mikrokort 1997-99	36830,00	
Inköp av mikrokort 2000	20021,00	
Inköp av mikrokort 2001	34495,00	
Inköp av mikrokort 2002	30667,00	122013,00
Inköp av soldatrullor 2000	8061,00	8061,00

Birgitta Gustafsson

Birgitta Gustafsson
Kassör

Birgitta Larhm
Ordförande

Statistik för åren 2000-2002

Bokning av läsapparater 2000-2002

Vid en jämförelse av åren 2000 och 2002 så bör vi ha i minnet att lokalen endast har varit öppen tisdag-torsdag från maj till och med december månad. Detsamma gäller för året 2001.

Under 1999 användes läsapparaterna under 2.343,5 timmar, år 2000 3.054,75 timmar och för år 2001 hela 4.388 timmar. Det blir en ökning från år 1999 till 2001 med drygt 87 %. Tydligt har denna trend brutits för under år 2002 har vi endast kommit upp i 3.103 timmar. Jämfört med 2001 är det en sänkning med mer än tusen timmar. Efter den mycket varma sommaren när all forskning låg nere hade höstens forskning lite svårt att komma igen.



Bengt Joelsson

Vår medlem Bengt Joelsson, Enskede har avlidit den 30 november 2002. Han var född i april 1919 och blev drygt 83 år gammal. Bengt har varit medlem i FSF sedan starten 1987.

Gösta Krantz

Vår medlem Gösta Krantz, Vatebo Horndal har avlidit den 17 november 2002. Gösta har varit medlem i FSF sedan år 2000.

Vi lyser frid över deras minne.

Valberedningen!

Valberedningen behöver hjälp med förslag på personer som vill och kan arbeta i föreningen.

De vill ha in förslag på ledamöter till program- och arbetskommittén och revisorer.

Vet du någon person som du tror skulle passa, så tipsa valberedningen i fråga. Det måste finnas fler som kan tänka sig göra en insats för FSF.

Valberedning:

Nils Bergius, tel 0226-128 93

Sven Olov Larsson, tel 0226-615 36

Göran Hedh, tel 0226-105 43

Nya medlemmar

Sonja Larsson
Micklas väg 1
294 72 Sölvesborg
tel 0456-52366
e-post nils.lennart@telia.com

Katrin Nyström
Högalidsgatan 46 A
117 30 Stockholm
tel 08-669 98 03
e-post katrin.nystrom@bredband.net

Karl-Axel Toresbo
Hallgattu 10
793 60 Siljansnäs

Ingrid Ullberg
Ridstigen 17
816 30 Ockelbo
e-post ingrid.ullberg@home.se

**FSF hälsar de nya medlemmarna
hjärtligt välkomna!**

Jubileum

av Birgitta Gustafsson och Ingvar Gustavsson

Lördagen den 19 oktober 2002 firade Dalfolk, 15 år, och Släktforskarnas Hus, 10 år. Festligheterna hölls på Hotell Moskogen i Leksand och blåstes in av en lurblåsare, som blåste i kohorn.



Margareta Hedblom och Folke Hansjons framförde en mycket trevlig tablå över tillkomsten av Släktforskarnas Hus. Foton och andra dokument fanns uppsatta på skärmar som berättade historiken.



Förre riksarkivarien Sven Lundkvist berättade fängslande om folkbokföring före kyrkböckernas tid. Han tog upp t ex skattelängder där bl a mantalslängder och jordeböcker ingår.



Margareta Hedblom berättade om olika människoöden bland emigranter från Dalarna. Margareta har genomfört och dokumenterat flera resor över till Svenskbygderna.

Hyllningar och välgångsönskningar framfördes från föreningar och andra intressenter till Dalfolk och Släktforskarnas Hus.

Under lunchen underhöll en klarinettgrupp från musikskolan.

Eftermiddagen avslutades med en guidning i Släktforskarnas Hus. Tillfälle att släktforska fanns men vi for hemåt efter att ha varit med om en trevlig eftermiddag.

Forskarkvällar

av Barbro Vikström

Torsdagen den 16 jan startade vårsäsongen med en forskarkväll i släktforskarlokalen. Forskarkvällarna under hösten var ju, som vi skrev i förra bladet, inte särskilt välbesökta, så döm om min förvåning när jag denna kväll kom till lokalen och det var fullsatt. Dessutom kom jag tidigt, klockan var ännu inte fem. Det var kul. Självt hade jag tänkt titta lite i de nya mikrokorten med domstolshandlingar som FSF köpt in. Det var bouppteckningarna som lockade och jag lyckades så småningom få tillgång till en läsare och botaniserade lite. Domstolshandlingar är en riklig källa för oss släktforskare och ger mycket om man tar sig den tiden som behövs.

Ytterligare en forskarkväll var bokad till tisdagen den 21 januari och även då var det många som kom för att forska. Föreningens CD-skivor är omtyckta, speciellt verkar Dödskivan vara populär. Den var i flitigt bruk båda kvällarna.

Det är bara att hoppas att trenden håller i sig för vi har flera forskarkvällar inbokade under våren. Närmast den 5:e februari, men den kvällen är redan förbi när ni får detta nummer av An-Siktet men konsultera programmet på sista sidan så ni inte missar något tillfälle.

Släktforskarnas Hus

Detta erbjuder Släktforskarnas Hus sina gästande forskare:

- Kyrkoböckerna från alla Sveriges församlingar på mikrokort.
- Husförhörslängder fram till ca 1897.
- Födda, vigda och döda till ca 1928. Under 2003 fyller de på fram till 1932.
- Flyttningsslängder till 1860 och i begränsad omfattning till 1928.
- Församlingsböcker 1900, 1910, 1920 (avskrifter av SCB material). Senast från 030301 räknar de med att ha även 1930 från hela landet.
- Församlingsböcker för Dalarna fram till sekretessgränsen. Under januari 2003 fyller de på med Örebro län, Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Gävleborgs län fram till sekretessgränsen. Sverige norr därom kommer senare under året.
- Kommunionlängder
- Räkenskaper
- Bouppteckningar på mikrokort, slutet av 1600-tal till ca 1860, 11 män samt Göta och Svea hovrätter.
- Mönsterrullorna för Dalregementet på mikrokort 1691-1884.

Referensbibliotek med bland annat Elgenstierna, Rosenberg, Herdaminnen, Vem är Vem?, Svenska män och kvinnor, Släkt och Hävd, Svenska Antavlor, Dalregementets personhistoria, Leksands regementes personhistoria, uppslagsverk och läroböcker.

Medlemsbladen från de flesta av Sveriges släktforskarföreningar.

Genom donationer har de ett rikt bestånd av böcker om emigration, framför allt till USA. Kompletta uppsättningar av Swedish American Genealogist och American Historical Quarterly. Alla emigranter från Dalarna finns förutom på CD även på papper, sorterade församlingsvis och kronologiskt.

Stor sortering av databaser på CD-rom, från nationell till lokal nivå, som du kan botanisera i på deras kunddatorer t.ex. Dödskivan 1950-1999, SBL, Söder-, Klara- och Gamla Stan skivorna, Smedsläkter, Emigranten, EmiBas.

I kunddatorerna har du även möjlighet att gå ut på internet och direkt söka i de baser som ligger där och väntar på besök.

Glöm inte att boka dig du kan inte missa forskarresan till huset?

Släktforskarnas Hus Lördagen den 5 april

Nu är det dags att anmäla sig till vårens forskarresa till Släktforskarnas Hus i Leksand.

Avresa: kl 07.30, parkeringen bakom Avesta bibliotek.

Forskning: mellan kl 09.00 – 18.00

Hemkomst: omkring kl 19.30

Lunch: det går bra att medtaga lunch, det finns kylskåp, spis, mikrougn och kaffebruggare i huset. Som de flesta vet så ligger Moskogen endast några meter från huset.

Kostnad forskning: beroende på antal anmälda.
Blir vi:

20 personer, kostnad 150:-/person

25 personer, kostnad 140:-/person

30 personer, kostnad 134:-/person

Blir vi 25 personer eller fler har vi tänkt ordna buss (priset för den är också beroende på antalet anmälda, det blir billigare ju fler som åker med).

Kostnad buss: 112:-/person Avesta – Leksand t.o.r. Skulle det mot förmodan bli färre än 25 anmälda så åker vi i privata bilar.

Kostnad bil: Avesta 100:- t.o.r.

Hedemora 85:- t.o.r.

Anmäl även om du kan tänka dig köra och om du kan ta passagerare i din bil.

Sista anmälningsdag fredagen den 14 mars

Därefter kan du endast förlita dig på returplats. Avbokar du bokad plats efter den 21 mars får du betala 50:- i avbokningsavgift. Är det så att någon i sista minuten vill ha din plats utgår ingen avbokningsavgift.

Det går bra att notera på den påbörjade preliminärlistan som ligger i lokalen. Vi stryker bara ordet preliminär och beslutar att den är slutlig.

Följande uppsats hittade FSFs medlem Karin Åberg i sin fars, Lennart Åberg, kvarlåtenskap. Författarinnan till uppsatsen är Ebba Virgin som 1940 köpte LarsErsgården i Nickarvet, Fors. Lennart Åberg föddes i Lilla Nickarvet där föräldrarna Axel och Tora Åberg bodde. Karin undrar om LarsErsgården fortfarande finns kvar och vem som i så fall bor där nu. Finns fortfarande Lilla och Stora Nickarvet?

Karin Åberg
Hagmarksgatan 34
813 33 Hofors



Gustaf Hallin, Axel Åberg, Edvard Glad

Ett foto taget före 1918

av Birgitta Larhm

Fotot föreställande Lars **Gustaf Hallin**, Erik **Axel Åberg** och Per **Edvard Glad**.

Det är inte alla gånger så lätt att fastställa när ett foto är taget men eftersom Gustaf Hallin avlider i juli 1918 så måste det vara taget någon gång dessförinnan.

Gustaf Hallin, född 1896 13/6 i Hanebo (X) boende i Bondarvet och nämns som jordbruksarbetare. Han gifte sig 1918 29/6 med Johan Anderssons dotter Elin Augusta Andersson, född 1892 10/4 i Folkärna. Gustaf och hans hustru blir Bondarvet troget hela livet. Han avlider 1974 2/1 och hustrun 1970 28/1.

Erik Åberg, född 1898 26/7 i Folkärna (W), boende i Lilla Nickarvet och nämns som skogsarbetare. Han

gifte sig 1920 10/7 med Tora Ingeborg Viklund, född 1901 2/6 i Garpenberg (W).

Edvard Glad, född 1897 21/4 i Norrbo (X), boende i Bondarvet och nämns som spritkokare. Edvard avlider på Folkarbo Sanatorium 1918 29/7, Folkärna (W), i tuberkulos.

Edvard var son till Anders Glad, född 1869 13/2 i Hög (X), han nämns som fd soldat och hemmansägare. Anders gifte sig 1890 6/11 med Margareta Kristina Thyr, född 1872 7/11 i Bjuråker (X).

Källor: Folkärna Kyrkoarkivalier
Sveriges befolkning 1970
Sveriges Dödbok 1950-1999.

Här följer nu andra och sista delen av Ebba Virgins berättelse om Nickarvet. Första delen finns att läsa i An-Siktet nr 4/2002.

Nickarvet år 1940 och tiden närmast därefter

av Ebba Virgin

Längre upp i backen till höger bodde Anna Johansson, också kallad Frans-Anna – efter gården – eller Amerika-Anna – därför att hon varit så mycket i Amerika.

Så här stod det om henne i Avesta Tidning den 20 juni 1957: "I en ålder av 86 år avled i söndags fr. Anna Johansson, Nickarvet, Åsgarn. Hon var född i Kolarbo och flyttade sedan med föräldrarna till den stuga i Nickarvet, som hennes far byggt. Vid 18 års ålder reste hon till USA, där hon vistades i 38 år.

Under denna tid besökte hon hemlandet fyra gånger. Vid återkomsten till Sverige skötte hon sin gamla mor och efter hennes död bodde hon kvar i stugan i Nickarvet. Hon var mycket arbetsam och förfärdigade många vackra arbeten. I höstas överlämnade hon en vacker lappsidenväv till Folkärna gammalgård. De sista åren har hon vistats på Folkärna ålderdomshem. "Frans-Anna" som hon kallades var en försynt och god människa, som

gjorde sig allmänt omtyckt. Hon sörjes närmast av släktingar och en stor vänkrets.”

Ja, hennes far, som var snickare, hade byggt huset. I Annas finrum fanns stänger i taket för hans virke.

Frans-Anna berättade mycket om sin Amerikatid. Om jag minns rätt så började hon som sömmerska i Boston. De sista åren var hon hos en förmögen dam i Washington, vilken hade en rumssvit på ett hotell. Amerika-Anna skötte om henne, såg till hennes kläder lagade ibland någon maträtt, som hon ville ha. Det kunde vara glass eller munkar. I allmänhet åt de hotellets mat. Damen brukade ibland få blommor från Vita husets trädgård. När hon dog, brydde döttrarna sig inte om en del av hennes tillhörigheter. Anna fick av sådant ta vad hon ville. Hon hade därför med sig hem till Sverige flera exklusiva saker i klädväg. En matelasserad sidenkappa, som var från Paris, ville hon ge till ett museum. Jag förmedlade kontakt med Nordiska muséet, som gärna ville ha dem till sin Högreständsavdelning – svenskar köpte ju också franska kläder. Jag fick i skrivelse till muséet berätta om Annas liv och hon fick ett tackbrev, som hon var nöjd med.

Anna var det mest givmilda och hjälpsamma man kan tänka sig. Hon kom ofta med något hon hade virkat eller med bär eller svamp eller blommor. I Nickarvsskogen kände hon varje sten och träd. Hon kunde vandra i skogen hur länge som helst utan att bli trött. Jag och min syster Vera kunde på vandringar med henne bli så matta, att vi lade oss i gräset vid hennes stuga och vilade, innan vi gick hem, ca 1 km. Hon hjälpte oss med sömnad – inte klänningar men allt annat kunde hon sy. Billigt var det. Så här såg en räkning ut:

2 flanellnattlinnen	2,50
1 mindre nattlinne	1,25
1 par pyjamas	1,50
5 par lagade byxor	3,50
2 örngott	3,00
1 par krypbyxor	1,50
1 par snickarbyxor	2,00
1 nattlinne	3,00
2 jackor	5,00
	<hr/>
	23,25

När hon var och hälsade på oss, så åt hon inte så värst mycket. ”Tack en skorpa”, sa hon ofta. Hon hade alltid mycket för sig. Hon gjorde kortare resor, än hit än dit till släkt och vänner. Hon var mycket mån om att vi fick hjälp i trädgård och inomhus. Det var, så länge som jag hade mitt yrkesarbete kvar och inte kunde vara så lång tid i Nickarvet, skönt, att ha hembiträde – särskilt när vi hade gäster.

Hon skrev ofta brev till oss. Det var mycket målande brev. Man såg för sig det, som beskrevs. Tyvärr kan jag nu ej finna ett brev, där hon skildrar farmor Forsbergs begravning. Det är ett mäterstycke. Hon skildrar t. ex. hur man hörde sanden knarra under skosulorna, eftersom det inte var klockringning. Farmor var ju frireligiös.

Jag tar nu med några brevcitat.

Skrivet den 30 december 1947: ”----- Julafton vid 3 tiden gick jag till Lingvalls o. blef der hjertligt Välkommen. Blef även bjuden ligga kvar, följa i bilen till Julottan, så var uppe tidigt, ty bilen skulle hämta half 5, så vi var i Lund kvart i 5, der var mycke folk, mycke högtidligt. Det var länge sedan jag var dit i Julotta. Bussar, slädskjutsar, 63 bilar hämtade, så det var lifligt värre. De var ensamma hos L., ej mer främmande än jag och drängen, som blir kvar der tills han skall ut excera nästa år. Anne-Marie var tomte i de två gårdarna i byn, Gustafssons ha 7 barn, de andra 3. På så vis blef hon tomte i sin egen gård, då rustningen och glädjeruset satt i. Men det dröjde, de pyssla och packa paket från alla håll allihop, så säcken blef full. Alla såg ut vara nöjda å glada åt det de fick. Jag fick en röd planslipad form att både ha på plattan och i ugnen. ----- Af Forsbergs fick jag 2 julkärvar, så satte upp en på julafton och nu så ha väl skogens alla skrikor, skator haft fröjd, särdeles då ingen var här, nu går ej köra bort dem. De sitter tjocka, feta, granna, säkra, så de små liksom ej är så synliga eller så många som förut, vad det kan bero på vet jag ej. Hur det var så narra de mig kvar hos L. så de skjutsa mig hem med häst annandag fm., de bar in vedförråd, de unga gjorde eld, så sedan var hålla den vid liv. Mjölkkruka och förning hem trollade de med, så det varit lätt för mig hushålla.-----”

I februari 1948 skrev hon – jag tror att det inte var till mig utan till min syster Vera: ”Tacksamt mottagit det raraste Bref jag fått i hela mitt lif. Kunde just se bilden av Fr. Virgin sitta vid ett bord med de små sakerna till ett ömsesidigt behof. Men då jag titta upp var jag ju ensam. Men det glädde mitt hjärta att de kom till användning. ----- Tänk nu har solen gjort under, det varit så fina dagar, all snö har nu smält bort på sidan af mitt tak. Jag har fått flera hinkar af vatten alldeles fritt, bara byta hinkar. Dagarna blifvit längre, solsken varje dag, så ibland måst gjort mig ärenden ut, förutom till affären och dem i byn. Var på sparkstöttingsutfärd ett par gånger till Wästanberg. ---- Nu önskar vi mycket regn ty än är vattenbrist – synd om dem som har djur, måste köra från sjön samt krångla på alla upptänkliga vis. Olssons de just nu haft sin ledningskälla omgräfd samt lagt ner ringar, få se hur det går, de fått köra på spark dricksvatten från lilla Bergkällan, då måste de ha både spade och skopa

med, att gräva fram källan, sedan skotta igen den, breda över o.s.v. Wretlings, de kör från källan i Dubbelskog till djuren, så om det blir vatten, blir en stor glädje i nästan alla gårdar. Djuren i skogen är det synd om i vinter----”

Vad hon skickat oss för små saker, det har jag inget minne av.

Jag fick ärva en gungstol efter henne. Den sitter jag alltid i när jag väver band. Jag ropade också in en del saker på auktionen efter henne.

Mellan Olssons och Frans-Anna, litet längre in från vägen, bodde ”Ljungens”. Vi träffades bara då och då. Men om Tyko Ljung hörde vi ofta Frans-Anna tala. Han hjälpte henne ofta. I ett brev från augusti 1949 kan man läsa: ”---- Den stora glädjen till mig är, att jag fått en helt ny brunn på min ägandes tomt, nedanför mitt potatisland. ---- Just rena rama turen ty min andra brunn är ju fortfarande alldeles torr. Nu ha vi solskensdagar men sorgligt nog har det regnat just då här varit tjänligt med att få hjälp, ty alla ha sitt bestyr denna tid, samt väntan på material, stubbrytare, lyftkran. Tyko har väl gjort lejonparten, just alldeles underbart hur han slitit. Det blir så fort mörkt om kvällarna.----”

I skogen ovanför Frans-Anna hade Staflunds en gård. De var endast på somrarna i Nickarvet. Fru Staflunds morfar och mormor hette Lindström och hade bott i en liten stuga nära sommarbostaden.

Vid uthuggningen för Krångedelinjen bodde Hjalmar och Frida Eriksson. Hjalmar var brorson till Karl Eriksson i Bondarvet. Där var jag bara inne en gång och fick då sockerkaka på ovanligt trevliga glasassietter.



Porten till Lingvalls 1931

Amerika-Anna skriver i sitt brev om Lingvalls. Så kallades den största gården i byn Mörtarbo, som ligger västerut från Nickarvet räknat. Där bodde 1940 Valborg och Lars Jonsson med sin dotter Anne-Marie, då 10 år. Valborgs föräldrar hette Lingvall. Annas mamma hade hjälpt till i den gården, och Anna hade väl nästan som ett andra

hem där. Den gården är ovanligt vacker och där var och är alltid om sådan blomsterprakt runt eken på gårdsplanen. Jag brukar alltid ta en promenad dit med mina gäster, så att de får titta in på gården – den är sevärd. Vera och jag var ibland och hälsade på hos Jonssons. Man minns ofta småsaker. Jag kommer ihåg, att en Larsdag, när vi var inom ett slag på kvällen, så hade deras sugga ”grisat”. Lars kom och berättade, att nu grymtade hon så, att man förstod att mjölken runnit till Jag visste inte, att det var särskild grymtning då.

När Anne-Marie gifte sig med Sven Perers i juni 1954, så var jag med på det mycket festliga bröllopet. Där var två präster. Prosten Perers från Stora Tuna, en kusin till Sven, och Folkärnas kyrkoherde David Berglund. Det var Perers, som vigde. Den 28 oktober 1955 fick Anne-Marie sitt första barn. Hon skriver till Vera och mig: ”Både mor och barn befinner sig väl och har varit hemma väl en vecka nu. Flickan är så snäll och matfrisk, hon är en mörk dam må Ni tro, mycket hår. Hon skall heta Anna Karin, två rejäla svenska namn, eller hur”. – Dottern Maria föddes den 3 november 1965.

Om man fortsätter landsvägen förbi Olssons åt sydost, så kommer man först till en gård, där Lydia Schultzberg bodde 1940. Där kom sedan Otto och Hilma Andersson att bo under ett antal år. Otto hjälpte oss med allt möjligt. Han var en tusenkonstnär. Från och med 1954 hjälpte han oss med trädgårdsarbete. Varje lördag kom han och krattade gångarna. Man tyckte på den tiden, att det inte riktigt var helg, om Otto händelsevis inte kunnat komma någon gång. Numera är man glad, om det inte är så värst mycket gräs på gångarna. Han var väl egentligen målare, så mycket målningsarbete skötte han, både på väggar och möbler. Han hjälpte 1953 till med att måla om huset utvändigt så bra, att det ännu är fint. – En gång hade Vera och jag varit i Hedemora och köpt en antik skänk. Otto: ”Att fröknarna köper tocke där lort!” Vi bad honom måla den. När det var gjort sa vi: ”Men tycker inte herr Andersson, att det är en vacker sak?” Svar: ”Jo, målningen är bra.” Tänk, på den tiden sa man Herr, Fru, Fröken! Han kunde också reparera maskiner, t. ex. symaskinen och stickmaskinen – sådan hade jag då.

Sedan flyttade Otto till byn Lycka men hjälpte oss fortfarande, så länge som han orkade.

Vera och jag var ofta ute och gick i skogen. En gång när vi kom på en stig, som skulle korsa ”linja” (uthuggningen för Krångedelinjen), fick vi på andra sidan av ”linja” se en vitklädd dam med parasoll. Vi blev häpnade – ett parasoll hade vi aldrig väntat att få se i Nickarvsskogen. Vi storskrattade. Damen och vi möttes ungefär mitt på ”linja” och hälsade artigt på varandra. Då sade Damen: ”Jag heter Ingrid

Utterström och min mamma säger, att vi är släkt med Virginer. Min mamma heter Gurli Kuyllenstjerna i sig själv". Då visste vi. Hennes mamma var kusin med vår mamma, men dessa Kuyllenstjernas hade bott i Göteborg, så vi hade inte träffats. Ingrid var sjuksköterska – vi visste om hennes existens, för hon hade en gång som elev tjänstgjort på en sjukavdelning, där min bror legat. Det blev förstas umgänge. Parasollen vande vi oss vid, för hon tyckte mycket illa om direkt solsken.

Ingrid brukade bo i Nickarvet ibland om somrarna. Hon hade varit kurskamrat med Lisa Elliot, f. Jernberg, som tillsammans med sin bror ingenjör Göran Jernberg ägde Masbacken, en fastighet på andra sidan Schultzbergs gård från Olssons räknat. Den hade byggts omkring år 1910 av deras far Henrik Jernberg (f. 1857, d. 1933), som bodde där med sin syster Carin, vilken hushållade för honom. – När ingen av ägarna var i Masbacken, brukade Ingrid få disponera huset en tid varje sommar. Ingrid var änka efter dr Utterström, som varit lasarettsläkare i Karlstad och som dött i spanska sjukan omkring år 1920. Hon hade fem barn – fyra döttrar och en son. Min kontakt med Ingrid fortsatte, tills hon dog 1981.

Doktorinnan Elliot träffade vi inte. Ingenjör Jernberg var rätt tillbakadragen. Men någon gång växlade vi några ord. Året innan han dog, satt han en kväll länge inne hos oss och berättade om gamla tider. Han lovade, att nästa år visa oss fotografier. Så blev det dock inte. Han hade mycket gamla skrivelser från sin far, som visste mycket om Nickarvet. Genom Oskar Olsson har jag fått ta del av dem. På auktionen efter Jernbergs köpte jag en chiffonjé, som skulle ha en lönnlåda. Någon sådan har tyvärr inte gått att hitta.

I en gård som heter Björkhagen och som ligger uppe i skogen en bra bit från landsvägen, bor Nils och Ulla Jönsson. Vid våra promenader gick Vera och jag ibland förbi denna gård. Men till att börja med hade vi inte så mycket kontakt med dess invånare. Nils fader Lars hade dött redan 1934, men Nils och hans mor bodde i gården. Nils far hade haft några kor och grisar. Han ägde en kvarn, som Henrik Jernberg byggt på 1890-talet. Så småningom kunde kvarnen ej användas längre, där var för litet vatten. Nils bror Lars Emil byggde då en ny kvarn på andra sidan sjön Åsgarn. Där arbetade Nils, när vi kom till Nickarvet. Sedan hade han arbete i Avesta järnverk. Det var 1949, som Nils och Ulla gifte sig. Deras barn heter Hans, Margareta, Lars-Göran, Anne-Marie, Anders och Ulla-Karin. Alla utom Hans har i tur och ordning hjälpt oss med utomhus – eller inomhusarbeten. Hur skulle vi ha klarat oss utan deras hjälp! Massor av kläder har Ulla sytt åt mig, och de har blivit precis, som jag vill ha dem. Vi har haft och har ett gott umgänge.

Sydöst om Nickarvet ligger byn Bondarvet. Den som vi där hade allra mest hjälp av, det var Karl Ericsson, av alla kallad Farbror Kalle. Han bodde i en gammal vacker stuga utan vatten och avlopp och elektricitet, alltså med vedspis. Han var van att ha det så. Han hade varit anställd vid Statens järnvägar, först i Sala och sedan som konduktör på linjen Stockholm – Södertälje. Södertälje var då en kurort för äldre. Usch, vad han fick kånka på tanternas grejer! – När hans mamma blev sjuk, så tyckte han, att ett av alla hennes barn borde sköta henne och så kom han hem till Bondarvet. Mamman var inte sjukare än att hon kunde lära honom, hur ett hushåll skulle skötas. Först hjälpte han oss i trädgården. Jag kunde tyvärr inte vara så mycket på Nickarvet, som jag önskade. Jag kunde inte sköta trädgården. Om jag var där för att så, så kunde jag inte vara där för att skörda. Karl Ericsson och jag brevväxlade flitigt. Jag köpte fröpåsar och han sådde. Det var kristid, så man var mån om att få ätbara varor. När jag tittat i gamla papper, har jag funnit fraktsedlar från 1942. Jag är alldeles häpen. Jag kommer ihåg, att han skickade äpplen till oss – det var inte så besvärligt på den tiden med fraktgods – man kunde skicka från Fors och behövde inte åka ända till Krylbo. Men jag kan inte begripa, att det fanns så mycket frukt i trädgården. Den 14 oktober 1942 skickade han 9 lådor äpplen, vägande 310 kg. Frakten från Fors till Stockholm kostade 11 kronor och 30 öre! På den tiden hade vi i Stockholm ett väldigt bra vindskontor, där frukten väl förvarades och så gav vi bort mycket. Farbror Kalle skrev och talade om, vad som låg i de olika lådorna. "Nu har jag packat så gott jag kan men alltid blir de stötta ändå." Två ostar kom också med en gång. Hur fick han tag på dem? Litet senare skickade han en säck med potatis, 54 kg, frakt 3:35. En del av den potatisen köpte vi av Kalle.

Han tyckte om att skriva brev. Här kommer ett exempel:

"Nu kommer jag igen, Fröken Vera, jag vill hava någon att prata med, därför skriver jag. För det första får jag hälsa från Nickarvet, var der i Torsdags i förra veckan, så jag vattnade Fröken Ebbas grönsaksland, och de skära syrenerna blommade så det var en härlig doft. Så tittade jag genom rummen, allt väl ombord. ---- jag har knogat här hemma med min vinterved och nu ska jag till att slå af gräset. Välkomna till Nickarvet igen. Om jag visste vilken dag Fröknarna kommer skulle jag gå öfver och vädra litet någon dag. Här har vi haft regn i flera dagar, så nu är det ej torrt i jorden.

Fröken ska inte svara på mina bref, jag skrifver när jag vill prata litet. Ber om min hälsning till Fröken Ebba. Ericsson."

I allmänhet kallar han oss sina flyttfåglar. En gång, när han låg inne på lasarettet för sin mage, sa

han till läkaren, att han måste hem, när vi skulle komma. Han fick också åka hem.

Så småningom, år 1954, sa han ifrån, att han inte ville arbeta i trädgården, men inomhus ville han hjälpa oss. Han var en bra städhjälper. Då fick vi reda på mycket, som hans mamma lärt honom. Om vi nödvändigt måste gå över ett golv, som han nyss tvättat, blev han missnöjd. Det skulle aldrig mamma ha tillåtit. Jag fick lära mig, att man aldrig fick ta ut en kalvdans (kalvost) direkt ur ugnen, den skulle stå en stund på ugnsluckan, annars kunde den vassla sig. När jag och Kalle en gång vid slakt fick blod av Forsbergs, var han mycket fundersam, om jag skulle kunna få göra hans blodpudding. Han förhörde sig om hur jag tänkte göra. Ja, han gillade lyckligtvis sin pudding – jag hade lyckats. Han sa, att han tyckte, att det var bra, att vi hade så enkel mat – han åt förstås hos oss, när han städade. Vi förstod så småningom, att han menade, att den inte var tillkrånglad, han visste vad han åt. Under måltiderna fick vi veta mycket om det som skedde i trakten. Han var ju mycket runt i gårdarna och var mycket nyfiken. Vi fick t. ex. veta om några var kära i varandra och var de brukade träffas – en gång fick vi höra, att det var bakom en ladugård.

Hemma hos sig höll han på med handarbete: ”Här hemma bara regnar det, men jag har klart med utegöret, jag arbetar med mattor och stickar.” Av mattorna flätade han långa flätor, som han sedan sydde ihop till ovala dörmattor – riktigt trevliga. Han sydde också på en gammal symaskin, som vävades för hand.

En stor sorg var det för honom, när hans granne dog år 1956: ”Jag har i dag bara sorgliga nyheter att berätta. Min granne A. Flodström drunknade i går den 11/10 i Åsgarn. Han var opp till mig som vanligt på morgonen och såg efter att jag var oppe i halv 8 tiden, sedan gick han hem, han skulle gå till sjön sade han, jag bad honom låta bli eftersom det var bara nattgammal is. Men alla går vi mot döden förr eller senare. --- Jag har varit i skogen och huggit ved åt mig men nu skall jag bli inne och taga till mina mattor, har fått två säcker från Vesterås så i vinter har jag göra men det blir väl så ensamt nu i hagen, när min granne är borta. Snälla Fröken sänd mig några rader hit.”

Under sina sista år hade han stor glädje av Ulla och Nils Jönssons yngsta flicka, Ulla-Karin. Så här står det i ett brev: ”Lilla Karin hälsar till tanterna, hon säger att tanterna är långt borta i Stockholm och de kommer snart hit säger hon, då du och jag gå dit säger hon. Hon är ofta hos mig då skall hon spela Zittra för mig och sjunga. Vi har så roligt när hon är här. Sörj ej för Nickarvet, jag skall nog hålla ett öga på krypen.” Krypen var – rottorna. Sedan jag en gång stavat rätt med å i ett brev, började Kalle skriva råttor – det var riktigt tråkigt.

Karl Ericsson dog den 26 december 1966. Jag blev sorgsen, när Nils Jönsson ringde till mig och berättade om dödsfallet. De sista åren hade han varit på ålderdomshem. Där tyckte han, att de andra verkade gamla. Han var ”stolt över sin raka engelska hållning”. Mamma hade alltid uppmanat honom att gå rak i ryggen. Så här stod det i tidningen efter honom: ”Div. arb. Karl Eriksson, Bondarvet, Fors, har avlidit i en ålder av 87 år. Han var gammal Folkärnabo och har varit verksam i bygden i hela sitt liv. Mångkunnig och händig kunde han ta itu med allehanda sysslor och var därtill en vänsäll, harmonisk person.

Hösten innan han dog, fick jag låna en bok med svarta vaxdukspärmar, där han skrivit upp visor, som han tyckte om, under åren 1906 – 1909. Boken är tjock, men den är fullskriven. Han sade, att om han dog under vintern, så skulle jag behålla den. Om många av visorna har Svenskt visarkiv kunnat lämna upplysningar. Det är en intressant bok. På auktion efter honom köpte jag hans cittra, hans rättfälla av trä och ett bord.



Byrådirektör Ebba Virgin 1901-1995

Samfärdsel och affärer

Tänk vad det var bra med reseöjligheterna år 1940. Det gick tre bussar till och från Avesta varje dag, och likadant till och från Hedemora. Om man hade lust, kunde man resa runt Nickarvet – Fors – Avesta – Hedemora – Garpenberg – Nickarvet på dagen. Man fick förstås byta buss någonstans, men det var inte lång väntan – och man ville väl dröja på minst någon plats. Man kunde resa till Fors och där ta tåg till Stockholm. Nu är det uselt ställt med den statliga och kommunala trafiken. Det är inte allt som blir bättre med tiden.

I Åsgarn hade man en utmärkt lanthandel och sådan fanns också i Åbron. Fors var ju ett riktigt

affärscentrum med lanthandlare, slakteriaffär, sybehörsaffär, trädgårdsmästare och cykel- och reparationsverkstad – även urmakare fanns. Varorna fick man hem med buss från Fors. Jag har några gamla räkningar kvar. Kalvstek kostade hos Gunnar Wiklunds Slakteriaffär 5:80/kg, prinskorvar 5:50, köttfärs 4:00 och ost 3:20. I Sjöbergs Handelstädgård betalade man 8 öre styck för jordgubbsplantor – för 50 med frakt blev det 4:50. Spenaten kostade 3:50 och gurkan 1:70. När jag reparerade min cykel, så gick det till 3:50 hos A. Roos i Fors.

Ville man ha bröd, så ringde man till Holger Bäckmans bageri i Dala-Finnhyttan och så kom det med bussen. Per styck kostade siktkakor 29 öre, långfranska 49 öre, vetelängd 70 öre, skorpor 2:70 kg, småbröd 6:- och en mazarin 25 öre. En tid hade man nära till bagare, då Korsgrens bageri fanns i Åsgarn. Det var en period, innan vi använde Bäckmans. Jag minns hur man under kristiden räknade kuponger hos Korsgrens.

När Petrus Forsberg startade sitt hönseri i Åsgarn, köpte man kycklingar och ägg där. Priset på plockad kyckling var 2:50/kg, för ägg 3:25. Hos Forsbergs betalade vi 39 öre för mjölken.

Otto Andersson betalade vi i slutet på 40-talet 1:50 i timmen.

Tänk, att man fick en resårmatrass 180 x 70 cm från Krylbo järnhandel till ett pris av 15:75. En kloakskopa med långt skaft betalade man med 4:-kronor.

Det är märkligt, att det på räkningen från Åsgarns elektriska andelsförening överst står tryckt "H e r r" och så skrivet Ebba Virgin. Man räknade väl inte med, att en kvinna kunde vara medlem. Räkningen var inte stor – bara på 14:70, men jag vet inte för hur lång period. Jag hade 7 andelar i föreningen.

Slutord

När jag nu skriver detta är året 1984 och jag har tillbringat 45 somrar i Nickarvet. Jag har alltid trivts där och njutit av dess vackra natur. Inte en minut har jag ångrat, att jag 1940 köpte Lars Ersgårdens gamla huvudbyggnad.

Tillägg

Man glömmer ibland bort saker. På sidan 4 borde jag ju ha petat in följande.

Under kriget måste vi ha mörka gardiner för fönstren eller sätta upp svart papp för dem i de rum, där vi ville tända lampor, när det blev mörkt. Ljus fick inte stråla ut.

Snart efter sedan jag köpt gården fick jag en uppgift från Avesta om hur många som skulle evakueras till oss om det skulle bli krig. Det togs en viss hänsyn till hur många anförvanter från Stockholm, som jag önskade ha boende hos oss. Vi skulle ha blivit rätt trångbudda.

En tidig morgon sommaren 1941 kom Vera in till mig och sade, att det hördes som kraftiga skott, det måste vara något underligt. Jag sade: "Äsch, det är väl bara någon gubbe, som fyller år. Gå och lägg Dig!" Det är ju så i Nickarvet, att när någon karl – inte kvinna – fyller med 10 delbart antal år, då skjuts ett dynamitskott för varje tiotal. Det ska vara jämna mellanrum mellan skotten. – Vi kom i alla fall genast underfund med, att nu rörde det sig om något annat. Dånnet var kraftigt och när vi gick ut på verandan, såg vi kraftiga rökpelare åt Krylbo hållet. Det var sprängning av tåg med tyska soldater, som fraktades genom Sverige. Vi fick snart höra, att många skadade tagits in på Avesta lasarett. Krylbo ligger på ett landsvägsavstånd av 19 km från Nickarvet. Hur lång fågelvägen är, vet jag inte exakt, men förmodligen 1 mil.

Jag trodde ju, att, om det skulle bli krig i Sverige, Nickarvet låg på en mycket fredlig plats. Senare har det emellertid, enligt vad jag sett uppgift om, kommit fram, att tyskarna beräknat tåga in i Sverige från Norge och just via Avesta ta sig till Stockholm.



Ebba Virgins gård i Nickarvet

Fotografierna har FSF fått låna av Lars Östlund och Åsgarns Bygdegård.

Västerås Släktforsarklubb firar 40 års jubileum

Västerås Släktforsarklubb fyller 40 år under 2003 och detta firar de den 15 mars med intressanta föredrag och middag på kvällen. Föredragen sker i samarbete med Västerås Stadsbibliotek och med en entrékostnad på 20 kr för icke medlemmar vid Hans Villius framträdande.

kl 11.00-12.00

Bibliotekarie **Jan Larsson**, Stadsbiblioteket Västerås, berättar om "Donerade samlingar som biblioteket fått genom åren".

kl 13.00-14.00

Radio och TV-mannen **Hans Villius**, Stockholm håller föredrag om: "Historisk källkritik" och "Erik Dahlberg: En myten mästare"

kl 15.00-16.00

Författaren och historikern **Kalle Bäck**, Linköpings Universitet håller föredrag om: "Brott och straff under 300 år"

FSF sänder gratulationer till
Västerås Släktforsarklubb

BINGO LOTTO

Vinstlista för höstens spelkvällar

Vecka	Serie-, lottnummer	Vinster
V0302	0256:50926-50950	1 st 100:-, 1 st B
	0260:49951-49975	3 st 100:-, 1 st 200:-
V0303	0368:34976-55000	3 st 100:-
	0372:47001-47025	1 st 300:-, 1 st 200, 1 st B, 1 st F
V0304	0459:56101-56125	1 st 100:-, 1 st B
	0463:49126-49150	--
V0305	0571:25026-25050	1 st 500:-, 1 st 100:-, 4 st B
	0575:15051-15075	1 st 100:-, 3 st B
	Dubbel 0589:46796-46805	--

BLEKINGE

Riksstämman och släktforsardagar i Ronneby 23-24 augusti



Släktforsardagar i Blekinge Ronneby 23-24 augusti 2003

I år är riksstämman förlagd till Ronneby. Det är Blekinge Släktforskarförening som hälsar oss välkommen till Ronneby Brunn.

Årets tema är **Bönder, Båtsmän, Fiskare och Stenhuggare.**

Vill du läsa mer så kan du söka på <http://www.genealogi.se/blekinge/>

Vår förening är medlemsförening i

**Sveriges
Släktforskar-
förbund**

Box 30222, 104 25 Stockholm.

Tel: 08-695 08 90.

E-post: genealog@genealogi.se

Stöd din förening

köp BINGOLOTTER hos FSF



Bokrecensioner

av Barbro Vikström

Människor, maskiner och visioner
Lars Edlund och Per Molin minns från
ledningen av Avesta Jernverk 1954-1997
Intervjuare: Kerstin Ulenius och Jan
Jonson

Utgiven av Avesta kommun, 2002

De två upphovsmännen till skriften är Kerstin Ulenius och Jan Jonson. Båda två har tidigare varit anställda vid Avesta Jernverk och har därför varit med om de förändringar som företaget genomgått och som de två företagscheferna beskriver.

I denna lilla skrift berättar Lars Edlund om sin tid på Avesta Jernverk. 1954 började han som teknisk chef och kom sedan att bli företagets VD mellan åren 1957 – 1966. Per Molin var VD i Avesta AB och Avesta Sheffield AB mellan åren 1985 – 1997. Som en röd tråd i de båda berättelserna är strävan att få företaget att överleva, att det krävdes nya investeringar och svårigheterna att finansiera dessa.

Per Molins berättelse dominerar. Det kanske beror på att under den tiden han var VD skedde stora förändringar inom företaget. Två fusioner och två börsintroduktioner. Fusionen 1984 mellan Avesta, Fagersta och Nyby/Uddeholm bildade Avesta AB. Den dåvarande industriministern Thage G. Pettersson krävde en börsintroduktion som också kom till stånd men misslyckades. 1987 genomfördes en ny introduktion som lyckades bättre. Avsaknaden av en egen säljorganisation var ett aber men det löste sig när man köpte säljbolagen av A Johnson & Co. Efter många turer hit och dit ägde den andra fusionen rum. 1992 bildades Avesta Sheffield AB genom ett samgående mellan Avesta AB och British Steel Stainless.

Den här boken är intressant läsning eftersom jernverket har haft, och fortfarande har, en central ställning i Avesta. Dessutom för anställda som varit med, somliga under hela processen, är det inte minst intressant att få reda på lite grand hur ledningen resonerade.

Boken är utgiven av Avesta kommun inom EU-projektet "Korsväg Avesta" och finns att köpa hos Attraktiva Avesta.

av Birgitta Larhm

I An-Siktet nr 3/02 presenterade vi en släktutredning som vi hade erhållit av vår medlem **Jan Omdal, Mollösund**. Nu har han sänt oss nr 2 som han kallar för "**Fragment av släktträdet Wählström**". Den handlar om Carl Eric Wählström f 1840-03-29 i Grytnäs (W). Han flyttade tidigt från hembygden men kontakterna med födelseorten fanns dock hela livet. Dessa två böcker är mycket trevligt upplagda och lättlästa.

Av **Göran Lindahl, Linköping** har vi erhållit "**Erik Ers Johan Erikssons anor i Garpenbergs m.fl. socknar i sydöstra Dalarna**". Göran utgår i denna släktutredning från sin morfar Erik Ers Johan Eriksson, som föddes i Hamre by Hedemora socken 1871 och avled 1927 i Hedemora stad. Han gifte sig 1893 med Johanna Andersdotter som var född 1866 i Sätters socken och avled 1906 i Hedemora stad.



Nytt i bokhyllan

Bokgåvor

av **Sven-Olov Larsson**

Larsson Sven-Olov: *OLOFS DAGAR eller en småbondes liv i början av 1900-talet*

av **Göran Lindahl**

Erik Ers Johan Erikssons anor i Garpenbergs m.fl. socknar i sydöstra Dalarna

av **Jan Omdal**

Fragment av släktträdet Wählström

av **Barbro Vikström**

Arkiv, samhälle och forskning 2002:1

Jonson, Ulenius: *Människor, maskiner och visioner.*
Lars Edlund och Per Molin minns från ledningen av
Avesta Jernverk 1954 - 1997

FSF tackar för gåvorna!

Övrigt nyinkommet:

Bergslagsarkiv Årsbok 2002

Svenska smedsläkter Nr. 14 Lindberg

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

Folkare Släktforskarförening
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Box 1
S-774 21 AVESTA
Sverige

B FÖRENINGSBREV

Program våren 2003

- Torsdag 13/2
kl 17.00-20.00
- Forskarkväll**
Forskning, söka på cd-skivorna, Sveriges Dödbok, Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.
Lokal: Föreningslokalen
- Onsdag 26/2
kl 18.30
- Årsmöte**
Källaren Vuxenskolan
- Tisdag 4/3
kl 17.00-20.00
- Forskarkväll**
Forskning, söka på cd-skivorna, Sveriges Dödbok, Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.
Lokal: Föreningslokalen
- Onsdag 12/3
kl 17.00-20.0
- Forskarkväll**
Forskning, söka på cd-skivorna, Sveriges Dödbok, Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.
Lokal: Föreningslokalen
- Söndag 30/3
kl 16.00- -
- DIS-Aros Temakväll**
Lokal: källaren Vuxenskolan
- Lördag 5/4
- Forskarresa till Släktforskarnas Hus i Leksand**
Forskning mellan kl 09.00-18.00
Avresa Avesta 07.30
- Onsdag 9/4
kl 17.00-20.00
- Forskarkväll**
Forskning, söka på cd-skivorna, Sveriges Dödbok, Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.
Lokal: Föreningslokalen
- Tisdag 22/4
kl 17.0-20.00
- Forskarkväll**
Forskning, söka på cd-skivorna, Sveriges Dödbok, Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.
Lokal: Föreningslokalen