

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 3

Årg. 19

Oktober 2006



Folkärna kyrka

**Lördag 28 okt Forskarresa
till Släktforskarnas Hus
Anmälan senast 20 okt**

**Lördag 11 nov Arkivens Dag
FSF finns med i Avesta
kommunarkiv
Tema: Mat och dryck**

Dagboksmysteriet löst!

**Detektiven Margareta
Sjöberg Sjölin vet vem som
skrev dagboken.
På sid 9ff får vi reda på hur
hon gick till väga för att lösa
gåtan.**

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningen bildades 9 april 1987 och är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Dalarnas Släktforskarförbund

Postadress: c/o SV Dalarna tel 0226-510 59
Box 1, 774 21 AVESTA e-post: folkare.fsf@tele2.se
Besöksadress: Myrgatan 3 (Vuxenskolan) AVESTA

Medlemsavgift: 125 kr Postgiro 58 45 11 - 0
Familjemedlem: 75 kr
Ungdomsmedlem: 50 kr (t o m 20 år)
Medlemmar utanför Sverige 150 kr

STYRELSE 2004

Ordförande Birgitta Larhm
Markusgatan 13, 774 30 AVESTA tel 0226-558 94
e-post: birglar@swipnet.se

Vice ordförande Lars-Göran Jönsson
Garpgårdsvägen 6, 776 98 GARPENBERG tel 0225-223 53
e-post: hyttbo@bredband.net

Kassör Gunnar Evén
Kungsgatan 29 B, 774 31 AVESTA tel 0226-147 97
e-post: gunnar.even@telia.com

Sekreterare Monica Burman
Lingongränd 10, 774 62 AVESTA tel 0226-513 52
e-post: systermonkan@hotmail.com

Materialförvaltare Ingvar Gustavsson
Åsgatan 8, 774 41 AVESTA tel 0226-542 78
e-post: ingvar-gustavsson@telia.com

Suppleant Wivi-Anne Svensson
Bengtsbogatan 6, 774 35 AVESTA tel 0226-540 33

Suppleant Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E, 774 40 AVESTA tel 0226-556 02
e-post: babbalisa1@spray.se

VALBEREDNING

Göran Hedh, sammankallande
Oppgårdsvägen 8 A, 775 51 KRYLBO tel 0226-105 43
e-post: goran.hedh@telia.com

Holger Höglund
Verkstadsg 21 D, 776 35 HEDEMORA tel 0225-711029
e-post: holger.hoglund@home.se

Sven-Olov Larsson
Brunnbäcksvägen 46, 775 71 KRYLBO tel 0226-615 36

AN-SIKTET

Redaktörer: Birgitta Larhm och Barbro Vikström
adresser, se ovan

FSFs hemsida: www.bisonsteeldesign.com/folkare/

Redaktör: Hans Groth
Gyllenvägen 12, 774 61 AVESTA tel 0226-584 67
e-post: hans.groth@telia.com

FÖRFATTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR INSÄNT MATERIAL
Citat ur An-Siktet får göras om källan anges.

Innehåll:

Folkärna kyrka	2
Släktforskar dagarna 2006	3
Ordförandekonferensen	3
Redaktörskursen 2006	4
2006 års Riksstämman	5
Stockholm, Stockholm, kära hufvudstad!	7
Petters Annas gravsten på Folkärna kyrkogård	8
Nya medlemmar	8
Avlidna medlemmar	8
Lösningen på dagboken	9
Rapport från styrelsen	12
Är forskarresorna till Leksand fortfarande intressanta?	12
Laura Axelina, barnhusbarn nr 3205	13
Alla dessa tullar – en arkivguide	14
Läst i:	14
Nytt i föreningsdatorn	15
Nytt i Mikrokortsskåpet	15
Nytt i bokhyllan	15
Hämtat från:	16
Äldre geometriska kartor	17
Svar	18
Försäljning av litteratur m m	19



Vår ordförande ombord på m/s Tranan på väg till Nacka Strand och riksstämman.

Omslagsbilden:

Folkärna kyrka

Det är inte känt när den första kyrkan byggdes i Folkärna men 1353 omnämns den i en köpehandling. Man tror att det var en träkyrka för den brann ned till grunden 1378. En ny kyrka byggdes på samma plats och denna gång av sten. Den stod klar omkring 1400.

Med tiden blev dock medeltidskyrkan sliten och otillräcklig så 1847 togs beslut om att bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkan revs 1851 och det noterades att "tornet stod ensamt kvar, och gaf en sällsam anblick". 1853 invigdes den nuvarande kyrkan. Tornet som finns idag har härletts till 1400-talets senare del.

Källa: *Dalarnas kyrkor*

OUTO KUMPU

Släktforskar dagarna 11 – 13 augusti 2006

Sundbyberg och Nacka Strand

Ordförandekonferensen

av Birgitta Larhm

Årets ordförandekonferens var förlagd till förbundets lokaler i Marabouhuset, Sundbyberg. Ett stort antal ordförande från hela landet hade samlats för att diskutera olika frågor.

Släktforskningens dag

Alla var eniga om att detta är något som vi skall fortsätta med och lördagen den 17 mars föreslogs för nästa år.

Vilken servicenivå?

Torbjörn Näs och Ingrid Månsson Lagergren fick förklara varför ekonomin hade raserats på bara två år. Försäljningen ligger bra till men det är utgifterna som har fått skena iväg utan någon tydlig styrning. Det som har varit den största utgiftskällan är löner och sociala kostnader men efter de uppsägningar som har gjorts under våren/sommaren skall ekonomin vara i balans i slutet av året, den som lever får se! Denna punkt diskuterades länge och väl och det kan man ju förstå, för förbundet det är ju vi medlemsföreningar som har givit förbundsstyrelsen förtroendet att förvalta det hela. Tydligt har det varit dåligt med avstämningar och jämförelser.

Personalneddragningar ger till följd sänkt servicenivå! Ted Rosvall ställde frågan om vi i föreningarna kan tänka oss att förbundet drar ner på t.ex. telefontider? Telefontiderna är en service till föreningar och privatpersoner och förbundet skall nog göra en noggrann utvärdering innan de börjar skära.

Familjevapen

Därefter fick vi en genomgång av Henric Åsklund från Svenska Heraldiska Förbundet, hur det går till att göra sitt eget vapen. Vi fick även se Magnus Härenstams vapen, som naturligtvis innehåller fem myror och fyra elefantbetar, fyndigt!

Sveriges Dödbok och Namn åt de döda

Det kommer att bli en fortsatt satsning på Sveriges Dödbok, en ny version 1947-2006 skall komma.

Förtroendemannakonferens 2007

Nästa års Förtroendemannakonferens kommer att förläggas till Sundsvall den 21-22 april. Eventuellt tidigareläggs den en dag om det går att ordna en resa till Fränsta på fredagen enligt Karl-Ingvar

Ångström som hälsade oss välkommen till Sundsvall.

Släktforskar dagarna

År 2007 är Halmstad, som firar 700 år, värdar för släktforskar dagarna den 25-26 augusti och Sven Johansson hoppas att få se oss nästa år. Halmstads tema blir "Gränsland". Upplysningsvis kan sägas att ingen har visat intresse för att anordna Släktforskar dagarna för år 2008! Om ingen anmäler intresse kommer det bara att bli Riksstämman och ingenting annat, vi får se det kanske finns någon förening som känner sig manad! För år 2009 är det redan bestämt att det blir Umeå, det blir trevligt att ställa kosan norrut igen.

Register och hjälpmedel

Nästa punkt var *Register och hjälpmedel*. DISPOS som efter att forskare har insänt sitt material har bearbetats och blivit ett register.

Stockholms stadsarkiv, skall tydligen digitalisera det som de har och därefter lägga ut på sin hemsida. Vi får sedan se vad det kommer att kosta att komma åt detta material.

Gravstensinventering

Därefter kom punkten *Gravstenar* upp, ett återkommande ämne. Det är i sista minuten att gravstenar runt om i Sverige blir inventerade eftersom församlingarna har en benägenhet att göra sig av med gravvårdar som inte har någon "ägare". Det berättades att Hembygdsrörelsen även är intresserad av gravstensinventeringen och att vissa föreningar har börjat samarbeta med dem.

De flesta församlingar har idag datoriserat sitt gravregister och det finns redan långt framskridna planer att försöka göra något av dessa register.

Presentationsprogram

Presentationsprogram 2, har nu utkommit, det är ett program för föreningarna att användas till presentation av renskrivna t.ex. husförhörslängder. Presentationsprogram 1, är tänkt att användas vid presentation av renskrivna födelse-, vigsel- och dödböcker.

Elgenstierna

Genomgången av Elgenstiernas tilläggsband är nu avslutad och det som återstår är att upprätta personregister.

Resor till Svenskminnen

Det kommer att anordnas två resor, den första går till "Svenskminne i Tyskland" den 17-22 oktober 2006. Den andra "Svenskminnen i S:t Petersburg" de 23-27 maj 2007.

Det finns broschyrer i FSFs lokal för dem som är intresserade!

På kvällen anordnades buffé för ordförande och redaktörer ute i mässhallen Factory Nacka Strand. Det var inget speciellt med denna buffé, kall mat, är inget som jag trånar efter men kakan till kaffet var god. Det var inga tal eller underhållning under kvällen. Så snart vi hade avslutat det hela tog vi bussen till Slussen och vidare till Söder, där sängen var efterlängtat vill jag lova.

Redaktörskursen 2006

av Barbro Vikström

Inledningen på släktforskardagarna var, för min del, inte den bästa. Jag var anmäld till Redaktörskursen, och jag började förstås med att komma för sent. Jag missade kaffe och mingel och dessutom delades kursen i två delar och jag kom naturligtvis infarandes i fel grupp och blev utkörd. Slutligen lyckades jag, med svetten rinnande, hitta mina kurskamrater.



Fotografen Mikael Pertmann undervisar

Där satt alla, intresserade och uppmärksamma för att ta del av en grundläggande kurs i Photoshop Elements. Ledare var fotografen Mikael Pertmann. Men det var inte bara jag som strulade den här dagen. Kursledaren fick inte sin dator att fungera men en kursdeltagare, Charlotte Börjesson, kopplade resolut in sin dator och under tiden hann jag pusta ut lite grand.

Mikael började med en genomgång av katalogisering/indexering och det är ju det lättaste i sammanhanget. Det är bara att inse, någon fotograf att tala om blir jag aldrig men kanske jag så småningom kan lära mig att manipulera bilderna så de ser någorlunda ut. Sen är det ju också motivet som inte kan sitta stilla. (Se bild av Mikael ovan.) Tittar bort så fort jag knäpper eller är det jag som

har för dålig tajmning. Svårt är det i alla fall. Fast först och främst gäller det ju att komma i tid till kursen. Hur ska man annars lära sig något? Tyvärr var vi för många så datorerna räckte inte till alla men det gjorde inte så mycket för egentligen var tiden för kort så vi hann i alla fall inte testa det Mikael gick igenom.

Vi åt lunch på Bällstabro Vårdshus som ligger endast en liten bit ifrån Släktforskarcentrum i Sundbyberg där kursen gick av stapeln. Efter lunch återsamlades båda grupperna, drygt 30 redaktörer, i Hörsalen där vi lyssnade till historikern Kalle Bäck som berättade om "Ett märkligt kvinnoöde" från sin hemsocken Trehörna. (Här skulle det ha varit en bild av Kalle Bäck men den var så mörk så den kan vi inte ha med.)

Hans Egeskog och Maud Lindeberg ledde den tredje delen av kursen. Vi fick en del information och flera ämnen diskuterades. Kostnaderna för medlemsbladet som tryckning och porto tror jag alla föreningar har problem med. Ska man ha tidningen i digital form som ju är ett billigare alternativ, eller som papperstidning, eller kanske båda delarna? Det är inte så lätt med begränsade medel.

Vi diskuterade också upphovsrätt och hur kvalitetsarbetet förmedlas i medlemsbladen. Det är viktiga saker som kanske borde uppmärksammas lite mera. I An-Siktet skriver vi väl då och då, särskilt om kvalitet i forskningen, men det kanske inte räcker. Det gäller ju att kunna bedöma källorna och det kan vara nog så svårt.

 Sveriges
Släktforskarförbund

2006 års Riksstämma

av Birgitta Larhm

Släktforskarlagarna invigdes av landshövding Mats Hellström som berättade med inlevelse om bl.a. sin släkt. Därefter förklarade han 2006 års Släktforskarlagarna invigda. Så slogs dörrarna upp för den stora mängd människor som hade samlats utanför. Stora fina lokaler men det blev dåligt med luft. Vad jag saknade var vatten, vanligt rent vatten och inte bara mineralvatten. Det är inte trevligt att hämta sitt dricksvatten på toaletterummet men vad gör man!

Riksstämman

Barbro Vikström och ovantecknad var ombud för vår förening. Till stämмоordförande valdes Lars Elindersson, till vice ordförande Karl-Ingvar Ångman och till sekreterare Anna-Lena Hultman.



Stämмоordförande Lars Elindersson och förbundsordförande Ted Rosvall

Ted Rosvall presenterade de nyttillkomna föreningarna men även de som har lagt ner och med detta har utträtt ur förbundet. Vi fick nu samma förklaring till ekonomin som tidigare hade presenterats under ordförandekonferensen. Ted Rosvall tyckte inte att vi skall samla pengar på hög utan dessa skulle användas, men finns det en fastställd budget så skall denna följas och inget annat.

Jag hade trott att ekonomin skulle bli en punkt som skulle dra ut på tiden men det gick lugnt till och förbundsstyrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Vi får förlita oss på löftet om att till år 2007 skall ekonomin vara i balans.

Motion 1 och 6, Folkräkning 2010

Enligt motion 1, som Sotenäs Personhistoriska förening med ett flertal andra västsvenska föreningar skrivit, föreslog de att förbundet skall uppvakta berörda myndigheter att genomföra

folkräkning. Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare föreslog i motion 6 att verka för en förbättrad folkbokföring. EU-kommissionen har lagt fram förslag om en folkräkning inom hela EU 2011. Motionerna antogs.

Motion 2, Lathund för forskare som saknar dator

Motion från Sotenäs personhistoriska förening som enligt förbundsstyrelsens förslag avsågs.

Motion 3, Internationella kontakter

Ovansiljans Släktforskare har föreslagit att förbundsstyrelsen skall bilda ett råd för att diskutera ett framtida internationellt engagemang. I motionen påpekas det att en femtedel av Sveriges befolkning är av utländsk härkomst. De föreslår även att förbundet skall gå med som medlem i La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique. Stämmans beslut följde förbundets förslag, att anta det första men avslå det andra.

Motion 4, Extern bokföringsbyrå

Släkt- och Bygdeforskarförening ENGELBREKT i spetsen jämte ett flertal andra föreningar i bergslagsregionen föreslog att förbundet skall låta en extern byrå sköta bokföringen. Förbundet hade föreslagit att motionen skulle avslås så beslutade även stämman.

Motion 5, Förbundsstyrelsen protokoll

Sveriges Genealogiska Samfund, föreslog i sin motion att förbundets protokoll skall skickas ut till medlemsföreningarna. Det är förstäligt att denna motion har kommit eftersom informationen från förbundet många gånger har varit bristfällig. I enlighet med förbundsstyrelsen avsåg stämman motionen.

Höjning av föreningsavgiften

Förbundsstyrelsens förslag att höja föreningsavgiften per medlem från 7 till 10 kronor stötte på patrull. Att medlemsavgiften hade legat stilla under ett tiotal år köpte inte stämman utan höjningen blev 2 kronor. Med andra ord vi får betala 9 kronor per medlem till förbundet.

Ett stillsamt val

Valen gick helt efter valberedningens förslag. Ted Rosvall omvaldes som ordförande för ytterligare 2 år. Jan Nilsson, Staffanstorps och Anna-Karin Westerlund, Uppsala omvaldes som ledamöter.

Nyval av Anna-Lena Andersson, Vargön, Michael Lundholm, Vällingby och Ulf Mannberg, Skellefteå till förbundsstyrelsen. Dessutom hölls fyllnadsval efter förbundskassören Kurt Modig, som hans ersättare på 1 år valdes Hans Peter Larsson, Nynäshamn. Till auktoriserad revisor omvaldes Ove Olsson.

Därefter var det dags för val av fem personer i valberedningen. Stämmodeltagarna nominerade åtta personer och efter votering stod det klart att Olof Cronberg, Växjö (136 röster), Elisabeth Leek, Eksjö (114), Lisbeth Dahlin, Solna (99), Kent Lundvall, Uddevalla (80) och slutligen Björn Fredriksson, Boden (79) hade blivit valda. Övriga nominerade var Gunilla Didriksson, Lindesberg, Ian Hamilton och Kerstin Jonnyren.

Övriga frågor

Under denna punkt avslöjade Ted Rosvall att Mora folkbibliotek hade blivit utsedd av släktforskarförbundet som Årets bibliotek.



Foto Crister Lindström

Nils Marelius begärde ordet och uppmanade medlemsföreningarna att se till att protokoll från styrelsemöten och årsmöten, revisionsrapporter och verksamhetsberättelser blir inbundna. Det är så lätt att detta material kommer på avvägar, det gäller att bevara till eftervärlden.

Jojje Lintrup, Mora visade upp förbundets nya logga som han är upphovsman till.



Därefter avtackades stämmoderförande, bisittare och sekreterare.

Den nya förbundsstyrelsen (från vänster):

Eva Dahlberg, Jönköping
 Anna-Lena Andersson, Vargön
 Torbjörn Näs, Mora
 Ulf Mannberg, Skellefteå
 Sven Johansson, Halmstad
 Ted Rosvall, Falköping, ordförande
 Hans Peter Larsson, Nynäshamn
 Ingrid Månsson Lagergren, Timrå
 Jan Nilsson, Staffanstorps
 Anna-Karin Westerlund, Uppsala
 Michael Lundholm, Vällingby



Hedersdiplom

2006 års hedersdiplom gick till:

Sven Johansson, Sällskapet Släktforskarne Fagersta (Han är också medlem i FSF.)
Anna-Stina Bäckström Gustafsson, Kävlingebygdens släktforskarare
Britta Ulander, Storstockholms Genealogiska Förening
Lars-Gunnar Sander, Värmlands Släktforskarförening

Stockholm, Stockholm, kära hufvudstad!

av Birgitta Larhm

Fredagsmorgon den 11/8 åkte Barbro Vikström och jag med buss från Avesta till Krylbo station för vidare färd till huvudstaden och släktforskar-dagarna. Som vanligt var det varmt, det är det alltid under dessa dagar!

Allt gick bra och vi stuvade in våra väskor i förvaringsboxarna på Centralen och gick en trappa ner för att införskaffa häften med rabattbiljetter. Dessa rabattbiljetter lät oss åka i Stockholm län för 18 kr/resa (jämfört med resan från Avesta till Krylbo, 17 kr). Så letade vi reda på vilken tunnelbana som skulle ta oss ut till Sundbyberg för deltagande i ordförandekonferensen och kursen för redaktörer.

Det första vi gör är att åka en station för långt med tunnelbanan, efter lite travande runt hittade vi riktningen till Marabouhuset. Vi kom på detta vis en kvart för sent och missade kaffet. Det blir inte bättre, fortsättning följer på resandeeländet i Stockholm.

Efter en fullmatad dag var det dags att åka in till Centralen för att hämta väskor och vidare färd till vandrarhemmet Zinkensdamm. Efter en snabb tvättning och byte av kläder var det dags att ta tunnelbanan till Slussen och leta på buss nr 443! Nu var det dags igen! Fast vi åkte i god tid tog det alldeles för lång tid att hitta busshållplatsen. Vid Slussen gick vi trappa upp och trappa ner ett flertal gånger och hamnade både här och där men inte vid busshållplatsen. När vi äntligen fann busshållplatsen då for bussen iväg! Det var bara att vänta på nästa! Och ännu en gång kom vi för sent! I mitt tycke var det inte mycket vi missade, kall mat, buffé som det heter med ett finare ord. Det kunde ha smakat bättre men kakan till kaffet var god. Roligare än så här blev det inte. Vi tog bussen till Slussen och vidare till Söder, där sängen var efterlängtd vill jag lova.

Sent i säng och upp i ottan! Snabb promenad till tunnelbanan och ännu en gång till Slussen där vi började lördagen med att leta efter båten vid Skeppsbron. Barbro och jag hade nappat på erjudande om *Båtfrukost med guidad tur*, arrangerat av Geline. I strålände sol åt vi frukost och lyssnade till guiden som berättade om Stockholm när vi i sakta mak gled mot Nacka. Efter att båten hade lagt till fick vi traska trapporna upp, så motionen var nästan uppfyllt för denna dag. Efter stämman och några timmar bland utställningsborden var det dags att ta sig ner till bryggan och en ny båtfärd denna gång ut till Yasuragi Hasseludden, en anläggning

med japanskt tema. Vi fick åka med första turen och anlände i härlig värme och solsken. Så vände båten och gick tillbaka för att hämta resten av sällskapet.

Det var lite dåligt skyltat och ingen visste riktigt vilken väg vi skulle gå. Vi gick och gick och högre och högre kom vi och efter ett tag avvek vi några stycken från stigen och travade rakt upp. Och så vi kom direkt till badet som vi raskt passerade och letade oss fram till hissen. Vi hade kommit in bakvägen, men vad gjorde det!

Tydligen hade ingen tänkt på att beräkna tidsåtgången så nästa sällskap anlände mycket försenade och det högtidliga firandet blev rejält försenat. Efter drygt en timmes försening fick vi lyssna till jubileumsorkestern som startade Förbundets 20-års firande.

Emellan musikstyckena kom ett antal tal med återblickar och avtackningar. Elisabeth Thorsell fick ta emot Viktor Örnbergs hederspris. En av de fyra som fick Hedersdiplom var vår medlem Sven Johansson från Fagersta.

Orkestern bestod av ett flertal duktiga ungdomar som framförde ett varierande musikprogram, från Roman till Beppe Wolgers och även några stycken som de själva hade komponerat. Vi fick rejält försenade lassa på tallrikarna fulla och gott var det.

Så var det dags för hemfärd! Eftersom vi inte tänkte åka båt tillbaka utan nu fick det bli buss. Ingen av oss hade en aning om var hållplatsen kunde vara placerad, här gällde det att gå på gehör! Vi hittade hållplatsen och fler och fler anlände, när så bussen kom blev den fullsatt. Nu gick det bra vi kom till Slussen och därefter åkte vi vidare till vandrarhemmet för några timmars sömn.

Söndagen gick utan några konstigheter. Trångt och varmt var det i utställningslokalen men så skall det tydligen vara när det är släktforskar-dagarna.

Barbro och jag stannade kvar i Stockholm för att kunna gå runt på arkiven som hade olika aktiviteter under några efterföljande dagar. På måndagen åkte vi ut till Arninge. Nu var det dags igen! Efter ett byte till buss i Danderyd, åkte vi buss och vi åkte buss. Vi skulle gå av i Arninge Centrum men vi kom aldrig dit. Efter någon kilometer gick vi av och fick invänta nästa buss som gick tillbaka till Arninge och Riksarkivet. Mycke' buss för liten peng! Det var inte bara vi som hade sökt sig ut till Arninge, även här var det trångt.

Vi besökte även Stockholms Stadsarkiv under tisdagen. På onsdagen gick vi en specialvisning av Bernadottégalleriet på Stockholms slott med Ted Rosvall som ciceron.

Tåget hem till Dalarna på torsdagen både avgick och anlände i rätt tid! Det är trevligt med släktforskar-dagar men de fordrar bra kondition.

Petters Annas gravsten på Folkärna kyrkogård

av Birgitta Larhm

När jag var till Folkärna kyrkogård för att titta till våra släktgravar så upptäckte jag att till en hel del gravvårdar efterlyser kyrkogårdsförvaltningen anhöriga.

En stor sten med inskriptionen, **Anna Pettersson i Lund f 4/2 1860 † 18/5 1922**, texten har blivit svår att läsa på grund av mossa som växer på stenen. Kyrkogårdsförvaltningen tycker väl inte att det är lönt att lägga ner arbete på denna sten eftersom den kommer att försvinna! I dödboken för Anna Lovisa är det noterat att hon avlider av sockersjuka.

Anna Lovisa var född mycket riktigt den 4/2 1860 i Folkärna och dotter till arbetaren **Per Persson**, född den 27/12 1836 i Altuna. Han gifte sig 1859 med **Anna Elisabeth Andersdotter**, född den 24/4 1832 i Kungsgården Folkärna och avled den 7/12 1888 i Jäder Folkärna av kräfta. De fick tillsammans 3 barn, **Johanna Matilda**, född den 17/6 1866, **Carl Johan**, född den 19/10 1871, död 1889 och **Anna Lovisa**, född 1860. Alla tre barnen var födda i Jäder Folkärna. **Anna Lovisa** kallades även **Petters Anna** och var ogift och hade bott hemma hos fadern tills han avled den 8/4 1910.

System **Johanna Matilda**, flyttar 1887 och blir piga hos kaptan **Carl Mindor Frunck** och hans hustru och deras fem barn i Lund. Hos dem stannar hon ett år till 1888 då tar hon tjänst som piga hos gårdsegarinnan **Ulrika Wilhelmina Askerlund**, född 8/7 1825 i Askers församling Örebro län. Hos Ulrika Wilhelmina bor även "hennes gäst" **Emma Kristina Rossback**, född 31/3 1923 i Stockholm, dessa båda fröknar är boende i Lund. Johanna Matilda stannar hos dem tills hon emigrerar till Amerikas förenta stater, som det står i utflyttningsboken 1889 den 6/5. Samtidigt med Johanna Matilda tar nästan tjugo personer under en månad ut flyttningsattest till Amerika. De flesta var boende i byarna runt om och troligen kände hon flertalet av dessa och hade sällskap på resan över.

På skivan EmiPolulär finns hon under namnet **Peterson Mathilda**, 22 år, född 1866/1867 i Folkärna. Utresehamn Göteborg. Utvandradag 1889-05-14. Destination: Worcester.

Nu kommer denna sten att försvinna på grund av att det inte finns några ättlingar till denna familj.

Nya medlemmar!

Henry Djusberg
Lars Kaggsgatan 49 C
415 04 Göteborg
tel 031-217864
e-post henry@djusberg.se

Rickard Grusell
Hagstuvägen 3
739 31 Skinnskatteberg
tel 0222-41758
e-post rickard.grusell@telia.com

Eva K Johansson
Illesstigen 7
774 61 Avesta
e-post
eva.j.johansson@telia.com

Lena Fält
Krommetsbo 46
774 97 Fors
e-post l.falt@telia.com

Anette Lidbäck
Bodgatan 8
774 35 Avesta

Avlidna medlemmar!

Maivor Lindberg, Morshyttan Horndal
Vår medlem **Maivor Lindberg**, har avlidit den 3/8 2006. Hon var född den 22/2 1932 i Avesta, hon blev drygt 74 år gammal. Maivor har varit medlem i FSF sedan år 1998.

Vi lyser frid över hennes minne

Dagmar Göthberg, Alsbo Krylbo
Vår medlem **Dagmar Göthberg**, har avlidit den 8/8 2006. Hon var född den 5/10 1927 i Möklinta (Västmanlands län) och blev i det närmaste 78 år gammal. Dagmar blev medlem i FSF år 2000.

Vi lyser frid över hennes minne

Lösningen på innehållet i Dagbok Öfver Vintern i Stockholm 1868

av *Margareta Sjöberg Sjölin*

Den mycket intressanta dagboken fascinerade mig direkt. Jag misstänkte ganska snart att moster Ophalia med döttrarna Axelson kunde tillhöra den adliga ätten von Axelson och mycket riktigt, det stämde.

Har i min ägo en adelskalender från 1925, vilken bekräftade detta. Ätten har nummer 2022 på Riddarhuset och är svensk från Skåne, hette tidigare Axelson, adlad och adopterad 1772, introducerad 1775.

Huvudman för ätten var **Carl Gustaf Georg** (son till majoren **Georg Julius von Axelson** och **Ofalia Carolina Götilda Sjöstedt**), född 1858-11-05, ingenjör (Leipzig, Tyskland) gift 1890-05-16 med **Charlotte Friederict** född 1860-10-27. Denna son är ej nämnd i dagboken. Han hade fyra döttrar och alla var bosatta i Tyskland.

Huvudmannens systrar:

Sofie Thorinna, född 1850-12-05, stiftsjungfru (Stockholm)

Ofalia Georgina, född 1851-12-16, Egerhus i Stockholm, gift andra gången 1900-05-05 med **Erik Otto Ulrich**, född 1862-01-05, arkitekt (Lidingö Villastad)

Julié Carolina, född 1853. Se den adliga ätten Montgomery.

Adliga ätten Montgomery

Julié Carolina von Axelson, född 1853-06-09. Gift med ryttmästaren **Knut Robert Gabriel Montgomery**. Änka 1915 (Stockholm).

Son: **Hugo Georg**, född 1881-02-24, civilingenjör (Stockholm). Ogift 1925. Huvudman för ätten. Hade tre syskon, två bröder och en syster.

Det är nu det mest spännande börjar, nu gäller det att undersöka om också **moster Marie Fröst** är född Sjöstedt. Min forskning bedrivs på biblioteket i Åstorp där vi också har en bostad. På biblioteket finns tillgång både till CD:n 1890 års befolkning och Genline.

Börjar med att söka i 1890 års befolkning på **Richard** och **Olof Fröst**, båda födda i Solna, går sedan vidare till Genline och husförhörslängden för Solna ALA:12 1831-1836 sid.138 av 388.

Kyrkoherde, Theol, lect. K. Hofpredikant **Per Axel Fröst**, född 1802-08-05 i Indal. Ankom 1832. Dess maka **Carolina Christina Bruce**, född 1802-03-24. Ankom 1832.

Dotter **Herta Carolina Helena**, född 1834-06-30 i Solna. Död 1837-11-08 (Solna).

Son **Axel Richard**, född 1836-02-23 i Solna.

Hfl. Solna 1837-1843 sid. 159 av 221.

Fler barn har tillkommit:

Olof Leonard Oscar, född 1837-03-28 i Solna

Theckla Elisabet, född 1838-09-23 i Solna

Leonora Julia Urania, född 1839-10-22 i Solna.

Alla flyttar till Arboga 1841. Modern till Fröst samt en systerson Westling medföljer till Arboga.

Forskar vidare på Arboga och väljer några år framåt – hittar ingenting. Ringer därför pastors-expeditionen i Arboga där de ej känner till kyrkoherde Fröst, blir hänvisad till olika alternativ, men jag väljer Västerås stift. Efter att ha talat med flera personer kommer jag till stiftets jurist (skåning, född i Limhamn, Malmö) som vet vad som pågår i stiftet och hänvisar till pensionerade prosten Inge Svensson i Mantorp. Han förbereder material till ett nytt Herdaminne för stiftet och av det som gäller Per Axel Fröst får jag en kopia.

Familjen flyttar redan 1845 tillbaka till Stockholm, där **Per Axel Fröst** blivit utnämnd till kyrkoherde i Johannes och Jakobs församlingar (Jag sökte i Hfl Arboga efter 1845).

Under tiden i Arboga föds ytterligare en son, **Sven Martin Andreas** 1844-11-23. Per Axels fru **Carolina Christina Bruce** dör 1842-01-17 i Arboga. År 1843 gifter sig Per Axel Fröst för 2:a gången med **Maria Sofia Ottiliana Sjöstedt**, född 1824-11-19 i Stockholm. En son föds 1844-09-21 i Arboga. Död 1844-09-21 i Arboga.

Dottern **Herta Ulrika Maria**, född 1851 i Stockholm, återkommer jag till senare. Här nämns också Marie Frösts föräldrar, handlaren och bryggaren i Stockholm, **Jakob Sjöstedt** och **Sofia Ulrika Richnau**.

Nu börjar det bli spännande, finns det fler systrar Sjöstedt? Ber då min tvillingsyster Ingrid Gullander, som har CD:n 1890 års befolkning i sin dator, att söka på Sjöstedt och hon fann **Amalia Jakobina Augusta Sjöstedt**, född 1829 i Stockholm. Boende i Stockholm 1890 och gift med f.d. överstelöjtnanten **Adam Henrik Carlheim Gyllensköld**, född 1821 i Växjö (Kronobergs län, Småland). Bor Lönne No 15, Hedvig Eleonora rote 9 (Stockholms stad, Uppland). Alla sex döttrarna bodde också här och samtliga var ogifta, nämligen:

Alma född 1851 i Vederslöv (Kronobergs län, Småland)

Berta född 1853 i Vederslöv

Walborg född 1854 i Vederslöv

Ingeborg född 1855 i Vederslöv (sinnessjuk)

Cecilia född 1858 i Vederslöv

Sigrid född 1863 i Vederslöv.

Fortsätter nu med Geline och husförhörslängd för Vederslöv A:11 1866-1870 sid 200 av 243 Vederslöv Gatugård. Majoren vid Kungliga Kronobergs Regemente Herr **Adam Henrik Carlheim Gyllensköld**, född 1821-08-20 i Växjö. Fru **Amalia Jakobina Augusta Sjöstedt**, född 1829-07-16 i Stockholm. Dotter **Alma** född 1851-07-15 Vederslöv samt hennes syskon födda 1853-1863 i Vederslöv. Familjen flyttar 1868-01-16 till Tafvelås.

Nu är jag säker på att det är **Alma Carlheim Gyllensköld** som är huvudpersonen i dagboken. För att vara 100 % säker på att alla damerna Sjöstedt är syskon, ber jag Stockholms Stadsarkiv att kartlägga alla barnen till **Jakob Sjöstedt** och **Sofia Ulrika Richnau**.

Bryggaren och handelsmannen **Jakob Sjöstedt**, född 1785 i Filipstad var sammanvigd den 1820-11-25 i Jakobs och Johannes församling Stockholm (Ell:4) med **Sofia Ulrika Richnau**, född 1800-01-12 i Stockholm. Makarna hade nedanstående barn, alla födda i Jakob och Johannes församling:

Carl Gustaf, född 1821-08-21;

Johan Gustaf, född 1822-08-16;

Johan Jakob, född 1823-12-26;

Maria Sophia Ottiliana, född 1824-11-19;

Ophalia Carolina Göthilda, född 1826-02-13;

Knut Bernhard, född 1827-04-17;

Adolph Leonard, född 1828-06-24;

Amalia Jacobina Augusta, född 1829-07-16;

Flora Hilda Wilhelmina, född 1830-09-24.

Det finns alltså en syster till att välja på, som jag ej kan finna. Beställer en kopia på bouppteckningen efter **Jakob Sjöstedt** som avled den 20 december 1862. Där det framgår att som arvtagare finns ej **Johan Gustaf**, **Johan Jakob** och **Flora Hilda**

Wilhelmina. Tillgångar och skulder uppgavs av bryggaren **Gustaf Wilhelm Sjöstrand** p g av änkans sjukdom. Alltså kan ej **Flora** vara den moster **Alma** vistades hos.

Har nu köpt CD-skivan: Register över mantalsskrivna i Stockholm 1800-1875, där jag kunnat följa bryggaren **Gustaf Wilhelm Sjöstrand** (morbror Sjöstrand hette ju Wilhelm enl. dagboksanteckning den 6:e april, då han firade namnsdag). År 1855 är även hustru och barn antecknade i registret: **Sjöstrand Gustaf Wilhelm**, Bryggare, Fastighetsägare, född 1807-01-11; Johannes 1855, 1552. Gustaf Wilhelm Sjöstrand var mantalsskriven på flera adresser p g av sitt stora fastighetsinnehav; **Sjöstrand Maria Gustava**, hustru, född 1802-07-19; Jakob 1855, 1886; **Sjöstrand, Maria Sofia Gustava**, dotter, född 1839-01-30; Jakob 1855, 1856.

Nu kommer vi till **Herta Fröst** igen. Födelsebok S:t Jakob och S:t Johannes, Stockholm, C:22 Födda, Dop sid 272. **Herta Ulrika Maria**, född 12 april, döpt 25 april 1851.

Föräldrar: **Fröst, Per Axel**, Kunglig Hofpredikant och Kyrkoherde och dess hustru **Maria Sophia Ottelina Sjöstedt**, 26 år.

Faddrar; en hel A:4 sida, bl a morföräldrarna, fru **Marie Sjöstrand född Richnau!!!**; Bokhållare **Adolf Sjöstedt**, ärkebiskopen, grevar, professorer, hofapotekare osv. En del av dem förekommer i dagboken t ex Fru **Wendela Dahlqvist**, född **Pripp**, Fru **Anette Dimander**, H Commend. Capt. **Richman**.

Nästa steg blir att kontrollera om **Marie Sjöstrand**, född Richnau, och Jakob Sjöstedts hustru är systrar. Födelsebok Jakob och Johannes församling (Stockholm) C:19 1787-1806.

1800 **Sofia Ulrika**, född 12 januari, döpt 16 januari
Fader: **Richnau Gustaf**, Bryggare; Fru **Ulrika Maria Billing**, 22 år, döpt av Murray

1802 **Maria Gustava**, född 19 juli, döpt 22 juli
Föräldrar: **Richnau, Gustaf**, Bryggare och **Ulrika Maria Billing**, 23 år. Döpt av Kungl. Hofpredikanten Herr Doctor Lehnborg.

Alltså är **Gustaf Wilhelm Sjöstrand** och **Maria Gustava** morbror och bl a moster till Almas mamma.

Men vem är Theckla? Jag har vissa misstankar på grund av hennes begåvning intellektuellt och musikaliskt, sjunger ju bl a i Harmoniska sällskapet.

Nu får jag hjälp av Stockholms stadsarkiv igen. Husförhörslängder för Stockholm 1868 finns ej avfotograferade varken hos SVAR i Ramsele eller i Genline.

Svaret kom 2006-09-04. **Theckla Elisabeth Fröst**, född 1838-09-23, är fosterdotter hos bryggaren **Gustaf Wilhelm Sjöstrand** och hans hustru **Maria Gustafva**. De bodde i kvarteret Kråkvilan, Huset nr 5, adress Roslagsgatan 13 i Jakob och Johannes församling. I hushållet bodde också tre pigor. **G W Sjöstrand** ägde fastigheten de bodde i samt ytterligare tre i Ladugårdsland nedre. (Ladugårdslands kyrka som Theckla och Alma besökte heter idag Hedvig Eleonora.)

Theckla är dotter till **Per Axel Fröst** och hans 1:a hustru, alltså syster till **Richard** och **Olof Fröst**. Fadern, som dog redan 1853-04-09, var förutom en framstående predikant och andlig talare också en stor sångbegåvning. Då han kröntes till filosofie doktor, steg den lagerkrönte upp på orgelläktaren och sjöng med sin starka stämma en lovsång till Guds ära.

Efter hans död utgavs genom Hofpredikanten Lithner 1855 en årgång predikningar i två delar. Det var dessa som Theckla och Alma läste när de ej kom in i två kyrkor. Theckla kallar då sin pappa i dagboken för farbror Fröst (den är ju skriven i "Almas namn").

Uppgifterna har jag fått från tidigare nämnd källa.

I dagboken förekommer också **farbror Carl** och **faster Ida**. Farbror Carl är bror till Almas pappa och är assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge, bosatt i Kristianstad med sin fru Ida, född Littorin och de två barnen födda 1859 och 1862. Senare blir han hovrättsråd. 1868 är han riksdagsman i Stockholm, mantalsskriven i Kristianstad.

Emelie von Axelson är halvsyster till **Georg Julius von Axelson**, född 1834.

Tante **Charlotte Axelson** är förmodligen faster till **Georg Julius von Axelson** och änka efter major **Johan Fredrik von Axelson**. Charlotte är född Lennartsson 1805, ej mantalsskriven i Stockholm.

Enligt den introducerade svenska adelns ättartavlor (Gustaf Elgenstierna) gifter sig **Ophalia Georgina von Axelson**, född 1851-12-16, i Stockholm med krigsrådet, RNO, **Erland Henrik Dahlqvist** i hans andra gifte år 1884-02-28 i Stockholm (gift 1:a gången 1846-11-27 i Stockholm med **Wendela Pripp**, född 1818-01-24, död där 1883-01-02). **E. H. Dahlqvist** var född 1816-01-20 i Kalsviks socken (Kronoberg), död 1895-05-07 i Stockholm. Observera ålderskillnaden. Krigsrådet Dahlqvist

med fru Wendela tillhörde ju bl a Sjöstrands umgängeskrets. Ophalias 2:a äktenskap nämns på annat ställe i texten.

Moster Marie Frösts dotter **Herta** gifter sig 1877 med grosshandlare **Herman Richnau**, blir änka samma år. 1890 är hon f.d. kontorist och boende i Stockholm.

Om **Richard Fröst** har jag mycket uppgifter från Lunds stifts herdaminne. Han slutade sina dagar som kyrkoherde i Gråmanstorp i Skåne, hans tilltalsnamn är nu Axel.

Omdömet om honom är inte positivt – han passade inte som kyrkoherde på landet efter sin storstilade uppväxt och som legationspastor i London. Han gifte sig i London 1880-08-14 med **Isabella Elisabeth Wadge**, född i Bombay, Indien 1857-07-10.

De hade två barn, **Axel** och **Emilie**, båda födda i London.

Axel Fröst dog 1901-09-02 i Gråmanstorp och begravdes där.

Olof Fröst blev läkare, år 1890 Stadsläkare i Ystad. Han är gift med **Ida Augusta Ulrika Borg**, född 1855. Några ytterligare uppgifter om honom har jag inte.

Almas syster **Bertha** är enligt adelskalendern 1925 änka 1917 efter **Olof Hallenborg**, godsägare och bosatt på Solliden, Smålands Taberg. Den enda av systrarna som gifte sig.

Enligt samma källa dog pappan 1894 och mamman 1903.

Alma och den psykiskt sjuka system **Ingeborg** är avlidna. **Wahlborg**, **Cecilia** och **Sigrid** bor kvar i Stockholm.

Sigrid är pianist och innehar Stockholms Musikinstitut L et A.

Theckla Fröst bor 1890 hos brodern i Gråmanstorp och kallas Tilda. Enligt uppgift från Inge Svensson står hon som guvernant å Beckershof i Södermanland (inget årtal nämnt).

För att på ett enkelt sätt få reda på när **Alma** dog, tog jag kontakt med Stockholms kyrkogårdsförvaltning för att höra mig för om familjen Carlheim Gyllenskölds gravplats. Hela familjen förutom Bertha och Ingeborg är gravsatta på Norra begravningsplatsen Kvarter 10 C nr 54.

Alma dog 1903, gravsatt 9 februari.

Detta får avsluta min forskning. Hoppas att jag inte tröttnat ut Er.

Rapport från styrelsen

Under denna rubrik kommer medlemmarna att fortlöpande få information om styrelsens arbete.

Resor till Släktforskarnas Hus i Leksand

Vi har redan den 23/9 varit till Leksand för en heldagsforskning. Höstens andra och sista resa blir den 28/10. Anmälninglista finns i lokalen.

När husförhörslängder inte finns

Tisdagen den 3/10 var Gunilla Didriksson, Lindesberg hos oss och berättade om vad vi kan göra när husförhörslängder inte finns. Hon berättade om hur Gustav Vasa fick kontroll över landet och skapade ordning och reda. Hur landet indelades i fögderier med en kungsgård i varje och en fogde som hade till uppgift att indriva de olika skatterna.

Ett kompendium från Gunillas föreläsning finns till ett pris av 10:-/st.

Bergslagsamverkan

Lördagen den 14/10 skall bergslagsföreningarna träffas i Lindesberg. Samma dag firar Linde föreningen sitt 10-årsjubileum. Vi i Folkare gratulerar jubilarerna.

Öppet Hus – temakvällar.

Föreläsningen med Leif Olofsson, Säter den 14/11 börjar kl 18.30.

Vi börjar kl. 18.00, temakvällarna den 3/11 och 7/12 och håller till nere i källaren.

Forskarlokalen är öppen för forskning kl 17.00-20.00 ovan nämnda kvällar.

Dagboksskrivarens identitet avslöjad

Vår medlem Margareta Sjöberg Sjölin, Malmö har löst gåtan med dagboken.

Har du frågor eller uppgifter så kan du kontakta Margareta, tel 040-13 33 49 eller 042-588 81.

Arkivens dag den 11/11

Vi behöver så snart som möjligt få in gamla recept på mat och dryck! Hör av dig till Barbro eller Birgitta om du har något.

Har du flyttat eller bytt e-postadress?

Har du flyttat eller bytt e-postadress vill vi gärna att du meddelar oss? Är alla uppgifter i vårt adressregister riktiga så underlättar det vid utskick.

Är forskarresorna till Leksand fortfarande intressanta?

Under våren 2006 har resorna till Släktforskarnas Hus Leksand inte lockat lika många forskare!

Vi har under våren 2007 bokat in 24/2 och 28/4 båda dessa datum är lördagar.

När det gäller Släktforskarnas Hus vill vi veta om det fortfarande finns intresse för att åka två gånger under våren 2007?

Det kanske är så att många forskare med hjälp av Genline och tycker att de inte behöver eller vill åka till Leksand!

Vi vill veta om det fortfarande finns intresse för att åka till Leksand och forska?

Det är också en kostnadsfråga, blir vi för få så blir kostnaden för varje forskare för hög. Vi bör vara fler än 25 personer, blir vi färre börjar de fasta kostnaderna för forskningen att bli för höga och många drar sig för att åka.

Eller är det bättre att var och en anmäler sig till Huset och får meddelande om restplatser över e-post några dagar innan och med kort varsel får nyttja de ströplatser som eventuellt kan bli. Det är ett något billigare alternativ men då kan inte föreningen vara behjälplig med samordning av resan utan det får man ordna själv.

Du som vill att vi skall fortsätta med resorna under våren 2007 måste på något vis höra av dig till styrelsen och tycka till.

Kanske har dessa resor överlevt sig själv! Ni kanske vill sitta hemma i er egen skrubb och forska och struntar i resorna till Leksand.

Ordförande



Laura Axelina, barnhusbarn nr 3205

av Birgitta Larhm

I Avesta församling, husförhörslängd AI:16 B, sidan 417, kort 11722 6/12, fann jag en notering som väckte intresse hos mig. Det gäller barnet **Laura Axelina** född 28/9 1888, med noteringen Pro Patria Stockholm. Hon kom den 11/1 1889, drygt 3 månader, med flyttningsattest nr 3 till byggnadsarbetaren **Nils G Erikssons** änka **Charlotta Lovisa Carlström** i Avesta. Den 1/7 samma år, blir hon överflyttad till åkaren **Erik Renvall** och hans hustru **Kristina Maria Persson** i Avesta.

Laura Axelina blir kvar hos fosterföräldrarna Renvall till den 20/11 1905 när hon flyttar till Karbenning och Högfors bruk. Där blir hon piga hos bruksförvaltaren **Forssblad** och hans hustru. Efter endast ett år återkommer hon den 21/11 1906 till fosterföräldrarna. Under sitt boende i Avesta är hon noterad som fosterdotter med namnet Renvall. Hon gifter sig 1908 och hon och maken flyttar till Gävle 1915.

Det var denna flicka som väckte mitt intresse. Kunde det vara möjligt att finna hennes föräldrar fast det är noterat att hon inte har några uppgivna. Eftersom jag stannade kvar i Stockholm efter släktforskar dagarna fick jag chansen att leta efter henne på Stockholm stadsarkiv.

Det fanns ett Utdrag ur

Barnbördshuset Pro Patrias Dopbok

Nr 3205

År 1888 den 28 september föddes och s.d. döpte

Laura Axelina

Föräldrar: Okända

(därunder är det noterat) 22 H Badstugatan

Rätteligen utdraget intygar

(namnteckning oläslig)

Tjänstgörande prest på Barnbördshuset Pro Patria

Jag började med att leta i "Allmänna Barnhusets register till Allmän rulla år 1879-1916 (D 2 JC) och jag fann henne. År 1888 september 29. Intagen i Barnhuset mot 400 kronor. No 349 SpB (Späda barn) Afdelnings Protokoll den 410 1888. Det fanns en hel del hänvisningar till diarium. Med datum när fosterföräldrarna hade fått ut ersättning.

3/4 90, Sjukv. Ersättning 5:22

3/8 95, Böcker och 1/2 bekl.

13/7 1902, Belöning 25 kronor

15/9 1902, 1/2 Beklädnad

6/5 1903, Nattvardskläd.

Därefter kontrollerade jag i protokoll:

1889 Januari 4, Utlemnad till byggnadsarb. **Nils G. Erikssons** enka **Charl. Lovisa Carlström** från Avesta jernverk, Avesta fsl (församling) Westerås stift.

1889 Juli 1, Fl. till åkaren **Erik Renvall** ohh (och hans hustru) **Kristina Maria Persson**, Avesta, Westerås stift.

1900 Juni 1, Qvarteret Ufven 8, Matsbo

Inspektions anteckningar:

1894 17/10, ff (fosterföräldrar) barnlösa

1900 /6, ej antr. Enl. adress 1/6, s.d. ombesökt

1902 6/9, Ej hemma, s.d. ombes.

Confirmationsundervisning i höst. B.h.

(Barnhusboken) ej tillrätta i f. faders frånvaro.

När Laura Axelina blir 14 år får hon utkvittera den motbok som fanns för hennes räkning. Om det fanns några pengar kvar på den framgår inte.

Barnhuset öppnar: **Motbok N:o 125444** med Rän-te- och Kapitalförsäkrings-anstalten i Stockholm, der för min räkning är insatt ett kapital till beredning af lifränta har jag denna dag från Allmänna Barnhuset i Stockholm bekommit.

Avesta den 16 September 1902

Laura Axelina Renvall

År 1932 bor **Laura Axelina** som gift i Norrtälje. Hon är då 44 år gammal och gör då en förfrågan till Barnhuset om vem som är hennes moder och var hon kan finnas. Hon får till svar att *inga föräldrar* finns angivna och med detta får hon sig nöja.

Ännu ett barn som inte fick veta vilka hennes föräldrar var och detta på grund av det så kallade *Barnamordsbrevet* eller Barnamordsplakatet från 1778 som Gustav III införde för att minska barndödligheten. Det föreskrev att en mor till barn utom äktenskap skulle ha rätt att vara okänd. Låta modern föda "obemärkt", hon behövde inte uppgiva namn på sig själv eller barnafadern. Enligt instruktioner av år 1856 var barnmorskan förbjuden att vid s.k. *hemlig* förlossning på något sätt forska efter barnafaderns namn. Hon skulle inte heller anteckna eller anmäla barnafödelskans namn, men barnet skulle anmälas till pastorsämbetet. De barn som kom Stora Barnhuset i Stockholm hade många gånger tur att få komma till nya föräldrar i stället för att placeras hos s.k. *änglamakerska*, som *vårdade* ihjäl dem.



Karin Wikberg, Alla dessa tullar – en arkivguide

Vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet (2006), 256 sid ill.

Pris: 230 kr

Beställ boken hos SVAR. Boken kan också köpas i receptionen hos Riksarkivet i Marieberg och i Arninge.

Vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet

I dag förknippar vi tullar med nationella gränser. Den yttre tullgränsen har alltid varit viktig, men långt fram i tiden fanns också inre tullgränser, bland annat mellan stad och land. De många namn med för- eller slutled "tull" som ännu finns kvar i flera svenska städer är ett vittnesbörd om detta. För gemene man var inrikestillarna i många fall viktigare än de mellanstatliga. Det är mycket till följd av detta inre tullväsende som tullarkivet har så mycket att berätta om det svenska samhället och gemene mans vardag. Men tullverket har också genom tiderna anlåtits för att uppta andra avgifter än tullar och utfört vitt skilda kontrolluppgifter.

Från 1600-talet kan upptagande av konvojpengar och stämpling av textilvaror nämnas. Sentida exempel är övervakning av tysk transitotrafik och övrig säkerhetstjänst under andra världskriget.

Alltsedan Gustav Vasas tid har alltså tullar, acciser och andra avgifter varit en av de viktigaste inkomstkällorna för den svenska staten, som därför

lagt ned mycket omsorg på organisationen av tullväsendet. Detta har i sin tur medfört att de stora arkiven efter Generaltullstyrelsen med alla dess föregångare och underorganisationer har blivit en veritabel snårskog. Förste arkivarie Karin Wikberg, som under många år haft ansvaret för tullarkivet i Riksarkivet, ritar i denna bok en detaljerad "karta" över beståndet. För den som vill finna en framkomlig väg genom den enorma mängd intressanta uppgifter som tullarkivet rymmer bör denna guide bli en ovärderlig hjälp.

Tullhandlingar finns i många arkiv, och det kan för den oinvigde vara snårigt att hitta. Denna bok är ämnad att hjälpa till i sökandet. Boken riktar sig främst till studenter och forskare, är uppdelad i ämnesområden och försedd med detaljerad innehållsförteckning samt ort- och personregister.

Källa: Riksarkivets hemsida, <http://www.ra.se>

Läst i:

ÖGF-Lövet, Nr 85, juni 2006

Östgöta Genealogiska förening

Modern teknik kan lösa släktforskarproblem, av Ivar Forsström. En mycket läsvärd artikel om hur man kan gå till väga när spåren ser ut att försvinna.

Genklang, Nr 22, maj 2006

Ovansiljans släktforskare

En kulla på vift - historien om våmhuskullan **Anna Gustava Bäckström**, som for till världsstaden London och blev kvar där.

SLÄKT-historiskt FORUM 4/06

Sveriges Släktforskarförbund

Att forska i Finland – nästan som hemma av Maud Lindeberg.

Anbudet, Nr 2 år 2006

Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening

De olycksdrabbade barnen Strandberg av Birgitta Hörnlund

Anders Andersson Strandberg, smed i Bondarvet, Folkärna och hans hustru **Anna Ersdotter**.

Barn: **Greta Andersdotter**, gift med soldaten Jan Norlin. **Melker Andersson** soldat Frimodig, gift med Greta Persdotter. **Arvid Andersson. Anna Andersdotter. Per Andersson**, soldat Västman, gift med Lisa Cajsa Bernström.

Angeläget 4/2006

Sveriges Släktforskarförbund

Protokoll från 2006 års riksstämma.

Nytt i förenings- datorn!



Sveriges Befolkning 1900,

en databas som innehåller basfakta om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av 1900, 5,2 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

Register till mantalsböcker 1800-1875 i Stockholm.

I basen finns uppgifter från 1800, 1810, 1820, 1830 och alla år från 1831 till 1875. För att hitta rätt mantalsuppgift/längd söker man på skivan och får en hänvisning till mantalsskrivningsdistrikt, år och nummer. Gifta kvinnor och barn finns i regel inte med i registret men de kan självfallet återfinnas i grundmaterialet, där fler uppgifter om familj, bostadsadress mm kan hämtas.

Smedskivan 4,

med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor. Total omnämns ca 125.000 personer.

Emigranten Populär 2006,

en skiva och åtta historiska databaser med uppgifter om svenska emigranter.

1. *Emihamn* – 1.4 miljoner emigranter till Nordamerika med flera länder.
2. *Emibas Göteborg* – Göteborgare som emigrerat genom tiderna.
3. *Emibas Värmland* – Värmlänningar som emigrerat genom tiderna.
4. *Emisjö* – Sjomän från Västsverige som rymt eller avmönstrat utanför Europa.
5. *Emipass* – Utdrag ur passjournaler 1783-1860.
6. *Emisal* – Passagerare på Svenska Amerikalinjen.
7. *Emivasa* – Vasaordens medlemmar i USA.
8. *Emilarsson* – Brevskrivare till emigrantagenten Bröderna Larsson & Co.

När du håller på att leta efter emigranter kan du fortsätta med att leta uppgifter på Internet.

I **Släkthistoriskt forum nr 1/2006**, sidan 36 finns allt du behöver veta för att leta efter släktingar i USA och Kanada.

Nytt i Mikrokortsskåpet!

Vi har under släktforskarlagarna i Stockholm inköpt mikrokort över socknar i Gävleborgs län.

Dessa kort är SCB-kort, **alltså inte originalkort utan avskrifter.**

Gefle (deraf i stadsförsamlingen) födda 1860-1897

Gefle (deraf i katolska församlingen) födda 1896-1897

Hamrånge, födda 1860-1897

Hedesunda, födda 1860-1897, döda 1860-1897

Hille, med Oslättfors kapell, födda 1860-1897, döda 1860-1897

Högbo, födda 1860-1897, döda 1860-1897

Jäderbo, födda 1860-1897

Åmots kapell, födda 1860-1897

Årsunda, födda 1860-1897

Trönö, födda 1860-1897

Så fort vi har fått panelerna så kommer korten att placeras i skåpet.



Nytt i bokhyllan

Svenska Smedsläkter, Nr 19, Wård, Öhman
Svenska Smedsläkter, Nr 20, Hane del 1,
Lundström

Domkapitlet i Västerås stift, arkivförteckning,
Biskopar i Västerås stift, från den förste som
tillträdde 1219 till Claes-Bertil Ytterberg 1988.
Övriga särskilda samlingar: pergamentsbrev
1410-1665.

Arkivförteckning, övriga samlingar,
pergamentsbrev



Hämtat från: **Nättidningen RÖTTER**
Sveriges Släktforskarförbunds hemsida

Ryktet om vår död...

... är betydligt överdrivet. Så säger Nordvärmlands Släktforskarförening, som med sina 140 medlemmar, trots dödförklarades på Riksstämman, fortlever med god verksamhet och mycken aktivitet. Misstaget berodde på en sammanbladning med Nordvästra Ångermanlands Släktforskarförening, som verkligen insomnat.

Förbundskansliet ber om ursäkt!
(17 aug 2003)

Hitta graven uppgraderad

I våras öppnade Stockholms kyrkogårdsförvaltning söktjänsten www.hittagraven.stockholm.se. Nu uppdateras tjänsten och många av de önskemål som kommit in sedan starten kan nu tillgodoses. En av nyheterna är att tjänsten kan användas med en mobiltelefon eller handdator. Söktjänsten finns nu också i en engelsk version för att möta det internationella intresset.

Kyrkogårdsförvaltningen har också, med hjälp av finansiering från Stockholms stads kompetensform, fotograferat och lagt ut delar av de äldre gravboksregister som tidigare bara fanns i bokform. Det är gravböcker för Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården som fotograferats. Detta gör det möjligt att söka efter gravsatta personer med hjälp av namn i de alfabetiska registren eller gravsättningsdatum i de kronologiska registren ända från 1895.

De begravningsplatser som finns med på www.hittagraven.stockholm.se är: **Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården, Skogskyrkogården, Hässelby begravningsplats, Spånga kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Brännkyrka kyrkogård, Västberga.**

(31 aug 2006)

Hämtat från **Krigsarkivet**

Hemsida: www.ra.se

Stängt för renovering 14 augusti – 23 oktober

Krigsrkviets forskarexpedition kommer att byggas om i höst. Det går bra att kontakta oss med e-post, telefon och brev som vanligt.

På-platsen-forskarservice kommer under den tiden att ske vid Riksarkivet. Originalhandlingar måste på förhand beställas fram till Riksarkivet Marieberg eftersom det fortfarande ligger i Riksarkivets magasin. Mikrofilm material finns på Riksarkivet i Arninge.

Hämtat från:

Landsarkivet i Uppsala

Box 135, 751 04 Uppsala

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19

Tel 018-65 21 00

Hemsida: www.ra.se/ula

Utställning i Landsarkivet i Uppsala hösten 2006

Folkbokföring i Norden
– ett världsunikt arv –

Utställningen är producerad av Karin Bendixen, Annika Carlsson, Marianne Druid, Göran Klasén, Eija Lindqvist och Håkan Rosén, alla medarbetare vid Landsarkivet i Uppsala.

Hämtat från: **Datainspektionen**

Hemsida: www.datainspektionen.se

Nytt informationsblad om informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för den personliga integriteten. Enligt PuL ska den personuppgiftsansvarige se till att personuppgifter som behandlas i verksamheten skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Nivån på säkerheten ska anpassas till:

- vilka integritetsrisker behandlingen medför,
- hur känsliga de behandlade personuppgifterna är,
- vilka tekniska möjligheter som finns, och
- vad det kostar att genomföra åtgärderna.

Datainspektionen har givit ut allmänna råd om säkerhet för personuppgifter. Där finns exempel på säkerhetsåtgärder som man kan vidta för att uppfylla kraven som PuL ställer. Nu har Datainspektionen tagit fram ett faktablad med en sammanställning av det viktigaste i de allmänna råden.

Hämtat från **ANGELÄGET 4/2006**

Nästa år – 2007 – träffas vi som sagt i Halmstad, men hur blir det 2008?

Ännu har inga föreningar anmält sitt intresse för att ta hand om släktforskarlagarna detta år. En riksstämman måste givetvis genomföras även 2008, men i värsta fall blir det utan fest och yra, utan utställningar och föredrag, utan trängsel och vimmel bland montrar, pröva-på-datorer och likasinnade.

Äldre geometriska kartor

Projektbeskrivning

Sedan hösten 2001 pågår ett arbete för att skapa en nationalutgåva av de svenska äldre geometriska kartorna. Dessa storskaliga kartor framställdes under perioden 1630-1655. Den största samlingen av äldre geometriska kartor finns på Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle. Men även Riksarkivet och Krigsarkivet har ett antal volymer. Därutöver finns ett okänt antal kartor i de regionala lantmäteriarhiven, landsarkiven och hos enskilda ägare. Totalt uppskattas antalet till 15.000 – 17.000 akter. Större delen av materialet är inbundet i så kallade geometriska jordeböcker men det förekommer även ett stort antal lösa blad.

Projektet arbetar med att inventera arkiven, vilket lett till ett stort antal nyfynd. Vi lånar kontinuerligt in originalen och kartorna skannas av Riksarkivets fotoenhet för att lagras digitalt, därtill skrivs en skalenlig kopia ut på arkivpapper. All text på kartbild och i Notarum Explicatio (den korta textbeskrivning som vanligtvis finns till kartan) tolkas och renskrivs för att sedan systematiseras och registreras i en databas.

Kartorna koordinatsätts i en GIS applikation med punkter som gör att informationen blir direkt geografiskt sök och hanterbar i olika rumsliga skalor.

I samarbete med Språk- och folkminnesarkivet i Uppsala plockas ortnamn av typerna bebyggelsenamn, naturnamn och ägonamn ut från den renskrivna Notarum Explicatio för att registreras i databasen. Även förekomster av personnamn registreras.

Inom projektet bedrivs också en forskningsöversikt för att sammanställa tidigare forskning och för att koppla samman projektets arbete med liknande kunskapssammanställningar av annat historiskt källmaterial.

Projektet kring Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna genomförs på uppdrag av

Vitterhetsakademins kommitté för historiska kartor (www.vitterhetsakad.se) och finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.

Arbetet sker i samarbete med såväl Språk- och folkminnesinstitutet (www.sofi.se), Lantmäteriverket (www.lantmateriet.se) som med Riksarkivet. Syftet med projektet är att göra innehållet i de äldre geometriska kartorna tillgängligt för såväl forskarvärlden som allmänhet.



Prästgården, Klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139

Källa:

Riksarkivets hemsida, <http://www.ra.se>

Riksarkivet
Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna
Box 12541
102 29 Stockholm

Besöksadress:
Fyrverkarbacken 13-17
tel 08-737 63 50

Drottning *Lovisa Ulrika* instiftade den 20 mars 1753 sin Kongl. Svenska Vitterhetsakademi, det samfund som fortlever under namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och som firar sin årshögtid på dagen för sin instiftelse. I dagligt tal och mindre officiella sammanhang används den bekväma förkortningen "Vitterhetsakademien".

Källa: Vitterhetsakademiens hemsida

Hämtat från
SVAR Svensk arkivinformation
Hemsida: www.svar.ra.se

Stor uppdatering av 1880 års folkräkning

Ytterligare 116.869 personer sökbara

Databasen har uppdaterats med totalt 70 församlingar fördelade på 6 län. Två nya län har tillkommit, Örebro samt Stockholms län.

För närvarande finns ca 790.000 personer tillgängliga för sökning i denna folkräkning.

De län som är färdiga är:

Norrland:

Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Svealand:

Kopparbergs, Stockholms, Stockholms stad, Södermanlands, Uppsala, Örebro län.

Götaland:

Göteborgs- och Bohus, Hallands, Kristianstads, Kronobergs, Malmöhus län.

Sockenstämmodatabas

Nytt register publicerat på www.svar.ra.se

I samarbete med Landsarkivet i Östersund har ett register till sockenstämmans protokoll för nio församlingar i Jämtlands län publicerats på SVAR:s hemsida. Registret har producerats av Landsarkivet i Östersund. Register till andra församlingar inom Jämtlands län finns i pappersversion på Landsarkivet.

I registret återfinns en sammanfattning av varje ärende som varit uppe till beslut vid sockenstämman. Eftersom SVAR skannat större delen av dessa protokoll kan man söka fram ärendet och läsa hela texten. Länk till skannad volym återfinns vid varje registerpost.

Om databasen

Sockenstämmoprotokoll hör till landsarkivets viktigaste källserier. I dem möter man sockenlivet närmare än i något annat material. Man kan studera

hur våra förfäder brottades med närliggande gemensamma problem; kyrkans och prästgårdens underhåll, fattigvård, skola och undervisning, sjukvård, sedlighet, kommunikation och mycket annat. Sockenstämmoprotokollen för oss tillbaka till vår demokratis rötter. Den är en direkt föregångare till våra kommunala organ och ersattes av dessa först genom 1862 års kommunallagar. Modern forskning har också visat, att den var en viktig modell och plantskola för våra folkrörelser.

Prästen var självskriven ordförande vid sockenstämmorna. Sockenstämmoprotokollen ingår därför i kyrkoarkiven där de förtecknats som serie K I i enlighet med den gällande förteckningsplan. I vissa fall rör det sig om bundna volymer, i andra om lösa protokoll i kartonger. Man kan inte räkna med att alla protokoll har blivit bevarade. Volymerna går ibland tidsmässigt om lott, något som man som användare bör vara observant på. Ibland ingår protokollen i volymer, som även innehåller annat och som förtecknats i andra serier. I dessa fall görs hänvisningar till rätt beteckning, t.ex. C:1.

Under 1990-talet filmades Landsarkivets i Östersund samtliga bevarade sockenstämmo-protokoll av SVAR. De har sedan dess varit tillgängliga som mikrokort, men är nu, genom konvertering, även tillgängliga digitalt.

För att underlätta användningen har landsarkivet påbörjat en sakregistrering av protokollen. I dagsläget är register för 9 socknar tillgängliga genom SVAR:s hemsida. (Av dessa omfattar registret för Aspås församling även kyrkostämmans protokoll fram till 1882.) Register för ytterligare 14 socknar finns tillgängliga som tryckta häften i SVAR:s bokhandel och på Landsarkivet.

Registreringen påbörjades på 1970-talet av hembygdsvetaren Anton B Hansson genom en registrering av Hammerdahls och Lits socknars protokoll. (Av dessa är registret för Lit tillgängligt digitalt i något omarbetad form.) Landsarkivet har tillsammans med kommunens och Arbetsförmedlingens registreringscentral ARKIDIG byggt vidare på hans idé men skapat en något annorlunda och utvidgad sakindelning. Samtliga paragrafer har registrerats i en sammanfattande ärendemening. Paragraferna har sedan klassats i olika ämnesgrupper beroende på innehåll. I de fall paragraferna tar upp flera olika ämnen återfinns de under samtliga berörda ämnesrubriker.

Flera personer har varit involverade i registreringen och det präglar naturligtvis resultatet. Även om indelningen följer en gemensam plan kan bedömningarna och formuleringarna i vissa fall vara olika.

Försäljning av litteratur mm

<i>K Sune Larsson:</i>	Bergsmansgravvårdar på By kyrkogård	90:-
	Arbetare och arbetsförhållanden i järnhanteringen	150:-
	Tjänande kvinnor och tidens hårda villkor	150:-
	Förhoppningars söner	150:-
<i>Sven-Olov Larsson:</i>	Olofs dagar	150:-
<i>Dalarnas Släktforskarförbund:</i>	Invandringens betydelse för Dalarna och Sverige	25:-
<i>FSF:s skriftserie:</i>	Nr 1, Liv och död i laga ordning	30:-
	Nr 2, För brödfödans skull	30:-
	Nr 1 + 2	50:-
<i>Lungsjö B.:</i>	Uppslagsbok	190:-
<i>Lintrup Jojje:</i>	Latin för släktforskare	60:-
<i>Nordlöf Barbro:</i>	Rättshistoria för släktforskare	55:-
<i>Andersson/Anderö:</i>	Ordbok för släktforskare	175:-
<i>Ljungcrantz Sven:</i>	Fors brukshistoria 1689-1985	20:-
<i>Ljungcrantz Sven:</i>	Fors samhälle historia 1500-talet fram till 1985	20:-
	Riksarkivet och Släktforskaren	55:-
	Antavla, 4 generationer, block	30:-
	Ansedlar, block	40:-
	Blankett, födelse/vigsel/död, block 25 blad	20:-
	Blankett, födelse/vigsel/död, block 15 blad	12:-
<u>På beställning tar vi hem:</u>		
	CD Sveriges befolkning 1890, 4,8 miljoner personer	495:-
	CD Sveriges befolkning 1900, 5,2 miljoner personer	560:-
	CD Sveriges befolkning 1970, drygt 8 miljoner personer	495:-
	CD Sveriges befolkning 1980, drygt 8,3 miljoner personer	495:-
	CD Sveriges dödbok 1947-2003, drygt 4,7 miljoner avlidna	495:-
	CD Emigranten Populär 2006, 8 historiska databaser	350:-
	CD Svenska ortnamn, databas hos Lantmäteriet, Gävle, drygt 410.000 ortnamn	295:-
	CD Rosenberg, drygt 65.000 svenska orter vid tiden omkring 1880	345:-
	CD C. Grill, Svenska indelningsverket	345:-



Folkare Släktforskarförening
c/o SV Dalarna
Box 1
S-774 21 AVESTA



AB Nordiska Kompaniets varuhus, Hamngatan, Stockholm
Teckning utförd av Ferdinand Boberg
inför NK-husets 25-årsjubileum 1940.