

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 3

Årg. 21

Oktober 2008



Järnvägsstationen i Krylbo

På spåret!

Är du intresserad av järnvägar och stationer och speciellt i Dalarna?
Då skall du passa på och komma till

Fridolinsalen, Avesta bibliotek
Onsdagen den 22 oktober, kl 18.00

och lyssna till

Författaren Mats Neubauer, Falun som berättar om sin bok
En nostalgisk resa på Dalarnas järnvägar

Ett arrangemang i samarbete med Kultur Avesta



FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningen bildades 9 april 1987 och är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund och Dalarnas
Släktforskarförbund

Postadress: c/o SV Dalarna
Box 1, 774 21 AVESTA
Besöksadress: Myrgatan 3 (Vuxenskolan) AVESTA
tel 0226-510 59
e-post: folkare.fsf@tele2.se

Medlemsavgift: 150 kr
Famijmedlem: 50 kr
Ungdomsmedlem: 50 kr (t o m 20 år)
Medlemmar utanför Sverige 150 kr
Plusgiro 58 45 11 – 0

STYRELSE**Ordförande Birgitta Larhm**

Prästgatan 14 B, 774 31 AVESTA tel 0226-558 94
e-post: abl.avesta@tele2.se

Vice ordförande Martin Svennar

Myrgatan 10, 774 31 AVESTA tel 0226-566 34
e-post: martin.svennar@comhem.se

Kassör Monica Burman

Lingongränd 10, 774 62 AVESTA tel 0226-513 52
e-post: systermonkan@hotmail.com

Sekreterare Anders Larsson

Bragegatan 19, 774 41 AVESTA tel 0226-56119
e-post: bubo.brage@telia.com

Materialförvaltare**Suppleant Wivi-Anne Svensson**

Bengtsbogatan 6, 774 35 AVESTA tel 0226-540 33
e-post: gunnar.wivi@telia.com

Suppleant Barbro Vikström

Kyrkogatan 16 A, 774 31 AVESTA tel 0226-556 02
e-post: babba.vikstrom@telia.com

Adjungerad Maj Ranerfors

Nås 21, 776 92 HEDEMORA
e-post: maj.ranerfors@tele2.se

VALBEREDNING**Holger Höglund, sammankallande**

Verkstadsg 21D, 776 35 HEDEMORA tel 0225-711029
e-post: holger.hoglund@home.se

Rune Johansson

Bergslagsv 55, 774 31 AVESTA tel 0226-147 44
e-post: rune.e.johansson@telia.com

Birgitta Gustafsson

Åsgatan 6 C, 774 41 AVESTA tel 0226-310 50
e-post: birgitta.gustavsson6@comhem.se

AN-SIKTET

Redaktörer: Birgitta Larhm och Barbro Vikström
adresser, se ovan

FSFs hemsida: www.bisonsteeldesign.com/folkare/

Redaktör: Hans Groth
Gyllenvägen 12, 774 61 AVESTA tel 0226-584 67
e-post: hans.groth@telia.com

Författaren ansvarar själv för insänt material.
Citat ur An-Siktet får göras om källan anges.

Innehåll:

På spåret!	1
Bergslagsmessa i Norberg	3
Nya medlemmar	3
Rapport från Ordförandekonferensen i Malmö 29/8-08	4
Redaktörskonferens på Europaporten	5
Släktforskarlagarna i Malmö	6
Förbundsstyrelsen	7
FORSKARRESA till Släktforskarnas Hus	7
Regionträff för släkt- och bygdeforskare i Lindesberg	8
Norbergsskivan	8
Bjurlingar från Bjurfors mässingsbruk eller fem generationer brännugnsmästare därstädes	9
Anbyttardag i Falun	13
Ny bok från Bjursås	13
Inköp av mikrokort	14
Om Arkivens dag	14
Styrelsen rapporterar!	15
Ingvar Gustavsson	15
Nytt i bokhyllan	16
Utlåning av böcker!	16
Forskarlokalen i Avesta	16
Försäljning av mikrokort!	17
Läsapparat säljes!	17
EmiWeb – ett helt nytt databassystem för migrationsforskning	18
Hittar du fel i Sveriges Dödbok?	18
Förbundsforum	19
Information hämtad från Sveriges Släktforskarförbunds hemsida	22
Program hösten 2008	23
Sista sidan	24

**OUTO
KUMPU****Omslagsbilden:**

Stationshuset vid järnvägen i Krylbo har ritats av arkitekt Folke Zettervall och stod färdigt 1899. Invigningen förrättades av Oskar II den 11 december 1900, när bandelen Krylbo-Örebro officiellt öppnades. Bilden är från maj 2008. Foto B Vikström.

Bergslagsmässan i Norberg

av Barbro Vikström

Årets Bergslagsmässan i Norberg gick av stapeln i Centralskolan där det bjöds på föreläsningar, bokbord och annat matnyttigt för släktforskare.



Spelmän från Norberg musicerade.

Även i år ordnade Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT i Norberg en mäsas för släktforskare och andra som är intresserade av Bergslagen. Två dagar, den 28 och 29 juni, tillbringade vi i Centralskolan i Norberg med föreläsningar, bokförsäljning, diskussioner och naturligtvis också med det trevliga mötet med både kända och okända.



Sören Hjelm och Bertil Foss

Spelmän från Norberg musicerade när dörrarna öppnades och mässan invigdes av författaren Sören Hjelm från Motala. Han har skrivit en bok om fabrikör Axel Holstensson och företaget som han grundade, Radio- och TV-fabriken Luxor. FSF deltog i mässan med ett bokbord där lördagens försäljning sköttes med bravur av Maj Ranerfors och Martin Svennar och jag bidrog också lite grand. På söndagen utökades bemanningen med Birgitta Larhm.



Maj och Martin vid FSFs bokbord

De utställare som deltog var SVAR, Gensline, Släktforskarhuset och Norbergs Folkminnesarkiv samt några föreningar och författaren Sören Hjelm som sålde sin bok. Engelbrekt naturligtvis men också FSF höll ut båda dagarna medan Västerbergslagens Släktforskare endast hade möjlighet att delta på lördagen liksom Sören Hjelm. Föreläsningarna var välbesökta och att läsa och tolka gamla stilar under ledning av Sven Johansson var väldigt populärt. Trots det så var det inte särskilt många besökare. På lördagen några fler än på söndagen. Kanske skulle det räcka med bara en dag?

Följande nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Annelie Eriksson
Grindugastigen 7
805 92 Gävle
tel 026-980 08
e-post annelie.eriksson@gavle.se

Börje Gustafsson
Frejavägen 6 B
791 33 Falun

Rune Sahlberg
Villavägen 17 C
783 92 Stora Skedvi

Kjell Theodorsson
Midvintergatan 66
730 50 Skultuna

Rapport från Ordförandekonferensen i Malmö 29/8-08

av Birgitta Larhm

Drygt 80 ordföranden samlades i Europaporten Malmö för en heldag. Vi fick efter upprop en fullmatad dagordning. Jag har deltagit i ett flertal ordförandekonferenser under årens lopp, denna var en av de bättre.

Ekonomirapport och prognos för 2008

Vi startade konferensen med att förbundskassören *Lars Sundell* gav oss en ekonomisk redovisning och kommentarer samt en prognos för hela året. Siffrorna vid halvårsskiftet är inte lysande och troligen blir det ett rejält underskott för innevarande år. Och detta oavsett att hyreskostnaderna har sänkts rejält så är inte förbundet helt fri från kostnader för lokalen i Sundbyberg ännu.

Vad är på gång?

Därefter var det dags för *Michael Lundholm* att berätta om pågående projekt. *Elgenstierna* är ett av projekten som nu har rots iland efter drygt tio år.

Sveriges Gravbok är ett annat projekt som kommer att glädja många släktforskare. Förbundet har tillskrivit drygt 800 kyrkogårdsförvaltningar med förfrågan om att få tillgång till deras begravningsregister. Endast ett fåtal kyrkogårdsförvaltningar har inte digitaliserat sina register och dessa kommer inte förbundet åt. På skivan kommer vi att kunna se var den avlidne är begravd. Denna skiva kommer att bli ett komplement till *Sveriges Dödsboka*, där vi får uppgift om var en person är avliden men på *Sveriges Gravbok* kommer vi att få uppgifter om var personen i fråga är begravd, en uppgift som inte alltid framkommer i dödboken. *Sveriges Gravbok* planeras utkomma under 2009.

Nästa stora projekt är *Namn åt de döda, version 5*, där vi i föreningarna runt om i Sverige bör hjälpa till att komplettera nya versionen med åren 1901-1946 med prioritet på perioden 1938-1946

Konsulatsarkiven håller på att digitaliseras i Fränsta, denna skiva kommer att bli en bonus för dem som har betalt för Anbytarforum.

Redovisning av vårens enkät

Därefter var det dags för genomgång av vårens enkät. En enkät som hade skickats ut till samliga föreningar. Svarsfrekvens var låg. Av förbundets anslutna föreningar hade 90 svarat men 73 har inte brytt sig om att hörsamma uppmaningen. Denna enkät är tänkt som ett arbetsmaterial för förbundet gentemot föreningarna. Det har kommit fram flera

bra förslag som förbundsstyrelsen kommer att ta till sig.

Fördjupning i några frågor i enkäten

Församlade ordföranden blev därefter uppdelade i sju grupper och fick varsin fråga som skulle diskuteras och redovisas efter lunch.

Jag hamnade i grupp 2, där *Jan Appelquist* hade blivit utsedd till gruppleddare. Vi fick i uppgift att komma med förslag om kommande släktforskar dagar och om dessa skall separeras från konferenserna och stämman eller inte.

Vår grupp enades om att det bästa är att konferenser, riksstämman och utställningar/föreläsningar skall fortgå som vanligt men att det har börjat dra iväg och blivit så stort att det är svårt för små föreningar att ta på sig ansvaret och då inte minst det ekonomiska för att driva det hela.

Ted skådar i kristallkulan

Därefter skådade *Ted Rosvall* i sin kristallkula om *Hur det går med släktforskningen?* Han lät oss ta del av hans åtta år som förbundsordförande och det som har hänt när det gäller släktforskning.

Historia eller släkthistoria?

Som sista punkt hade *Dick Harrison* inbjudits och föreläste om "Historia eller släkthistoria? Hur förhåller sig släktforskning till svensk historieskrivning".



Kvällen avslutades med en middag i Rådhuset. Under kvällen underhölls vi av tre ungdomar som spelade sextonhundredtalsmusik på stränginstrument.

En trevlig avslutning på ordförandekonferensen i Malmö.

Redaktörskonferens på Europaporten

av Barbro Vikström

I årets redaktörskonferens på Europaporten i Malmö deltog drygt 30 redaktörer från syd- och mellansverige. Det var viktiga saker som dryftades såsom hur man berättar en släkthistoria och tar hjälp av digitalkamera och moderna program för datorn. Som grädde på moset en redogörelse för hur man gör en utställning.

Eftersom An-Siktets ena redaktör också är ordförande i FSF och därför deltar i ordförandekonferensen så kommer det på min lott att kolla vad som händer bland redaktörerna. Fredagsutflykten lockade även i år men FSFs styrelse tyckte jag skulle övervara konferensen och jag böjde mig för det. Nåja, jag får väl erkänna att det inte är någon uppoffring från min sida för det är ju faktiskt ganska kul också. Programmet för året såg ungefär ut som det brukar men dagen förde med sig en del överraskningar. Trevliga sådana.

Dagen började med ett upprop av de drygt trettio deltagarna som var och en berättade vilket medlemsblad man representerade och vilket/vilka dataprogram som användes vid framställningen. Den största delen av deltagarna kom från släktforskarföreningar i södra delen av landet men vi var också några från mellansverige. De nordligaste delarna av landet var inte alls representerade. Konferensvärden, den avgående förbundsordföranden *Ted Rosvall*, hälsade oss välkomna och meddelade en programändring. Han har lyckats att få en utställning till Malmö och de som arbetat fram utställningen skulle komma och berätta hur de har gjort.

News.com

Roland Classon talade över ämnet "Att berätta en släkthistoria". Några punkter man bör tänka på är: Alla har något att berätta. Snart blir du och jag historia. Intervjua människor. Besök orten. Sök fotografier. Dessutom något ytterst viktigt: Lämna inte ut uppgifter som du inte är säker på. Uppge uppgiftslämnare och andra källor.

Roland är förutom släktforskare också journalist och har skrivit otaliga artiklar som är relaterade till släktforskning. Den som är intresserad kan läsa många av hans artiklar på Helsingborgs Dagblads hemsida www.hd.se.

Indesign.com

Ted Rosvall berättade om ett program för layout som heter Adobe Indesign CS3. Ted, entusiastisk som vanligt, visade med liv och lust alla finesser som finns i programmet. Med lätthet flyttar man texter och bilder för att hitta den rätta balansen på siduppslaget. Programmet är tyvärr ganska dyrt men om man ändå är i USA kan man köpa det lite billigare.

Utvandrare till Ryssland

Dagens första överraskning var Teds inbjudan till *Maria Jarlsdotter Enckell* och *Eva Meyer* från Åland som har skapat en utomordentlig utställning som visades under släktforskardagarna på Europaporten. Maria verkade vara den verkliga idésprutan men Eva stod inte långt efter. Vi fick följa hur utställningen växte fram "från ax till limpa".

Syftet med utställningen är att beskriva åländska och finlandssvenska utvandrare till Ryssland. Bland dessa finns det många kändisar som t ex poeten *Edit Södergran* och konstnären *Berndt Godenhjelm*. Från början bestod utställningen av 29 skärmar som hela tiden blir fler och fler. De flesta har formatet 70x100 och som av en händelse har tryckeriet använt Indesign CS3 vid framställningen av skärmarna.

Kamera.com

Jan Nilsson och hans kamera är ett välkänt ekipage på släktforskardagarna. Han är ordförande i DIS-Syd och ledamot av förbundsstyrelsen men har liksom Ted avböjt omval i år. Jan delade med sig av sin stora erfarenhet om hur man nyttjar digitalkameran för att få bästa möjliga resultat.

Historia eller släkthistoria?

Dagens andra överraskning var att Ted ordnade så att även redaktörerna fick lyssna på *Dick Harrisons* inspirationsföredrag om hur släktforskningen förhåller sig till svensk historieskrivning.

Föredraget hade till följd att vi inte hann med punkten *Spraket.com*. Språket är naturligtvis viktigt men det är ju inte varje dag man har möjlighet att lyssna på en livs levande historieforskare och sedan äta middag på Rådhuset i Malmö.

Släktforskar dagarna i Malmö

av Birgitta Larhm

Släktforskar dagarna ägde rum i mässhallen Europaportens i Malmö och tema för året var Roskildefredan 1658. En stor del av föredragen avhandlade detta ämne men även andra föredag med mycket intressanta ämnen behandlades. Den som var intresserad av Skåne fick under dessa dagar tillfälle till många kontakter.

Utställningar

I Europaportens stora hall på 2500 kvm hade närmare hundra föreningar, arkiv, organisationer, antikvariat och företag presenterat sitt material. Vid montern "Släktsök" var det hela tiden kö, där fick presumtiva släktforskare hjälp med att få en inblick i släktforskning. Även en historisk skärmutställning som beskrev Roskildefreden 1658 då bl.a. Skåne, Blekinge och Halland blev svenskt och de konsekvenser för svenskar och danskar både före och efter freden. Temautställningen är skapad av kulturhistoriken och författaren *Jonny Ambrius*.

Släktforskarnas Hus i Leksand hade tagit med sig sin röda stuga med vita knutar till Malmö. Där de som arbetade denna dag var dräktklädda, även så Helen (vår medlem i Folkare) som hade ett hopplock av klädespersedlar. Varmt var det, som sig bör och är, under dessa dagar både inne och ute.



Släktforskarnas Hus besöker Malmö

Foto B Larhm

Riksstämman

Sveriges Släktforskarförbunds Riksstämma hölls på lördagen efter lunch. Förbundet har 160 föreningar registrerade och vid detta års riksstämma hade 151 av dess 237 möjliga ombud anmälts. Som ordförande föreslog valberedningen *Gunno Hasko*, vice ordförande *Sven Johansson* och till sekreterare *Anna-Lena Hultman* som samtliga valdes.

Till årets stämma fanns 13 motioner att avhandla, flera av dessa motioner rörde

anbytarforum, diskussionsforum som utgör den interaktiva delen av förbundets hemsida Rötter. Flera av dessa hänsköts till förbundsstyrelsen.

Ekonomi diskuterades genom de olika avgifter och ersättningar. För föreningarna blir beslutet en kännbar höjning av organisationsavgiften från 9 kronor/medlem till 12 kronor. Förbundsstyrelsen hade lagt ett förslag om att reseersättningen för ombuden skulle tas bort helt men stämman tyckte att detta skulle göra det alldeles för dyrt för många föreningar när det gäller att skicka ombud. Stämman enades om att reseersättning för ombud skall kvarstå med ett avdrag på 800 kronor. Hade stämman tagit bort reseersättningen helt kommer nog fler föreningar att tänka sig för både en och två gånger innan de skickar representanter till årsstämman.

Stämman gick på valberedningens förslag och valde *Barbro Stålheim* från Stigtomta i Nyköpingstrakten till ny ordförande efter *Ted Rosvall*. Barbro har suttit ett år i styrelsen och då som vice ordförande. Tre personer hade av sagt sig omval, *Michael Lundholm*, *Ulf Mannberg* och *Jan Nilsson*. Valberedningen föreslog *Gunilla Dridriksson*, *Lindesberg*, *Björn Jönsson*, *Hedekas* och *Birgitta Larhm*, *Avesta*. Från stämman nominerades *Håkan Skogsjö* men efter omröstning valdes *Gunilla Didriksson*, *Björn Jönsson*, *Birgitta Larhm* samt *Ewert Arwidsson*, fyllnadsval på ett år som ersättare för *Barbro Stålheim* som tidigare nämnts blev vald till vår nya förbundsordförande.

Årets stämma tog längre tid än brukligt och de som hade ställt in sig på att få lyssna på f.d. förbundsordförande *Ted Rosvall* fick inte denna önskan uppfyllt.

Stämmomiddag

Malmö Släktforskarförening hade arrangerat årets stämmomiddag som avåts i restaurang Glasklart. En fantastisk restaurant som ligger nere i Dockan-området med vacker utsikt över hamnen. Välkomstdrink och mingel gick av stapeln utomhus i solskenet. Under middagen med en del tal utdelades Örnbergpriset till *Olof Cronberg*. Hedersdiplom utdelades till blekingarna *Rune Kronkvist* och *Björn-Åke Pettersson*. Till efterrätten och kaffet underhöll *Marianne Mörck*, en mycket trevlig underhållare och duktig sångerska, som är känd från Malmö Stadsteater. Hon har uppträtt på flera operett- och musikscener, många har även sett henne som receptionisten Ebba i Wallanderfilmerna.

En annan "kändis" som avtackades var Kent Andersson i Göteborg som nu går hem efter att under ett stort antal år har hållit ställningarna åt förbundet i Göteborg. I begynnelsen var det till Göteborg och Kent vi ringde för att beställa material. Det var alltid roligt att höra hans glada stämma!

Vi i Folkare tackar för de trevliga stunderna, det fanns inget som var omöjligt, när det gällde Kent.

Släktforskar dagarna 2009

Nästa års släktforskar dagar kommer att gå av stapeln i Falköping den 21–23 augusti med temat "Från Megalit till Megabit".



Förbundsstyrelsen 2008-2009:

Från vänster: Lars Sundell, Björn Jönsson, Gunilla Didriksson, Barbro Stålheim, Ingrid Månsson-Lagergren, Anna-Karin Westerlund, Siv Bergman, Birgitta Larhm och Karl-Ingvar Ångström. Anna-Lena Andersson och Ewert Arwidsson saknas på bilden.

Foto Åke Dahlqvist

FORSKARRESA

Vi åker till **Släktforskarhus** i Leksand

lördagen den 25 oktober 2008

Anmälan senast söndag 19 okt till
Birgitta Larhm 0226-558 94 eller Barbro Vikström 0226-556 02

OBS! att vi bara har 12 platser till vårt förfogande
och som vanligt gäller principen "först till kvarn ..."

Regionträff för släkt- och bygdeforskare i Lindesberg

av Barbro Vikström



Linde Bergslags SläktforskarFörening och Nora Släktforskarclubb ordnade mässa i Lindesberg. Många utställare hade anammat inbjudan och dagen bjöd på flera intressanta föredrag.



Birgitta och Anders ordnar FSFs bokbord Foto B Vikström

Linde Bergslags SläktforskarFörening och Nora Släktforskarclubb inbjöd till släkt- och bygdeforskarträff i Lindesberg den 4 oktober. Fler än 30

utställare bullade upp med allt från vykort, böcker och CD till olika slag av abonnemang användbara i forskningen. Det var ett brett utbud bland utställarna som representerade museer, ett glädjande stort antal hembygdsföreningar, släktforskarföreningar och andra kulturella föreningar. SVAR, Arkiv Digital och DIS var naturligtvis där liksom Genline och Släktforskarnas Hus. Bland föreningarna fanns självklart FSF med ett bokbord där Birgitta Larhm, Anders Larsson och jag själv försökte prängla ut litteratur som beskriver vårt område. Det lyckades nu inte så särdeles bra men vi hade trevligt ändå med alla besökare som tidvis trängdes i lokalen.

Under dagen hölls flera föreläsningar om kvinnan i bergshantering eller "Järnkärringar". Anita Maria Karlsson inledde med *Kvinnors arbete i hyttan*, Håkan Henriksson talade om *Gruvpigor och gruvdrängar* och därefter berättade Elisabeth Strömberg om *Mor Stinas leverne i Hedkärra* och den avslutande föreläsningen handlade om *Kartor på internet* som förmedlades av Bengt-Olof Käck.

Tack till Linde och Nora för ett bra initiativ och en härlig dag.

Norbergsskivan Födde, vigde och döde, version 3

Släkt- och Bygdeforskarförening ENGELBREKT, Norberg nya skiva, födde, vigde, döde i **Norbergs Bergslag** finns till försäljning, 300 kronor. Frakt 25 kronor tillkommer.

Version 3 innehåller följande tidsperioder:

Karbenning, födde 1772-1937
Karbenning, vigde 1806-1937
Karbenning, döde 1875-1937

Norberg, födde 1643-1937
Norberg, vigde 1703-1937
Norberg, döde 1819-1937

Västanfors, födde 1739-1937
Västanfors, vigde 1759-1937

Västanfors, döde 1923-1937

Västervåla, födde 1775-1937
Västervåla, vigde 1875-1937
Västervåla, döde 1821-1937

Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT
Hebbegatan 8 A, 738 30 Norberg
tel 0223-237 11 (forskarlokal)
hemsida www.fcnnb.se

Naturligtvis har vi i **Folkare Släktforskarförening** uppgraderat vår dator i lokalen med senaste versionen av Norbergsskivan. Det är bara att komma in och testa.

Bjurlingar från Bjurfors mässingsbruk eller fem generationer brännugnsmästare därstädes

av Jörgen Vessman

I förra numret av An-Siktet redovisade Jörgen sin forskning kring släkten Bjurling. Nu fortsätter han med den utlovade stamtavlan som börjar med Mats Persson ca 1660 – 1728. Avslutning i nästa nummer.

Tabell 1

Mats Persson. Född uppskattat 1660. Död 1728 i Bjurfors, Avesta (W). Mats Persson ser ut att vara den brännugnsmästare som Anders Mattsson efterträder när den förre dör 1728. Den enda gång Mats Persson finns med i en husförhörslängd är i Norbergs AI:2 1705–1728 för Bjurfors Mässingsbruk. Där står Brännugnsmästare Mats Persson, mort maj 1728, hu Karin son Alex, Johan och dotter Annika. På samma sida finns även lite längre ner sonen Anders Mattsson med hu och sonen Petter. Även i bänklängder från Avesta kyrka för år 1726 finns två utgåvor som på något sätt antyder att Anders Mattsson tar samma plats som fadern haft. En utredning över vilka som burit namnet Bjurling i Bjurfors fram till ca 1800 ger också vid handen att Mats Persson hade tre söner och en dotter, varav Anders inte finns redovisad i någon av kyrkans böcker. Det är vidare intressant att notera att barnens namnskick hos t.ex. Anders Jansson Bjurling f. 1760 passar väl in på de som Mats Persson hade i sin närmaste krets, Anders, Johan och Per.

Första noteringen i mantal av Mats Persson är från 1682 och 1683 finns en "flammare" Matts Padersson. I mantal och i ett par noteringar i Bjurforsförteckningar för Avesta finns sonen Anders som brännugnsmästare, sonen Alex med som bandarmästare, sonen Johan som kronogjutare och mågen Eric Mattsson som brännugnsmästare. Inte så dåligt.

Gift med **Catharina.**

Barn:

Anders Mattsson. Född uppskattat 1682. Död 1749 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p49). Se tabell 2.

Alexander Mattsson. Född 1695 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1759 i Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 14.

Johan Mattsson. Född mellan 1695 och 1703 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1751 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 p116). Se tabell 16.

Anna Matsdotter. Född 1703 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1770 i Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 19.

Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Anders Mattsson. Brännugnsmästare. Född uppskattat 1682. Död 1749 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p49). En notering om Brännugnsmästaren Anders Mattsson finns i Avesta AI:1 p49 där det anges att han är död 1749. I samma hushåll finns hustrun Sara Larsdotter och sonen Per Andersson med hustru och barn (p700AD). Men på samma sida finns även dottern Sara överstruken men noteringen "exam 1715", samt sönerna Per och Johan med hustrur. Lite längre ner finns även brodern krongjutaren Johan Mattsson noterad. En stilig notering finns i Norbergs skriftförhørsprotokoll HI:1 med en förteckning över arbetare vid Bjurfors mässingsbruk 1741–1743 (p946AD). Anders Mattsson är första namn på denna lista som brännugnsmästare och sonen Petter Andersson finns strax efter som brännugnsdräng. I mantalslängderna mellan 1718 och 1728 är Anders Mattsson noterad som Gelbmästare, vilket har att göra med tillverkning av större stycken av mässingsföremål. Åren därefter är han brännugnsmästare på samma position som sin far.

Gift med **Sara Larsdotter.** hustru. Död 1751 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI: 1 p49).

Barn:

Sara Andersdotter. Född i Bjurfors, Avesta (W). Det enda som finns är en notering som är överstruken och sedan ett årtal som syftar på en examination.

Johan Andersson. Född 1705-03-20 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 p116). Död 1763-05-06 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 no 6). Se tabell 3.

Petter Andersson. Född 1707-09-21 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p49). Död 1782-06-23 i Avesta (W). Se tabell 5.

Mattias Bjurling. Född 1713-10-25 i Bjurfors, Avesta (W) (Norberg AI:4B p117). Död 1789-09-27 i Norberg (U). Se tabell 12.

Anna Andersdotter. Född 1716 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1766-06-29 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 no 17 1766). Se tabell 13.

Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2)

Johan Andersson. Bandardräng. Född 1705-03-20 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 p116). Död 1763-05-06 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 no 6). Första notisen om Johan Andersson finns i AI:1 p49 med Anders Mattsson där den andre sonen heter Johan Andersson f. 1705 den 20 jan. Sedan finns de i AI:1 p116 och i AI:2, den första delen fram till 1763, samma år som han dör. Detta har även följts upp i mantalslängder där enkan finns med 1765. 3 söner och en dotter av 7 barn efterlever. Jan Andersson dyker inte upp i mantal förrän år 1744.

Gift 1733 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 no 6 1763) med **Brita Olofsdotter.** Född 1712-10-10 i Bjurfors, Avesta (W). I dödsrunan står gifte 1738 men det borde ju rimligen vara 1733 med hänsyn till barnens födelseår.

Barn:

Andreas Johansson. Född 1735-03-20 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:6 p116). Se tabell 4.

Peter Johansson. Född 1737-07-25 i Bjurfors, Avesta (W).

Kristina Johansdotter. Född 1742-02-10 i Bjurfors, Avesta (W).

Brita Johansdotter. Född 1747-07-12 i Bjurfors, Avesta (W).

Johan Johansson. Född 1755-03-18 i Bjurfors, Avesta (W).

Tabell 4 (generation 3)
(Från Tabell 3)

Andreas Johansson. Född 1735-03-20 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:6 p116). I AI:1 står Anders som krongjutardräng.

Gift med **Anna Ersdotter.** Född 1736 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p123/130). Död 1771 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 1773 57/63).

Barn:

Johan Andersson . Född 1759 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p123/130).

Katarina Andersdotter. Född 1763-04-23 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p123/130).

Anders Andersson. Född 1766-12-12 i Bjurfors, Avesta (W) (C:1 27/60). Död 1773 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 1773 57/63).

Tabell 5 (generation 2)
(Från Tabell 2)

Petter Andersson. Brännugnsmästare. Född 1707-09-21 i Bjurfors , Avesta (W) (Avesta AI: 1 p49). Död 1782-06-23 i Avesta (W). Samma notering som sonen Joh. Pehrsson Bjurling (p139AD). I Avesta AI:1 p113 finns mästare Petter Andersson och hustru Margareta Larsdotter f 1702 i By sochn. Samma notering finns i AI:2 mitt i för åren 1758–1763 under Brennarbacken. I en förteckning över arbetare vid Bjurfors mässingsbruk från 1741 och 1743 för Norberg finns brännugnsdrängen Petter Andersson. Som första namn på den listan finns hans far, brännugnsmästaren Anders Matsson. I mantal över Bjurfors mässingsbruk så finns Per Andersson, brännugnsmästare, med som sådan från 1751 till 1775.

Gift 1731 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI:1 p49) med **Margareta Jansdotter.** Född 1702 i Fullsta, By (W) (Avesta AI:1 1746-57 p113). Död 1772-04-19 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta FI:3 no 4 1772). I Avesta AI:3 när hon noteras som död står det Jansdotter. (p701AD). Detta är också fallet i Avesta F:1 lik 1772. "Hustru Greta Jansdotter ifrån Bjurfors, född år 1702 i By Sochn och Fullsta, fadren i sin tid bonde derstädes, modrens namn obekant: varit gift i över 30 år med sin efterlevande man Brännugnsmästaren Peter Andersson och med honom haft 3 barn af wilka en son lefver, fört ett stilla lefverne, dog af ålderdomskrämpor d. 19 sist April, sedan hon lefvat i 70 år". (p702AD). I Avesta AI:1 p112 står hon felaktigt som Larsdotter och kommande från By.

Barn:

Johan Persson Bjurling. Född 1737-08-01 i Bjurfors , Avesta (W). Död troligen 1809-02-14 i Nyköpings Alla Helgona (D) (Nyköping Stadsförsaml. F:3 1809). Se tabell 6.

Anders Persson. Född 1740 i Bjurfors, Avesta (W). I Avesta AI:1 p120/130 så står det antecknat efter Andreas f. 1740 "tienar i Stockholm". Detta liknar vad som står på samma sida för faderns kusin Alexander Bjurling.

Tabell 6 (generation 3)
(Från Tabell 5)

Johan Persson Bjurling. Brännugnsmästare. Född 1737-08-01 i Bjurfors , Avesta (W). Död troligen 1809-02-14 i Nyköpings Alla Helgona (D) (Nyköping Stadsförsaml. F:3 1809). Avesta AI:5 1775-85, p131 Brännugnsmästaren Petter Andersson 1707 20/9 Bjurf. död 1782 23/6.

Brännugnsdräng Joh. Pehrsson Bjurling 1737 1/8 Bjurf. Hu Lisa Ersdotter 1726 g. 1759, 1785 till Norrköping, vilket även står för sonen Per. Son Anders 1760 Bjurfors. 4 barn varav Anders flyttar t. f. 157 och Greta gifter sig t. f. 158. (p139AD). I Avesta AI:6 p182 anges att Brännugnsmästaren Jan Persson Bjurling är bortflyttad 1787. Han finns inte noterad för något förhör, vilket däremot hustrun Lisa Ersdotter har fram till sista gången i juni 1787. Hon är sedan noterad död 1787 (5/10). (p757AD). Sonen Petter finns noterad för förhör från juni 1787, och kan då ha återvänt från Norrköping. I mantalsförteckningar över Bjurfors mässingsbruk så finns Johan Persson med som brännugnsmästare mellan 1783 och 1785. Året därefter finns han inte kvar, vilket stämmer med övriga noteringar.

Norberg AI:5d Förteckning över Biurfors bruksfolk år 1765 (Åldersuppgifter avser tydligen två tillfällen med 1 år emellan). Ålderskillnaden mellan JP och LE är även här 10 år! Första sidan Brännugnsdräng Joh. Pehrsson 29, hu. 39 son Anders 5 år (10 överstruket) dotter Stina, överstruket, och dotter Greta 1/2 (men rörigt) (p140AD).

I Norrköping har inte någon Johan Bjurling påträffats i församlingarna S:t Olai och Hedvig. Av andra mässingsbruk så låg Nyköping nära till och där fanns det enligt ett sällsynt personregister en Johan Bjurling, visserligen född 1738 och med en hustru Cath. Elisabet Biörkstедt f. 1744. Där på p152 anges att de kom 1787 25/5 från Norrköping. I registret står han som brännugnsmästare. De flyttas därefter till p 152 där de är närvarande till 1790. En överstruken hänvisning anger troligen "till Wester".

Någon bosättning i Norrköping har inte kunnat dokumenteras, dock finns det i förteckningar över arbetare vid Norrköpings mässingsbruk för åren 1786 och 1787 omnämnt en Brännugnsdräng Jan Bjurling 1786 och en brännare 1787. Detta år finns även sonen Petr. Bjurling med. (p915AD). För år 1787 den 25/5 finns det noterat i Nyköping Östra AIA:3 p152 att Brännugnsdr. Joh. Bjurling ankommit från Norrköping. I registret till denna längd står han som Brännugnsmästare. Hustrun heter nu Cath. Elis. Biörkstедt och detta noteras i kolumnen bredvid som "wigdes de" men utan utsatt datum. (p905AD). I Nyköping Östra C:2 finns en notering där brännugnsmästaren Jan Pehrsson Bjurling vigdes med hustru Catharina Elisabeth Björkstедt. (p907AD). Paret flyttar sedan till annan sida p121 och finns där till ca 1790. En struken kommentar säger något om "till wester". Under Nyköping Västra i AIA:4A finns på p213 under bokstaven B Bjurling Joh och hustr, Caijsa Björkstедt, han f. 34 och hon 44. Flyttning efter 1797. I annotationskolumnen t.h. står sedan " + till

Gusums bruk i Östergötland, Ringarums sochn". (p905 o. 906AD).

Hustrun Cath. Biörkstедt är fram till ca 1787 gift med en Mästersmed Anders Berggren. Sonen Gustaf f. 84 dör 1786 i nov och en andre son föds april 1786 då modern står noterad för 24, vilket förefaller lågt. När Cath. Biörkstедt blir änka har inte kunnat fastställas. (p906AD).

Fick tips via Anbytarforum att Johan Bjurling troligen lämnar Gusum 1798–99. Detta stämmer med en förteckning över Betjenter och arbetare vid Gusums mässingsbruk där endast för år 1798 en Jaen Bjurling finns listad som en av två brännare (p915AD).

Sökande på mässingsbruken i Bjurfors och Skultuna gav inget men i Nyköpings Stadsförsamling finns i dödboken för 1809 en Johan Bjurling som går bort 80 år gammal, F:3 den 14 febr. 1809. Åldern är något för hög men under hans många förflyttningar har födelseåret varierat mellan 1734 och 1738. 80 år skulle innebära född 1729. Han står vidare som bleckslagarmästare, vilket ju avviker från tidigare brännugnsmästare, men med tanke på det mindre vanliga namnet så förefaller det inte omöjligt att detta är den rätte. (p907-8AD).

Gift 1:o 1759 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta AI: 5 p131) med **Lisa Ersdotter**. Född 1726 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta F:2 1787). Död 1787-10-05 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta F:2 1787 no 14). I Avesta F:2 hustru Lisa Ersdotter Bjurling, f 1726 i Bjurfors, gift en gång med efterlevande Brännugnsmästaren Jan Persson Bjurling, 6 barn, 4 lever, 3 söner och en dotter. Gudfruktigt och stilla leverne. Håll och stygn. d 5 October i Bjurfors. (p757AD).

I Avesta AI:6 p182 finns angivet att Jan Persson Bjurling bortflyttad 1787 och Lisa Ersdotter död 1787. Sonen Petter Bjurling f 1771 finns hänvisat till p184 där han anges som träarbetare.

Barn:

Anders Jansson Bjurling. Född 1760 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1821-12-20 i Bjurfors, Avesta (W) (F nr 1). Se tabell 7.

Stina Jansdotter. Född 1762 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1769-03-27 i Bjurfors, Avesta (W) (Avesta F:1 769 no 4). Under F:1 finns noterat att något hänt denna dag, då brodern Anders 9 år varit inblandad ev. med ett hagelgevär. En fältskär P:G: Tunman nämns och barnet 6 år. (p702AD).

Greta Bjurling. Född 1765-06-09 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1838 i Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 10.

Johan Bjurling. Född 1768-04-06 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1811-12-31 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 25). Se tabell 11.

Per Bjurling. Född 1771-03-06 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1827 i Bjurfors, Avesta (W). 1785 till Norrköping

Gift 2:o 1788-09-28 i Nyköping (Nyköping Östra C:2 1788) med **Katarina Elisabeth Björkstедt.** hustru. Född 1744 (Nyköping Östra AIA:3 p152). Chatarina Björkstедt var först gift med Mästersmeden Anders Berggren (p906AD).

Tabell 7 (generation 4) (Från Tabell 6)

Anders Jansson Bjurling. Brännugnsmästare. Född 1760 i Bjurfors, Avesta (W). Avesta E1 1784 no 6 Brännugnsdrängen Anders Bjurling och pigan Anna Hansdotter vid Bjurfors. Anmodad giftoman Herr Bokhållaren Hans Jansson vid Bjurfors (samma tider och giftoman för system Greta Bj.) (p138AD). Avesta AI:5 1775-1785 p131 Brännugnsmäst. Joh Pehrsson Bjurling gift 1759. M. hustru 1785 till Norrköping. Son Anders 1760 Bjurf. t. f 157 (p139AD). Avesta AI:6 1786-1795, p187 Bjurfors Brännugnsdrängen Anders Jansson Bjurling 1760 Bjurfors. Hu Anna Hansdotter 1762 26/9 By 4 barn. I AI:5 gifta 1784 son Jan (p111AD). I AI:8 1805-1814 är AJB brännugnsmästare (p122AD). I AI:9 1815-1824 p178. Brännugnsmästaren A Js Bjurling 1760 Bjurfors, bräcklig, död 1821 Hu Anna Hansdotter 1762 By död 1818. Avesta dödbok 1821 no 1 1822 Brännugnsmästaren And. Bjurling vid Bjurfors, född vid Bjurfors 1760 gift 1 g 2 söner 3 döttrar efterlefva, christel. Andtäppa, 20/12 1821, begr. 4/1 1822 (p138AD). Död 1821-12-20 i Bjurfors, Avesta (W) (F nr 1).

Gift 1784-10-10 i Avesta (W) (EI 1784 no 6) med **Anna Hansdotter.** Född 1762-09-26 i Horndals bruk, By (W) (C). Död 1818-12-22 i Bjurfors, Avesta (W) (F nr 26). By dopbok 1762 26/9 döpt 29/9. Skradd. Hans Matthsons och hustru Margta Ersdotters vid Horndals bruk dotter Anna (p126AD). Avesta dödbok 1818 no 26 Brännugnsmäst. A Bjurlings Hustru Anna Hansdotter vid Bjurfors född i By 1762 Gift 1 g. Haft 6 barn varav 1 är död. christeligt, feber, 22/12 d. begr. 1/1 1819 (p137AD).

Barn:

Jan Bjurling. Född 1786-03-05 i Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 8.

Anna Bjurling. Född 1788-12-27 i Bjurfors, Avesta (W) (C nr30). Död 1865-10-10 i Tjälbo, Garpenberg (W). Se tabell 9.

Greta Bjurling. Född 1792-02-11 i Bjurfors, Avesta (W).

Erik Bjurling. Född 1794-09-19 i Bjurfors, Avesta (W).

Anders Bjurling. Född 1797-04-15 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1799-12-10 i Bjurfors, Avesta (W).

Kajsa Bjurling. Född 1801-07-08 i Bjurfors, Avesta (W).

Tabell 8 (generation 5) (Från Tabell 7)

Jan Bjurling. Brännugnsdräng. Född 1786-03-05 i Bjurfors, Avesta (W).

Gift 1811-11-27 i Bjurfors, Avesta (W) med **Kristina Forsell.** Född 1785-06-14 i Bjurfors, Avesta (W).

Barn:

Kristina Bjurling. Född 1815-02-09 i Bjurfors, Avesta (W) till Folkierna 1831.

Karl August Bjurling. Född 1826-08-24 i Bjurfors, Avesta (W).

Jan Erik Bjurling. Född 1811 i Bjurfors, Avesta (W).

Tabell 9 (generation 5) (Från Tabell 7)

Anna Bjurling. Född 1788-12-27 i Bjurfors, Avesta (W) (C nr30). Död 1865-10-10 i Tjälbo, Garpenberg (W). Avesta C 1788 no 30 Anna 27 dec. döpt 28, af ägta säng. Föräldr. Brännugnsdräng Anders Bjurling och Hustru Anna Hansdotter i Bjurfors. Modern mellan 25 och 30. (p70AD). By AI:11b 1806-1815. Kyrkoh.gården p222 P. Anna Bjurling 1788 Bjurfors ankom 1810 Avesta (Bjurforsfolk har kyrkoskrivits i Avesta trots att den eljest hör till Norbergs församling) (p65AD). Avesta AI:6 1786-1795, p187 Bjurfors (p111AD). Efter makens död 1840 flyttar A.B. med de tre yngsta från Bjurfors till Hedemora 1841-11-16. (p651AD). Genom att spåra vart den yngsta dottern, Ädla Matilda Pierrou bosatt sig lyckades det att finna vart Anna Bjurling flyttat. Det blev efter Hedemora en flytt 1842 till Garpenberg i Tjälbo. (AI:13 1853-62 p128 och AI:14 p146). Hon bor där tillsammans med tre av döttrarna, Johanna Sofia, Stina Lovisa och backstuguhjonet Edla Matilda. Den senare har flera barn utom äktenskapet men gifter sig senare med fadern till det tredje,

skräddaren Arne Arnesen Berg i Wad, Södebärke (p779-780AD).

År 1865 10/10 dör Mästersmeden J. Pierrous Enka i Tjälbo, Garpenberg 76 år 9 m 12 d. (p781AD).

Gift 1812-12-27 i By (W) med **Jan Pierrou**. Mästersmed. Född 1790-05-25 i Tyskbo, By (W) (C nr 18). Död 1840-12-11 i Bjurfors, Avesta (W). By C 1790 no 18 Johan Mai 25. Pat Johan Pierrou från Tyskbo. Mat. Marg. Andersdotter 1749 (p65AD). By E 1812 no 25 27 dec. Mästersven Jan Pierrou vid Rossö, pigan Anna Bjurling vid Bjurfors. (p67AD)

By AI:12a 1816-1826 p176 Slagbacken 3. Mästersmed Jan Pierrou 25/5 1790 Tyskbo. Giftna 1812. Hu Anna Bjurling 1788 Bjurfors. D Anna Caijsa 1816 31/12 Slaggb. Kyrkogångna 1816-1818. Bordtflyttat Husby. (p64AD).

Husby AI:15 hammarsmedsmästaren Jan Pierrou bortflytt. m. fam till Avesta 37 1/4.

Avesta AI:11A 1832-1841, p157 4:e Quarretet, hammarsmedsmästaren Johan Pierrou m. fam. flyttar 39 till Bjurfors (p650AD).

Avesta AI:11B Bjurfors p63 Mästaren Joh. Pierrou död 1840 11/12. (p650AD). Avesta F:4, 1814-1861 no 18, Smedsmästaren Johan Pierrou i Bjurfors, 1s 5dr lefver, xtl, bröstsjukdom d 11 dec. 50 år 6m o 17d. begr. 27Dec. (p651AD). By E 1812 no 25 27 dec. Mästersven Jan Pjerro vid Rossö, pigan Anna Bjurling vid Bjurfors (p66AD)

Barn:

Anna Pierrou. Född 1813-07-11 i Slagbacken, By (W).

Greta-Cajsa Pierrou. Född 1816-12-31 i Slagbacken, By (W) (C nr 85). Död 1875-05-29 i Avesta (W) (Avesta F:5 1875). By (W) C 1813-1865 no 85, 1816 31/12 född döpt 1/1 1817, Greta Cajsa. Smeden Jan Pierrou och hustru invid Slagbacken (p33AD). I dödboken står det första gången Geta Kajsa Lundberg född Pjerro, och hon är hustru till kopparsmeden J.E. Lundberg (p909AD). Ingen bouppteckning har påträffats 1876-1877. 1875 års ej sökt i.

Stina Lovisa Pierrou. Född 1819-12-22 i Kloster, Husby (W).

Jan Fredrik Pierrou. Född 1822-09-27 i Kloster, Husby (W). Död 1838-04-19 i 4 Quarretet, Avesta (W).

Johanna Sofia Pierrou. Född 1826-06-22 i Kloster, Husby (W).

Karl Gustaf Pierrou. Född 1829-09-10 i Kloster, Husby (W).

Ädla Matilda Pierrou. Född 1836-03-30 i Långshyttan, Husby (W).

ANBYTARDAG

för Falu Kristine och Stora
Kopparbergs församlingar

Lördagen den 18/10 kl 10.00 – 15.00

Forskning i stadsförsamlingar är ofta svårare än på landsbygden. Dessutom förstördes en del av kyrkböckerna från Falun vid stadsbränderna 1761. Du som har anor från Falun kan få hjälp av vana faluforskare att hitta dem.

Per Carlsson medverkar med sina databaser.
Plats: Matsalen i Tersen (Tegelvägen 18 i Britsarvet)

Kaffe, te, Varma Koppen och smörgås tillhandahålls.

Deltagaravgift: 100 kronor. Även andra än föreningsmedlemmar är välkomna.

*Anmälan senast måndag den 13/10 till
Elisabet Hemström, tel 023-833 38 (arb),
023-298 83 (hem),
e-post elisabet.hemstrom@falun.se*

Källa: *Falun Släktforskarklubb,
medlemsblad nr 45/2008:3*

Ny bok från Bjursås

”Boken om backgården och Övre Larssveden” har kommit ut. Den är den sjätte i raden av böcker från Bjursås, som idoga studiecirkeldeltagare har framställt sedan mitten av 1990-talet.

Den här gången har man bl.a. gått igenom en jordrevningsbok ända från 1650.

Storskifteskartan från 1811 är renritad och lätt att tyda samt kan jämföras med en nutida karta. Sedan har förstas varje gård fått sina ägare förtecknade, i en del fall ända ner på 1600-talet. En del intressanta personer porträtteras i små levnadsteckningar, och det finns även några intervjuer med gamla bybor. Dessutom har vägar, jordbruk, husdjur, hantverkare och andra företeelser fått sina egna kapitel. Tidigare byböcker från Bjursås är:

Kvarntäkt-Baggarvet (1993)

Hagen (1997)

Baggbo (2001)

Rexbo-Morsveden-Tomasbo-Svedjelund (2002)

Andersbo-Sågsbo (2003)

Källa: *Falun Släktforskarklubb, medlemsblad nr 45/2008:3.*

Inköp av mikrokort

Så snart som det nya skåpet kommit på plats kommer Folkare Släktforskarförening att ha flera nya församlingar att botanisera i.

Örebro län

Fellingsbro

AI:1-AI:24E, Husförhörslängd 1654-1887
 SCB, Församlingslängd 1900
 B:1, Flyttningsbok 1844-1882
 C:1-C:13, Födelsebok 1641-1870
 E:1-E:4, Vigselbok 1749-1860
 SCB, Vigselbok 1860-1897
 F:1-F:6, Dödbok 1749-1860
 SCB, Dödbok 1860-1897
 GI:1, Statistisk tabell 1749-1801
 LI:1, Räkenskaper 1618-1683

Lindesberg:

AIa-AI:68, Husförhörsländ 1688-1891
 AI:b1-AIb:9, Husförhörslängd 1764-1871 Vedevågs bruk
 AI:I-AIc:23, Husförhörslängd 1882-1891, stadsförsamlingen
 BI:1-BI:9, Flyttningsbok 1769-1892
 CI:1-CI:17, Födelsebok 1632-1871
 EI:1-EI:8, Vigselbok 1756-1872
 FI:1-FI:9, Dödbok 1756-1870
 DII:2-DII:5, Kommunionlängd 1704-1787
 HII:1-HII:8, Bilagor flyttningslängd 1832-1869
 LIIa:1-LIIa:5, Räkenskaper 1673-1780
 LIB:1, Specialräkenskaper 1626-1630
 OI:2, Bänklängd 1821-1825
 PVI:1, Bouppteckning 1792-1851 (spridda år)

Ljusnarsberg

AI:1-AI:22E, Husförhörslängd 1708-1896
 SCB, Församlingsbok 1900
 B:1-B:6, Flyttningsbok 1753-1870
 C:1-C:15, Födelsebok 1635-1870
 SCB, Födelsebok 1860-1897
 E:1-E:5, Vigselbok 1724-1862
 SCB, Födelsebok 1860-1897
 F:1-F:8, Dödbok 1724-1862
 SCB, Dödbok 1860-1897

Om Arkivens dag

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet.

Arkivens dag infaller alltid andra lördagen i november, i år den 8 november.

Årets officiella tema är *NÖJEN*.

FSF ordnar en utställning på Avesta bibliotek kallad *Festplatser*.

Ramsberg

AI:1-AI:22d, Husförhörslängd 1664-1894
 Församlingsbok, 1900
 B:1-B:3, Flyttningsbok 1750-1862
 C:1-C:10, Födelsebok 1679-1870
 SCB, Födelsebok 1860-1899
 E:1, Vigselbok 1736-
 SCB, Vigselbok 1860-1897
 F:1-F:6, Dödbok 1775-1877
 SCB, Dödbok 1860-1897
 GI:1-GI:2, Statistiktabel 1749-1801
 LI:2-LI:8, Räkenskaper 1649-1778

Västmanlands län

Kumla

AI:1-AI:21B, Husförhörslängd 1661-1898
 B:1-B:3, Flyttningsbok 1815-1894
 C:1-C:9, Födelsebok 1654-1894
 DII:1-DII:2, Kommunionlängd 1741-1776
 E:1-EI:3, Vigselbok 1757-1894
 Fa:1-FIa:4, Dödbok 1754-1894

Tärna

AI:1-AI:19, Husförhörslängd 1765-1895
 AIIa:1, Församlingslängd 1895-1900
 B:1-B:3, Flyttningsbok 1829-1894
 C:1-C:5, Födelsebok 1717-1894
 DII:1-DII:2, Kommunionlängd 1743-1750
 E:1-EI:4, Födelsebok 1751-1894
 F:1, Dödbok 1726-1729

Dalarnas län

Malingsbo

AI:1-AI:14, Husförhörslängd 1746-1900
 SCB, Församlingslängd 1900
 B:1-B:3, Flyttningsbok 1833-1894
 C:1-C:4, Födelsebok 1746-1891
 SCB, Födelsebok 1860-1897
 EI:1, Vigselbok 1863-1894
 F:1-F:4, Dödbok 1786-1894
 GI:1, Statistisk tabell 1749-1801



Styrelsen rapporterar!

Under denna rubrik kommer medlemmarna att fortlöpande få information om styrelsens arbete.

FSF:s forskarvecka, sommaren 2008

Tyvärr fick vi ställa in forskarveckan som vi hade tänkt skulle genomföras i juni och detta på grund av för få anmälda deltagare.

Bergslagssamverkan

Helgen 28-29 juli fanns vi på plats under Norbergsdagarna och presenterade vår förening. Denna helg var det uselt med deltagande från övriga föreningar i Bergslagen. Släktforskarföreningen Engelbrekt var naturligtvis där, därutöver var det endast vi i Folkare och Västerbergslagen.

Inköp av mikrokort

Föreningens mikrokortsbestånd har utökats med 7 församlingar. Fellingsbro, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ramsberg i Örebro län. Kumla och Tärna i Västmanland och Malingsbo i Dalarnas län.

Kartor i datorn

Tisdagen den 9 september var vi ett 40-tal personer som bänkade oss i Fridolinsalen, Avesta bibliotek. Bengt-Olof Käck från Lantmäteriet i Gävle presenterade Lantmäteriets kartor som finns på deras hemsida. Arrangemanget var ett samarbete med Kultur Avesta och vår förening.

Till Kultur Avesta och bibliotekets personal vill vi från föreningen framföra ett stort tack.



Bengt-Olof Käck, Lantmäteriet

Foto B Larhm

Forskning i Leksand

Vi har bokat in en heldag i Leksand lördagen den 25 oktober. Det gäller att ringa omgående om du är intresserad av att följa med eftersom platserna är begränsade till 12 för Folkare. Se annons sid 7.

Policy

Fritid- och teknikstyrelsen har beslutat att för att erhålla kommunala bidrag, hyra lokaler till föreningspris 2009 skall föreningar redovisa polycies för jämställdhet, drogforebyggande arbete, ledarskap och att öppna upp föreningen för flera. Fast vi som kulturförening inte riktigt stämmer in i denna beskrivning skall även vi skriva en policy. Barbro Vikström och Birgitta Larhm har deltagit vid ett flertal träffar under våren och hösten. Vår policy skall vara färdig för presentation till den sista november.



Ingvar Gustavsson, Avesta

Ingvar föddes den 26 april 1931 i Skinnskatteberg och avled den 25 september 2008 i Avesta, i en ålder av drygt 77 år.

Jag lärde känna Ingvar när han gick en släktforskningskurs 1998 med mig som kursledare. I samband med denna kurs blev han medlem i Folkare Släktforskarförening. Vid föreningens årsmöte våren 1999 invaldes Ingvar i styrelsen och fick på sin lott att vara materialförvaltare, en syssla som han skött sedan dess.

Ingvar, en person som alltid ställde upp när det gällde arbetet i föreningen. Han var alltid med och ordnade när vi skulle ha föreläsningar och andra träffar i föreningen.

Det har varit roligt att lära känna Ingvar.

Vi lyser frid över hans minne!.

Birgitta Larhm



Nytt i
bokhyllan

Gåvor

Av Släkt- och Bygdeforskarföreningen
ENGELBREKT har vi fått deras senaste
uppdatering av CD-skivan *NORBERGSSKIVAN*,
Födde, Vigde Döde i Norbergs Bergslag, socknarna
Norberg, Karbenning, Västervåla och Västanfors.

Övriga nyheter:

Dalarna 2008 Kvinnoliv, Dalarnas Fornminnes och
Hembygdsförbund

Bergslagshistoria, Föreningen Bergslagsarkiv
årsbok 2007

Släktforskarnas Årsbok 2008. Sveriges
Släktforskarförbund. Boken börjar med en uppsats
om släkten Svinhuvud och därefter kommer flera
intressanta uppsatser.

Utlåning av böcker!

Det är tänkt att vi medlemmar skall kunna
låna böcker, uppsatser m m, men då fordras
det att alla skriver lånelapp som skall
inhålla namn, datum och vad som har
lånats. Därefter skall lånelappen sättas upp
på anslagstavlan!

Sedan i våras har 5 volymer av Dalarna åren
1990-1994 varit borta. De finns inte i hyllan
och ingen lånelapp finns på anslagstavlan!

Dessa böcker är årsböcker som föreningen
har erhållit från Dalarnas Fornminnes och
Hembygdsförbund, som medlemsförmån.

Vet du med dig att du har lånat nämnda
böcker se då till att de återlämnas. Vi vill att
dessa kommer tillbaka omgående!

Styrelsen

Forskarlokalen i Avesta

Folkare Släktforskarförening hyr sedan februari 1999 lokal av Studieförbundet Vuxenskolan i Avesta.

Vi i föreningen vill förtydliga att vi betalar hyra för denna lokal och är inte på något sätt knuten till SV mer är att vi är varandra behjälpliga. De öppnar för våra forskare och är vår lokal bemannad så öppnar vi för deras kursare.

I vår lokal finns ett ganska stort bibliotek med litteratur som har anknytning till Bergslagen. Mikrokort för församlingarna i Avesta kommun, Avesta, By, Folkärna och Grytnäs, som Avesta bibliotek har deponerat hos oss. Dessutom har Folkare Släktforskarförening köpt in mikrokort för ett stort antal församlingar i Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Örebro län.

Ett stort antal CD-skivor finns inlagda på föreningens dator.

Allt detta har vi medlemmar tillgång till.

Folkare Släktforskarförening
Styrelsen

Försäljning av mikrokort!

Folkare Släktforskarförening har dubletter av mikrokort som vi vill sälja till ett bra pris till dem som vill fortsätta att forska med hjälp av mikrokort.

Vi säljer hela församlingar inte ett kort här och där.

Till angivna priser tillkommer eventuell frakt!

Är du intresserad hör av dig till:

e-post folkare.fsf@tele2.se eller tel 0226-558 94

Västmanland

Enåker

AI:1-AI:19 Husförhörslängd 1696-1901, 87 kort

B:1-B:4 Flyttningsslängd 1846-1894, 5 kort

C:1-C:6 Födelsebok 1692-1894, 13 kort

SCB Födelsebok 1860-1920, 7 kort

E:1-EI:3 Vigselbok 1804-1894, 3 kort

SCB Vigselbok 1860-1920, 4 kort

F:1-F:2 Dödbok 1804-1894, 3 kort

SCB Dödbok 1860-1920, 2 kort

Totalt 124 kort x 3:- = 372 kronor

Nora

AI:1-AI:20 Husförhörslängd 1738-1895, 197 kort

SCB 1900 Församlingsbok, 1 kort

SCB 1910 Församlingsbok, 2 kort

SCB 1920 Församlingsbok, 2 kort

B:1-B:2 Flyttningsslängd 1729-1859, 4 kort

C:1-C:6 Födelsebok 1679-1860, 14 kort

SCB Födelsebok 1860-1897, 7 kort

E:1 Vigselbok 1792-1860, 2 kort

SCB Vigselbok 1860-1920, 5 kort

F:1 Dödbok 1792-1860, 2 kort

SCB Dödbok 1860-1920, 12 kort

Totalt 248 kort x 3:- = 744 kronor

Norrby

AI:1-AI:17 Husförhörslängd 1687-1895, 123 kort

B:1, Flyttningsslängd 1832-1862, 2 kort

C:1-C:6, Födelsebok 1832-1862, 14 kort

DII:1 Kommunionlängd 1761-1764, 2 kort

E:1 Vigselbok 1789-15869, 5 kort

Totalt 146 kort x 3:- = 438 kronor

Östervåla

AI:1-AI:21B Husförhörslängd 1748-1895, 259 kort

SCB 1900 Församlingsbok, 2 kort

B:1 Flyttningsslängd 1691-1838, 3 kort

C:1-C:5 Födelsebok 1684-1861, 21 kort

SCB Födelsebok 1860-1889, 8 kort

E:1 Vigselbok 1804-1861, 2 kort

SCB Vigselbok 1860-1889, 4 kort

F:1 Dödbok 1804-1861, 2 kort

SCB Dödbok 1860-1889, 6 kort

Totalt 307 kort x 3:- = 921 kronor

Gästrikland

Österfärnebo

AI:1-AI:23B Husförhörslängd, 1692-1895, 222 kort

SCB1900 Församlingsbok, 2 kort

B:1-B:2 Flyttningsslängd 1836-1888, 5 kort

C:1-C:7 Födelsebok 1688-1894, 27 kort

SCB Födelsebok 1860-1920, 17 kort

DII:1 Kommunionlängd 1692-1736, 5 kort

E:1-E:2 Vigsellängd 1802-1892, 5 kort

SCB Vigselbok 1860-1920, 6 kort

F:1-F:2 Dödbok 1802-1885, 6 kort

SCB Dödbok 1860-1920, 13 kort

Totalt 308 kort x 3:- = 924 kronor



Läsapparat säljes!

Säljer nu min läsapparat för mikrokort.

Det är en Minox.

Pris 500:-, hämtpris från Avesta.

Christine Olson

tel 0226-591 06

e-post 396larsson@telia.com

EmiWeb – ett helt nytt databassystem för migrationsforskning

Emi-Web är en ideell förening grundad den 31/10 2007 av Emigrantregistret/Kinship Center - Karlstad, Göteborgs-Emigranten - Göteborg, Svenska Emigrantinstitutet - Växjö, Migranternas Hus - Alfta, Örebro Stadsarkiv - Örebro, Skånes Genealogiska förbund - Lund och Studieförbundet vuxenskolan - Orust.

Föreningens syften är att bygga och vårda ett webbaserat datasystem över utvandringen från och invandringen till Sverige samt migrationen i allmänhet och att till allmänheten försälja rätten att använda datasystemets material. Datasystemet har samma namn som föreningen.

EmiWeb består av material som täcker i princip hela Sverige och som sköts av ett antal organisationer, som är arkivägare och medlemmar av föreningen EmiWeb. Medlemmar i föreningen är ledande organisationer inom ämnet migrationsforskning. Bland medlemmarna finns också släktforskar- och hembygdsföreningar samt enskilda personer och statliga och kommunala institutioner. Systemet administreras av Emigrantregistret/Kinship Center i Karlstad.

Brett utbud av information

I databasen kommer kunder att hitta uppgifter om våra ca 1,2 miljoner utvandrare och på sikt även uppgifter gällande de ca 500 000 invandrarna från början av 1800-talet till omkring 1950. Materialet finns i form av personregister till t.ex. kyrko- och skattelängder, brev, foton, dagböcker, tidningsklipp,

litteratur och intervjuer. Materialet är såväl sverigeomfattande som lokalt/regionalt, såväl svenskt som utländskt och såväl avsett för släkt-, person- som hembygdsforskare. Tanken är att samla allt källmaterial kring våra ut- och invandrare i en bas.

Utöver uppbyggnaden av databasen med i huvudsak svenska källor kommer baser även att sträva efter att omfatta amerikanska och nordiska källor. Vidare kommer föreningen EmiWeb att för sina medlemmar anordna konferenser och föreläsningar kring emigration och immigration samt studiebesök och -resor till intressanta mål i Sverige och utomlands.

Specialpris i år

Kostnaden för att abonnera på systemet EmiWeb är 500 kronor för ett årsabonnemang och 175 kronor för ett kvartalsabonnemang. Dessa priser gäller till och med 2009-12-31. Under Släktforskarlagarna i Malmö och Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2008 samt andra liknande evenemang under 2008 erbjuds ett reducerat pris på årsabonnemanget. För att beställa ditt abonnemang besök www.emiweb.se och fyll i ett enkelt formulär.

Mer information finns på www.emiweb.se. Det går också bra att ta kontakt via e-post info@emiweb.se eller telefon under vardagar 054-61 77 02.

Källa: *Bryggan*, 3/2008, sid 3



Hittar du fel i Sveriges Dödbok?

Förvirring råder kring hur man rapporterar fel i Sveriges Dödbok 4. Rapportering kan ske på resultatbilden genom att klicka på **Rätta**. När du skrivit dina kommentarer klickar du på **Kopiera**. Det du skrivit har nu kopierats i din dator. Nästa steg är att skicka in informationen till rätt adress. På **Rötter**, länken **Namn åt de döda** finns en länk med **Rättelser till Sveriges dödbok**. Genom att klicka på den öppnar du en ny e-post som är förberedd i ärendet och här klistrar du in din information genom att trycka ner **Ctrl** och **v** samtidigt. Sedan är rättelsen klar att skicka med e-post.

Källa: *Västgötogenealogen*, nr 2 juni 2008, sid 19

Förbundsforum

Förbundsforum är ett forum där vi i förbundsstyrelsen, våra medlemsföreningar och enskilda medlemmar kan ta upp frågor som rör Rötter, Anbytarforum och förbundets arbete. Forumet har funnits sedan januari i år och är därför en ganska ny företeelse i förbundet.



RÖTTER
NÄTTIDNINGEN RÖTTER UTGIVEN AV SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND

UPPDATERAT 27 aug 2008 • PÅ INTERNET SEDAN 1996

TIPSA REDAKTIONEN • NYHETSARKIVET • RÖTTERS VÄNNER

Medlemsföreningar (med hemsidor) A - Ö Fristående utgå

SVENSK SLÄKTFORSKARFÖRBUND

- Startsidan
- Innehåll
- Sakregister A-Ö
- Kontakta oss
- Länkar
- För nybörjare!
- BOKHANDEL**
- RIKSFÖRBUNDET**
- Förbundskansliet
- Göteborgskontoret
- Förbunds-Nytt
- Förbundsforum
- Konsulatsarkiv
- Släktforskarlagarna
- Veckobrevet
- Medlemsföreningar
- Kalendarium
- Gravstenarna
- Namn åt de döda
- Tidningen
- Debatt

Hemsidan Rötter

Du kan nå forumet via förbundets hemsida Rötter, dels via menyn *Riksförbundet – Förbundsforum* och dels via *Anbytarforum*. För att få tillgång till forumet krävs det användarnamn och lösenord som man får genom att fylla i ett formulär som sedan godkänns av forumvärden.



SVENSK SLÄKTFORSKARFÖRBUND

ANBYTARFORUM

- Kontakta oss
- Ordningssaker
- Cookies

NYBÖRJARE

- Kika gärna här!

DISKUSSIONER

- Startsidan
- Ämnen
- Nytt senaste dygn
- Nytt senaste 3 dygn
- Nytt senaste vecka
- Förbundsforum

FÖRKLARINGAR

- Att komma igång
- Vanliga frågor
- Formatering
- Felsökning
- Nyttiga länkar

FUNKTIONER

- Användarkonto
- Sök i Anbytarforum

IN ENGLISH

- Using the board
- Forum rules
- The first steps...

Inloggning krävs

[Ämnen](#) | [Startsidan](#) | [1d](#) | [3d](#) | [7d](#) | [Sök](#)
[Anbytarvärd](#) | [Användarkonto](#) | [Logga ut](#)

Den här gruppen kan du läsa bara om du har särskild behörighet - inloggning krävs. Vänligen ange ditt användarnamn och ditt lösenord nedan för att logga in här.
You can read this group only if you are authorized. Please enter your username and password below to login to this group.

FÖRBUNDSFORUM

Välkommen till **Förbundsforum**. Förbundsforum är ett forum för dig som är medlem i någon av förbundets medlemsföreningar och kan endast läsas av föreningsmedlemmar. Förbundsforum är gratis men du behöver ett användarkonto för att kunna läsa och skriva där. Se följande länk för mer information.

[Här hittar du mer information om inloggning med mera.](#)

Kontakta [Förbundsforumvärden](#) om du får problem.

Logga in för att läsa detta ämne

Användarnamn:
User name:

Lösenord:
Password:

Glömt ditt lösenord? [Klicka här för att byta lösenord.](#)
Click on the link if you have forgot your password.

Inlogg Förbundsforum

I dagsläget är det ganska få medlemmar som deltar i debatten. Det vore önskvärt att fler deltog. Av de 2318 konton som finns idag den 6/9-08 har 707 varit inne på forumet den senaste månaden. Av forumets alla kontoanvändare har 5 stycken lagt in över 100 inlägg det senaste halvåret. De flesta av de 707 som varit inne den senaste månaden har skrivit mellan 30 och 10 inlägg var i forumet.

The image shows a screenshot of a forum's administration interface. On the left side, there is a tree view of the administration menu with the following items:

- Administration
 - Navigation
 - Return to Board
 - Log In Again
 - Log Out
 - Moderator Tools
 - Page Manager
 - Access Manager
 - User Manager
 - 0 queued
 - Queue Manager
 - 0 queued
 - Log Analysis
 - Profile Manager
 - Administrator Tools
 - Topic Manager
 - Archive Manager
 - Moderator Manager
 - Group Manager
 - Board Controls

On the right side, there is a 'Board Summary' panel. At the top, there are three tabs: 'Quick Info', 'Instructions', and 'Support'. Below the tabs, there is a section titled 'Software Information' with the following details:

- Software: Discus Professional
- Version: 4.10.1 (03/14/2007)
- License Number: 9901-0401-9302

Below the software information, there is a section titled 'No Software Update Required' with a checkmark icon and the text: 'You are running the latest version of (2007)'.

Administratörs läget på Anbytarforum

Förbundsforum (FF) är en del av Anbytarforum (AF). Som admin kan jag ändra i och ta bort befintliga konton. Jag kan få fram grundläggande statistik för Anbytarforum och Förbundsforum. Som forumvärd kan jag ändra i ämnesstrukturen och ge ut rättigheter hur man får lägga till eller ta bort diskussioner i forumet. Administrationen för forumet ligger på

<http://aforum.genealogi.se/discus/admin.html>.

Forumet består i dagsläget av 126 sidor med 3104 poster.

Jag lägger upp nya trådar på förslag från användarna. Många gånger flyter diskussionerna

ihop och det är svårt att moderera väl utan att ta bort hela diskussioner. Vi har några frekventa skrivare som notoriskt ställer krav och är otrevliga mot andra både via moderatorernas egen e-post eller i forumet. Flera användare motsäger sig också det krav vi ställer att varje kontoansökare skall uppge vissa obligatoriska uppgifter. Det är mest personnummer och telefonnummer som får folk att slå bakut.

En positiv effekt med FF har varit att AF har blivit mer fritt från personpåhopp och otrevliga diskussioner. Det är också frågor som rör AF som mest diskuteras på Förbundsforum, se nedan.

Order	Mark	Del	Mov	Prop	Subtopic	Posts	Pages			
1								Aktivitetsidéer för den lokala föreningen	3	1
2								Anbytarforum	1273	46
3								Bokhandeln	54	2
4								Folkbokföringen i framtiden	6	1
5								Förbundets ekonomi	266	9
6								Förbundets mål och mening	46	2
7								Förbundets organisation	140	5
8								Förbundsforum	329	11
9								Förbundsstämman	107	4
10								Föredragshållare	5	7
11								Genealogisk Ungdoms Fond	66	2
12								Internationellt	1	1
13								Lokalisering i framtiden	35	1
14								Medlemsavgifter	95	3
15								Porträttfynd	88	3
16								Projekt	104	8
17								Regionala träffar	24	1
18								Rötter	143	6
19								Släktforskardagarna	14	1
20								Släktforskningens dag	5	1
21								Släkthistoriskt Forum	265	9
22								Tips & idéer	35	1

Administratörsläget för rubriker på Förbundsforum

Just nu är det Anna-Lena Hultman som är "superuser", dvs har absolut kontroll över AF:s administration.

Idag består Forumgruppen av mig (Anna-Lena Andersson), Anna-Lena Hultman och Daniel Berglund. Det är önskvärt att vi i styrelsen hjälps åt med att få fram fler duktiga medarbetare som kan ingå i denna grupp. Vi diskuterar förändringar och nya idéer och försöker komma med förslag till våra

möten. Tidigare hette denna grupp Rötterrådet och det finns flera förslag därifrån som ännu inte kunnat verkställas pga Rötter och AF:s beskaffenhet. Vi får hoppas att den nya Rötterplattformen blir mer användarvänlig!

Sara Sundin på kansliet och C-G Magnusson som moderator på AF har också tillgång till viss admin på AF.

Anna-Lena A

Information hämtad från Sveriges Släktforskarförbunds hemsida:

Sveriges gravbok – ett nytt projekt

■ Ett nytt projekt pågår inom Sveriges Släktforskarförbund – *Sveriges gravbok*. Tanken är, att samla in så många som möjligt av de digitala gravböcker som förs runt om i landet. Det ska sedan resultera i en CD som förhoppningsvis kommer redan i december. Att döma av de positiva reaktioner som hittills kommit från de som levererat utdrag ur sina gravböcker kommer det att bli en stor andel av alla kyrkogårdar som ingår på den.

Det var arbetet med CDn *Begravda i Stockholm*, som StorStockholms Genealogiska Förening gav ut 2003, som gav idén till att gå längre och försöka skapa ett rikstäckande gravregister. Reaktionen från Stockholms kyrkogårdsförvaltning var den gången överraskande positiv, så det var inte omöjligt att det skulle fungera även på riksplanet. Det har dock legat många andra tidskrävande projekt i vägen, men i början av juli gick i alla fall inbjudningarna till Sveriges drygt 800 kyrkogårdsförvaltningar ut. Projektledare är *Carl Szabad*. (27 aug)

Ny säsong med Släktband

■ Den 3 november startar en ny säsong med Släktband. Denna gång kommer man att ha några olika landskap och deras tidiga invånare i fokus. Ofta får folk från olika delar av landet egenskaper lagda på sig. Varför har till exempel smålänningar ord om sig att vara snåla, och är det sant att alla värmlänningar drar skrönor för varandra. Varför tror vi oss veta att norrlänningar är tysta och vem var det som myntade idén om dryga skåningar? Släktband kommer i den nya serien att söka rötterna bakom de påstådda landskapstyperna. Genom att leta i släktberättelser och arkiv kan vi finna ursprunget till idéerna om karaktärsdragen – men förmodligen finner vi också historier som bevisar det motsatta.

Läs mer på [Släktbands hemsida](http://Slaktbands.hemsida)
www.sr.se/p1/slaktband (11 aug)

Dagens länktips

■ Daniel Abrahamsson tipsar om websidan www.intelius.com där man kan leta efter nu levande personer i USA. (11 aug)

Din insats behövs för nästa version av Sveriges Dödbok!

■ Hösten 2007 startade det nu pågående projektet *Namn åt de döda 1901-46*, vilket 2010 skall resultera i *Sveriges dödbok, version 5*. Drygt 7 procent av församlingarna är nu helt klara, men i ytterligare 8,5 procent av församlingarna har alla döda registrerats ur dödboken, medan uppgifter om födelseförsamlingar och civilståndsdatum saknas.

För att vi skall lyckas med detta gigantiska projekt behövs nu en samlad insats från hela släktforskarverige! (16 juni)

Ny produkt i Rötter-bokhandeln

■ Vallonskivan 2.0 har kommit. Den första versionen kom 2006. På den nya skivan redovisas 75 vallonsläkter omfattande cirka 70.000 personer. En betydlig utökning från första versionen. Detta gäller också informationen om många personer. Skivan finns nu i Rötter-bokhandeln. Läs mer på [Sällskapet Vallonättlingars hemsida!](http://SällskapetVallonättlingars.hemsida)
www.vallon.se (10 juni)

Ny CD

■ Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening har kommit med Nycopia-skivan, en CD-skiva som innehåller uppgifter om alla födda, vigda och döda i de drygt 30 församlingarna i Nyköpings gamla storkommun, från cirka 1675 fram till 1861. Den nya CD-n är producerad med hjälp av Sveriges Släktforskarförbunds presentationsprogram.

Skivan innehåller församlingarna Bergshammar, Björnlunda, Bogsta, Bälunge, Bärbo, Dillnäs, Frustuna, Gryt, Gåsinge, Halla, Husby-Oppunda, Kattnäs, Kila, Lid, Ludgo, Lunda, Lästringe, Nykyrka, Nyköping Västra/Nicolai, Nyköping Östra/Allhelgona, Ripsa, Runtuna, Råby-Rönö, Spelvik, Svärta, Sättersta, Torsåker, Trosa land, Trosa stad, Tuna, Tunaberg, Tystberga, Vrena, Vagnhärad och Västerljung. Totalt 317 956 poster. Skivan kan köpas från Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening och **kostar 450 kronor**.

För medlemmar i Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening är priset 350 kronor. Sätt in summan på föreningens pg: 66 86 17-4 och skivan levereras snarast. (25 maj)

Program hösten 2008

Tema: Järnvägar

September

Tisdag, 9, kl 18.00
Fridolinsalen

Genomfört!

Föreläsning, *Bengt-Olof Käck*, Lantmäteriet Gävle
Arrangemang i samarbete med Kultur Avesta

Oktober

Lördag 4, 10.00-17.00

Släkt- och bygdeforskardag i Bergslagen
Masugnen Lindesberg, ett samarbete
med föreningarna i Bergslagen
Deltagare: SVAR, Gensline, ArkivDigital mfl
FSF deltar med bokbord.

Har redan
varit!

Onsdag 22, 18.00-19.30
Fridolinsalen, Avesta bibliotek

Författaren Mats Neubauer, Falun, berättar "En
nostalgisk resa på Dalarnas Järnvägar"
Arrangemang med Kultur Avesta

Lördag 25, heldag
Heldag

Finns endast
12 platser!

Forskarresa till Släktforskarernas Hus Leksand

November

Lördag 8, kl 10.00-14.00
Avesta bibliotek

Arkivens dag, utställning, tema: *Festplatser*
Utbildning Gensline

Onsdag 19, kl 18.00
Medlemskväll med gäst
Källarlokalen, SV

Bertil Jacobs, Krylbo, berättar om
"Krylbo under dess storhetstid"

Lördag 29, kl 10.00-13.00
Nya medlemmar
Föreningslokalen
Myrgatan 3, Avesta

Presentation av styrelsen, föreningens bibliotek,
mikrokort, cd-skivor. Särskild inbjudan sändes till
nya medlemmar år 2007-2008

December

Onsdag 4, kl 18.00
Medlemskväll med gäst

är inte bestämt ännu

Sista sidan ...

Avesta station



... 1913



... 2008