

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 3

Årg.5

September 1992

MÖTESDAX

Torsdagen den 8 oktober är det åter dags för ett möte. Vi träffas kl 18.30 i Metallhuset. Även denna gång kommer en av föreningens medlemmar att visa prov på sina kunskaper. **Martin Englund visar sin bildserie "Horndalsån, från Rossen till Dalälven".**

Vi vill samtidigt passa på att gratulera Martin och hans hustru Greta till Mästersmeden, Johan-Olov Sällskapets och kulturnämndens pris som delades ut med anledning av författarens födelsedag den 12 augusti. Se sid 5-6.

HÖSTUPPTAKT

Den 10 september började vi med de ordinarie mötena för säsongen. Vi har ju som bekant bytt lokal eftersom den nya församlingsgården har så dålig akustik. Enligt de reaktioner som nått Red så verkar Metallhuset fungera bra och är ju dessutom mycket billigare att hyra. Lokalen är tingad även för de tre kommande mötena i höst och sedan får vi väl göra en utvärdering.



GÅVA

Vi vill TACKA Arne Sohlström som till FSF som gåva har överlämnat kompletta årgångarna 1978-1991 av Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd. Efter registrering kommer dom att placeras i forskarlokalen på biblioteket.

DU MEDLEM ...

brukar Du läsa kort/film i släktforskarlokalen, så bör Du boka in Dig vid informationsdisken för lån av läsapparat (de är numrerade för att underlätta vid bokning och Du får den läsare Du vill ha).

För det första, har Du inte bokat så kan någon komma och begära att Du flyttar Dig till en annan läsapparat, om han/hon har bokat den läsare Du sitter vid.

För det andra och kanske det viktigaste, bokar Du inte in Dig för lån av läsapparat, så har biblioteket ingen statistik för hur mycket vi använder dessa. Det kan "ligga oss i fatet" den dag när någon maskin behöver repareras eller vid ev nyinköp. Om biblioteket anser att vi inte utnyttjar läsapparaterna i någon större utsträckning så kan trasiga läsare förbli oreparerade och vi får nöja oss med ett mindre antal.

Tänk på det när Du "kilar" ner för att läsa en liten stund **BOKA IN DIG VID INFORMATIONSDISKEN!**

Birgitta

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

postgiro 58 45 11-0

medlemsavgift 60:- Abonnemang (lån av mikrokort och film)
familjemedlem 15:- för medlemmar per år 175:-

ORDFÖRANDE

Birgitta Larhm
Almgatan 28
775 52 Krylbo
tel 0226-12192

SEKRETERARE

Margareta Lönn
Hagbovägen 15
770 66 Fors
tel 0226-30061

SUPPLEANT

Arne Blomberg
Kolgillaregatan 6B
774 34 Avesta
tel 0226-51020

VICE ORDFÖRANDE

Britt-Marie Lundell
c/o Stridh
Stationsparken 5
775 50 Krylbo
tel 0226-13429

MATERIALFÖRVALTARE

Barbro Vikström
Mattsbogatan 20E
774 40 Avesta
tel 0226-55602

SUPPLEANT

Leif Kratz
Bandvägen 27
776 34 Hedemora
tel 0225-14122

KASSÖR

Jan-Olov Råberg
Floravägen 16C
737 42 Fagersta
tel 0223-14914

POSTMOTTAGARE

Barbro Vikström

ANSIKTET-REDAKTÖRER

Birgitta Larhm

Barbro Vikström

PROGRAM- och ARBETSKOMMITTE

Göte Riseby
Mattsbogatan 17C
774 40 Avesta
tel 0226-51128

Lars-Erik Sammels
Algatan 1
774 35 Avesta
tel 0226-53882

Kari Johansson
Prästgatan 10B
774 31 Avesta
tel 0226-51704

Bo-Eie Johansson
Grytnäsvägen 49
774 62 Avesta
tel 0226-53895

Britt-Marie Hedin
Kopparplan 1
770 66 Fors
tel 0226-30379

* * * * *

NYA MEDLEMMAR:

Ulla Johansson
Grytnäsvägen 49
774 62 Avesta

Solbrith Stening
Dammvaktarvägen 24
776 36 Hedemora

Barbro Andersson
Fridhemsgatan 13 B
775 50 Krylbo

VÄLKOMNA

SLÄKTFORSKARDAGARNA I UPPSALA 14-16 AUGUSTI 1992

I år var släktforskarlagarna förlagda till Uppsala och värd för det hela var FÖRENINGEN SLÄKTFORSKARNA I UPPLAND. Vi som var där bjöds på ett mycket varierat program, allt från valloninvandring, själavård, husförhör och folkbokföring till hur en gen ärvs.

Ordförandekonferensen var förlagd till fredagen, vår ordförande i SSF, Allan Grund hälsade oss välkomna. Om 1991-års goda resultat redogjorde kassören Bror Appelqvist.

En riksomfattande släktforskarförteckning som är ett samarbete mellan SSF och Föreningen DIS redogjorde Olof Kronberg för. Vi fick en broschyr om konsten att göra en släktforskarförteckning, blanketter och anvisningar, och även en första förteckning på mikrokort som visar hur det är tänkt att det skall bli. Mikrokorten omfattar 300 sidor och redovisar ca 1 000 släktforskare från sju lokalföreningar.

Sedan var det byråchef Bengt Erik Näslunds tur att presentera SVARS fördjupade anslagsframställning för 1993-1994 och 1995-1996 ställd till RA (Riksarkivet).

Förutom de ekonomiska beräkningarna för denna tid fick vi en presentation av de olika projekten vid SVAR, tex databasen BEDA som innehåller uppgifter om 60 000 brandförsäkrade fastigheter. SVARS-anslagsframställning, ett tjockt häfte som vi skulle gå igenom och därefter ta ställning till, ifall vi kunde stötta dem i deras framställning.

På lördagen invigdes släktforskarlagarna av fd riksarkivarien Sven Lundqvist, invigningen avslutades med gluntsång.

Kl 13.00 var det dags för Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma, av 110 möjliga ombud fanns 79 på plats i Uppsala.

Till mötesordförande valdes Ingegerd Troedsson som ledde mötesförhandlingarna med fart och fläkt, där fick man se vad många års möteserfarenhet kan göra.

Förbundet har för dagen 93 medlemsföreningar med ca 16 000 medlemmar, vid halvårsskiftet hade SSF drygt 4 000 stödande medlemmar.

Efter sedvanlig genomgång av dagordningen med ekonomisk redovisning och budget var det dags för val av styrelseledamöter. För Holger Sjöstedt som av sagt sig omval, invaldes Carl-Olof Sahlin.

Sveriges Släktforskarförbunds styrelse består nu av följande personer:

Allan Grund, Sävsjö ordförande	Elisabeth Thorsell, Järfälla
Jan Appelqvist, Bromma	Thord Bylund, Härnösand
Eva Fredriksson, Karlstad	Leif Gidlöf, Stenhamra
Carl-Gösta Gyllensvärd, Växjö	Britt Hagman, Örby
Bertil Haslum, Sundsvall	Ingrid Nilsson, Trelleborg
Carl-Olof Sahlin, Täby	Bror Appelqvist, Bromma

Efter genomgång av diverse motioner och övriga frågor, avslutades årsstämman i Uppsala.

Undertecknad som representerade vår förening anser att dessa återkommande årsmöten är ett bra sätt att presentera vårt stora intresse för andra.

Birgitta

"Det pratas för mycket och görs för lite"

Mötet inleddes av ordföranden som berättade i korta ordalag om Föreningarnas Dag, se vidare sid 8. Hon berättade också om släktforskarlagarna och förbundsstämman i Uppsala och lovade en artikel till bladet som återfinns på sid 3.

Sen överlämnades ordet till kvällens föreläsare, vår medlem och f d riksdagsmannen Eric Carlsson, som berättade om bonden och författaren Carl Larsson i By.

Carl Larsson föddes 1877 i Västanbäck i By socken på en gård som varit i släktens ägo sedan 1685. Han arbetade på fädernegården till 1912 då han blev författare på heltid. 1903-1904 gick han på Fornby folkhögskola i Borlänge där han lärde sig mycket om litteratur. Han fick en fastare grund att stå på. Där lärde han sig också att man kunde skriva dikt utan att smyga med det. Han engagerade sig mycket i nykterhetsrörelsen och folkhögskolan. Flera av hans dikter kan knytas till detta intresse. Bl a skrev han en dikt till invigningen av folkhögskolan i Brunnsvik. Över huvudtaget värnade han om kulturvärden. Bl a så var han en av initiativtagarna till By sockengille.

1907 utkom debutboken. Det var diktsamlingen "By och bonde". Carl Larsson skrev endast tre diktsamlingar. Förutom debutboken utgavs "Tionde" 1909 och "Den sista kärven" 1914. Det var annars prosan som var hans medium. Språket var viktigt för honom. Hans språk är rikt och dialektord används som en extra krydda. Han var en bra samhälls- och miljöskildrare och hans stora historiska kunnande visar sig i hans beskrivningar om olika levnadssätt. Förutom flera romaner och novellsamlingar skrev han också sitt storverk "En dalasockens historia" i två band. Den dalasocken som beskrivs är naturligtvis författarens hemsocken By.

Carl Larsson gifte sig 1911 med Gerda Åberg som överlevde sin make med ca 6 år. Författaren avled den 9 augusti 1948.

Eric Carlsson upptäckte Carl Larsson i By redan under skoltiden och böckerna har betytt mycket genom åren. Han håller också med författaren om att "Det pratas för mycket och görs för lite".

Barbro



Vinjett på omslaget till originalupplagan 1916 av Carl Larssons i By roman Logen 5455 Morgonvind av I.O.G.T.

AT 8/8-92



Greta och Martin Englund har bevarat Johan-Olov Johannsons uppväxthem i Horndal och får motta kulturpriset "Mästersmeden" den 16 augusti. FOTO: ANETTE VRETMAN

Greta och Martin Englund i Horndal tilldelas den första "Mästersmeden". Det är Johan-Olov Sällskapet och kulturnämnden som vill visa sin uppskattning för parets kulturella gärning.

Utmärkelsen delas ut vid Johan-Olovdagen den 16 augusti.

Makarna Englund bor i den vackra gården Tvåbo från 1841, där en gång Johan-Olov bodde med sin mor. Huset förföll under årens lopp, men Greta och Martin valde ändå det som bostad sedan deras Ångsbacken brunnit. Året var 1974.

Nu är Tvåbo pietetsfullt renoverat, och det är en av anledningarna till utmärkelsen.

— Johan-Olovs mor blev änka och fick ett spisrum här i huset, säger Greta Englund.

Spisar finns kvar

Tvåbo hyste fyra familjer i varsitt rum med spis. Dessutom bodde en skomakare i bagarstugan, som höll brukets folk med bröd. I dag finns såväl spisar som takbjälkar kvar. Johan-Olovs berättelse "De trångboda" handlar om folket i huset.

Greta och Martin Englund ut-

strålar vitalitet och engagemang. Allt som rör Johan-Olovs författarskap, brukets och Horndals historia intresserar dem. Med öppen famn har de tagit emot alla som visat intresse för Johan-Olov och bygdehistoria, och det är ännu en anledning till "Mästersmeden".

46 pärmar

— Man hinner en del på 88 år, poängterar Martin, som ständigt verkar ha nya projekt på gång vad gäller insamling av material.

— Räddningen var när vår son gav en kopieringsapparat i present, säger Greta, som alltid har stöttat sin man.

När avestapolisen datorisera-

de, passade Martin på att köpa pärmar för 30 kronor säcken. Greta räknade senast till 46 pärmar samt diverse mappar.

Undervisar

Med entusiasm visar och förklarar Martin allt från valloner- nas ankomst till den trebenta stolens roll på bruket. Han deltar ibland i undervisningen vid Horndals skola, och är säkert uppskattad av eleverna.

Johan-Olov Sällskapet har i sin motivering skrivit att Martin Englund "genom sin breda kulturella inriktning skapat ett unikt dokumentariskt material av stort värde för kunskapen om Horn-dalsbygden och de personer som

format samhället, däribland Johan-Olov".

Både Greta och Martin lyssnade troget när Johan-Olov läste sina berättelser i radio.

Räddade litteratur

— Johan-Olov räddade den bokstavslösa litteraturen genom att samla smedernas vardagshistorier, säger Martin Englund.

Martin betonar hur Johan-Olov talade om arbetarna med aktning och sympati, samt hur han även framhöll kvinnornas arbete. Sedan 1930-talet har Martin samlat material om författaren.

Av vallonsläkt

Både Greta och Martin är av

vallonsläkt, och det som började med personintresse har utvecklats till forskning i släkt- och kulturhistoria. Engagemanget sprider sig, sonhustrun är hyttfogde i Granbergsdal.

— Din släkt kom till och med före min till Sverige, säger Martin till Greta och skrattar.

Efter att ha utrett tio generationer har Martin hittat 1 024 förfäder! Det är dalfolk och valloner.

— Men jag är inte ens dalkarl från början, utbrister Martin som föddes i Kloten 1904, men som årgammal kom till Horndal. Greta är från Falun.

Ritade skolbank

Familjen Englund drev snickeri i Horndal. Som kuriosita kan berättas att Martin ritade den traditionella skolbanken, med lock och plats för bläckhorn. Efter kriget sålde bröderna Englund skolbankar i tusentals till Uppsala, Kiruna med flera orter.

— Jag har nog fernissat några tusen, säger Greta, som annars gjorde vackra dalmålningar.

Makarna Englunds kultur-engagemang präglar hemmet, och de sätter båda stort värde på Johan-Olov Sällskapets utmärkelse.

MARIA PERERS

AT 18/8-92 Paret Englund fick belöning på Johan Olov-dag i Horndal

Ett 80-tal horndalsbor hade sökt sig till Bruksparken på söndagen.

Då hade Johan Olov-sällskapet ordnat en särskild dag med anledning av författarens födelse-dag den 12 augusti.

Horndals-sonen Lars Hjertner inledde programmet med fiolspel. Lars Hjertner, för närvarande aktuell i Allan Edwalls uppsättning Spela Allan på läns-teatern i Skaraborg, fortsatte med att läsa ett par Johan Olovnoveller och att sjunga Lars Forsells Tillägna a capella.

Ordförande i Johan Olov-sällskapet, Arne Eriksson, passade på tillfället tillsammans med kultur-nämndens ordförande Anders Lundberg att dela ut en utmärkelse till Greta och Martin Englund, som sedan 20 år bor i Johan Olov Johanssons födelsegård Tvåbo i Horndal.

Bevarat gården

Utmärkelsen bestod i en träskulptur föreställande en smed. Greta och Martin Englund har bevarat och förvaltat Johan Olovs uppväxthem och dessutom



Mats Eklund hade valt ett par berättelser av Johan Olov Johansson med kvinnoperspektiv.

samlat ihop en stort material rörande utvecklingen i Horndal, bland annat omkring 5.000 negativ och foton, en del med Martin Englund själv som upphovsman.

Sten Bylén berättade om det hårda arbetet i forna tider vid

hyttan. Bland annat hade han tagit med sig en slägga, 21 kilotung, som användes vid arbetet för att framställa järn.

Några släktingar till Johan Olov Johansson fanns också med vid högtidsdagen, Maj Jernhammar, sonhustru till författaren, liksom två av barnbarnen, kusinerna Lars och Lennart Jernhammar.

Glödsteckt sill

Ytterligare ett par alster av Johan Olov lästes upp av Mats Eklund, dels en hyllning till kvinnan i Fornby och dels en novell med frågeställningen varför det bara finns fallna kvinnor och inga fallna män.

Publiken bjöds också på typisk smedkost — glödsteckt sill i tunnbröd och svagdricka.

Under programmet framträdde också horndalsgruppen Sixtens Plåga med låtar av bland andra Evert Taube. En och annan kampsång slank också med.

Efter programmet i Bruksparken blev det en kort promenad upp till gården Tvåbo, där kaffe dracks i trädgården. Under tiden berättade Lennart Jernhammar om Johan Olov Johanssons tid i Stockholm.

SUSANNE LÖWENADLER

HAR DU ANOR FRÅN ASPEBODA? DÅ KANSKE DU ÄR SLÄKT MED OSS!

I september-oktober 1992 utkommer:

"SVINHUVUD-SLÄKTEN I ASPEBODA. Släktkrönika 1534-1991."

504 s. A4-format, 170 foton, inb. Utg. av en studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan i Falun.

Boken upptar 3.500 ättlingar till fogden Måns Nilsson i Aspeboda, Kopparbergs län. Utförliga kommentarer med sockenhistoria, utdrag ur personalieböcker och domböcker m m.

Pris ca 400 kr + frakt.

Beställs genom Studieförbundet Vuxenskolas Faluavdelning, Parkgatan 5, 791 71 Falun (tel. 023-222 46) eller Elisabet Hemström, Kulturförvaltningen, 791 83 Falun (tel. 023-833 38).

I födelseboken C:2 för Nora församling T-län finns följande noterat på kort 2, sid 112
År 1759

Bergsmannen Olof Erssons dotter Catharina wid Kåfallet född d. 20 döpt d. 25 oct. Modren
Catharina Olsdotter.

Faddrar: Commin. Johan Morelius
Barnets Moderfader Bergsm. Olof Nilsson
Barnets Moderbroder Dräng Johan Olsson
Barnets Modermoders modermoder Catharina Andersdotter
Barnets Modermoders moder Catharina Hansdotter
Barnets Modermoder Catharina Olsdotter wid Kåfallet

I den här födelsenotisen hittade jag namnen på inte mindre än 5 personer, i 4 generationer, att placera in i min antavla. Barnets morbror, drängen Johan Olsson, är nämligen min farfars morfars morfar. Faddrarna Bergsman Olof Nilsson och Catharina Olsdotter är alltså Johan Olssons föräldrar. Catharina Hansdotter hans mormor och Catharina Andersdotter hans mormors mor och således är Catharina Andersdotter min farfars morfars morfars mormors mor.

Britt-Marie Lundell

Vid min forskning i Skeglinge, Skåne, läste jag händelsevis i födelseboken om nedannämnda familj, som på två år fått så många barn. Blev intresserad av deras hårda öde och har tagit fram dessa uppgifter, som väl får anses ovanliga även i släktforskarkretsar.

1821 Juli den 4de föddes och döptes
Husmannen Mårten Olssons och hustru Anna Knutsdotters trillingsöner,
de två vid dopet benämnde Ola och Jöns, och den ene vid nöddop benämnd
Per, i vilket han ej hann uppleva confirmation.
Per död 4/7, Ola död 5/7, Jöns död 1/8.

1822 Maj den 12te föddes och den 13e döptes
Husmannen vid Hviderups Hus Mårten Olssons tvillingbarn, döttrarna
Elena o Bengta, hafvande denna senare undfått nöddop, som nu bekräftades.
Modern till barnen heter Anna Knutsdotter, är 38 år gammal och har på
10 månaders tid framfödt fem levande barn.
Elena död 14/5, Bengta död 30/5.

1823 Augusti den 4de föddes och den 5e döptes
Husman Mårten Olssons tvillingdöttrar Elna och Hanna(nöddop) utaf modern
Anna Knutsdotter 39 år. På två år föddes af detta egta par sju barn.

1823 Augusti den 7e dog, och den 10 begrofs
Husman under Hviderup Mårten Olssons hustru Anna Knutsdotter.
Dog i Barnsängsföljder, 39 år.

Källa: Skeglinge C:2

Kopia ur Åsbo Släktblad nr 1 1992.

Marianne T. -92.

Västerås den 12 augusti 1992

Hej!

Under vårtinget 1706 i Brunnbäck kungjordes föreskrifter om hur besökande till Avesta skulle förhålla sig. Jag känner inte till om de fortfarande är gällande, men jag har inte sett att de upphävts. För säkerhets skull är det kanske bäst att påminna sockenborna om hur de skall sköta sina stadsbesök.

Åtvarnades och förmantes de av sockenborna som om Bön- och Högtidsdagar till Avesta inkomma, och Gudstjänsten under Högpredikan bevista, att antingen efter förloppet därav genast förfoga sig till sin hemvist igen, eller där de längre kvartöva vilja för någon annan sin angelägenhets skull, att då inställa sig med församlingen i aftonsången, och icke låta finna sig uti dryckenskap eller annat oväsande, varav någon förargelse här ibland innevånarna kunde tima. Väl vetandes, att de som efter denna dag därmed beträdes, densamma skall likmätigt lag och kyrkoordningen vederbörligt straff och näpst underställas.

Bästa hälsningar

Arne (Sohlström)

FÖRENINGARNAS DAG

Söndagen den 6 september anordnade Avesta Kommuns fritidsnämnd Föreningarnas Dag i Folkets Park. FSF deltog tillsammans med 46 andra av kommunens 407 ideella föreningar. Där förekom allt från flyg och bågskytte till vävning och släktforskning.

Liksom förra året var våra bord välbesökta. Det är tydligt att många, även dom som inte är aktiva släktforskare, är intresserade av sin härstamning och vill veta mera, samtidigt som dom gärna vill berätta det dom redan vet.

Vårt tema i år var släkt- och antavlor och särskilt de **skryttavlor** som ordförande Birgitta och undertecknad gjort väckte den uppmärksamhet som vi hoppats på. I akt och mening att "dra folk" bestämde vi att visa en del av de kändisar vi är "släkt" med och det visade sig vara ett lyckokast, även om en del trodde att vi bara hittat på. Själv blev jag dock tvungen att gå tillbaka till 1500-talet för att hitta en gemensam anfader och -moder med bl a Max von Sydow. Eftersom vi är väldigt stolta över vår släkt så publicerar vi ingen antavla i detta blad utan vi tar i stället skryttavlorna.

De fyra B:na (Britt-Marie, Birgitta, Bo-Eie och Barbro) som skötte ruljansen hade några trevliga timmar med både intressanta frågor och glatt samspråk med både gammal och ung men vi saknade de flesta av FSF:s medlemmar.

Barbro

SKRYTTAVLA

Erik Pedersen Stöök
Malin Nilsdotter

Christian Stöök
Prov.skrivare
Carin Tomasdr
(1602)-1666

Susanna Steuchia
Georg Elingius
-1668 Lektor

Christian Elingius
1651-1717 Khde
Åboänka

Erik Elingius
1695-
Margareta Follenia
1697-1760

Christian Elingius
1713-1759 Nybyggare
Kristin Nilsdotter
1722-1776

Erik Elingius Agtsam
1759-1790 Soldat
Anna Larsdotter
1763-(1841)

Christian Riman
1784-1853 Soldat
Magdalena Abramsdr
1773-1850

Johan Erik Wikström
1810-1889
Eva Cajsa Henriksdr Jatko
1814-1884

Nils Henrik Wikström
1847-1908
Maria Johanna Taipale
1852-1915

Nils August Wikström
1878-1954 Sägverksarb
Maria Moisala
1881-1853

Hannes Vikström
1906-1976 Sägverksarb
Margit Söderholm
1914-1983

BARBRO

Petrus Steuchius
1605-1683 Suprintendent
Brita IIsbodina

Matthias Steuchius
1644-1730 Årkobiskop
Anna Tersora
1653-1723

Elof Steuch
1687-1772 Prof
Anna Kristina Juul
1711-1791

Sofia Elisabet Steuch
1738-1818
Karl Gustaf Mörner af Morlanda
1729-1784 Överstelöjtnant

Kristina Charlotta Mörner af
Morlanda 1760-1832
Axel Ture Gyllenkrook
1751-1805 Major

Fredrik Elof Gyllenkrook
1785-1864 Major
Kristina Brita Dücker
1796-1867

Magdalena Elisabet Gyllenkrook
1819-1886
Carl Gustaf Wrangel af Sauss
1814-1907 Kammarherre

Kristian Fredrik Wrangel af Sauss
1847-1932 Överhovstallmästare
Ebba Ulla Amalia Elisabet Piper
1861-1924

Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel
Wrangel af Sauss
1885-1948 Godsägare
Stina Mörner
1887-1952

Agneta Sofia Wrangel af Sauss
1917-
Hans Ekman
1915- Regissör

Gösta Ekman
1939- Skådespelare



Carl Stellan Mörner af Morlanda
1761-1834 Landshövding
Eva Karolina Leijonhufvud
1771-1855 Friherrinna

Knut Stellan Mörner af Morlanda
1794-1866 Major
Ulrika Kristina Margareta
Montgomery 1814-1897

Karolina Kristina Elisabet
Mörner af Morlanda 1836-1913
Carl Maximilian Hermelin
1828-1923 Löjtnant

Anna Sofia Margareta Hermelin
1858-1892
Adolf Fredrik Rappe
1847-1920 Godsägare

Maria Margareta Rappe
1892-1926
Carl Wilhelm von Sydow
1878-1952 Professor

Carl Adolf "Max" von Sydow
1929- Skådespelare



Claes Erik Mörner af Morlanda
1766-1838 Hovmarskalk
Ulrika Emerontia Riddorsköld
1776-1823

Nils Gustaf Mörner af Morlanda
1793-1843 Löjtnant
Eva Aurora Vilholmina von Platen
1802-1848

Claes Gustaf Ernst Mörner
af Morlanda 1829-1895 Kam.horre
Matilda Lovisa Napoleana
Palmqvist 1841-1920

Matilda Sofia Ulrika Mörner
af Morlanda 1876-1961
Ivar af Burén
1864-1938 Godsägare

Matilda Lovisa Margareta af Burén
1899-
Olof Thiel
1892-1978 Bankir

Madelaine Margareta Thiel
1920-
Claes Augustin Uggla
1916- Patenträttsråd

Per Allan Magnus
Claesson Uggla
1954- Sångartist



Genom att använda Ingmar Bergmans anor som brygga, blir min farmor, mormor och morfar släkt med varandra.



LÄSVÄRT

i andra medlemsblad

Det finns naturligtvis mycket mer att läsa i de olika bladen. Gå till forskarlokalen på biblioteket och bläddra själva. Där finns många artiklar som bara är roliga att läsa men också mycket "matnyttigt", inte minst alla antavlor.

ALIR-anor 1992 nr:2 "Faxehus" av sign GB. "Fredrik Linch 1775-1850" av Sigfrid Olsdson.
1992 Nr 3 "Sockensigill i Alir" av G.B. "Släkten Hambreaus från Norrala" av Sigvard Bodin.

ANBLADET Nr 40 April 1992 "En hemsk händelse på Ålandet" av Birger Ahlrén.
Nr 41 Fortsättning på Birger Ahlréns artikel "En hemsk händelse på Ålandet".

ANGELÄGET 3/92 Verksamhetsberättelse och bokslut.

ANKNYTTNINGEN Nummer 3 1992 "Prästlönebostället Malsna i Årdala" av Elof Lundin. "De allra första för taperhet i fält medaljerade sörmlänningarna" av Christopher von Warnstedt. **Antavla.**

ANROPET Nr 2 1992 "En kunglig hästleverans med turbulent förhinder år 1706" av Christopher von Warnstedt.

DISKULOGEN med släktforskarnytt Nr 26 1992 "En allmän genealogisk databas för Finland". Föredrag av Manu Herna. "Projektet Sveriges Släktforskarförteckning".

FÖRFÄDERNA 1-1990 Antavlor

1-1991 "Folkskolan i Vreta" av Martin Lindblom.
"Klockaren i Haukipudas" av Karin Suomalainen.
Antavlor.
2-1991 "Om släkten Lindström" av Göran Pensar.
Antavlor.

GENEALOGICA BETULIENSIS Nr 16 juli 1992
"Demoiselle M M Norman" av Torbjörn Norman.
Antavlor.

GGF NR 2 1992 Jan G Ljungström fortsätter sin artikel om "Skarprättare i Gästrikland".

HALLANDSFARARES INFORMATION Nr 18 1992
"Stafsingebonden som gick till Stockholm för att få fastebrev på sitt hemman". **Antavla.**
Nr 19 1992 "Gästgivare i Vrå och Breared" av Love Janson. "Slöinge kyrkokvarn i Berte" av Nils G Stenström. **Antavla.**

JLS-NYTT Nr 48 1992 "Släkten Wasell" av Ivan Johnson.
Nr 49 1992 "Om Krigsarkivet" av Kjell Risberg.

KALIXforskarNYTT Nr 3 1992 "Socknen är i behof af en lagligen undervist och privilegierad Barnmorska" av Birger Nyström.

KGF-NYTT Nr 37 1992 "Databas som hjälp i ortnamnsforskning" av Harry Ahlkvist.

MARK-RÖTTER Nr 2 Aug 1992 "Mönstringsproblem" av Birgitta Norbring.

MEDDELANDE nr 35 juni 1992 (Hembygds och Släktforskare Nolaskogs) "Om släkten Elfving's ursprung" av Per Sundin.

MEDLEMSBLAD Nr 2.1992 (Fören. Släkt och Bygd i Borlänge) Släktforskaranteckningar från medlemmarna.

MGF-NYTT Nr 3 1992 "Gamla brev berättar" av Elisabeth Carlsson.



NYTT FRÅN VSF 1992:2 "Värmländska och dalsländska järnbruk och hamrar" av Kjell Åberg.
Antavlor.

VÄRMLANDSANOR 1993:3 "Klockare i Visnums-Kil under 340 år" av David Engh. **Antavla**

OS-NYTT NR. 6:92 Antavla.

OULUN SUKUTUTKIJA 1992:1 Olika artiklar på finska.

PLF-NYTT nr 22 1992 "Ortnamn" av Fridolf Jonsson.

ROJS nr 1 1992 "Junseles Vild-Huss" av Göran Stenmark.

SLÄKT OCH HEMBYGD Nr 8 1991 "Bredvad - gammal Älvdalsfäbod där sägen och saga berättar" av Staffan Lars Persson. "Brev från L. Stevenson (Lars Staffansson) till Johannes Back".
Nr 9 1992 "Första foran" av HJ. Leonardsson.
"Byvandring i Åsens by 5 juni 1991." "En slädfärd till fots från Åsen till Hälsingland år 1880."

SLÄKTALED Nr 2 1992 "Kyrkan brinner! herr kyrkoherde. Om kyrkbranden 1904". "På Tappas blev jag ej kvar ..." Gustaf Joel Östs berättelser fortsätter från aprilnumret.

SLÄKTBITEN 2 1992 "Hur jorden skiftats" av Victor Johnson.

SLÄKTDATA Nr 2 1992 "Hoveriet. Böndernas gissel under sekler" av Bertil Tuneryd.

SLÄKTEN Nr 29 Maj 1992 "Fynd vid sidan av vägen" av Gunnar Atmer.

SLÄKTFORSKAREN Nr 43 1992 "SJ, SJ gamle vän ..."
"Utdrag ur en 150-årig släktrönlka, inskriven i en gammal bibel".

Nr 44 1992 "Glömda finnmarksbyar i Norrbärke" av Algot Karlsson. "Måns Nilsson - en Stor-Far i Aspeboda" av Elisabeth hemström. **Släkttavla.**

SLÄKTHISTORISKT FORUM 3/92 Olika artiklar om "Vår nya folkbokföring" och "Gravstensinventering på gång ...". "Om them som ächtenskap med hvarannan ej bygga måge ..." av Eva Fredriksson.
4/92 Tema soldatforskning.

SLÄKTSPEJAREN Nr 5 1992 "Mönstring med kämparna från Vörrå 1808-9".

Nr 6 1992 "Mustasaari medeltid 1348-1522". "När världens första bil visades". Antavla.

STAMTRÄDET 3/92 "Skolläraren hade mördat ..."
fortsättning från föregående nummer.

SUKUTIETO 4/91 De flesta artiklarna är skrivna på finska med ett kort referat på svenska som avslutning.

VSBF Nr 4 1992 "Veneriska sjukan och surbrunnar i Vasa på 1700-talet" av R Franzén. **Antavlor.**

Nr 5 1992 "Westman - Wärme, en annan smedgren" av Clas-Erik Vester. **Antavlor.**

VÄSTANBLADET Nr 3 1992 "Några intryck från en forskningsresa till Polen" av Johan von Sydow.

ÅDALINGEN Nr 2 1992 "Postbonden Lars Jönsson i Mörtsal" av Rolf Skoglund.

Nr 3-1992 "Härstammar från Strinne i Multrå" av Rune Dahlkvist. "Äldre invandring från Estland och Livland" av Henry Norlin.

ÅSBO SLÄKTBLAD nr 1 1992 Antavla. **Släkttavla.**

ÖGF-lövet Nr 29 1992 "Generaladjutanten Magnus Rosenswärds jordegendomar" av Christopher von Warnstedt. Förteckning över släktutredningar i ÖGF:s bibliotek i Linköping. **Antavla.**

Nr 30 1992 "Ett krigsdrama med östgötsk anknytning" av Karl Gustavsson. **Antavla.**

"Släktforskarens bästa vän"

HOLGER

☞ Lätt att lära • Lätt att använda • Stora möjligheter ☞

HOLGER är datorprogrammet för dig som släktforskar.

Med HOLGER kan du enkelt hålla reda på hela släkten - förfäder, förfädernas ättlingar och ingifla - och samla uppgifter om exempelvis alla personer som bott i samma by eller socken. För varje person kan du lagra uppgifter om namn, födelse- och -ort, döds- och -ort, yrke och bostadsort samt vigsel- och -ort och dessutom 500 rader fri text. Inmatningen går snabbt.

Med HOLGER kan du enkelt skriva ut antavlor (i list- eller grafisk form), ansedlar och stamtavlor. Du kan få utskriften på papper (för att ge till släktingar), på fil (för att bearbeta i exempelvis ett ordbehandlingsprogram) eller direkt på skärmen (för kontroll).

Med HOLGER kan du söka i ditt material. Möjligheterna är närmast obegränsade: du kan söka på namn (alla som heter Anders, alla som heter Lindström), födelse- och döds- och -orter (alla som är födda 1734, alla som dött i Stockholm), yrke (alla skomakare) och bostadsort (alla som bott i en viss by). Och du kan kombinera dessa sökmöjligheter

(alla som heter Anders, är födda 1734 och är skomakare). Du kan också få datorn att skriva ut listor sorterade på valfritt sätt.

Med HOLGER version 3.6 kan du hantera upp till 30.000 individer i varje databas och du kan lägga upp i princip hur många databaser som helst. Programmet är avsett för IBM PC/XT/AT/PS2 och därmed kompatibla persondatorer.

Och det bästa av allt - HOLGER är mycket lätt att lära!

Programmet är logiskt konstruerat och sköts med ett minimum av kommandon. Flertalet utförs med ett tryck på någon av funktionstangenterna. På skärmen visas hela tiden den antavla eller stamtavla du arbetar med, och med hjälp av datorns piltangenter flyttar du dig snabbt mellan personerna.

Det kan man kalla att klättra omkring i släktträdet!

Vad har du att förlora?

Beställ släktforskarens bästa vän redan i dag!

HOLGER kostar 600 kronor (uppgradering 90 kronor) inklusive moms och säljs av Släktforskarnas Hus i Leksand.

Släktforskarnas Hus

Box 175 • 793 24 Leksand • Telefon 0247 - 122 80