

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 2

Ärg. 7

April 1994

VÅRUTFLYKT TILL ÄNGELSBURG

Onsdagen den 18 maj 1994 besöker vi Ängelsberg, se vidare bilagda program.

ÅRSMÖTET

Den 22 februari avhölls årsmötet. Vi bifogar protokollet. Ett reportage finns på annan plats i AnSiktet.

MEDLEMSLOTTERIET

Dragning i medlemslotteriet har skett vid mötet den 20 april. Alla som betalt sin medlemsavgift före den 15 april 1994 hade var sin lott, utom styrelsens ledamöter. Vinnare blev:

Anna-Lisa Lindberg, som vann "Folkarebygden 1993" som skänkts av **Lars Östlund**.

Börje Gladh, vann "Byn Knutsbo i Grytnäs socken" som skänkts av **Arne Sohlström**.

Martin Englund, vann "Båtsmän, ryttare och soldater".

TACK FÖR GÅVOR

Vi vill gärna tacka följande personer för gåvorna till kopiatorfonden:

Per Groth
Arne Sohlström
Sven Johansson

MARTIN ENGLUND 90 ÅR



FSF och AnSiktet gratulerar.

Det är också Martins **antavla** som vi publicerar i detta nummer.

RIKSSTÄMMAN

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma är i år förlagd till Örnköldsvik den 26-28 augusti. Värdforening är Hembygds & Släktforskare Nolaskogs. Program kommer att skickas ut senare.

OBS!

Vi ska göra en ny medlemsförteckning så därför ber vi alla kontrollera att vi använder rätt namn och adress. Om inte, meddela detta snarast till Barbro.

FOLKARE SLAKTFORSKARFORENING

postgiro 58 45 11 - 0

medlemsavgift 75 kr
familjemedlem 25 kr

abonnemang (lån av mikrokort och -film) 175 kr

ORDFÖRANDE

Birgitta Larhm
Almgatan 28
775 52 KRYLBO
tel 0226-12192

SEKRETERARE

Mats Olsson
Axel Johnsons väg 85
774 34 AVESTA
tel 0226-80177

SUPPLEANT

Lena Berggren
Lappkällstigen 3
774 61 AVESTA
tel 0226-58355

VICE ORDFÖRANDE

Viktoria Nilsson
Axel Johnsons väg 85
774 34 AVESTA
tel 0226-50250

MATERIALFÖRVALTARE

Barbro Vikström

SUPPLEANT

Lars Östlund
Västerbovägen 9 A
775 53 KRYLBO
tel 0226-10867

KASSÖR

Jan-Olov Råberg
Floravägen 16 C
737 42 FAGERSTA
tel 0223-14914

POSTMOTTAGARE

Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E
774 40 AVESTA
tel 0226-55602

AN-SIKTET REDAKTÖRER

Birgitta Larhm

Barbro Vikström

PROGRAM- och ARBETSKOMMITTÉ

Göte Riseby
Mattsbogatan 17 C
774 40 AVESTA
tel 0226-51128

Anders Hedström
Östra Parkgatan 53
774 33 AVESTA
tel 0226-52331

Bo-Eie Johansson
Grytnäsvägen 49
774 62 AVESTA
tel 0226-53895

Maths Henriksson
Skogslund 4360
774 92 AVESTA
tel 0226-31051

Solveig Selldin
Bragegatan 8
774 41 AVESTA
tel 0226-54346

Författaren ansvarar själv för insänt material.

NYA MEDLEMMAR:

Ragnar Andersson	Hällgårdsvägen 26, 774 61 AVESTA	tel 0226-50635
Anders Berglund	Åsgatan 32, 776 32 HEDEMORA	
Erica Berglund	Åsgatan 32, 776 32 HEDEMORA	
Patrik Forslin	Kolgillaregatan 2 B, 774 34 AVESTA	tel 0226-50101
Lennart Henriksson	Hyttan 4402, 774 92 AVESTA	tel 0226-18147
Herman Hjorth	Klockarvägen 22 A, 774 62 AVESTA	tel 0226-53583
Gunnar Larsson	Stora vägen 27 A, 740 83 FJÄRDHUNDRA	tel 0171-91715
Louise Larsson	Stigsbo 102, 770 71 STJÄRNSUND	tel 0225-80071
Petra Olsson	Åsgårdsvägen 23 A, 774 60 AVESTA	
Ingrid Trädgårds	Åsgatan 58 A, 776 31 HEDEMORA	tel 0225-11233

ÅRSMÖTET

Årsmötet avhölls den 22 februari 1994. Ordf. Birgitta hälsade välkommen och öppnade mötet. Till ordförande för årsmötet valdes Torsten Lundström, som vanligt kanske man kan säga. Det har ju blivit tradition att Torsten för klubban vid årsmötet, liksom det också blivit tradition att Georg Johansson sköter sekreterarsysslan. Medlemsavgiften höjdes till 75 kr och för familjemedlem till 25 kr. Den nya styrelsen finns angiven på sid 2 i AnSiktet. Vi bifogar också protokoll från årsmötet. När förhandlingarna och valen var avklarade hade vi kaffepaus. Det goda kaffebrödet hade vår ordförande Birgitta bakat. Det tackar vi för. När kaffet var urdrucket berättade Evert Englund, Bäckeby, kunnigt och inspirerat om sin forskning kring gruvorna i Bäsinge. Evert lämnade kopior på några av sina källor som vi gör utdrag ur nedan.

BÄSINGE KOPPARGRUVA

Koppargruvan vid Besninge började bearbetas men övergavs även för mycket, mycket länge sedan i tiden. Ånyo upptogs brytningen i den år 1709, då dess djup ej översteg 11 famnar (omkring 20 m). Men emedan malmen var starkt uppblandad med kis och arbetet försvårades av uppbyggande vatten, övergav man den igen och gjorde försök på andra ställen, såsom Tvärorten, Skoorten och Norra Sänkningen. Emellertid var malmen även här oren, och brytningen avbröts för att fortsätta på åter ett annat ställe, nämligen Damorten till år 1718; där fortskred den gynnsamt och till ett djup av 30 famnar (omkring 54 m). På grund av tillströmmande vatten och brist på kapital, som behövdes för lejning av hästar, blev gruvan vid denna tid nedlagd. Sedermera ha olika försök gjorts men med växlande framgång och med dåligt resultat omsider.

År 1709 erhöles ägarna mycket fördelaktiga privilegier både för gruvdriften och hyttanläggningar. Året därpå uppfördes också - en halv mil från gruvan - en hytta i byn Mårtensbo i Möklinta socken. Lämningar av byggnader och annat visa, att en kopparhytta funnits där förr i tiden.

(Hämtat ur Näsgråds län, akademiska avhandlingar, av Gustav Christiernin, disputation den 5 juni 1776, översatta från latinet av H. Widstrand)

Bäsinge-Grufwa, som ligger i Folckerna Sochn, hwilken Högl. i åminnelse Konung Carl hade i bruk och gjorde deraf 14 Skeppund Koppar; hon är 14 f:r djup, och all den Mallm, som der uti är, är mycket järnblandad; Grufwan är mycket wattu-sjuk, och ligger uti ett kjärr, hon är wid ändan och ofwan trång, och ligger i stora skogen.

(Hämtat från Jernkontorets annaler 1898.)

Bäsinge (Folkärna socken, Stora Kopparbergs län).

Koppargruvan vid Bäsinge synes hafva blifvit upptäckt på 1580-talet, ty 1593 fingo bönderna i Bäsinge by, som vid tillfället bröto malm derstädes och som av denna anledning haft sex års frihet för gästning, skjutsfärder och hjälpdagsverken, ånyo sådan befrielse under tre års tid mot att de fortfarande höllo grufdriften vid makt. Någon uppgift om malmtillgången har ej bevarats till efterverlden, men den torde ha varit god, eftersom hertig Karl med stort intresse omfattade denna grufwa och vidtog flera anstalter för dess tillgodogörande under de följande åren.

Mot slutet av mars 1600 skref bergmästaren Jacob Heide i Sala, hwilken också hade ledning av grufdriften vid Bäsinge, till hertigen, att konsten därstädes var i det närmaste färdig, men att det fattades virke till vinden. Svaret därpå blef en förmaning från hertigen till bönderna i Folkärna, att de skulle framforsla det virke, som för ändamålet behöfdes.

"Är fördenskull Vår nådige wilja och behag", skrifver han, "att I wete wara obeswärade till att föra samma wirke fram med det allra första och ändtligen medan åkeföret påstår och ingalunda låta därmed försummadt blifwa. Dermed I gören det som sker till behag och Kronan till nytta och bästa komma kan, och Wi äre alltid benägne att betänka det Eder till wälfärd och godt igen lända kan. Gud Eder befallandes."

Till de kortfattade uppgifter, som ännu finnas kvar om denna grufva, hör, att Nils konstmästare vistades derstädes en del af våren 1603, att densamma mot slutet af detta år utarrenderades till en tysk bergsman och att lakejen Botolf 1604 fick befallning att begifva sig dit och se efter, huru der tillgick, men under de närmast följande åren saknas alla underrättelser om Bäsinge koppargrufva.

(Hämtat från Jernkontorets annaler 1903.)

Bäsinge koppar-koboltmalmsförekomst.

Förekomsten är belägen SO om sjön Bäsingen i Folkärna socken och c:a 6,5 km NO om Brovallens järnvägsstation.

Malmfyndigheten vid Bäsingen synes ha blivit upptäckt på 1580-talet. År 1593 fingo nämligen de bönder som ägnat sig åt bergsbruket derstädes tre års förnyad frihet från gästning, skjutshållning och hjälpdagsverken, vilken frihet de redan under 6 år åtnjutit. År 1600 byggdes på hertig Karls föranstaltande en konstledning vid gruvorna. År 1603 utarrenderades detta bergverk till en tysk bergsman, och att arbetet ännu följande år var i gång antydes därav att lekejen Botolf av konungen sändes dit på inspektion.

Nils Krok meddelar år 1624 om denna gruva, att ur densamma under Karls IX:s tid utvunnits 14 skeppund (2100kg) koppar, att gruvan var 14 famnar (25 m) djup och mycket vattensjuk, samt att malmen var mycket järnblandad.

Därefter finnas endast få underrättelser om denna gruva, och det synes därför antagligt att driften snart nog nedlagts. Från 1730-talet till 1762 synes malmbrytningen ha bedrivits och den erhållna kopparmalmen nedsmältes vid Hanshyttan i Möklinta socken c:a 6 km OSO om gruvan. Den härstädes framställda råkopparn garades vid Avesta. Under de år, för vilka tillverkningsciffror anträffats, stiger kopparproduktionen under denna period till sammanlagt c:a 70 ton; troligt är att den uppgått till mer än 100 ton.

Hülphers anför 1762 att gruvan den tiden låg nästan öde. Genom 1890-talet verkställd länsning och undersökning av gruvan konstaterades att densamma utgjordes av en stöt av betydande utsträckning, och att sålunda det gamla bergsbruket - såsom även de stora varpen ådagalägga - varit ganska avsevärt.

Den nyss nämnda undersökningen på 1800-talet - omfattande även en del sänkningar från dagen för malmens ytterligare blottande - avsåg utrönande av möjligheterna för koboltmalms utvinnande. Efter det försöksdriften under några år fortgått i mindre skala ödelämnades emellertid fältet ånyo.

Malmen ligger enligt Witt i hornbländeskiffer och utgöres till största delen av magnetkis med i denna sittande svavelkristaller, vilka hålla 1 % kobolt jämte kopparkis i växlande mängd.

(Hämtat från: Sveriges ädlare malmer och bergverk, F. R. Tegengren, 1924.)

Denna redan på 1500-talet bearbetade gruva befinner sig något mer än 1 km SV om Ångermansbo och har gruvöppningar på ömse sidor om vägen till Ångermansbo. N intill vägen befinna sig med NV-SO-lig utsträckning trenne gruvöppningar, av vilka den sydligaste har en N-S-lig längd av 25 m och bredd av 10-15 m. Hällen är delvis blottad kring gruvan och består av röd gnejs-granit med mörka kishaltiga skölar, rika på biotit. Gruvvattnet är tydligen så starkt vitriolhaltigt att ingen vegetation finnes på gruvbotten eller utmed gruvans kanter. O intill gruvan befinner sig ett vackert rundbränt schakt, 5 m i genomskärning.

SO om den nämnda större gruvan ligga tvenne mindre förtimrade gruvöppningar. Invid dem förekomma små kisrika svartmalmshögar av ganska grovkornig malm. Utskrädd kismalm finnes upplagd i ett gammalt skjul. Som malmsidosten får sannolikt uppfattas en på varpen förekommande gråröd tät och splintig malmkvartsit. Även längs området intill 100 m SV om den förnämnda större gruvan befinna sig ett flertal små gruvhål eller skärpningar på koppar- och kismalm, varför varpbacken utbreder sig från vägen åt detta håll.

Vid mikroskopisk granskning visar sig malmkvantiteten väsentligen bestå av kvarts och en del fingrynig klorit och epidot. Fältspat saknas alldeles. Järnmalmen från platsen är mycket fattig och håller som gångart kvarts och obetydligt med epidot samt något titanit. Den kisrikare malmen håller svavelkis samt litet skarn av biotit och något epidot. Någon kopparmalm observerades icke. Bäsinge koppargruva anses ha blivit upptagen på 1580-talet och skall under Karl IX:s regeringstid där hava utvunnits 14 skeppund (2100 kg) koppar. Gruvan var då 25 m djup. Under 1730-60-talen bearbetades den ånyo och skall då ha givit mer än 100 ton koppar. Undersökningsarbete utfördes under 1890-talet. Malmen lär ha innehållit omkring 1 % kobolt.

(Hämtat ur Sveriges Geologiska undersökning: Beskrivning till kartbladet Möklinta, sid 43-44.)

PRÄSTER I KOPPARBRUKETS AVESTA OCH ANDRA LEVNADSÖDEN UR VÄSTERÅS STIFTS HERDAMINNEN

Vid mötet den 24 mars var föreläsaren, Lars Östlund, en av våra många duktiga medlemmar.

Kvällens föredrag kan delas i fyra delar efter innehållet.

Den första delen behandlade herdaminnena och dess författare. Det första herdaminnet bestod av tre band och kom ut 1843-1846 och författare var teologie doktor Johan Fredric Muncktell, kyrkoherde i Irsta.

Det andra herdaminnet omfattar åren 1800-1880. Det utkom 1881 och författare var kyrkoherde Per Adolf Ljungberg i By.

Det tredje och kanske det mest tillförlitliga herdaminnets första del kom ut 1939 med Gunnar Ekström som författare. 1949 utkom del två och 1971 del tre. År 1990 utkom den senaste delen med Gösta Hansson och Leon Herzog som författare.

Sedan berättade Lars om prästernas utbildning och prästvigning under 1600- och 1700-talen. Han talade om vilka som blev präster och hur skolorna anpassade undervisningen till prästutbildningens krav. Vi fick inblickar i prästval, församlingstjänst och förstås konserveringen. D. v. s. när en präst dött och hans efterträdare gifter sig med änkan eller en dotter.

Den tredje delen behandlade Avesta vid 1700-talets mitt och i den frärde berättade Lars om tre präster som alla föddes för 300 år sedan, alltså 1694. De tre prästerna var Eric Tomtin som var komminister i Grytnäs, Petrus Hissing, komminister i Avesta och Johan Essén, kyrkoherde i Grytnäs och Avesta.

Ett mycket intressant ämne och vi tackar Lars och hoppas han återkommer. Vi kommer under våren att skicka ut föredraget i sin helhet som en liten sommarläsning.

Kvällen avslutades med kaffe och ordförande Birgittas hembakta kaffebröd.

Barbro

STJÄRNSUND OCH CHRISTOPHER POLHEM

Onsdagen den 20:e april gästades vi av Louise Larsson, till vardags guide på Polhemsmuseet i Stjärnsund samt Husbyringen. Hon bjöd oss 34 åhörare på en resa från Stigsbo via Stjärnsund till Husby kyrka. Med hjälp av vackra diabilder visade hon många mer eller mindre kända minnesmärken och historiska platser från den trakten.

Efter bildserien övergick Louise att tala om Christopher Polhem. Han föddes 1661 på Gotland. Fadern dog när Christopher var 8 år. Christopher kom då till Uppsala som "lilldräng", han ansågs allmänt som händig och anlätades för att laga lås och urverk. Han blev undervisad i latin av präster och fortsatte att studera i Uppsala. Under den tiden lagade han bl a domkyrkouret som dock förstördes vid den stora domkyrkobranden.

1700 kom Polhem till Stjärnsund där han grundade ett manufakturverk, som blev hans experimentverkstad, tillsammans med Gabriel Stierncrona som finansierade det hela. Än i dag finns Stierncronas åker kvar i Stjärnsund. Christopher skänkte tomter till arbetarna så de kunde bygga egna hem. I Stjärnsund byggdes det upp ur- och låstillverkning enligt löpande bandprincipen. Christopher byggde själv maskinerna till tillverkningen. Han fick konstruktionsuppdrag av Bergskollegium, bl a vid Blankstöten i Falu gruva, där han gjorde stånggångar för kraftöverföring, uppfodringsverk och gruvpumpar.

Christopher reste sedan runt i Europa och studerade metallindustrin. När hustrun dog, flyttade han ifrån Stjärnsund. Arvingarna tog över och byggde bl a herrgården. På döttrarnas sida finns det fortfarande ättlingar kvar. Som en parentes kan nämnas att dottern Emensia var nära att gifta sig med Emanuel Swedenborg men hon ville inte ha honom.

Först efter Christopher Polhems död 1751, började folk fatta vilket geni han egentligen varit. Hans idéer var ofta före sin tid och folk motarbetade honom för de tyckte att maskinerna tog bort arbetstillfällena. Det är alltså samma argument, då som nu, i våra dagar.

Han verkade ha åsikter om det mesta kring honom: Han var emot lindebarn. Barnen skulle få röra sig fritt. Han var emot köttätter. Köttätterna gjorde att man blev trög i magen! Han utvecklade plogar, harvar, tegelslagningsmaskiner m m.

Louise Larsson kunde verkligen sin Christopher Polhem och sitt Stjärnsund.

I sommar kommer åtminstone jag att åka till Stjärnsund, hoppas jag får Louise som guide då!

Janne Råberg

Kvällen avslutades med kaffe och gott kaffebröd som Viktoria, vår vice ordförande, bakat. Vid kaffet förrättades dragningen i medlemslotteriet och som vi redan berättat på första sidan så var de tre lyckliga vinnarna Anna-Lisa Lindberg, Martin Englund och Börje Gladh.

Barbro

Ur: DALARNA ett bildverk



Det fagra bruket

Engelsbergs bruk ligger inbäddat i luftig lövskog med park kring herrgårdsbyggnaden från 1700-talet. Bakom mulltimmershyttan brusar vattenfallet, röda träbyggnader i många former och storlekar ligger utspridda. Herrgården flankerad av två runda flyglar i blåblänkande slaggsten. Plåttaket välver sig som en skålla över de färgrika stenarna och trappan i gjutet järn ligger som tunn choklad på det klippta gräset. Stillheten råder.

Bruket är ett av våra finaste industriminnesmärken. Det rustades upp under Riksantikvarieämbetets överinseende som pilotprojekt inför det europeiska byggnadsvårdsåret 1975. Restaureringen är alltså utförd med känsla och omsorg. Platsen var väl vald, eftersom här finns nästan en hel bruksmiljö kvar med hus byggda från 1600-talet och in på 1800-talet. Där finns hytta, smedja, arbetarbostäder, kontorsbyggnad, herrgård och ekonomibygnader för lantbruket.

Platsen är intressant också för att den speglar förändringarna i bergsbrukets organisation. Namnet har bruket troligen efter Engelbrekts farfar, en invandrad bergsman. Från början skötte bara bergsmännen hela järnhanteringen. De ägde berg och skog och drev jordbruk. En hytta ägdes vanligen av åtta bergsmän. Var och en hade till uppgift att hämta malm ur berget och kola ved till masugnen. De bröt med sina drängar malmen och forslade den med sitt kol till hyttplatsen där malmen rostades och slogs sönder, smältes i masugnen, tappades ut, färskades smidbar, stämplades och förvarades i järnboden för försäljning. De som skötte arbetet kring hyttan var betrodda och godkända för sin yrkesutövning. De betalades kollektivt. Masugnen och dess anläggningar ägdes gemensamt. I övrigt ansvarade varje bergsman för sitt.

Masugnarna byggdes allt större och tätare. När de blev så heta och effektiva att järnet började rinna ur dem så tog det också åt sig mer kol och blev inte längre smidbart. Ut kom tackjärn och ur det måste kolet brännas och hamras för att det skulle gå att smida sedan. Bergsmännen hade haft små hantverksskötta färskningsugnar för att bearbeta sitt måttligt kolhaltiga järn. Gustav Vasa kallade in tyskar, som byggde upp och skötte pampiga hammarsmedjor drivna av vattenhjul. Där bearbetades tackorna till stångjärn. Stångjärnet var högt betalt i förhållande till tackjärnet. Vallonerna förbättrade tekniken ytterligare på 1600-talet. Skalan ökade. För handel och den nya förädlingstekniken krävdes kapital. Brukspatroner och köpmän tog över. Bruken fick fin glanstid på 1700-talet. En ny näring födde en ny kultur. I Engelsberg samsades länge både bergsmän och brukspatron kring hyttan.

Den tekniska och sociala utvecklingen under 1800-talet med kapitalkoncentration, konkurrens utifrån, rationaliseringar och arbetsdelning slog ut merparten av bruken. Industriföretagen tog över. Engelsberg överlevde delvis in på 1950-talet. Idag äger Johnsonkoncernen anläggningen och har sitt centralarkiv där det en gång var ladugård.

Ur Svenska turistföreningens årsbok 1989
"Bilder från Bergslagen, Gunilla Lundahl"



Ladugården väster om herrgården inrymmer numera Johnson-koncernens centralarkiv.

Åke Nisbeth: Bebyggelsen vid Engelsbergs bruk

Foto C.F. Mannerstråle

ANTAVLAN

Martin Englund har ju fyllt 90 år så vi fann det lämpligt att publicera hans antavla. Vi vill också tala om att FSF från Martin erhållit en liten skrift som han sammanställt "Valloninvandr. till Sverige" som bl a innehåller en del brev.



JOHAN-OLOVKÄNNARE. Greta och Martin Englund som bor och verkar i Johan-Olov Johanssons barndomshem "Tvåbo" i Horndal uppvaktas av Lars Hjertner. Martin Englund som fyllde 90 år i söndags hade valt att förlägga sin högtidsdag till Skansen och Johan-Olovsällskapets litterära matiné.

Kopia ur Avesta Tidning 1994-03-29

90 år fyller i morgon den 27 mars Martin Englund, Horndal. Söndagens jubilar är en välkänd personlighet med många strängar på sin lyra.

Martin Englund började i unga år arbeta i faderns snickerifabrik. Det var där som han lade grunden till sin yrkesskicklighet. 1948 flyttades snickeriet till Ängsbackens skola i Horndal där produktionen i huvudsak var skolbänkar i serietillverkning.

Sedan ungdomsåren har Martin Englund varit engagerad i det kulturella arbetet. Han kom tidigt med i IOGT och helt nyligen tilldelades han diplom för 75-årigt medlemskap i nykterhetsrörelsen.

Fotografering har varit och är fortfarande hans stora hobby. Redan som tonåring dokumenterade han händelser och miljöer, bilder som nu har ett stort kulturhistoriskt värde. Det har blivit tusentals fotografier som speglar en lång tidsperiod i bygden. För detta engagemang och värdefulla insats har han tilldelats Bysockengilles kulturstipendium.

Martin Englund är även delaktig i bildandet av Johan-Olovsällskapet. Han är också aktiv medlem i Södra Dalarnas släktforskarförening.

1994-03-26

2/74

MARTIN ENGLUND
Gronsinkavägen 21
770 00 HORNDAL

Carl Erik England

* 6/9 1868 Engelfors
+ 1/9 1943 Horndal
∞ 24/6 1899 Hofors

5 barn

"Ruus"

Johanna Mathilda Johansson
* 13/4 1879 Husby
+ 19/12 1961 Horndal

Eric England

* 27/9 1832 Gopa. Bjursås
+ 19/1 1914 Stjernsand

∞

"Kent-Jans" i Husby

Kristina Lovisa Ersd.

* 1/8 1834 Siluppyttä
+ 25/1 1897 Stjernsand

"Ruus"

Johan Andersson

* 28/3 1854 Hanåker
+ 24/4 1932 Björknäs

∞

Mathilda Karolina Jansd.

* 9/5 1854 Hjalsjö
+ 25/5 1941. Björknäs
Torsåker

Gruvsprån & Vika
"Hammar"
Eric Danielsson

* 21/2 1804 + 18/10 1852

"Brittas"

Britta Andersd.

* 1/5 1808 + 16/1 1893

Eric Larsson Östansjö

* 1796 + 1876

∞

Anno Greta Picron

* 1/11 1794 +

Anders Andersson Bengtsbo

* 1815

+ 1899 Husby

∞

Cajsa Andersd.

* 1826 + 1908

Gruvspr.

Erik Jansson, Hjalsjö

* 1825

+ 1861

Stina Ersd. Hjalsjö

+ 1826

+ 1888

Hammar Lustbo. Bjursås

Ham. Dan. Ericsson

* 1779 + 1844

Lisbeth Matsd. Wrebro

* 1779 + 1852

Anders Olsson, Rällsjöbo

* 10/12 1776 +

Lisbet Andersd. Gopa

* 15/9 1779

Lars Andersson

* 1752 + 4/2 1814

Anne Jansd. Östansjö

* 8/4 1760 + 15/1 1828

M. Smed Anders Picron

* 13/11 1758 +

Christin Larsd. Lenkgront.

* 29/11 1756 + 19/9 1840

Anders

Anders

Jan

Eric

Martin England

* 27/3 1904

Kloten

∞ 1940

Uppsala

Greta Wennerland

* Falun 1910

Barn Gunnar * 1940

Karin * 1941

Anne Christina * 1948

Personer födda i våra socknar, som sedermera blev präster-lärare i Västerås stift under 1700-talet

BAGGENSTRÖM, GEORGIUS JÖRAN, född i Baggebo, Grytnäs 1698, död som kollega i Nora skola 1735, "efter 36 års välförda vandel".

BECKIUS ERICUS JOHANNIS - Erik Johansson, född i By 1675, död som komminister i Hjulsjö 1760, son av komministern i By, Johannes Erici B.

BECKIUS JACOBUS ERICI - Jacob Eriksson, född i Rosse, By, 1719, död som skolmästare i Norrbärke 1779, son av bergsman Eric Hindersson Pihl och Elisabet Beckius, dotter till komministern i By Johannes Erici B.

BERGSTRÖM ANDREAS ANDREAE - Anders Andersson, född i Horndal, By, 1709, död som kyrkoherde i Svedvi 1789, son av bokhållaren vid Horndals bruk, sist kamreraren vid Sala silvergruva Andreas B. och Christina Börck. Fadern omgift med Catharina Dufva.

BOBECKIUS ERICUS JOANNIS - Erik Jönsson, född i Haltarsbo, Folkärna, troligen 1659, död som skolmästare i Folkärna 1715, son av Jöns Mickelsson och Malin.

BOBECKIUS JOANNES ERICI - Jöns Eriksson, född i Folkärna 1710, död som komminister i Kolbäck 1758, son av skolmästaren i Folkärna Ericus Joannis B.

BRANDT ERICUS JOHANNIS - Erik Johansson, född i By 1660, död som komminister i Garpenberg 1722, son av länsman Johan Brandt.

BYENSIS ANDREAS JONAE - Anders Jönsson, född i By 1622, död som komminister i Björskog 1700, ägde en gård i Fornby, By, som han överlät till en brorson.

BYENSIS PETRUS OLAI - Per Olsson, född i By 1619, död där 1700, som avsatt pedagog i Gagnef.

DICANDER LAURENTIUS ERICI - Lars Eriksson, född i Dicka, Folkärna 1640, död som kyrkoherde i Floda 1717, son av en bonde vid namn Erik och Anna Nilsson.

DICZELIUS GEORGIUS PETRI - Göran Persson, född i Dicka, Folkärna 1664, död som komminister i Husby 1726, son av dannemannen Pehr Trulsson och Margareta Larsdotter.

ELFSTRÖM GUSTAVUS LAURENTII - Gustav Larsson, född i Folkärna 1668, död som komminister där i november 1708, son av gästgivaren Lars Persson i Brunnbäck och Margareta Johansdotter från Haraker.

FERRIN OLAUS CHRISTOPHERI - Olof Kristoffersson, född i Grytnäs, troligen 1674, död som komminister i Torsång 1735, son av komministern i Grytnäs Christopherus Matthiae Irestadius och Margareta Moraeus.

FORSELIUS LAURENTIUS JOHANNIS - Lars Johansson, född i Avesta 1671, död som komminister i Folkärna 1736, son av garmakaren vid Avesta bruk Hans Larsson Forsell och Karin Hansdotter, samt brorson till kyrkoherden i Haraker Petrus Forselius.

FORSAIAEUS JACOBUS ANDREAE - Jakob Andersson, född i Avesta omkring 1672, komminister där, död på Falu hospital 1741, son av garmakaren Anders Tack.

FORSNER JOHANNES ANDREAE - Johan Andersson, född i Avesta 1714, död som komminister i Äppelbo 1766, son av mjölnaren och till sist arrendatoren av tullkvarnen i Västerås Anders Eriksson Forsberg och hans andra hustru Catharina Hedman, dotter av komministern i Kila Simon Christophori Hedman.

GAGNER ARONUS PETRI - Aron Persson, född i Månsbo, Grytnäs, 1708, död som kyrkoherde och prost i Odensvi 1770, son av länsman Petter G. och Emerenzia Nykopp, samt sonson till kyrkoherden i Sevalla Andreas Johannis Gangius.

HEDBERG GUSTAVUS JOHANNES JOHANNIS - Gustav Johan Johansson, född i Folkärna 1728, död som komminister i Haraker 1781, son av tullnären Johan H. och Catharina Schedin, omgift 1735 med mantalskommisarien Erich Bosaeus.

HEDBOM ANDREAS DANIELIS - Anders Danielsson, född i Pellbo, Folkärna 1652, död som komminister i Kungsåra 1701, son av en bonde.

HEDELIUS JOHANNES JOHANNIS - Johan Jansson, född i Avesta 1724, död som komminister i Stora SKedvi 1795, son av myntsmeden Jän Mattsson och Anna Jansdotter i Avesta.

HESSELIUS JACOBUS ANDREAE - Jakob Andersson, född i Folkärna 1690, död på Ö. Åsen, Vika, som gruvpredikant i Falun och pastor vid Falu Bergsregemente 1760, son av sist kyrkoherden i Folkärna Andreas Olai H.

HESSELIUS SAMUEL ANDREAE - Samuel Andersson, född i Folkärna 1692, död som kyrkoherde i Romfartuna 1753, son av sist kyrkoherden i Folkärna Andreas Olai H.

HYCKERT CHRISTIERNUS JOHANNIS - Christian Johansson, född i Avesta 1719, död som komminister i Mora 1778, son av komministern i Avesta Johannes H.

LAHLIN DANIEL DANIELIS d.y. - Daniel Danielsson, född i Grytnäs 1683, död som rektor i Hedemora skola 1729, nedsatt i Grytnäs kyrka, son av komministern där Daniel D. L. d.ä.

LUNDEN JOHANNES PETRI - Johan Persson, född i Lund, Folkärna 1751, död där 1784 som pastor vid Västmanlands regemente och hovpredikant, son av gästgivaren och riksdagsmannen Pehr Olsson och Carin Ersdotter.

MOELL JACOBUS JACOBI d.y. - Jakob Jakobsson, född i by 1705, död som rektor vid Västerås Trivialskola 1761, son av kyrkoherden av samma namn i By.

MONTELIUS ERICUS JACOBI - Erik Jakobsson, född i Folkärna 1674, död som kyrkoherde och prost i Söderbärke 1729, son av sist kyrkoherden i Folkärna Jacobus M.

NORLINDH DANIEL ERICI - Daniel Eriksson, född i Månsbo, Grytnäs 1662, död i Stockholm som biskop i Strängnäs stift 1728, son av landsdomaren i Västra Dalarna Erich Erlandsson och Karin Hansdotter Brander.

POMP PETRUS ISRAELIS - Per Israelsson, född i Avesta 1672, död som komminister i Falun 1749, son av myntsmeden Israel P. som härstammar från Flandern.

PRATENIUS CAROLUS JOHANNES JOHANNIS - Karl Johan Johansson, född i By 1715, död som komminister i Hedvid Eleonora Ladugårdslands-församling i Stockholm 1776, son av sist kyrkoherden i Tortuna Johannes Johannis P d.ä.

PRATENIUS JACOBUS JOHANNIS - Jacob Johansson, född i By 1699, död som kyrkoherde i Vika 1750, son av sist kyrkoherden i Tortuna Johannes Johannis P d.ä.

PRATENIUS JOHANNES JOHANNIS d.y. - Johan Johansson, född i By 1700, död som skolans rektor i Arboga 1730, son av sist kyrkoherden i Tortuna Johannes Johannis P.

RABENIUS ANDREAS JOHANNIS - Anders Johansson, född i Avesta 1713, död som nådårspredikant i Garpenberg 1748, son av sist kyrkoherden i Floda Johannes Laurentii R.

RABENIUS JOHANNES JOHANNIS - Johan Johansson, född i Grytnäs 1718, död som komminister i Norberg 1767, son av sist kyrkoherden i Floda Johannes Laurentii R.

RAMZELIUS MATTHIAS MATTHIAE - Matts Mattsson, född i Grytnäs 1724, död som kyrkoherde och prost i Västra Skedvi 1797, son av sist kyrkoherden och kontraktsprosten i Sala Matthias Johannis R.

SCHIFFER PETRUS GEORGII - Per Jöransson, född i Avesta 1673, död som kyrkoherde och prost i Irsta 1749, son av företrädaren Georgius Petri Schiffer.

SEVALLIUS CHRISTIAN GABRIEL GABRIELIS - Kristian Gabriel Gabrielsson, född i Folkärna på Isacsbo 1764, död som predikant vid Örlogsflottan 1795, son av brukspatronen Gabriel Gabrielsson S. och Christina Robsahm och sonson av kyrkoherden i Rättvik Gabriel Gabrielis S.

WALLWIK JOANNES NICOLAI - Jöns Nilsson, född i Folkärna 1705, död som komminister i Säter 1755, son av sist kyrkoherden i Folkärna Nicolaus Joannis W.

WEDENBERG PETRUS JOHANNIS - Per Johansson, född i Grytnäs 1759, död som komminister i Ludvika, Grangärde 1797, son av kyrkoherden i Malma Johannes W.

ÅHRELIUS PETRUS GABRIELIS - Pehr Gabrielsson, född i Grytnäs 1752, död som adjunkt i Sundborn 1781, son av klockaren i Grytnäs Gabriel Gabrielsson Åberg och Margareta Persdotter.

Västerås Stifts Herdaminne II:2 1700-talet

ANBYTEN

Björklingebygdens Släktforskarförening ordnar anbyttardag.

Område: Norra Uppland. Socknarna kring Björklinge, Bälunge, Vendel och Östervåla.

Tid: Lördag 24 september kl. 9.00 - 16.00.

Plats: fd Godtemplarlokalen i Björklinge.

Kostnad: 100 kr.

Anmälan: Senast 1 september till **Carina Englund tel 018-377050** eller **Solveig Brundir Eriksson tel 018-370986**. Så sänder vi blankett.

Adress c/o Norman, Puckvägen 16, 740 30 Björklinge.

DIS finns på plats med **DISBYT**. Tillgång till film, läsapparater och en del register.

OBS!

Nu har Biblioteket börjat med sommartid. Men som alla säkert kommer ihåg så kan man kvittera ut en nyckel till forskarlokalen så det går fortfarande att forska på kvällstid och veckoslut.

BOKTIPSET - OM SMEDER

Jag har hittat en bok för dig som är intresserad av smeder och deras liv i och utanför smedjan under första halvan av 1800-talet. Boken heter "Hammarlag och hushåll" och är skriven av Göran Rydén och den ingår i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 27, 1991. Boken är ett nytryck av en doktorsavhandling från Institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala universitet och omfattar totalt 340 sidor.

Boken behandlar i huvudsak följande bruk: Hofors, Robertsholm, Montrose, Hammarby, Uhrfors och Kungsfors i Gästrikland under tiden 1810 till 1853 då brukspatronen Tore Petré avlider på Hofors bruk.

Det görs även med en del jämförelser med bruken i Garpenberg, Horndal och Stjernerund i boken.

Boken sönderfaller i tre relativt självständiga delar: (enligt Rydén)

1) Hur var smidesarbetet organiserat på dessa bruk? Det som undersöks är hur arbetet i smedjan utfördes, de relationer som fanns inom hammarlaget samt de relationer som existerade mellan bruksledningen och smederna.

2) Hur såg hushållens struktur och storlek ut? Individens utveckling i livet analyseras för att sedan kunna bygga upp en bild av hammarsmedshushållens livscykel.

3) Vilka var de övriga arbetsuppgifter som företogs av hushållet förutom smidesarbetet, samt vilka var det som utförde det?

Således en gedigen studie av livet i en hammarsmedsfamilj. Det som gör boken intressant för släktforskare är, förutom en allmänbildning om livet i ett smedhushåll, att verkliga namngivna personer förekommer som exempel, samt att det finns några små 'släktträd' med. Vi tar oss friheten att visa de tre släktträd som finns i boken. Om du är släkt med någon av dessa personer har du säkert mycket stor nytta av denna bok som "bredvidläsning" till din egen forskning. En rad uppgifter ur bruksarkiv, bouppteckningar mm kan ge en rad upplysningar som annars inte är så enkelt tillgängliga för var och en. Till exempel kan man få reda på att tioåriga Stina Cajsa Ekengren gjorde fyra dagsverken bestående av potatisplockning år 1845.

Boken kan köpas från: Jernkontoret, Biblioteket, Box 1721, 111 87 Stockholm, tel. 08 - 678 46 20. Pris 170 kronor inklusive moms.

14/2 1994 Hans Groth

NYA REGISTER:

Birgitta Larhm har fått tag på en litteraturlista över böcker och uppsatser som behandlar Gästrikland och Hälsingland. Listan finns i släktforskarlokalen.

FSF har fått en liten vårpresent från Sveriges Släktforskarförbund nämligen ett register till Släkthistoriskt Forum som täcker åren 1987-1991. I registret finns alla artiklar, bokrecensioner m m som publicerats under dessa år samt ett personregister på alla nämnda personer.

EFTERLYSNINGAR

Sökes: Föräldrar till Eric Ersson från Folkärna, född 29/1 1778, död 9/6 1853, gift 1801 med Brita Mattsdr från Folkärna, född 1772, död 1839. Även Britas föräldrar sökes.

Föräldrar och farföräldrar till Greta Andersdr från Grytnäs (Kyrkbyn) sökes. Greta Andersdr är född den 16/12 1826.

Alf Persson

Vreta
810 20 Österfärnebo
tel 0291-20021

Bertil Cornelius efterlyser fotografier på sin farfars far Hampus August Cornelius, som bl a var Södra Dalarnes Jernvägs AB:s initiativtagare och förste VD. HAC bodde på Strömsnäs herrgård från 1891 till sin död 1898 och Bertil är även intresserad av bilder på herrgården från den tiden.

Bertil Cornelius

Kolarestigen 2
183 30 Täby
tel 08-7586182

* * * * *

LÄSTIPS i andra medlemsblad

Det finns mycket mer att läsa i de olika medlemsbladen. Samtliga finns i Släktforskarlokalen på Biblioteket. Ett register med föreningarna uppställda länsvis finns i anslutning till pärmarna.

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARE Nr 2 1994 (Alingsås Släktforskarförening) "Krono, skatte och frälse" av Örjan Hill. "Svenska lantmäteriets historia." "Mormonkyrkans databas" av Michael Stode. "En bonde bland bönder" av John Hallqvist.

ALIR-ANOR Nr 1 1994 (Forskarföreningen ALIR) "Sandarne kyrka" av Anna Brita. "Emil Laurentius Bergdahl" av Ulla Eriksson. **Antavla.**

ANBLADET Nr 46 1993 (Norrtälje Släktforskarförening) "Kungliga sjukdomar och blesyrer" av Monica Johansson. "Om namnet Rimbo och socknens urgamla tingsplats" av Nils Sundelius.

Jag har via husförhörslängderna fått fram att nedanstående personer kommer från Dalarna utan närmare angivande av församling. Har sökt igenom födelseböckerna utan att finna dem.

Första noteringen är från 1790 på nybygget Fransåsen, Ådalalidens förs. Modern är en änka vid namn Brita Andersdotter Berg och uppges vara född 1740, dör den 4 februari 1805. Vad hette maken och hennes föräldrar och varifrån kom de?

Barnen:

Johan blev känd som "Järnes Ors'n" född 1767.

Sara Olofsdotter född 1770-1771, gift 1 juni 1794 med Elias Westlin och bosatt i Rudsjö, Fjällsjö socken. Var och när föddes hon mera exakt?

Helena född 1775, piga 1790 i Norrtannflo i Resele.

Brita född 1778.

Tacksam för hjälp!

Anders Jakobson

Tallåsvägen 17
912 31 Vilhelmina
tel 0940-10935

* * * * *

ANGELÄGET 1/94 (Sveriges Släktforskarförbund) "Biblioteksenkäten 1993, avgifter för olika län" sammanställd av Erik Thorell.

ANKNYTNINGEN Nr 1 1994 (Nyköpings-Oxelösunds Släktforskarclubb) Christina Olsson, Oxelösund publicerar sin makes, Gösta Olsson, **antavla**. "En torparpojkes levnadshistoria" av Elof Lundin. Ingrid Renström, Bandhagen, presenterar en **antavla** med sina sörmländska anor.

Nr 2 1994 "Bilder från Jonas Carl Linnerhielms Sverige" av Margareta Stålbrand. "Dödsnotis med Sörmlandsanknytning" av Stefan Hammar. "En dagsverkstorparens villkor" av Elof Lundin. **Antavla**, proband Mathilda Carlsson, f 1857, Stensjö, Stora Malm.

ANROPET Nr 1 1994 (StorStockholms Genealogiska Förening) "Ersta diakoniskällskaps arkiv" av Stefan Seidel. "Mera om namnskick" av Barbro Nordlöf. "Läsemötet" av Ingrid Ekman.

DALFOLK Nr 1 1994 (Dalarnas Släkt- Hembygds- och Emigrantforskarförening) "Ellen Jansson mejerska, Stora Skedvi - född den 16 juli 1907" intervjuad av Karin Fredriksson. "Mordet i Backa" av Arne Blom.

DISKULOGEN Nummer 32 1994 (Föreningen DIS) "DIS Arkiv" "Nyckeln till Datasäkerhet och Virus."

FÖRFÄDERNA 2-1993 (Åbo Släktforskare)
"Anteckningar rörande släkten Tulindberg i Finland och Sverige. Wublina Tulindberg, fröken från Stockholm" av Karin Suomalainen. **Antavlor.**

GENEALOGICA BETULIENSIS Nr 19 1994
(Björklingebygdens Släktforskarförening)
"Björklingebygden - vad är det?" Erik Falk, Uppsala, presenterar sin Morfars morfars mors, Karin Persdotter, f 1819 i Rasbo, **antavla**. Stefan Jernbergs, Värmland, **antavla** har statorpare Mats Matsson, f 1769 i Tensta sn, som proband. Anders Flood, Tierp, har sammanställt en **antavla** med soldaten Per Johan Flod, f 1877 i Tierp, som proband. Medlemsförteckning.

GENKLANG Nr 2 1994 (Ovansiljans Släktforskare) "Lite om Mora och Orsas äldsta husförhörslängder" sammanställt av Torbjörn Näs. "Kungens gunstling" av Torbjörn Näs. **Antavla** för Mora-Nisse Karlssons moderssläkt.

GESTRICIA Nr 4 1993 (Gästriklands Genealogiska Förening) "Ur Jacob Fredrik Petrés bibel" avskrift av Adolf Murray. "PM för nybörjare i släktforskning." "Att forska i kyrkoarkiv med mikrokort." **Antavla.**
Nr 1 1994 Fortsättning på "Ur Jacob Fredrik Petrés bibel" avskrift av Carl Adolf Murray. **Antavla.**

GYDHINGEN Nr 2:1993 (Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening) "Gammal Göing - Gamla Göingar" av Bertil Persson. "Hembygden" av Lennart Ekström. **Antavla.**

JLS-NYTT Nr 56 1994 (Jämtlands läns släktforskarförening) "Gästgiverier - ett apropå" av Erik J Bergström.
Nr 57 1994 "Dopnamn i Ström på 1700-talet" av Georg Hansson. "Kvinnor och brott i Jämtland" föredrag av Johanna Overud.

KALIXforskarNYTT Nr 1 1994 (Kalixbygdens Forskarförening) "Nödåren i Norrland 1867-1868" av Gerhard Isaksson. "Filipsborgs gårdsarkiv" av Hans Högdahl. "På livets skuggsida" av Birger Nyström.

KGF-NYTT Nr 45 1994 (Kronobergs Genealogiska Förening) "Vem var Kerstin Mattsdotter? En genealogisk gåta" av Owe Wennerholm. Medlemsförteckning.

MARK-RÖTTER Nummer 1 1994 (Marks Härads Släktforskarförening) "Rättshistoria för släktforskare" av Barbro Nordlöf.

MEDDELANDE nr 42 1994 (Hembygds och Släktforskare Nolaskogs) "Landsarkivet i Härnösand. Meddelande till forskare."

MEDLEMSBLAD N:o 1 1994 (Boden Överluleå Forskarförening) "De första handeldvapnen" av Arne Isaksson. "En gammal krigarsläkt vid Västerbottens regemente."

MEDLEMSBLAD N:o 3 1993 (Gällivarebygdens Forskarförening) "Häxan Elisabet halshuggen och bränd på bål" av Ture Axelsson.
N:o 1 1994 "Nils-Matsas silverskatt" av M P Eriksson.

MEDLEMSBLAD Nr 1 1994 (Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge) "Matjesgården" en översikt av Jimmy Karlsson. **Stamtavla.**

MEDLEMSBLAD 1/94 (Släktforskare i Uppland) "Indelta knektar byggde Sveriges kanaler" av Lars Ericson.

MEDLEMSBLAD NR. 63 1994 (Sällskapet Ane Finnveden) "Varför just namnet Ane?" av SF.
Nr 64 1994 "Allmogens vidskepelse vid påsk" av Petrus Gaslander. "Vad sysslade dom med? Några gamla yrkestitlar och vad de stod för."

MEDLEMSBLAD NR:1 1994 (Waggeryds Genealogiska Förening) "Vad berättar fornlämningarna i Vaggeryd med omnejd?" föredrag av John Gustavsson. "Sök din amerikanska släkt" av Barbro Lundgren.

MEDLEMSINFORMATION (Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap) Program för 1994. Referat från träffar. Medlemsförteckning.

MEDLEMSTIDSKRIFT Nr 4 1994 (Sällskapet Släktforskarne Fagersta) Flera artiklar om släkten Lindström av Svea Jansson. **Antavla.**

MGF-NYTT Nr 1 1994 (Midälva Genealogiska Förening) "En månghövdad skara. Om bondesamhällets drängar och pigor" av Barbro Andersson. **Antavlor.**
Nr 2 1994 "Sundsvalls byggnadshistoria" av Bengt Lidén. "Tiden omkring Uppsala möte 1593" av Barbro Andersson. **Antavla**, proband Hedvig Schäder, f 1895, Kungsholm (A).

NJUDUNGEN NR. 1 1994 (Njudungs Genealogiska Förening) "Johan Lenk i Lemnhult mötte trollgubben" av K. Joh. Bergman.
NR. 2 1994 "Vetlanda i Småland" av John Andersson. "Våra socknar - Lannaskede" av Lars-Åke Andersson.

ORÅ FÄLLK 93:2/94:1 (Gotlands Genealogiska Förening) "Det första släktledet - två invandraröden" av Swen-Erik Öhman. "Lilla Sigleivs, en gårdshistorik".

PLF-NYTT nr 28 1994 (Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) "Databasens utveckling sedan starten 1983." "PLF:s databas 1994-02-06". Medlemsförteckning.
nr 29 1994 "Sommarens veckokurs." "PLF:s databas 1994-03-26."

ROJS NR 1 1994 (Ramsele/Junsele Släktforskarförening) "Brott, Domar och Straff." "Ur Sockenstämmoprotokollen" av Göran Stenmark.

ROTPOSTEN Nr. 1 1994 (Jönköpingbygdens Genealogiska Förening) "Viktigast av allt är att finna sina rötter!" av Birgitta Albons. "Mannen som låg i sin moders kista" av Bernt Elmner. **Antavla**, proband Nils Conrad von Gertten, f 1685, N Solberga, Jönk. län.

SLÄKT OCH HEMBYGD Nr 10 1993 (Åsens Hembygds o Släktforskningsförening) "Otto Backlunds arbete i skogen 1911-1945." "Vad ett gammalt gårdsarkiv har att berätta" av Lars Ås. **Antavlor.**

SLÄKTBITEN 1 1994 (Forskarföreningen Släkt o Bygd, Bollnäs) "Joris Pelle - verklighetens Karl Oskar" av Roland Christiansson. "1842 års folkskolestadga och dess genomförande i Bollnäs" av Lennart Sandström.

SLÄKTDATA Nr 1 1994 (Föreningen Släktdata)
"Göteborgs Stadsarkiv i nya lokaler" presenterat av Jan Frisk. "Folkrörelsernas Arkiv" presenterat av Lars Torstensson. "Datakommunikation via telenätet" av Björn Bergdahl.

SLÄKT-EKEN Nr 4 1993 (Blekinge Släktforskarförening)
"Båtsmansinventeringen" av Eva Mårtensson Kangeman. "Död och begrafning."

Nr 1 1994 "En 16-åring syn på sin morders hobby" av Daniel Otfors. "Blekinges första båtsman" av Mikael Lejdeby. "Båtsmansinventeringen (2)" av Eva Mårtensson Kangeman.

SLÄKTEN Nr 37 1994 (Södra Västerbottens Släktforskarförening)
"Mera Bång" av Holger Sjöstedt. "Civil olydnad i Nordmaling i äldre tider" av Daniel Brömster.

SLÄKTFORSKAREN Nr 1/1994 (Helsingfors Släktforskarförening)
"Guldsmedsmästaren Martin Fahlström (1755-1834) och Helsingfors nyreglering" av Lars Holm. "Gabriel Anrep och hans ättartaflor" av LH.

SLÄKTFORSKAREN Nr 50 1994 (Västerbergslagens Släktforskarförening)
"Om indelta soldater och deras rekrytering. Tjänst på roten och krigsdeltagande."

SLÄKT-historiskt FORUM 1/94 (Sveriges Släktforskarförbund)
"Vem var Petrus Oestani (Blanck) gift med? eller Letande efter en anmoder" av Ingegerd Troedsson. "När vaccinet kom till Åland" av Håkan Skogsjö. "Sörkörarna i Stockholm" av Sven Z Sundin. **Nr 2/94** "En 1600-talsprästs bibelanteckningar" av Sven Bankeström. "Föröreningar i medeltidsgenealogisk litteratur" av Hans Gillingstam. "Mikrokortläsare av idag" av Carl Szabad.
Register 1987-1991.

SLÄKTSPEJAREN Nr 2 1994 (Vasanejdens Släktforskarförening)
"Visste ni 1.?" "Visste ni 2.?" av Göran Berglund. "Forna Vörå präster av Järvi släkten från Ylihärmä" av Ewald Lager. **Antavlor.**

Nr 3 1994 "Riddarholmskyrkan" av Göran Berglund. "Storkeskis och Miemois hemman" av Ewald Lager. **Antavla.**

Nr 4 1994 "Kung Gustav Vasa" av Ewald Lager. "Soldatforskning" av Göran Berglund. "Charles Mornais hustru" av Götan Berglund.

STAMTRÄDET 1/94 (Sällskapet Släktforskarna Sandviken)
"Österfärnebo Gysinge". "Österfärnebo-Larsson på Gästrike-leden" av Lennart Jönsson.

STRÖDDA ANNOTATIONER Nr 11 1994
(Släktforskarblad för Örebro län)
"Örebro läns företagsarkiv." "En släkts färd från Närke till Ramsele och åter till Närke" av Gunnar Persson. "Släktutredningar på Örebro Stadsarkiv."

SUKUTIETO 1.94 (Datateknik för Släktforskning och Genealogiska Samfundet i Finland)
"Arkistoteoriaa arkikäyttöön!" av Marjo Hyppönen. "Bildsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek" av Catherine af Hällström. **2.94** "Genealogin i ett samhälle i förändring" av Leif Methner. "Historiska och litteraturhistoriska arkivet" av Agneta Rahikainen. "Sukututkimusta Belgiassa" av Pieter Donche.

SÖDERTÄLJE-PROBANDEN Nr 110 1994 (Södertälje Släktforskarförening)
"Vem var Knut som än i dag dansar julen ut?" av Anna-Stina Strandin Freij. "Ord från förr" av Hilding Westerberg.

Nr 111 1994 "Personalialia i död- och begravningsböcker" av Axel Thedvall. "Några medikament från den gamla goda tiden" av Tor Flensmarck.

VSBF Nr 2 1994 (Vasa Släkt- och Bygdeforskare)
"Vasa-släkter finns!" av Karin Kolam. "Skeppslista hos slottstullen i Stockholm" av Nils-Gustav Bagge.

Nr 3 1994 "Vasa-släkter" av Anders Boucht.

Nr 4 1994 **Antavla** för bonden på Mickels, Gabriel Wilhelm Gabriellss MICKELS, f 1867, Öster Yttermark. Register på personer publicerade i VSBF:s antavlor.

VÄRMLANDSANOR 1994:1 (Värmlands Släktforskarförening)
"Regeringen föreslår nytt landsarkiv i Värmland" av Bernhard Granholm. "Släktens öden i domböckernas värld" av Kjell Åberg. (Forts. från 1993:3.) **Antavlor.**

VÄSTANBLADET Nr 1 1994 (Västra Sveriges Genealogiska Förening)
"En liten utredning om släktdraget, den darrande hakan" av Svea Engström. "Från gamla Göteborg - Stora hamnkanalen" av LarsOlof Lööf. Bokanmälningar.

Nr 2 1994 "Göteborgs Stadsarkiv i nya lokaler" presenterat av Jan Frisk. "Postgatan 4, Majorens bostad - Fortifikationens hus i Göteborg" av Johan von Sydow.

VÄSTGÖTAGENEALOGEN Nr 1 1994 (Västgöta Genealogiska Förening)
"Västgötska emigrantöden - Syskonen Friberg i Amerika" av Henry Carlsson. "Prästen från Hol som blev guldgravare i Australien" av Eric Carlsson. "Johan Alfred Enander - Bondpojke från Härja. En amerikafarare med framgång" av Sven Granander.

ÅDALINGEN Nr 1 - 1994 (Ådalens Släktforskarförening)
"Olof Palmes norrländska anor" av Hugo Fälldin. "Kulturarv i smulor" av Erik Edström. "Ryssen kommer!!" av Erik Edström.

ÖGF-LÖVET Nr 36 1994 (Östgöta Genealogiska Förening)
"Vilken service kan vi få från pastorsämbetet?" "Bonden Nils Bengtsson och hustru Karin i Brännatorp" av Bertil Södergren. **Antavlor.**

Nr 37 1994 "Östgötaryttare i Tjusts kompani" av Gunnar Rydberg. "Vad ett släktarkiv kan berätta" av Stig Molander. **Antavlor.** Medlemsmatrikel 1994.

