

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 3

Årg. 7

September 1994

HÖSTUTFLYKT

Vi startar höstens program torsdagen den **15 september 1994**. Vi träffas vid **Carl Jularbomuseet kl. 18.00** där vi tittar på "jularbomaskiner" och sedan stärker vi oss med en kaffetår. Därefter tar vi en promenad genom den vackra byn till **Myntmuseet** dit vi beräknas anlända **kl. 19.00** för en guidad tur. Och allt detta till det facila priset av endast 50 kronor.

Du som tänker delta i Museirundan, ring och tala om att du kommer och hur många du har med dig, så vi kan planera för kaffedrickningen. Ring på kvällstid till **Birgitta tel 12192** eller **Barbro tel 55602**.

ARNE SOHLSTRÖM, Västerås

Arne avled i juli månad, 77 år gammal.

Hans stora intresse efter pensioneringen var släktforskning. Förutom forskningen i den egna släkten har han även dokumenterat flera byar i Grytnäs socken, såsom Garphyttan, Grönvallen, Knutsbo och Sör Nävde.

Arne, liksom även hans hustru, har varit trogna besökare vid våra träffar och föreningen har också haft den stora glädjen att få ha Arne som kunnig föreläsare.

Vi lyser frid över Ditt minne, Arne.

Birgitta

Arne Sohlströms dotter Britt-Marie har skrivit till FSF och meddelar att om någon har frågor kring Arnes forskningar eller är intresserad av något av de kompendier han skrev så kan man vända sig till henne. Hennes adress är:

BRITT-MARIE SOHLSTRÖM

Raftsjöhöjden 4918
830 70 HAMMERDAL
tel 0644-91059

RÄTTELSE OCH TILLÄGG

I AnSiktet nr 2 anmälde Hans Groth en bok "Hammarlag och hushåll" där han hänvisade till tre släkttavlor. Det var tänkt att dessa skulle ha varit med men tyvärr glömde red. (=Barbro) bort det. Vi försöker reparera skadan genom att publicera släkttavlor nu i stället (se sid 10-12) och hoppas därmed bli förlåtna.

Skänk en slant till KOPIATORFONDEN!

ANBYTARDAG

Du glömmer väl inte bort **anbytardagen i Leksand den 24 september 1994**. FSF kommer att ha ett bord där och vi behöver avbytare. Om någon är intresserad så ring till **Birgitta tel 12192**, och anmäl dej.

KURS I SLÄKTFORSKNING

FSF startar återigen en kurs i **släktforskning**. Tipsa dina vänner och bekanta. Intresserade kan kontakta någon i styrelsen.

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

postgiro 58 45 11 - 0

medlemsavgift 75 kr
familjemedlem 25 kr

abonnemang (lån av mikrokort och -film) 175 kr

ORDFÖRANDE

Birgitta Larhm
Kärrgatan 4 C
775 52 KRYLBO
tel 0226-12192

SEKRETERARE

Mats Olsson
Axel Johnsons väg 85
774 34 AVESTA
tel 0226-80177

SUPPLEANT

Lena Berggren
Lappkällstigen 3
774 61 AVESTA
tel 0226-58355

VICE ORDFÖRANDE

Viktoria Nilsson
Baggbovägen 8
774 91 AVESTA
tel 0226-80882

MATERIALFÖRVALTARE

Barbro Vikström

SUPPLEANT

Lars Östlund
Västerbovägen 9 A
775 53 KRYLBO
tel 0226-10867

KASSÖR

Jan-Olov Råberg
Floravägen 16 C
737 42 FAGERSTA
tel 0223-14914

POSTMOTTAGARE

Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E
774 40 AVESTA
tel 0226-55602

AN-SIKTET REDAKTÖRER

Birgitta Larhm

Barbro Vikström

PROGRAM- och ARBETSKOMMITTÉ

Göte Riseby
Mattsbogatan 17 C
774 40 AVESTA
tel 0226-51128

Anders Hedström
Östra Parkgatan 53
774 33 AVESTA
tel 0226-52331

Bo-Eie Johansson
Grytnäsvägen 49
774 62 AVESTA
tel 0226-53895

Maths Henriksson

Skogslund 4360
774 92 AVESTA
tel 0226-31051

Solveig Selldin

Bragegatan 8
774 41 AVESTA
tel 0226-54346

Författaren ansvarar själv för insänt material.

NYA MEDLEMMAR:

Håkan Langwagen
Arvidsgatan 4 B
774 33 AVESTA

Ingemar Smeds
Verkstadsvägen 39
770 60 HORNDAL

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Både vår ordförande och vice ordförande har flyttat. Deras nya adresser är:

Birgitta Larhm
Kärrgatan 4 C
775 52 KRYLBO
tel 0226.12192

Viktoria Nilsson
Baggbovägen 8
774 91 AVESTA
tel 0226-80882

ÄNGELSBERG

Onsdagen den 18 maj genomfördes vårens utflykt. Vi var femton personer som träffades i Ängelsberg utanför ladugården där Nordstjernans arkiv är inrymt. Det var en strålande idé att göra om den gamla ladugården till arkiv eftersom man därmed kunde behålla den yttre miljön och ändå ha nytta av byggnaden. Visserligen blev man tvungen att bygga ett nytt hus innanför de gamla väggarna för att få det rätta klimatet för ändamålet. När sedan arkivet blev för litet byggdes det till i samma stil.

Axel Norberg, chef för arkivet och herrgården, tog emot oss och bjöd oss stiga in bland hyllorna. Där finns olika handlingar från hela Johnsonkoncernen däribland Nordstjernan AB, A Johnson & Co HAB, JCC AB (numera NCC AB) och Avesta Jernverks AB. I Johnsonkoncernen ingick många små bolag och gruvor i närheten av Avesta - Norberg så här har verkligen hembygdsforskarna ett Eldorado. Dessutom finns en del av familjen Johnsons privata arkiv. På det stora hela verkar alla Johnsöner ha tillhört "ekorrarna", sparat allt och samlat på mycket, vilket vi kan vara tacksamma för. Det har bl.a. resulterat i myntmuséet i Avesta och ett av Sveriges bästa företagsarkiv som dessutom ligger i ett väl bevarat bruksområde. Vi kan i det sammanhanget berätta att Ängelsbergs bruk numera finns upptagen i UNESCO:s världsarvslista just p.g.a. att bruksmiljön är så väl bevarad. Där finns, förutom herrgården, fortfarande kvar både hytta och smedja och är alltså ett bra exempel på den svenska brukshistorien.

Axel hade plockat fram en del handlingar som exempel på beståndet. Ett exemplar av Erik Dahlbergs "Svecia antiqua et hodierna" i rött skinnband med Gustav III:s emblem, en inkunabel tryckt 1492, fotografier, räkenskapsböcker, tidningsklipp och mycket annat. Vi kunde läsa hur disponent Fruncke i Stråbruken blev tvungen att avgå därför att han anlitat en norsk spåkvinna som konsult. En liggare redovisade olycksfall. Där antecknades vem som skadats, typ av skada, yrke och bostad. Handskrivna brev från Carl Milles till Generalkonsuln¹⁾, maskinskrivet brev från Alexandra Kollontay, telegram från Oscar II där han gratulerar till lyckad resa med en båt som uppkallats efter honom. Detta är exempel på handlingar som finns och är användbara inte bara för hembygdsforskare utan även för dem som har annan inriktning på sin forskning t.ex. industrialismens historia och liknande och givetvis också i genealogiskt hänseende.

Efter besöket i arkivet gick vi den korta promenaden till herrgården. Vid infarten finns de två slaggstenstornen, det ena för nöd och det andra för lust. I den ena flygeln finns ett bibliotek inrymt och i den andra köket. Där finns allt som behövdes i hushållet och även rum för kökspersonalen. Tidigare fanns en korridor mellan köksflygeln och herrgården som naturligtvis underlättade vid serveringen. Att köket var beläget i en särskild byggnad berodde på brandrisken.

Inne i själva herrgården lät vi oss imponeras av de vackra väggmålningarna som finns i flera av rummen, för att inte tala om alla fina kakelugnar. Det är också fint med de grova golvplankorna men mitt i alltihopa kan man inte låta bli att tänka på det måste ha varit tungarbetat. Även om herrgården nu mest är ett museum behöver man inte speciellt mycket fantasi för att föreställa sig hur brukspatronen och hans familj levde i det stora huset med de vackra omgivningarna.

FSF och särskilt de medlemmar som deltog i utflykten till Ängelsberg vill tacka Axel Norberg för en trevlig och lärorik kväll och även för boken "Nordstjernan inifrån 1890 - 1990" som vi alla fick var sitt exemplar av.

Barbro

¹⁾ Det finns tre Axel Johnson. Den äldsta är den Axel Johnson som grundade koncernen. Nr 2 är sonen som kallas "generalkonsuln" och nr 3 är sonsonen kallad "bergsingenjören" som i sin tur är far till Antonia Ax:son Johnson.



Världens största mynt är ett 10-daler silvermynt. Då den skapades var den värd två kor eller en häst. Dess värde i dag är betydligt större.

Här finns ett av världens största mynt

På Avesta Myntmuseum finns världen största mynt. Det är ett 10-daler silvermynt tillverkat 1644 i Avesta.

Avesta kopparverk var nämligen ett av Europas förnämsta kopparverk på 1600-talet, ett myntverk för prägling av kopparmynt.

Museets 10-daler väger närmare 20 kilo, och för den kunde man då köpa två kor eller en häst.

Trots att 10-dalern är ett silvermynt är den gjord i ren koppar. Man använde nämligen dubbel myntfot på den tiden. Vikten av koppar i myntet motsvarar tio silverdaler. Och av de över 26 000 10-daler silvermynt som präglades finns endast åtta kvar, varav två är i privat ägo.

Ett av dessa kan idag ses på Avesta myntmuseum. Det förvärvades i början av seklet av generalkonsul Axel Ax:son Johnson och är museets främsta klenod.

Det är mycket tack vare generalkonsulns stora hobby som Avesta myntmuseum kom till. Han köpte sin första samling 1916, berättar

Nancy Berntson, och har sedan köpt mängder av mynt. Då han dog 1958 fanns allt kvar.

VID DALÄLVEN

I samband med att Avesta Jernverks AB (i dag Avesta Sheffield) firade 100 årsjubileum 1983, öppnades Avesta Myntmuseum. Idag ägs museet av Nordstjärnan som får hjälp av myntexperten Bertel Tingström från Uppsala. Han är utställningens skapare och har doktorerat på Avesta kopparplåtar. Museet har sex guider som alternerar. Dels tar de emot enskilda besökare, två timmar fyra dagar i veckan sommartid. Dels tar de emot grupper.

Myntmuseet ligger vid Dalälven i Gamla Byn i Avesta, endast ett hundratal meter från den plats där plåtmynten en gång slagits.

FRÅN FALUN

Avesta Kopparverk grundades 1636 och fram till 1872 renades här råkoppar. År 1644 anlades myntverket av brukets dåvarande ledare, belgaren och myntmästaren Marcus Kock. Det var Gustav II Adolf som lockade Kock till Sverige från början.

Nästan all koppar kom från Falu gruva, och mer än 99 procent av Sveriges kopparmynt tillverkades i Avesta fram till 1831. Innan dess slogs klippingar och rundmynt i Säter, Nyköping och Arboga.

Men Ljusterån i Säter kunde inte ge kontinuerligt vatten hela året. Därför flyttades myntningen till Avesta och Dalälven.

MYNTHISTORIA

Avesta Myntmuseum visar myntverkets produkter, men också bildsviter och enstaka föremål som beskriver hur man renade koppar

fort sid 14

LYCKAD UTSTÄLLNING OM GET-JOHANNA!

Över 500 registrerade besökare tog under två sommarmånader del av Folkare Släktforskarförningens skärmutställning om den märklige Get-Johanna i Grytnäs kyrka. Den var sammanställd av Birgitta Larhm och Barbro Vikström.

Skärmutställningen ingick som en del i det vägkyrkoprojekt som Grytnäs församling genomförde och därför fanns dagligen någon av de två guiderna Kerstin Bergström och David Bock på plats för att lämna vidare information om utställningen och kyrkan. David Bock har fö sammanställt en kortfattad beskrivning av Get-Johanna.

Get-Johanna, eller Johanna Vilhelmina Samuelsson som hon egentligen hette, var född i Lima socken i norra Dalarna 1871 och avled i Hedemora sommaren 1959. Till Grytnäs kom hon närmast från Åls församling 1925 och bosatte sig så småningom på torpstället Solhem i Åsbo. Där fanns såväl bostad som uthus för de 20-tal getter hon vallade i de omkringliggande skogarna. Ofta kunde man se den märklige kvinnan komma vandrande med krokig rygg och getterna i följe. Det var en syn som liknats vid en John Bauer-målning.

Under åren 1928-32 bodde Johannas brorson Per Erik Samuelsson (1917-1932) hos henne och det var säkert tänkt att han skulle stanna där en längre tid, men han avled i tonåren i sviter av mässlingen.

Johanna blev gammal och togs mot sin vilja in på Grytnäs-hemmet i Skogsbo, där hon senare dock trivdes riktigt bra. Senare flyttades hon till Hedemora sjukhem där hon senare avled 87 år gammal.

Till minnet av Get-Johanna har vi idag namn som Get Johannas väg, daghemmet Killingen och ålderdomshemmet Skogsgläntan. Grytnäs församling har på egen bekostnad låtit uppsätta en gravsten på Grytnäs kyrkogård, där hon fått sitt sista vilorum. Sådan har tidigare saknats.

Lars Östlund

ANTAVLAN

Tab :

1

Bernhard Fust
Född 1835-12-14 i Westfalen, Tyskland
Död 1932-12-26 i Alsterfors, Älghult (G)
Glasblåsare i Alsterfors, Älghult (G)

Far : ??? ???
Mor : ??? ???

Tab :
Tab :

Gift 1862-08-12 i Stockholm ? med
Josefine Louise Richter
Född 1840-08-13 i Tyskland
Död 1873-05-02 i Gyllenfors, Anderstorp sn

Tab :

Far : ??? ???
Mor : ??? ???

Tab :
Tab :

Gift 1875-09-16 i ? med
Amanda Majgren
Född 1852-06-25 i Anneberg, Båraryd (F)
Död 1929-06-27 i Alsterfors, Älghult (G)
Hemmafru i Alsterfors, Älghult (G)

Tab :

Far : Johannes "**Johan**" Fredrik Majgren
Mor : Anna Josepha Magnidtr

Tab :
Tab :

Barn:	Född:	Död :	Tab :
1 Wilhelmine Elisabeth	1863-04-21 Gyllenfors, Andersto	1934	2
1 Maria Elisabeth	1864-11-26 Gyllenfors, Andersto		
1 Louise Auguste	1866-10-24 Gyllenfors, Andersto	1946-12-12	3
1 Franz	1868-12-03 Gyllenfors, Andersto	1942-11-18	4
1 Maria	1871-05-02 Gyllenfors, Andersto		
2 Ernst Hjalmar	1874-08-08 Båraryd sn	1930-08-29	5
2 Wilhelm Carl	1876-09-04 Kulltorp sn	1957-11-09	6
2 Alfred Johan	1878-11-12 Helsingfors, Finland	1957-10-29	7
2 Lilly Amelia Theresa	1881-09-01 Dragsfjord, Finland	1969-03-16	8
2 Berta Signe Elida	1884-11-26 Steninge sn	1954-02-19	9
2 Agnes Medi Josefina	1887-08-02 Kulltorp sn	1974-02-17	10
2 Arnold Fredo Valenti	1890-08-31 Tårestorp, Kulltorp	1972-10-11	11
2 Magna Maria Holmfrid	1895-08-15 Älghults sn		12

Fri text för Bernhard Fust:

Omkring 1860-62 kom bröderna Wilhelm och Bernhard Fust tillsammans med bröderna Henrik och Georg Richter samt deras syster Josefine till Gyllenfors glasbruk från Tyskland. Josefine blev Bernhards första fru, de gifte sig 12 augusti 1862. De var alla katoliker. Henrich med familj återvände till Tyskland 1865. Georg och Wilhelm 1866. När Louise dog i barnsäng 2 maj 1873 återvände Bernhard till Tyskland med barnen.

1874 9 nov ur utflyttningsboken för Anderstorps församling: Utflyttade glasblåsmästare, Enkl. Bernhard Fust med hushåll (katoliker) till Tyskland.

1875 var Bernhard tillbaka med sonen Franz. Bernhard gifte sig med Amanda Majgren, 12 september 1875. Amanda födde deras förste son, Ernst Hjalmar, innan Bernhard hunnit tillbaka från Tyskland. Son nummer två, Wilhelm Carl, föddes i Kulltorp. Barnen, nummer tre Alfred Johan, och fyra Lilly Amelia Theresa, föddes i Finland.

1884 ur inflyttningsboken för Steninge församling (P): 28 januari inflyttade glasblåsare Bernhard Fust med hustru från Finland. 5 män och 2 kvinnor (Bernhard, Franz, Ernst, Wilhelm Alfred, Amanda och Lilly). (Helsingfors och Dragsfjord.) Barn nummer fem, Berta Signe Elida föddes i Steninge. Sonen Franz, från första äktenskapet, konfirmerades 1884 i Steninge. Han fick en bibel på svenska av sina arbetskamrater vid glasbruket. Bibeln finns nu hos Liselotte, dotterdotter till Franz.

1885 ur utflyttningsboken för Steninge församling (P): 14 november utflyttade glasblåsare Bernhard Fust med hustru + ynglingen Franz till Kulltorps församling. 4 män och 3 kvinnor. Familjen flyttade in hos Amandas mor, Anna Josepha Magnidtr, Törestorp östregård, bst Björkelund, Kulltorp. Flyttattesten var daterad 14 november 1885 men lämnades inte in i Kulltorp förrän 23 oktober 1890. Antagligen arbetade Bernhard vid Gyllenfors glasbruk igen. Barnen, nummer sex Agnes Medi Josefina, och nummer sju Arnold Fredo Valentin, föddes i Kulltorp. Barn nummer åtta, Magna Maria Holmfrid föddes i Älghults sn, men fortfarande var deras adress hos svärmodern.

Bernhard kom som fönsterglasblåsare till Gyllenfors glasbruk, Anderstorp, han var i Dragsfjord och ev. ett ställe till i Finland, därifrån till Steninge glasbruk, sedan återvände han antagligen till Gyllenfors glasbruk igen under den tid han bodde inneboende med sin familj hos svärmodern. Han arbetade även i Berghems glasbruk med fönsterglasblåsning och som glassprängare i Alsterfors glasbruk, Älghult.

I Gislaveds historia, sid 237-244, kan man läsa om Gyllenfors glasbruk. Där finns bl.a. Bernhard Fust nämnd som 1860-talets tyska glasblåsare i Gyllenfors, vilka alla återvände till hemlandet, utom August Linde. (Bernhard återvände till Sverige och bildade en ny familj.) I Gislavedboken 1977, sid 4-14 och Gislavedboken 1980, sid 34-41 kan man läsa om olika öden vid Gyllenfors glasbruk.

"Tidningen 'Säningsmannen' 27 augusti 1932: Den 8 december i år fyller f.d. fönsterglasarbetaren Bernhard Fust i Alsterfors, Älghults sn i Kronobergs län, 97 år. Fust är född i Westfalen, Tyskland 8 december 1835. Till Sverige kom Fust omkring 1855. Han arbetade då vid fönsterglasbruket Gyllenfors i Jönköpings län, samt en tid i Finland. Senast han arbetade med fönsterglas var vid Berghems glasbruk i Älghult sn, samt som glassprängare i Alsterfors. Fust har i första och andra giftet uppfostrat 13 barn, av vilka 11 äro i livet och spridda i Tyskland, Amerika och här i Sverige. Fust är sedan några år Älghult sockens äldste invånare.

Trots sin höga ålder, dåliga hörsel samt klena syn på ena ögat är Fust i god vigör. Han läser dagligen tidningar samt diskuterar gärna politiska frågor. Fust bor nu hos sin dotter och måg i lilla Fridhem, Alsterfors, där han får en god vårdnad."

Bernhard hade 5 barn i Tyskland och USA och 8 barn i Sverige. 15 "kända" barnbarn fanns i Tyskland, i USA vet vi inte, i Sverige fanns 46 födda barnbarn. Hur många barnbarnsbarn finns det?

Kommentar för Bernhard Fust:

Gyllenfors. Bruksegendom i Anderstorps sn, Vestbo hd, Jönköpings län, belägen vid Nissaån, nära handelsplatsen Gislaved och tillhörande Gyllenfors aktiebolag. Egendomen omfattar i Anderstorps sn: Gyllenfors stångjärns- och manufakturverk, tax. 10,300 kr., glasbruk 13,000 kr., Hellaryds såg 6,000 kr. samt hemmanen Henja 1/8 mtl, Bohult 1/4 och Hult 7/12, tills 23/24 mtl, tax. 15,200 kr.; i Reftele sn: St. Segerstad 2 mtl med Attaryd 1/4 mtl, tills. tax: 42,800 kr., qvarn 500 kr.; i Båraryds sn: Gislaved 1 1/2 mtl, tax. 25,500 kr. och Hallaryds qvarn 2,000 kr. eller alt 115,300 kr.

Fri text för maka 2 Amanda Majgren:

Amanda döptes 27 juni 1852. Fadrdar var Emanuel Petersson och Stina i Wikan, Klockaren C.M. Christoffersson och pigan Johanna Greta Emanuelsdtr i Wikan, Josef Andersson i ö.Båraryd.

Kommentar för maka 2 Amanda Majgren:

Anneberg i Jönköpings län, Vestbo hd. Gård i Bredaryds sn vid Annebergssjön nära Bredryds station på Halmstads jernväg. 2 1/2 mtl, tax. 45,000 kr.; såg.

Båraryd. Sn i Vestbo hd, Jönköpings län, mellan och utefter Nissaån och Vestgötagränsen. 0,683 qv.-mil, hvaraf land 0,653 eller 15,117 tnd, 17 3/3 mtl, 1,046 inv., 355,400 kr. fastighetsvärde. Kuperad mark med flere sjöar samt mossar och skog; jordmänen flerstädes ganska god. Gästgifvaregårdar äro Norlida och Gislaved, båda vid Nissastigen och den senare poststation, stor by och betydlig handelsplats. Sn har 2 skolhus och är annex till Villstad. I Båraryds by qvarn och såg samt ett indr. militieboställe 3/8 mtl.

Birgitta Gustafsson
Sörby Gård, Västansjö 11
774 97 FORS
tel 0226-31050

Antavla för:

Gen : I	Gen : II	Gen : III Nr 8-15	Gen : IV Nr 16-31	Gen : V Nr 32-63	
2 Sven Rune Ekström	4 Sven Gustav Bernhard Ekström	Jonas Sven Johannesson Ekström	Johannes Jonsson	Jonas Jonsson	
			Eva-Lisa Svensdotter	Gertrud Nilsson	
		Elna Persdotter	Pehr Nilsson	Sven Jonasson	
			Hanna Svensdotter	Stina Lisa Håkansson	
	Proband Gun Inger Birgitta Ekström Gustafsson	5 Elsa Torborg Johansson	Sven Vilhelm Johansson	Johan Samuelsson	Nils Björnsson
				Efva Petersdotter	Thora Håkansson
			Hulda Karolina Erlandsdotter Svänsk Johansson	Erland Svensson Svänsk	Sven Håkansson
				Anna Lovisa Isaksdotter	Bengta Andersdotter
		6 Arnold Fredo Valentín Fust	Berhard Fust		Samuel Pettersson
					Lena Jonasson
Amanda Majgren			Johannes Fredrik Majgren	Petter Pehrsson	
			Anna Josepha Magnidotter	Beata (Brita) Matteusdotter	
				Daniel Petter Jonsson	
				Sara Jonsdotter	
3 Ninni Lana Amanda Fust Ekström	7 Ada Rut Josefina Abrahamsdotter	Josef Martin Abrahamsson	Abraham Svensson	Isak Pettersson	
			Lotta Ulrika Jonsson	Anna Lisa Fredriksson	
		Amanda Charlotta Gustafsdotter	Gustaf Peter Erlandsson		
			Karolina Samuelsdotter		
				Lars Majgren	
				Sara Månsdotter	
				Anders Magnus Nassén	
				Kerstin Larsdotter	

3/94

APPENDIX VI
 SLÄKTTRÄD ÖVER SLÄKTERNA EKENGREN,
 PJERROU OCH SKOG

Släkten Ekengren på Hammarby:



Petter Ekengren* = Stina Persdotter
 1784-1866 1785-1869



Olof Ekengren* = Lena Ersdotter
 1793-1846 1793-1875



Släkten Pjerrou på Uhrfors

Petter Pjerrou (på Tolvfors)



Släkten Skog på Hofors



Källor: Kyrkoarkiven i Ovansjö, Torsåkers och Valbo socknar, HLA.

Anm: De understrukna namnen betyder att individerna förekommer i hammarlagen vid de undersökta brukena under perioden 1830-50.

* betyder att dessa individer förekommer på två ställen i dessa släktträd.

NYTT I BOKHYLLAN:

NORDSTJERNAN INIFRÅN 1890-1990

Årets vårutflykt gick till Ängelsberg som vi skrivit om på annan plats i bladet. När vi gått vår tur och betittat arkivet så fick alla deltagarna var sitt exemplar av **Sören Larssons och Jaak Savings** bok "Nordstjernen inifrån 1890-1990". Vi fick också ett exemplar till föreningen.

Boken kom ut när Nordstjernen firade 100 år. Författarna har haft tillgång, inte bara till företagets nyare handlingar, utan också till Nordstjernans arkiv. Som vi ju själva har kunnat konstatera så är det en veritabel guldgruva att ösa ur. Även konfidentiella handlingar och sådana märkta "strängt förtroligt", alltså Johnsonfamiljens högst privata korrespondens, har använts som källor till denna bok. Boken berättar om företagets makthavare, alltså familjen Johnson och de andra ledarna på huvudkontoret vid Stureplan i Stockholm, och om de olika företag som bildades. Där står också att läsa om maktkamp mellan olika familjemedlemmar. En intressant bok, inte minst för alla de som arbetar eller har arbetat på järnverket i Avesta, som ju delar en stor del av historien med Nordstjernen.

SVENSKA ANTA VLOR

Sveriges Släktforskarförbund ger ut, som de flesta väl känner till, en skriftserie **Svenska Antavlor**. Nummer 9 har nu kommit och har följande innehåll:

- Nr 196 **Christer Köhler**: Södertäljesläkten Köhlers anor.
- Nr 197 **Anderz Berg**: Anor från Kullabygden.
- Nr 198 **Barbro Nordlöf**: Anor i Östgöta bergslag.
- Nr 199 **Viola Nilsson, Jan Faith-Ell**: Roslagsanor II.
- Nr 200 **Kurt Olov Ankar**: Anor från Västkusten.
- Nr 201 **Björn Edman**: Några värmländska anor.

UPPSATSER NR XI

Helsingfors Släktforskare har kommit ut med nummer XI i sin skriftserie **Uppsatser**. Detta nummer innehåller åtta uppsatser.

- **Per Öhberg** redogör i sin uppsats för släkten Appelroth, som är starkt knuten till två gårdar i Koski socken i Tavastehus län. Uppsatsen är försedd med släktavlor och dessutom en ägarlängd för gårdarna Pätilä och Toijala.

- **P-E Pauls** genealogiska uppsats berättar om sju släktled av soldatsläkten Kula, vars äldsta kända stamfar var soldaten vid rote nummer 85, Eura Kompani, Björneborgs infanteriregemente, Henrik Mattsson Torftig, född 1717. Uppsatsen innehåller en utförlig släktavla i tabellform och dessutom redogörs för ryttarhemman och ryttarbönder.

- **P-E Pauls** andra uppsats "Svärdsbröder och tyska ordensriddare i Baltikum" rekapitulerar Baltikums äldre historia.

- **Madeleine Tigerstedt** berättar medryckande i "Emigranter under segel till Fjärran Östern" om sin farfars stora äventyr som ung man då han som medlem i "Finska Amurska Utvandrare Bolaget" deltog i deras närapå elva månader långa seglats till Vladivostok åren 1868-69.

- **Åke Backströms** instrsanta uppsats "Agricola - den under falska premisser naturaliserade ätten" tillrättalägger missförstånd beträffande ättlingar till den store reformatorn.

- **Mirjam Groundstroems** uppsats om Edla Rein innehåller bl.a. en intressant ögonvittnesskildring av det olyckliga slaget vid Lemo under 1808-09 års krig.

- **Carol Hedberg** tar fram i rampljuset Charlotta Burgman, gift Neovius och antar, att den matematiska begåvningen inom släkten Neovius-Nevanlinna tillförts släkten genom henne.

- **Victor Procopé** levandegör Svidjas månghundraåriga historia. Uppsatsen har även en omfattande ägarlängd för Svidja från medeltiden till våra dagar. Svidja ligger i Sjundeå (Porkalaområdet, Finland).

VÄVNING PÅ JÄGERS-GÅRDEN 1850-1950

Gunilla Järgård har skrivit en uppsats där hon följer vävutvecklingen på Jägers-gården, som ligger i byn Leknäs i By socken. Vår ordförande Birgitta Larhm har hjälpt henne med släktforskningsdelen i arbetet och därför har Gunilla skickat föreningen ett exemplar som tack för hjälpen.

Det har funnits många skickliga väverskor på Jägers-gården och Gunilla redovisar deras arbete och utbildning från den tid då vävningen var en nödvändighet och fram till våra dagar. Vi får också en inblick i de olika produkter och tekniker som användes. Fotografier på detaljer ur olika vävar finns med som illustration. Jägers-gården har haft egen produktion av ull ändå fram till 1920 och lin har odlats under större delen av den studerade perioden. Beredning och spinning har dock skett utanför gården sedan sekelskiftet. Det bomullsgarn som användes har troligtvis köpts färdigspunnet.

För att få fram uppgifter om vävningen har Gunilla bl.a. studerat bouppteckningar och kassaböcker från Jägers-gården, som till en del finns redovisade i uppsatsen. En ägarlängd på gården finns också med.

DALARNA 1994

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbunds årsbok "Dalarna 1994" innehåller nitton artiklar som behandlar så vitt skilda ämnen som t.ex. tidningar, hemslöjd, jordbruk, kopparbrytning, folkmusik och TT-lopp. En bok för alla intressesfärer.

ALLAN HÖRBERG, 75 år

Avestas släktforskarledare nr 1 fyllde 75 år den 9 augusti. Allan är den person som kanske gjort mest för att få släktforskningen till vad det är idag i våra bygder. Många är vi, de elever, som Allan genom sin kunnighet lotsat fram på den krokiga väg som forskningen ofta tar.

Allan, vi gratulerar Dig, fast lite i efterhand, och vi hoppas att du fortsätter med Ditt fritidsintresse ännu många år.

Birgitta

fort fr. sid 4

och tillverkade mynten. Det visar en del av Sveriges mynthistoria. I den inre sallen, Avestarummet, finns klippingar, rundmynt och plåtmynt. Och här kan man se hur myntet sjunker i vikt i takt med att kopparn stiger i värde genom åren. Under drottning Kristina vägde en daler cirka två kilo. I början av 1700-talet vägde den bara ett kilo.

FRÄMTIDENS MYNT

För att belysa hela den svenska mynthistorien från vikingatid till nutid, visas även en samling guld- och silvermynt, (även besittningsmynt från tidigare svenska besittningar ute i Europa, funna i vikingagravar på Gotland), samt sedlar från 1666 och framåt.

Dessa är de äldsta mynten gjorda i Sverige, säger Berntson och pekar på montern med mynt från Olof Skötkonungs tid mellan 995 och 1022.

Här finns också jubileumsmynt samt ett stort antal minnesmedaljer och kastmynt. Även framtidens mynt är representerade. Ett par ECU:n från 1937, med bild från Karl den Store, Europas kejsare.

DALERN FÖDDES

Från början räknade man mark, öre, örtug och penning.

Kopparmynten kunde bara användas i Sverige. Då kopparmynten transporterades över gränsen, räknades kopparvärdet, inte myntvärdet.

Men Gustav Vasa ville ha ett internationellt mynt, eller silvermynt som kunde användas i Europa, därmed föddes Dalern.

Men utvecklingen gick vidare och under Gustav III tid försvann marken. Mynträknningen ändrades till riksdaler, shilling och runstycken. En riksdaler var 48 shilling, en tolvshilling 25 öre.

Trots att man slutade använda tolvshilling redan 1855 användes uttrycket långt in på 1900-talet.

Samtidigt började man införa decimalsystemet i Sverige berättar Berntson vidare.

Och 1873 försvann även riksdalern och ersattes med krona.

Vår nuvarande mynträkning har alltså funnits sedan 1873.

BERIT ZÖLLNER

Södra Dalarnes Tidning 8 juli 1994

EFTERLYSNING

Hej! Jag är en västerbottning, bosatt i Göteborg, som hållit på med släktforskning ett antal år. Har mina rötter i norra Sverige, där jag också är med i tre släktforskarföreningar.

Nu leder ett spår ner till era trakter; från Gålsjö bruk, Boteå socken i Ångermanland till Norns bruk, Hedemora:

- Enligt Boteå dödbok dog

- 1) 1763 i Gålsjöbruk Johan Norström "född i Norns bruk, Hedemora" 43 år
- 2) 1774 Erik Christoffersson Norström.

- Enligt födelsebok Norns Bruksförsamling:

Lars, född 1713 8/7 } Fader: Christoffer
Erik, född 1716 21/9 } Michelsson i Hagen
Johan, född 1720 10/1 }

Erik och Johan flyttar till Gålsjöbruk, gissningsvis 1748. Lars stannar kvar med sin familj, hans mor eller svärmor heter Brita Månsdotter.

Mina frågor till er är om någon sysslat med "mina" personer eller kommit i kontakt med dem?

Finns det något skrivet om Norns bruk som är av intresse för släktforskare?

Jag skulle vara mycket tacksam för svar eller tips.

Vänliga hälsningar
GUNNEL KERNELL
Lundgatan 3 B
416 61 GÖTEBORG
tel 031-846765

VÄSTGÖTAKNALLAR SÖKES!

För min bok om västgötaknallar söker jag kontakt med dig som har berättelser, foton, uppteckningar, forskning etc. kring denna yrkesgrupp.

Kontakta
KENT ANDERSSON
Sveriges Släktforskarförbund
Första Långgatan 20
413 28 Göteborg
tel 031-42 33 11

LÄSTIPS

i andra medlemsblad

Det finns mycket mer att läsa i de olika medlemsbladen. Samtliga finns i **Släktforskarlokalen på Biblioteket**. Ett register med föreningarna uppställda länsvis finns i anslutning till pärmarna.

ALIR-ANOR Nr 2 1994 (Forskarföreningen ALIR) "Emigranter" av Thomas Sverker.

ANGELÄGET 2/94 (Sveriges Släktforskarförbund) "Använd helst rätt skrivmateriel" av Leif Gidlöf. "Mikrokortutlåningen via biblioteken 1989-1993" av Matts Billgren.

3/94 Kallelse till Riksstämman 1994.

4/94 Verksamhetsberättelse, kassarapport, motioner inför Riksstämman.

ANGRIPEN 1992:2 (Malmö Släktforskarförening) "Var försvunnen i nästan 100 år" av Tapani Rossi.

ANROPET Nr 2 1994 (StorStockholms Genealogiska Förening) "Kunglig stånddrabantkåren" av Christopher von Warnstedt. "Västerbottens regemente 1689-1719" av Kenneth Mossberg.

BÄFVERNYTT Nr 10 1994 (Härnösands Släktforskare) "Pingstkoja i Sörmark" av Margareta Grafström. "Överlåtelse av hemman och förgångsbeting 1844" av Katarina Hultin.

DISKULOGEN Nummer 33 1994 (Föreningen DIS) "Rekonstruktion av befolkningen i Hov socken, Bjäre härad för tiden 1791-1816 grundad på husförhörslängder" av Bertil Koch. "DISBYT fortsätter att växa" av Olof Cronberg.

FÖRFÄDERNA 1-1994 (Åbo Släktforskare) "Karjalohjalaisten isonvihan aikana kokemat kärsimyket ja tuhot" av Kerttu Ohlson. Artiklar på finska språket. **Antavlor.**

GENEALOGICA BETULIENSIS Nr 20 1994 (Björklingebygdens Släktforskarförening) "Något om livet i Götbrunna by under 1700-talet" av Torparn. **Antavlor. Forskarförteckning.**

GENKLANG Nr 3 1994 (Ovansiljans Släktforskare) "Kungen av Mora. Holknekt Anders Andersson" av Torbjörn Näs. "En olycklig emigration" av Johan Cans.

GYDHINGEN Nr 1:1994 (Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening) "Förteckning över ändring i den judiciella indelningen" av Lennart Ekström. "Hembygden II" av Lennart Ekström. **Antavlor.**

KALIXforskarNYTT Nr 2 1994 (Kalixbygdens Forskarförening) "En verklighetsbild från postens historia" av Gun Enwall-Larsson. "Märkliga krognotor" av Nils Svanberg.

MARK-RÖTTER Nr 2 1994 (Marks Härads Släktforskarförening) "Om datorn som hjälpmedel i arbetet med släktforskning" av Alvar Ellegård. "Anders Haraldsson 1620-1722. Soldat nr 51 vid livkompaniet av Elfsborgs Regemente och befordrad till förare vid kompanistaben." av Rolf Ekelund.

MEDLEMSBLAD N:o 2 1994 (Boden Överluleå Forskarförening) "Ofärd över nordanlandet, del I" av Anders Sandström. "Brännberg ett samhälle i vardande" av Herman Wahlberg.

MEDLEMSBLAD nr 43 1994 (Hembygds och Släktforskare Nolaskogs) Information och program för Riksstämman. "I Gene Fornby tycker vi om problemlösning" av Margareta Frisk.

MEDLEMSBLAD Nr 2 1994 (Lulebygdens Forskarförening) "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996".

MEDLEMSBLAD Nr 2 1994 (Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge) "Forsmarks handelsbod i Buskåker" av Lars Barrling. **Stamtavla.**

MEDLEMSBLAD 2/94 (Släktforskare i Uppland) "Kärlekslivet i Uppsala vid sekelskiftet" av Stefan Seidel. "Den legaliserade prostitutionen i Uppsala på 1800-talet."

MEDLEMSBLAD NR:2 1994 (Waggeryds Genealogiska Förening) "Den ofrälse soldatens klagan" av Barbro Lundgren. "En utflykt i språkens värld" av Rune Blomdahl.

MEDLEMSTIDSKRIFT Nr 5 1994 (Sällskapet Släktforskarna Fagersta) "Anton, skolan och Rune" av Sten-Håkansson. "Midsommarfirandet i Västanfors/Fagersta" av Svea Jansson. **Antavla.**

NJUDUNGEN NR.3 1994 (Njudungs Genealogiska Förening) "Vilde Husaren från Lemnhult" av K. Joh. Bergman.

OULUN SUKUTUTKIJA 1994:1 (Uleåborgs Släktforskare) Artiklar på finska språket.

ROJS NR 2 1994 (Ramsele/Junsele Släktforskarförening) Medlemsinformation.

ROTPOSTEN Nr. 2 1994 (Jönköpingbygdens Genealogiska Förening) "En kortfattad uppställning och redogörelse för några av de ord vi kan möta vid vår släktforskning." "Nytt forskningscentrum i Jönköping" av KÅ Geven.

SLÄKTBITEN 2 1994 (Forskarföreningen Släkt o Bygd, Bollnäs) "Flotningen i Finnfara" av John Persson.

SLÄKTDATA Nr 2 1994 (Föreningen Släktdata) "Registrera födda, vigda och döda" av Per Liljeström. "En gammal gästgivaregård" av Lisa Kristensson.

SLÄKT-EKEN Nr 2 1994 (Blekinge Släktforskarförening) "Hur jag fann mina amerikasläktingar" av Verner Madgård. "Den svenske paschan" av Åke Rydelius.

SLÄKTEN Nr 38-39. 1994 (Södra Västerbottens Släktforskare) "Dödsfall vid Västerbottens regemente år 1677" av Christopher von Warnstedt. "Borgarsläkter i Umeå stad under 1600-talet" av Staffan Bengtsson.

SLÄKTFORSKAREN Nr 51 1994 (Västerbergslagens Släktforskare) "Om indelta soldater och deras rekrytering. Tjänst på roten och krigsdeltagande." Forts. från föreg. nr. "Pehr Jansson Hyckert och hans anor" av Arne Nilsson.

SLÄKT-historiskt FORUM 3/94 (Sveriges Släktforskarförbund) "1900-talets kyrkobokföring I" av Nils Marelus och Björn Fyrlund. "När vallonerna kom till Sverige" av Bernt Douhan.

SLÄKTSPEJAREN Nr 5 1994 (Vasanejdens Släktforskare) "Oravais sockens minnesbok" sammanställd av Maj-Len Stubb. "Rapporter om supande präster" av Göran Berglund. "Rättegång i lapmarken" av Göran Berglund. **Antavla.**

SLÄTTFORSKAREN 1994 Nr 1 (Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening) "Oenighet mellan präst och klockare i Håslöv" av Siv Troedsson. Egon Prahl fortsätter med "Fornt och gammalt i Vemmenhögsk härad".

STAMTRÄDET 2/94 (Sällskapet Släktforskarna Sandviken) "Presentation av olika utflyktsmål inom Projekt Järnriket, Läns museet i Gävleborgs län.

WESTBO-MORÖTTER NR 1 1994 (Westbo-Mo Forskarförening) "Nils Månsson Mandelgren" av Kerstin Pettersson.

VARA RÖTTER Nr 17 1994 (Tjuströvs Släktforskarförening) "Vilka bodde på torpet Lucerna utfanför Västervik på 1700-talet?" av Alf Oredsson.

VÄRMLANDSANOR 1994:2 (Värmlands Släktforskarförening) "Kritisk granskning av SVAR" av Bernhard Granholm. "1834 - kolerans år i Sverige" av Carl-Johan Ivarsson. "Normalisering av register för sortering, utskrifter och sökning". **Antavlor.**

VÄSTGÖTAGENEALOGEN Nr 2 1994 (Västgöta Genealogiska Förening) Temanummer om Trollhättebygden.

ÅDALINGEN Nr 2 - 1994 (Ådalens Släktforskarförening) "Kyrkans centrala roll" av Inga-Britt Molin. "Barnauktion i Ullånger" av Folke Bohman.

ÅSBO SLÄKTBLAD nr. 1 1994 (Åsbo Släkt och Folklivsforskarförening) Fortsättning på "Sista avrättningen i Åsbo härad" avskrift av G Ling. "Smältugnen från Bjersgård spårad. Ligger nerpackad i två trälådor i Dalarna" av Märta Friedman.



1 öre kopparmynt, Karl XI, slaget i Avesta 1661.