

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 1

Årg. 9

Februari 1996

ÅRSMÖTE

Tisdagen den 20 februari är det dags för årsmöte. Vi träffas i Krylbo församlingsgård kl 18.30. Verksamhetsberättelse och kassa-rapport finns för genomläsning på sidorna 12-15. Efter årsmötesförhandlingarna kåserar Lars Östlund över ämnet "Min stuga står på Sonnbo ås - levnadsöden i en Folkärnaby". Lars kommer också att visa bilder.

HELDAG MED SVAR

Fredagen den 1 mars kommer Märith Färnlöf från SVAR i Ramsele hit till Avesta. Förmiddagen ägnar Märith åt en kurs för bibliotekspersonal och på eftermiddagen kommer hon att vara tillgänglig i Avesta bibliotek för att informera allmänheten om SVAR.

På kvällen är det släktforskarföreningarnas tur att få del av Märiths kunskaper. Kl 18.00 träffas vi i Centrumgården (mitt emot biblioteket). Mellan kl 17.30 - 18.00 serveras kaffe/the och franska + kaka till ett pris av 25 kr. Passa på, nu när du har chansen, att fråga SVAR om allt du har funderat över. Se vidare sid 5.

ANTAVLAN

Den här gången har antavlan skickats in av den alltid lika flitige Lars Östlund som berättar om sin gammelmormor.



DU SOM HAR LÅNAT

Thorsell, Schenkmanis: **Släktforskning - vägen till din egen historia**

och

Furtenbach: **Släktforskning för alla**

v g ring till materialförvaltaren Barbro på tel 55602 så vi vet var böckerna finns.

JUBILEUMSSKRIFT

Nu har äntligen den valda kommittén för jubileumsskriftens tillblivelse börjat sitt arbete. Det är alltså dags för alla och envar att börja skriva sina uppsatser. Ett datum som är värt att notera är **onsdagen den 31 juli 1996**. Det är sista dagen för inlämnande av de skrivna alstren. Om du har några undringar vad gäller ditt bidrag så kontakta gärna någon i kommittén (se nedan) och läs gärna en gång till informationen i An-Siktet nr 4/95.

Lena Berggren	tel 0226-58355
Nils Bergius	tel 0226-12193
Hans Groth	tel 0226-58467
Kjell Gustafsson	tel 0226-31050
Anders Hedström	tel 0226-52331
Birgitta Larhm	tel 0226-12192
Barbro Vikström	tel 0226-55602
Lars Östlund	tel 0226-10867

Med detta blad bifogar vi Sällskapet Släktforskarne Fagerstas program för våren 1996.

Vi bifogar även dagordningen för årsmötet!

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningen bildades 9 april 1987 och är
ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Adress: c/o Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E
774 40 AVESTA

Medlemsavgift: 75 kr Postgiro: 58 45 11 - 0
Familjemedlem: 25 kr

STYRELSE 1995

Ordf: **Birgitta Larhm**
Kärrgatan 4 C, 775 52 KRYLBO 0226-12192

V.ordf: **Vakant**

Sekr: **Lena Berggren**
Lappkällstigen 3, 774 61 AVESTA 0226-58355

Kassör: **Birgitta Gustafsson**
Sörby Gård, Västansjö 11, 774 97 FORS 0226-31050

Mtrf: **Barbro Vikström**
Mattsbogatan 20 E, 774 40 AVESTA 0226-55602

Suppl.: **Hans Groth**
Gyllenvägen 12, 774 61 AVESTA 0226-58467

Suppl: **Lars Östlund**
Västerbovägen 9 A, 775 53 KRYLBO 0226-10867

PROGRAM- OCH ARBETSKOMMITTÉ

Margaretha Gunell
Gullbågsvägen 21, 774 61 AVESTA 0226-59107

Anders Hedström
Östra Parkgatan 53, 774 33 AVESTA 0226-52331

Maths Henriksson
Skogslund 4360, 774 92 AVESTA 0226-31051

Jan Lemoine
Lappkällstigen 3, 774 61 AVESTA 0226-58355

Ingegärd Olsson
Egnahemsvägen 22, 775 54 KRYLBO 0226-61964

AN-SIKTET

Medlemsblad för Folkare Släktforskarförening.

Redaktörer: **Birgitta Larhm** och **Barbro Vikström**
adresser: se ovan

FÖRFATTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR INSÄNT MATERIAL

Citat ur An-Siktet får göras om källan anges.

NYA MEDLEMMAR:

Sven Lindström
Eriksgatan 8 A
774 31 AVESTA
tel 0226-58142

Fredrik Runebert
Lycka 5
774 97 FORS

Anita Steiner och
Lars Steiner
Klockarvägen 45
774 62 AVESTA
tel 0226-50610

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ADRESSÄNDRING:

Britt-Marie Lundell
Lägervägen 15 A
713 34 NORA
tel 0587-15049

INNEHÅLL:

Årsmöte.....	1
Heldag med SVAR.....	1
Du som lånat.....	1
Jubileumsskrift.....	1
Nya medlemmar.....	2
Adressändring.....	2
Luciakväll.....	3
Träff i Fagersta.....	3
Karlfeldts antavla tiden före kyrkhöckerna.....	4
Med SVAR denna dag.....	5
Migrationens år 1996.....	5
Antavlan.....	6
Nytt i bokhyllan.....	10
SVAR.....	11
Lån av mikrokort.....	11
Dombok över Näsgårds län 1686.....	11
Verksamhetsberättelse.....	12
Kassarapport.....	15
Efterlysning.....	16
Lästips.....	16
Program våren 1996.....	18

Bilagor:
Dagordning till årsmötet
Program för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta

LUCIAKVÄLL

1995 års sista träff gick av stapeln den 14 december. Programkommittén har under året gjort ett fantastiskt jobb men ändå sviker medlemmarna. När anmälningstiden gick ut var det bara nio (9) som anmält sitt intresse och detta var inklusive några deltagare från styrelsen och programkommittén. Vi funderade på att ställa in men gjorde inte det för det visade sig att det tydligen var lite luddigt det här med anmälningen. Det kom i alla fall till slut drygt 20 personer.

Vid ankomsten bjöds deltagarna varm glögg och naturligtvis årets tips. Kvällen började med mötesförhandlingar där beslut togs att utöka styrelsen med 2 ordinarie ledamöter. Eftersom det kräver en stadgeändring så kommer vi att behandla frågan även på årsmötet den 20 februari. Nästa punkt på dagordningen var val av redaktionskommitté till den planerade jubileumsskriften. Det blev ju plötsligt bråttom eftersom Släktforskarförbundet vill ha ansökan om projektstöd senast den 15 april och då måste vi ha bestämt omfattning, tidplan, dokumentation, spridning och även ha gjort en kostnadsberäkning. De som valdes till kommittén är: Lena Berggren, Nils Bergius, Hans Groth, Kjell Gustafsson, Anders Hedström, Birgitta Larhm, Barbro Vikström och Lars Östlund.

FSFs framtida verksamhet diskuterades också. Det är ju av vikt att vi tar reda på varför medlemmarna inte kommer till mötena. Det beslutades att göra en enkät så att alla medlemmar får chans att tala om vad som är intressant, vilka ämnen vi ska behandla eller vad vi ska göra på våra träffar.

Ordf. Birgitta, likaledes föreningens representant på årets Riksstämman, inledde sin rapport men var tvungen att avbryta eftersom vi hörde ljuvliga toner. Avestas Lucia, Linda Ljungkvist, och hennes tärnor var i antågande. De vitklädda flickorna sjöng många av de sånger som vi vill höra i luciatid. Det var mycket vackert. Efter att anden hade fått sitt så var det dags för den profana delen. Risgrynsgröt och skinksmörgås passade alldeles utmärkt för oss utsvulna.

Lena Berggren och Jan Lemoine har gjort ett album med bilder de tagit på våra träffar och de kort några medlemmar tagit vid Rikstammorna i Luleå, Örnsköldsvik och Stockholm. Det var första gången albumet visades och det uppskattades mycket. Tyvärr var kameran kvarglömd hemma så lucian blev inte förevigad. Efter kaffe och pepparkakor var det utvärdering av tipset. Resultatet var mycket bra överlag även om ingen lyckades få alla rätt. Lena Berggren missade bara 1 poäng och tog därmed första pris och för sina kunskaper fick hon block med antavlor och ansedlar. Alla andra kom tvåa. Under kvällen var det också ett lotteri där Birgitta Gustafsson vann första pris som var ett presentkort på en forskardag i Släktforskarhuset i Leksand. Andra pris block med antavlor och ansedlar vanns av Emil Bleckert.

Barbro

TRÄFF I FAGERSTA

Onsdagen den 24 januari var styrelsen och programkommittén på besök hos Sällskapet Släktforskarne i Fagersta. Vi försöker att etablera ett samarbete eftersom bergslagsregionens människor har mycket gemensamt. Det verkar, åtminstone för mig som norrbottning, att Avesta har haft större utbyte med bergslagen än med norra Dalarna. Vi välkomnades i Fagersta Bruks museum där kvällen inleddes med en rundvandring med Per Hellström som kunnig vägledare. Han kan Fagerstas historia, både brukets och samhällets, på sina fem fingrar. Självklart blev vi bjudna på kaffe med dopp och vid kaffebordet diskuterades bl.a. deltagande på Riksstämman i Växjö och hur kontakterna är med resp. bibliotek. Vi beslutade också att försöka ordna en gemensam utflykt till något intressant ställe någon gång under våren - försommaren. Men vi ska inte sticka under stol med att också den egna forskningen kom på tapeten, förstås. Vi gjorde senare ett besök i Fagerstas släktforskarlokal. Det är en liten lägenhet, ganska trångt, men det finns flera läsare både för mikrokort och mikrofilm.

Barbro

KARLFELDT'S ANTAVLA TIDEN FÖRE KYRKBÖCKERNA

av Mikael Lejdeby

I denna antavla tar paret Häusler upp generationerna bakåt till 1500-talet, vilket jag tycker är mycket vanskligt att göra. Om jag inte minns fel så var det i denna antavla jag hittade uppgifter om Lasse och Johan Dankerhall i Utsund. Jag blev naturligtvis mycket nyfiken på detta efternamn när jag hittade det på Avesta bibliotek 1980. Vad jag visste var det bara en tysk som fanns i Folkärna under 1600-talet och det var Tobias Marten i Tyskebo (nämnd i mtl 1650). I mtl 1660 fanns han inte längre och inte heller i Tyskebo, däremot fanns det en Olof Andersson i Tobiasbo som skulle kunna vara Tobias efterträdare på gården.

Åter till dessa två "tyskar" Dankerhall. När jag själv tittade i Älvsborgs lösen år 1613, hittade jag till min förvåning ingen med namnet Dankerhall. Johan stod med namnet Pedersson och Lasse med namnet Djurekarl. Här var det tydligen en felläsning av namnet Djurekarl som blivit Dankerhall. I någon annan längd kan man ju anta att även Johan kallades Djurekarl.

Jag anser att det är mycket osäkert att tro att det alltid var en son som tog över gården bara för att efterträdarens patronymikon och företrädarens förnamn råkar stämma överens. Även om det var mycket vanligt att en son tog över gården under 1500- och 1600-talen, så ska man inte upphöja detta till en regel. Detta speciellt i Folkare där namn som Jan/Johan, Erik, Mats, Per och Anders är mycket vanligt förekommande.

Jag kan själv ta upp ett ovanligt exempel som vållade mig bekymmer i slutet av 70-talet. Det var Bergsmannen Elias Olsson på Eliases i Överbryn, Högbo sn (X). Elias var ett ovanligt namn så jag antog att den Elias jag hittat var fadern. När jag senare fortsatte att leta efter Elias föräldrar som jag antog bodde på samma gård i och med att hustrun var från en annan gård, upptäckte jag att Elias Olsson helt plötsligt anges vara 16 år äldre i husförhörslängden. Till slut visade det sig att hustrun hade efter Elias Olssons död gift om sig med en annan Elias Olsson. Om inte kyrkböckerna funnits och man forskat i mantalslängder i stället så hade man trott att de två Elias Olsson var en och samma person.

Det är inte ovanligt att man och hustru hade samma patronymikon och det var hustrun som var dotter på gården. Det finns också exempel på fall där igen av föräldrarna har släktband till gården p.g.a. att dottern eller sonen som tagit över gården har dött och deras respektive har gift om sig och fått barn. Dessa barn har ju inga släktband till den gård där de växte upp.

Vi som forskar i Folkärna socken har det mycket bra förspänt i och med att ministerialböckerna börjar år 1667 och det dessutom finns en Ungdomslängd för åren 1660-1669. Utan svårighet har man stora chanser att finna föräldrarna till en person som är född 1640 eller senare. Vad jag vill förmedla med detta är att inte bara läsa mantalslängder och jordeböcker, utan att också leta i andra källor som roterings- och utskrivningslängder, tiondelängder, domböcker m.m.

MED SVAR DENNA DAG

Fredagen den 1 mars kommer **Märit Färnlöf**, platschef vid SVAR i Ramsele till oss i Avesta för en kurs/informationsdag.

På förmiddagen är det kurs för bibliotekspersonal från hela Dalarna.

Eftermiddagen kommer Märit att finnas tillgänglig för allmänheten i biblioteket i Avesta. Hon kommer då att presentera SVAR och deras produkter och även svara på frågor. FSF kommer även att finnas med för att presentera vår förening för kommuninnevånarna.

Senare på kvällen är det släktforskarföreningarna och deras medlemmars tur att få SVAR på sina frågor. Märit informerar om den nya SVAR-katalogen, hur den är upplagd och hur det är tänkt att den ska fungera. Nyheter på mikrokortsfronten, information om lån, avtal, prislister, kvalitet m m kommer vi att få upplysning om.

Vi hoppas att denna heldag med SVAR skall ge släkt- och bygdeforskningen en välbehövlig vitamininjektion.

Birgitta

MIGRATIONENS ÅR 1996

I år är det 150 år sedan den stora massutvandringen till Nordamerika inleddes.

Några hundra "erikjansare" främst från Hälsingland och Uppland grundade 1846 kolonin Bishop Hill i Illinois. Samma år fick Chicago sin första större svenska bosättning, när ett tjugotal "erikjansare" övergav sitt trossamfund och flyttade dit. Från och med detta år tog utvandringen fart och nya bosättningar uppstod framför allt i Illinois och Minnesota.

Över 1,2 miljoner svenskar emigrerade från 1800-talets mitt och fram till 1930. De flesta åkte främst till USA men även till Australien, Brasilien och Argentina sökte sig tiotusentals svenskar.

Emigrationen till USA har haft stor betydelse för såväl det svenska som det amerikanska samhället. Många svenskar har gjort viktiga insatser i sitt nya hemland.

Även invandringen har gjort Sverige till ett mångkulturellt land. Idag har vi i Sverige mer än en miljon invånare som har sitt ursprung i ett annat land. Dessa människor har med sin kultur och sina erfarenheter, berikat och vidgat vår världsbild.

Ser vi lite längre tillbaka i historien har invandrade tyskar under medeltiden, finnar, skottar och valloner, under 1600-talet, engelsmän, fransmän och judar under 1700- och 1800-talen bidragit till Sveriges ekonomiska och kulturella utveckling.

Den 25 januari börjar **Migrationsåret** med att kung Carl XVI Gustaf inviger utställningen "Nytt liv, nytt land" på Nordiska museet.

Även i USA kommer svenskarnas emigration att uppmärksammas i ett flertal stater med utställningar och föreläsningar.

På många platser i Kopparbergs län kommer Migrationens år att uppmärksammas.

Birgitta Larhm

Lars Östlund:

**"MIN STUGA STÅR PÅ SONNBO ÅS" - KOMMENTAR TILL MIN
GAMMELMORMOR EDIT ERIKSSONS (1888-1982) ANTAVLA**

*Min stuga står på Sonnbo ås
och sanden bär ej bröd.*

Så skriver Erik Axel Karlfeldt i
sin Fiskarvisa.

*Åsens små stugors röda allé
måste du se!*

uppmäntar Anton Kihlbom i en hyllning till Folkare. I en av denna allés röda stugor, Anders Ols, föddes min mormors mor **Edit Eriksson** den 11 september 1888. Hon var dotter till gårdsägaren **Erik Jansson** (1847-1939) och hans hustru sedan tio år tillbaka **Margareta Matsdotter** (1853-1935). Makarna var föräldrar till totalt nio barn, men de två äldsta dog nio och tre år gamla i påssjuka 1882.

En bror till Edit var målaren, snickaren och spelmannen **Valter Eriksson** (1897-1968), som också var bosatt i Sonnboås. Han var en välkänd person i bygden, eftersom han brukade spela dragspel tillsammans med **Alfred Eriksson** (1896-1975), "Spel-Alfred", på olika tillställningar.

Edit Eriksson tjänade i unga år som piga på gården Matsgosses i Sonnbo by. Därefter vistades hon i ett par omgångar hos släkt och vänner i Särna innan hon 1918 gifte sig med banvakten **Vilhelm Walldén** (1873-1944) i Betvallen, Brovallen. Året därpå föddes min mormor **Saima Walldén** (1919-), senare gift med **Allan Berglund** (1915-1993).

Edit blev änka redan 1944, men levde själv till den 25 augusti 1982, då hon avled i Uppsala nästan 94 år gammal.

Hennes far **Erik Jansson** var en rätt stor och reslig karl, kärv till sinnet och säkert fostrad till hårt arbete och rejäla karlag. Han var en enstöring med ganska begränsad umgängeskrets och föredrog att vistas hemma på gården och i sin lilla verkstad. Där tillverkade han bl a höräfsor

och rakspeglar. Särskilt de omsorgsfullt gjorda höräfsorna av späntad furu, glasbjörk och syren var berömda i trakten.

*Mästare vart du, en konstnär
i det lilla, en vars verktyg
aldrig for vill.*

(E A Karlfeldt)

Erik Jansson var bördig från gården Göras (nuv. Lundholms) i Bältarbo, Hedemora. Denna gård hade gått från far till son sedan 1700-talet, men när **Erik Janssons** far **Jan Göransson** (1817-1881) tog vid gick det över styr med gårdens ekonomi och tidigt på våren 1859 tvingades man sälja släktgården och flytta därifrån. En bidragande orsak sägs därtill ha varit spritmissbruk. Det nya hemmet blev **Anders Ols** på Sonnboåsen. Med vid flytten var då även hustrun **Christina Ersdotter** (1817-1872) och deras fyra barn.

Den tidiga 1800-talsgården Lundholms genomgår för närvarande en välbehövlig upprustning genom nuvarande ägaren och Bältarbo-sonen **Per Wikbloms** försorg.

I Sonnboås försörjde sig **Jan Göransson** som jordbrukare och hade även en kolmila på Digerängsskogen. Där finns än idag rester av en mila kvar och det är möjligt att det är just den.

Hustrun **Christina Ersdotter** var bördig från Köpmansgården i Bältarbo. Hennes anor är genom fadern, skomakaren **Eric Ersson** (1788-1863), gemensamma med **Clara Carlssons** i Vikmanshyttan och leder till en **Lars Jansson Berg** (1723-1795) i Hoberget, Vikmanshyttan (se Ansiktet 1994:4).

Erik Jansson hade tre äldre syskon. Äldste brodern **Johan Jansson** (1839-1896) var gift två gånger, den andra med en syster till den märkliga **Christina Andersdotter** (1812-1895), "Mor Stina i Lissdicka". En tid var han bosatt i Lilla Moren i Söderbärke och var med om att uppföra flera missions-

hus, bl a i Dullbo. Dottern Maria (1869-1950) var det enda barnet som nådde vuxen ålder och gifte sig med Anders Almkvist (1867-1963) från Västerfärnebo och var bosatt i Djörkhyttan utanför Hedemora. De blev föräldrar till tre barn, däribland Svenska Missionsförbundets Kongo-missionär Linnéa Almkvist (1904-1994) och Anna Almkvist (1903-), som fortfarande bor kvar på gården i Djörkhyttan.

Brodern Anders Jansson (1841-1921), tog sig efternamnet Hedlund och blev slutligen bosatt i Karlbo. Där innehade han en kort tid en handelsbod, men tjänstgjorde under senare år som munter och omtyckt lantbrevbärare på linjen Krylbo-Alsbo-Utsund-Bergshyttan-Bäsinge. Han var även medlem i IOGT sedan 1892 och innehade där de flesta tjänstemannaplåtserna. Under en följd av år var han dessutom Logen 3492 Brunnbäcks LD (korresponderande sekreterare). Enda dottern Hulda (1888-1982) blev gift med trafikbiträdet Gustaf Larsson (1884-1964). Hon var en flitigt anlitad sömmerska som dessutom hade anställning vid Sjulanders Begravningsbyrå i 30-talet år.

Brödernas syster Christina Jansdotter (1844-1934) blev gift med den i Folkärna församling välkände folkskolläraren Johan Erik Hedberg (1843-1929), som innehade tjänster i Karlbo och Brovallen. Två av hans elever var Erik Axel Karlfeldt och Erik Folke, något som han på äldre dagar var oerhört stolt över. Makarnas äldsta dotter Maria (1869-1968) blev gift med snickaren Johan Erik Tidvall (1867-1932) och när hon avled var hon Avesta kommuns äldsta invånare med sina nära 100 år. En annan dotter blev mor till skolmannen och rektorn Otto Højer i Avesta.

Erik Janssons hustru Margareta Matsdotter föddes som det tredje barnet i en syskonskara på åtta 1853. Hennes föräldrar var lantbonden **Mats Ersson** (1823-1896) och hans hustru **Stina Andersdotter** (1824-1908) i Torp. Mats Erssons släkt kan man följa ända tillbaka till 1500-talets Lilla Dicka och då som stamfäder till den Gabri-

elssonska släkten. Den lever ännu kvar i och utanför bygden och två av de mer kända Gabrielssönerna var prästen och psalmförfattaren Samuel Gabrielsson (1881-1968) och hans son, journalisten Jan Gabrielsson (1923-1994). Här i Avesta är även den senares storebror, teckningsläraren Anders Gabrielsson (1917-1963) bekant för många.

På denna del av antavlan finns även soldaten **Mats Matsson Carlbom** (1750-1810) från säfsnäs finnbygder och flera bönder i Grönkärna och Haltarsbo.

Mats Matsson Carlboms svärfar **Eric Hansson** (1719-1762) i Grönkärna var en "stilla och saktmodig" man. Han var sällan eller aldrig sjuk, men drabbades av en hetsig feber som tog hans liv vid endast 43 års ålder 1762.

Jan Jonasson Nyberg (1753-1802) från Jularbo beskrivs som en omtänksam man och var trumslagare i Västmanlands regemente. På varje kompani fanns som regel två trumslagare som ingick i staben för signalgivning.

Jan Jonasson Nybergs far **Jonas Gustafsson** (1712-1785), "som under all sin lefnads tid var berömd för sin redighet och upriktighet emot grannar och andra meniskor gick i sin wälmakt flitigt till Guds Hus och åhörde med andakt Guds ord" enligt kyrkoherde Gustaf Christiernin (1707-1795).

Jan Jonasson Nybergs svärfar **Hans Hansson** (1725-1790) i Grönkärna hade sitt levebröd som sockenskräddare. Denna bana hade han inlett redan som 10-åring och han kom med tiden att bli en skicklig yrkesman. Han var anlitad av många och utförde mycket "godt och beswärligt" arbete. Sin andliga styrka hämtade han flitigt i Folkärna kyrka, men styrka och bot mot den svåra lungсот han drabbades av de sista åren fanns inte att tillgå ens där.

Den på många vis märklige urmakaren och smeden **Erich Persson** (1707-1794) i Bollsjö har bland sina alster tillverkat ett golvurverk med ägar namnet **Hans Hansson**

och årtalet 1775. Det finns idag i Nordiska Muséets ägo och jag vill gärna tro att den kan vara gjord till församlingens sockenskräddare Hans Hansson i Grönkärna i samband med dennes 50-årsdag, som ju inföll just 1775!

Mats Erssons hustru Stina Andersdotter kom från Grönkärna och var dotter till bonden Anders Jansson (1796-1856) och hans hustru Sara Jansdotter (1793-1852). Hennes föräldrar, torparparet Jan Matsson och Margareta Jansdotter kom 1785 till Folkärna från Västerfärnebo, men flyttade senare vidare till Möklinta.

Mats Erssons mor Anna Matsdotter (1783-1866) levde ett liv med flera sorger och svåra prövningar innan hon märkt av sjukdom lämnade jordelivet som fattighjon 82 år gammal 1866. År 1810 hade hon gift sig med den driftige Erik Larsson (1776-1825) från Haltarsbo och bodde på en gård i Grönkärna. I början av 1820-talet drabbades Erik Larsson av "huvudsot". Tidvis var han bättre, men blev 1825 åter sjuklig, "högst eländig" som kyrkoböckerna uttrycker det. Den 15 maj avled han 49 år gammal. Den 21 maj begravdes han i Folkärna kyrka och bara två dagar senare födde änkan deras sjunde och sista barn, dottern Stina. Där stod hon då plötsligt ensam med deras sju barn. Lyckligtvis var äldste sonen Anders Ersson, en "välartad" ung man, gammal nog att kunna hjälpa till med försörjningen hemma på gården.

Den 6 november samma år var det emellertid dags för nästa familjetragedi. Tillsammans med ett antal karlar i varierande ålder från Sonnbo-trakten hade sonen Anders Ersson tagit sig fram till Folkärna kyrka på gudstjänst. Som färdmedel användes en kyrkeka med två par åror. När hemresan skulle anträdas var rusdrycker inhandlade och till stor del också intagna och det var därför en rejält överförfriskad skara män som skulle hem. Färden gick över Kungsgårdsjön och över Dalälven. Komna till ena sidan älven skulle rorlaget bytas av, varvid det inte bar sig bättre än att ekan kantrade och alla föll i vattnet. Åtta personer

drunknade, däribland den 15-årige Anders Ersson. När budet om olyckan nådde byn lär förtvivlade kvinnor och barn från Sonnbo ha samlats och gråtande gått omkring nere vid stranden.

*Ofta gick nöden i ensliga
byar,
ögon den skynde och huvuden
sänkte,
hotande bar den med tågande
skyar
eld, som förödde, och flod,
som fördränkte.*

(Kerstin Hed)

Min mormors mormors mor Stina Andersdotter är den äldsta släkting vi har fotografi av. Hon var en mycket snäll kvinna har min gammelmormor berättat. På det bevarade fotografiet från sekelskiftet är hon närmare 80 år gammal och likt Kerstin Heds gamla "Björbacka-Mor"

*där hon sitter vid sysslorna,
fårad, men hurtig och trygg,
syns hon likna en fura med
knotig och stormprövad ved.*

Bland ättlingarna till Stina Andersdotter finns bokhandlare Göte Bobergs hustru Hillevi Boberg (1925-) i Avesta, fru Ebba Collheim (1905-) i Korskrogen samt lantbrukare Nils Olof Anderses (1945-) i Räfsbo. En annan släkting är TV-mannen Bengt Andersson (1922-) i Umeå, känd från bl a Sant & Sånt.

Detta var kommentaren till min gammelmormor Edit Erikssons antavla. Gammelmormor, som var ett

*barn av en tid, som nog ofta
var strävsam och svår,
men då flit och förnöjsamhet
växte vid torftiga bord*

och som

*har burit fler bördor på
sviktande skuldra och rygg
än vi någonsin orkade med.*

(Kerstin Hed)

Lars Östlund
Västerbovägen 9A
775 53 KRYLBO
Tel 0226-108 67



ANTAVLA

Släktforskarnas Hus

I	II	III	IV	V
ERIK JANSSON f. 24/10 1847 i Båltarbo, HEDEMORA d. 26/5 1939 i Sonnboås, FOLKÄRNA Gift 1878	JAN GÖRANSSON f. 13/11 1817 i Båltarbo, HEDEMORA d. 14/7 1881 i Sonnboås, FOLKÄRNA Gift 1836	GÖRAN JANSSON f. 21/2 1777 i Båltarbo, HEDEMORA d. i Båltarbo, HEDEMORA Gift 1811	JOHAN JÖRANSSON f. 1740 i Båltarbo, HEDEMORA d. 25/11 1794 i Båltarbo, HEDEMORA	JÖRAN JOHANSSON (1702-1767) Båltarbo, HEDEMORA
		ANNA ERSDOTTER f. 10/9 1778 i Nyhyttan, HEDEMORA d.	MARGARETA JANSDOTTER f. 2/10 1743 i Nibble, HEDEMORA d. 14/8 1812 i Båltarbo, HEDEMORA	ELISABET OLOFSDOTTER (1710-) Båltarbo, HEDEMORA
EDIT VIKTORIA ERIKSSON f. 11/9 1888 i Sonnboås, FOLKÄRNA d. 25/8 1982 i UPPSALA Gift 1918 med VILHELM WALLDÉN f. 6/4 1873 i JÄRLASA d. 25/4 1944 i Betvallen, FOLKÄRNA	CHRISTINA (STINA) ERSDOTTER f. 20/10 1817 i Båltarbo, HEDEMORA d. 14/7 1872 i Sonnboås, FOLKÄRNA	ERIC ERSSON f. 21/9 1788 i Vikmanshyttan, HEDEMORA d. 12/9 1863 i Båltarbo, HEDEMORA Gift 1817	ERIK LARSSON f. 11/2 1767 i Hoberget, HEDEMORA d. 1809 i Hörnbo, HEDEMORA	LARS JANSSON BERG (1723-1795) VIKMANSHYTTAN LISA PERSDOTTER (1727-1793) VIKMANSHYTTAN
		STINA JANSDOTTER f. 24/12 1789 i Båltarbo, HEDEMORA d. 10/3 1854 i Båltarbo, HEDEMORA	LISA ERSDOTTER f. 1757 i SÄTER d. 1815 i HEDEMORA	JAN ERICSSON (1717-1792) Båltarbo, HEDEMORA MARGARETA HANSDOTTER (1719-1792) Båltarbo, HEDEMORA
MARGARETA MATSDOTTER f. 27/6 1853 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 10/4 1935 i Sonnboås, FOLKÄRNA	MATS ERSSON f. 14/4 1823 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 5/7 1896 i Sonnboås, FOLKÄRNA Gift 1847	ERIK LARSSON f. 20/1 1776 i Haltarsbo, FOLKÄRNA d. 15/5 1825 i Grönkärna, FOLKÄRNA Gift 1810	LARS LARSSON f. 21/9 1737 i Lilla Dicka, FOLKÄRNA d. 9/4 1799 i Haltarsbo, FOLKÄRNA	LARS GABRIELSSON (1702-1765) Lilla Dicka, FOLKÄRNA CHERSTEN ANDERSDOTTER (1703-1775) Lilla Dicka, FOLKÄRNA
		ANNA MATSDOTTER f. 17/9 1783 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 5/4 1866 i Grönkärna, FOLKÄRNA	CHIERSTIN ERSDOTTER f. 11/2 1747 i Haltarsbo, FOLKÄRNA d. 11/10 1789 i Haltarsbo, FOLKÄRNA	ERIK GÖRANSSON (1703-1755) Haltarsbo, FOLKÄRNA SARA LARSDOTTER (1702-) Haltarsbo, FOLKÄRNA
STINA ANDERSDOTTER f. 27/11 1824 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 23/11 1908 i Sonnboås, FOLKÄRNA	ANDERS JANSSON f. 19/7 1796 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 23/9 1856 i Grönkärna, FOLKÄRNA Gift 1819	MATS MATSSON CARLBOM f. 1750 i SÄFSNÄS d. 14/4 1810 i Grönkärna, FOLKÄRNA	MARIA ERICSDOTTER f. 17/10 1755 i Grönkärna, FOLKÄRNA d. 1/4 1809 i Grönkärna, FOLKÄRNA	ERIK HANSSON (1719-1762) Grönkärna, FOLKÄRNA CARIN ERSDOTTER (1725-1774) Grönkärna, FOLKÄRNA
		SARA JANSDOTTER f. 28/2 1793 i Kärna, FOLKÄRNA d. 17/11 1852 i Grönkärna, FOLKÄRNA	JAN JONASSON NYBERG f. 3/1 1753 i Jularbo, FOLKÄRNA d. 21/5 1802 i Grönkärna, FOLKÄRNA	JONAS GUSTAFSSON (1712-1785) Jularbo, FOLKÄRNA MALIN LARSDOTTER (1714-1775) Jularbo, FOLKÄRNA
			JAN MATSSON i VÄSTERFÄRNEBO	
			MARGARETA JANSDOTTER i VÄSTERFÄRNEBO	

NYTT I BOKHYLLAN:

SVENSKA SMEDSLÄKTER

Föreningen för Smedsläktforskning bildades 1994 och har nu kommit ut med det första numret av skriftserien Svenska Smedsläkter. Stefan Sörensen presenterar vallonsläkten Garnej och Roland Karlsson m.fl. skriver om den tyska smedsläkten Köhler. Hans Groth som själv härstammar från en lång rad smeder har förvärvat skriften och skänkt den till FSF som gåva.

Tack Hasse!

JORDEBÖCKER FOLKÄRNA SN

FSFs medlem Mikael Lejdeby har för sin forskning skaffat kopior av jordeböcker över Folkärna socken för åren 1565, 1578 och 1598. Han har nu skänkt kopiorna till FSF och hoppas att andra forskare får glädje av dessa.

Tack Mikael!

SVENSKA ANTAVLOR IV:2 1995

Nr 209. **Släkten Ronquists anor på Gotland.** Av Karin Jonmyren.

Nr 210. **Svärfars anor, mest från Dalsland.** Av Agardh Arvidsson.

Nr 211. **Jan Malmsjö's anor.** Av Gert Pahlsson.

Nr 212. **Smålandsanor.** Av Lennart Ekström.

Nr 213. **Anor från Närke, Värmland och Sörmland.** Av Stella Blomdahl.

Nr 214. **Vämhusanor.** Av Rolf Lundin.

BERGSLAGSARKIV 1995

Årsboken Bergslagsarkiv vill belysa Bergslagens historia och kultur. 1995 års utgåva innehåller följande fem artiklar:

- Carl Reinhold Bäckströms levnadsteckning - "Huru ett barn kan taga sig fram i världen utan skolunderbyggnad endast med fast vilja till arbete". Med inledning av Ivan Bratt.

- Krutbränning i Husby socken under 200 år - Från munkkloster till storindustri av Allan Mattsson.

- Långmora fattiggård i Husby socken - om kommunalpolitiska överväganden under planering, byggande och drift åren 1893-1922 av Gösta Karlsson.

- Dalarnas idiothem 1887-1914 - den första särskolan i Kopparbergs län av Helena Kåks.

- Ådö, Semla och Uppsala. Gabriel Casper Timms dagboksanteckningar 1818 av Axel Norberg.

MARTIN KOCK

Lars Östlund har varit på antikvariat och hittade där boken "Martin Kock. Mina minnen av en stor diktare" skriven av Inge Lund. Lars tycker att den passar i vårt bibliotek och vi håller med. Martin Kock slutade ju sina dagar i Hedemora, som säkert många av er känner till, och det gör att han angår oss inte bara som författare utan också som en person i vår närhet.

Tack Lars!

NEW SWEDEN IN DOCUMENTS

I det senaste utskicket med information från SVAR fick vi, med tanke på "migrationsåret -96", den lilla skriften "New Sweden in documents".

Tack SVAR!

Nu är den klar ...

MIDÄLVA GENEALOGISKA FÖRENINGENS SLÄKTFORSKARFÖRTECKNING FÖR MEDELPAÐ 1995



Till forskarförteckningen finns släkt-, ort- och specialforskningsregister, som ingår.

Pris: 30:- + porto

Erbjudande:

1989 års och 1995 års forskarförteckningar, 1 ex av vardera, till specialpris:

35:- + porto

Insättes på: pg 843073-8 eller bg 640-6318

Vid frågor - Rolf Lusth
kontakta: Dalgatan 3
860 30 Sörberge
Tel: 060 - 57 91 33

SVAR - Svensk Arkivinformation (Ramsele), som sedan 1984 ingår i Riksarkivet och har till uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för forskning och undervisning. En av huvuduppgifterna för SVAR är att, genom fotografering, säkerställa förstörelsehotat arkivmaterial av vitalt intresse.

LÅN AV MIKROKORT

Du som lånar mikrokort genom biblioteket i Avesta bör begära kvitto för erlagd avgift. Enklast är att bibliotekspersonalen kopierar din beställning, noterar datum och summa samt sätter på sin signatur. Om du begär kvitto har du möjlighet att kunna styrka ditt lån om beställningen kommer bort.

DOMBOK ÖVER NÄSGÅRDS LÄN
år 1686 sid 48 (VT)

ANDERS
i Bollsjö

PER ANDERSSON
i Bollsjö

ILLIAN ANDERSSON
i Bollsjö

MALIN
gm
Esaias Andersson

ERIK PERSSON DUFVA
i Bollsjö

ANDERS: Komm. ANDREAS OLAI KÄRRBOENSIS i Folkärna sn

PER ANDERSSON: d 1675 kallade sig själv Folckernius.

MALIN: ev. är hennes man identisk med Esaias Andersson i Gammelgården och därmed son till Kapten Anders Olofsson And i Gammelgården.

ERIK PERSSON DUFVA: 165(2)-1703 vigd 1684 i Folkärna m
Malin Olsdotter 165(3)-1723
Erik var Soldat i Bollsjö

Mikael Lejdeby

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1995

Styrelsen för Folkare Släktforskarförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1995-01-01--1995-12-31. Året började med ebb i kassan, men styrelsen och medlemmarna har med gemensamma krafter fått föreningen på fötter igen, så vi kan med tillförsikt se fram emot 1996.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen har sedan årsmötet 1995-02-22 bestått av

Birgitta Larhm	ordförande
-vakant	vice ordförande
Lena Berggren	sekreterare (kassör 1995-01-01--1995-02-22)
Birgitta Gustafsson	kassör
Barbro Vikström	materialförvaltare
Lars Östlund	suppleant
Hans Groth	suppleant

Ordinarie revisorer har varit Lars Enghed och Anders Hedström med Ingegerd Olsson och Leif Kratz som revisorsuppleanter.

Valberedning har varit Viktoria Nilsson, Kjell Gustafsson och Göte Norstedt

Medlemsantal

Den 31-12-1995 hade vi 152 medlemmar, att jämföra med 159 den 31-12-1994

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammantraden

Ekonomi

Ekonomin numera god, bl a beroende av att kaffebrodet till programkvallarna skänks och att en stor del av posten delas ut "manuellt".

Medlemsmöten och träffar

7 medlemsmöten och 2 utflykter/studiebesök har genomförts under året.

- jan Extra medlemsmöte - krismöte pga ebb i kassan.
- feb Årsmöte, därefter dans och musik av medlemmar i Grytnäs Folkdanslag.
- mars Fred Eriksson -torparson och författare, berättade om sitt liv och författargärning. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Biblioteket.
- apr Birger Eriksson berättade om byn Gisselbo och intressanta människöden, Martin Englund utsågs till ständigt hedersmedlem i Folkare Släktforskarförening.
- maj Utflykt till Nya Lapphyttan utanför Norberg, där vi guidades runt på området som är en rekonstruktion av den "riktiga" Lapphyttan.

- sept Utflykt till Sättrabrunn, Fagersta Släktforskarförening var inbjuden. Intressant rundvandring där vi guidades runt på området och fick höra berättat om brunnsverksamheten som bedrivits där sedan 1701.
- okt Katarina Liasas om berättade om saga och sägen kring Askön
- nov Axel Ingmar berättade om det gamla kopparbrukets tid i Avesta och visade modeller hur Avesta kan ha sett ut på den tiden.
- dec Medlemsmöte - Luciakväll med Avestas Lucia i Krylbo församlingsgård.

I genomsnitt har 20-30 personer deltagit i medlemsmöten/utflykter. Utflykterna har oftast varit välbesökta.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som bakat och skänkt föreningen kaffebröd vid mötena.

Program- och arbetskommitté

Program- och arbetskommittén har bestått av Margaretha Gunell, Jan Lemoine, Anders Hedström, Maths Henriksson och Ingegerd Olsson, som har planerat och genomfört ett mycket varierat program till stor belåtenhet för alla deltagare.

Abonnemang för medlemmar

Abonnemangsavtalet för lån av mikrokort hade sagts upp till abonnemangstidens slut 1995-02-28. Efter detta kostar alla lån av mikrokort 15:- volymen oavsett om man är medlem i föreningen eller ej.

An-Siktet

Medlemsbladet An-Siktet har under året utkommit med 4 nummer. Det har inte bara skickats till föreningens medlemmar, utan även till andra släktforskarföreningar och institutioner inom Sverige och Finland

Redaktionen har under verksamhetsåret bestått av Barbro Vikström och Birgitta Larhm. Redaktörerna vill framföra ett tack till de personer som genom sina bidrag har gjort vårt blad varierande och läsvärt.

Arkiv

FSF erhåller tidningar/medlemsblad från andra släktforskarföreningar. Dessa blad är registrerade och insatta i pärmar i släktforskarlokalen.

FSF har även införskaffat släktforskarlitteratur och även erhållit böcker och uppsatser som gåva från medlemmar. Dessa finns efter registrering i släktforskarlokalen.

För de bokgåvor föreningen har erhållit framföres härmed ett stort tack.

Sveriges Släktforskarförbund

Folkare Släktforskarförening är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Ordförande Birgitta Larhm och redaktör Barbro Vikström har representerat föreningen vid släktforskardagarna, tillika Släktforskarförbundets årsstämma, i Stockholm i augusti 1995.

Kyrkböcker

Renskrivningen av Avesta församlings födelseböcker har i det närmaste avstannat.


Övrigt


På eftersommaren har inletts ett samarbete med Fagersta Släktforskarförening. Fagersta inbjöds att delta i utflykten till Sattrabrunn i september, och vi har utbytt program.


Slutord

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det förtroende som visats oss under det gångna året.

Avesta i januari 1996


Birgitta Larhm


Birgitta Gustafsson


Lena Berggren


Barbro Vikström


Lars Östlund


Hans Groth

Folkare Släktforskar Förening (FSF)

Folkare SläktforskarFörening
Räkenskapsåret börjar: 95-01-01

RESULTATRAPPOR

Sida: 1

Utskrivet: 96-01-11 16.48

Preliminär
Datum: 950101-951231

Högsta ver.nr: 116

Konto Text	Föreg. år	Perioden	Budget	Av %
INTÄKTER				
KLASS 30				
3010 MEDLEMSAVGIFTER	10 360	10200,00	0,00	
Abonnemangsavg	11 025			
S:a KLASS 30	21 385	10200,00	0,00	
KLASS 31				
3110 KOMMUNALA BIDRAG	400	400,00	0,00	
S:a KLASS 31	400	400,00	0,00	
KLASS 32				
3210 LITTERATUR, INTÄKTER	1 214	835,00	0,00	
3220 MÖTESVERKSAMHET, INTÄKTER	2 583	3872,00	0,00	
3230 KURSVERKSAMHET, INTÄKTER		1200,00	0,00	
3240 Kopieringsfond	1 104	335,00	0,00	
S:a KLASS 32	4 901	6242,00	0,00	
KLASS 39				
3910 RÄNTEINTÄKTER	93	394,32	0,00	
S:a KLASS 39	93	394,32	0,00	
S:a INTÄKTER	26779	17236,32	0,00	
DIREKTA KOSTNADER				
Abonnemangsavg	-11025			
Abonnemangsavg 1992, -93	-350			
4210 LITTERATUR, KOSTNADER	-1400	-1307,50	0,00	
4220 MÖTESVERKSAMHET, KOSTNADE	-3454	-2441,00	0,00	
4230 KURSVERKSAMHET, KOSTNADER	-606	-2120,00	0,00	
4240 PORTO, KOSTNADER	-3466	-4668,45	0,00	
4250 KOPIERING, TRYCKERI, KOST	-1200	-380,50	0,00	
4260 FORENINGSAVGIFTER	-1557	-1480,00	0,00	
Avskrivning fordran	-3460			
S:a DIREKTA KOSTNADER	-26518	-12397,45	0,00	

*BRUTTOVINST	+261	4838,87	0,00	
ÖVRIGA KOSTNADER				
7110 ÖVRIGA KOSTNADER		-253,00	0,00	
S:a ÖVRIGA KOSTNADER		-253,00	0,00	

*RESULTAT FÖRE AVSKRIVN.		4585,87	0,00	

*RESULTAT EFTER AVSKRIVN.		4585,87	0,00	

*NETTORESULTAT	+261	4585,87	0,00	

	Kr	Kr
Årets resultat	4585,87	
Eget kapital	8076,32	
	12662,19	12662,19
Litteraturlager, inköpspris		1719,00
Föreningens totala tillgångar		14381,19

Sörby gård 1996-01-22

Birgitta Gustafsson

Birgitta Gustafsson

EFTERLYSNING

I samband med avvecklingen av min mors föräldrahem i Västerfärnebo kom i min ägo gårdshandlingar som på min mors sida ledde till Folkärna och Utsund och vidare till Mesta och Hallarsbo.

Min fråga är nu om inom föreningen gjorts släktutredningar som jag skulle kunna utnyttja genom Edert välvilliga bistånd. Följande kanske kunde vara till någon ledtråd.

Min mors farfar hette Anders Yngve Jansson, 1816-1862. Han var född i Utsund där fadern Jan Samuelsson, född 1788, ägde något hemman. Hustrun var född i Västerfärnebo och familjen utflyttade 1857 till Västerfärnebo.

Jag har haft stor glädje av de sockenböcker som under Helmer Färnestrands ledning tillkommit, Kilboboken och Mälbyboken och som avser dessa byar i Västerfärnebo. Jag har bl.a. kunnat följa Anders släkt till Samuel Jacobsson, född 1698 och hans hustru Lisbet Andersdotter, född 1686.

Vad jag är mest intresserad av är ev. kända förhållanden omkring mina tidigare anförvanter. Någon bouppteckning har jag i min ägo bl.a. Samuel Jacobsson gården. Är den känd? Samuel Jacobsson, född 1752, var soldat och fick avsked "för hemmans bruk med vilkor at skaffa Karl i sitt ställe". Det märkliga var att han angavs vara från Uppland. Hans hustru var från Balingsta i Uppland där han sannolikt tjänade som soldat.

Och så till sist en något märklig fråga. Vem var Utsunds August? I min barndom vistades jag långa tider i mitt morföräldrahem och på 30-talet gästades vi ofta av denne för mig okände man som alltid var välkommen. Jag tror oftast vid kräfttiden då vi hade ett mycket gott fiskevatten i Murån.

Jag skulle för länge sedan börjat levandegöra det förflutna och jag minns min faders ord i samma belägenhet som jag nu befinner mig i. Jag skulle ha börjat för 10 år sedan var hans kommentar då jag reste med honom till olika landsarkiv, länsstyrelser och jag vet inte vad. Men mitt yrke och min familj ville annat.

Med vänliga hälsningar

Tore Em Anderson

Sköna Gertruds väg 8

641 37 KATRINEHOLM

Tel 0150-16847 eller 010-269 03 21

LÄSTIPS

i andra medlemsblad

Det finns mycket mer att läsa i de olika medlems-bladen. Samtliga finns i pärmar i **Släktforskarlokalen på Biblioteket**. Ett register med föreningarna sorterade länsvis finns i anslutning till pärmarna.

ALIR ANOR Nr 4 1995 (Forskarföreningen ALIR) "Jacob Norin 200 år" av Sigvard Bodin. Efterlysning. Antavla för bondhustrun Karin Larsdotter i Å, Norrala. Proband Karin Larsdotter f. 1823 i Norrala, sammanställd av Urban Sikeborg.

ANBLADET Nr 51 1995 (Norrtälje Släktforskarför.) Antavla för Johan David Berg, född 1913 i Berga, Estuna sn. "Brott och straff". Fortsättning på "Rimbo Prästgård och dess utågor" av Nils Sundelius.

ANROPET Nr 4 1995 (StorStockholms Genealogiska Förening) "Mikrokortcentrum i Stockholm lägesbestämning senhösten 1995" av Leif Gidlöf. "Alla tiders landsbygdshistoria. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv" av Anders Perlinge. Efterlysningar. Sockengenealogier.

BÄFVERNYTT Nr 13 1995 (Härnösands Släktforskarer) "Wikmanska huset" av Thord Bylund. Efterlysning. "Namnregister i domböcker" av Bernhard Granholm. Slakten Hållander/Tore Hållander. "Ordning som cellfånga skall iakttaga" av Tony Jonsson.

DALFOLK Nr 4 1995 (Dalarnas Släkt- och Emigrationsforskarförening) "Historien om Bishop Hill" av Margaretha Hedblom. "Vårda ditt linne" av Ann-Marie Björk. "Uppgifterna om John Root en härva av villospår" av Börje Östberg.

GENEALOGICA BETULIENSIS Nr 22 1995 (Björklungebygdens Släktforskarförening) "Dråpet i Burunge" av Erik Falk.

JLS-NYTT Nr 62 1995 (Jämtlands läns släktforskarförening) "Hur Hans Lauritzen Blix var släkt med de medeltida jämtländska Blixarna" av Hans Jacobsson. Efterlysningar. Spårat.

KGF-NYTT Nr 51 1995 (Kronobergs Genealogiska Förening) "Några kyrkliga högtidsdagar och deras betydelse eller Varför det heter som det heter och vi gör som vi gör" av Paul Hansson. "Släktforskning och fattigvård" av Ingrid Ekman.

MARK-RÖTTER Nr 3 1995 (Mars Härads Släktforskarförening) Efterlysning. "Rudolf Andréens vävare 1884-1888" av Per-Olof Stenbäcken.

MEDDELANDE nr 48 1995 (Hembygds och Släktforskare Nolaskogs) "Nya böcker i hembygdsforskningen." "Anor från Tyskland, Jämtland, Anundsjö" av Anders Nordström.

MEDLEMSBLAD nr 70 1995 (Sällskapet Ane Finnveden) "En kunglig kärlekshistoria."

MEDLEMSBLAD N:o 4 1995 (Boden Överluleå Forskarförening) "Något om norrbottensk travsport i äldre tid" av Gunnar Wännman. Efterlysningar. Medlemsregister.



MEDLEMSBLAD 4/5 (Släktforskare i Uppland) "Den elektroniska glömskan" av Peter Nilsson. "I fädernas spår. Släktforska på Dialekt- och folkminnesarkivet". "Karl XII:s jämlika skattesystem" av Sonja Färeby. "Dalkarlar i Uppland" av Karin Uhrvi. Efterlysningar.

MEDLEMSBLAD Nr:3 1995 (Waggeryds Släkt och Bygdeforskare) "Min släkthistoria, Andreas Hertz 1813-1915" av Birgitta Ottosson. "1910 - En jultragedi" av Ingrid Gustavsson. Efterlysning.

MEDLEMSTIDSKRIFT Nr 11 1995 (Sällskapet Släktforskarna, Fagersta) "Ett gammalt brev" av Per Hellström. "Eldsvåda i Storbyn i By socken (W) år 1822" av Sven Johansson. Efterlysning.

MGF-NYTT Nr 4 1995 (Midälva Genealogiska Förening) Efterlysning. Efterlysningar. Boktips. "Thomas Mattssons anor: Proband Johan August Wiklund, f 1904 i Mellby, Tynderö (Y)." Temautställning på Lövsta Bruk sommaren 1996 om de svenska vallonerna.

ORÄ FÅLLK Nr 1 1995 (Gotlands Genealogiska Förening) Postlådu. "Peder Briants svärmor eller Hur anmodrar finner sina forskande ättlingar" av Lars-Olov Eriksson. "Visbybor under medeltiden."

OULUN SUKUTUTKIJA 1995:2 (Oulun Sukututkimusseura) En tidskrift för våra finsktalande medlemmar.

PLF-NYTT Nr 35 1995 (Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) "Internet - ett världsomspännande nät för framtida släktforskare" av Sam Blixt. "Erfarenheter från forskning i lantmäterihandlingar" av Thor Sjöberg. PLF:s databas 1995-10-25.

ROJS nr 3 1995 (Ramsele - Junsele Släktforskarförening) "Mäjlers släktförening" av Magnus Johansson. "En tragisk händelse från 1865" av Göran Stenmark. Medlemsförteckning.

ROTPOSTEN Nr 3 1995 (Jönköpingbygdens Genealogiska Förening) "Gamla goda svensktiden i Lettland" av Solveig Alpzén/TT. Efterlysningar.

SLÄKT OCH HEMBYGD Nr 12 1995 (Åsens Hembygds- och Släktforskarförening) "Livets högtider från vaggan till graven". "Dagboksanteckningar från 1935" av Anders Staffan. "Bertals Olof Pettersson en gårdfarihandlare från Åsen" av Grund Stig Olsson.

SLÄKTBITEN Nr 3 1995 (Forskarföreningen Släkt & Bygd, Bollnäs) "Hudiksvall - Curitiba Parena" Ett emigrantminne av Karl Johan Florin. Sökes.

SLÄKTDATA Nr 4 1995 (Föreningen Släktdata) "Ättlingar till Gustav Vasa" berättat för Per Liljeström av Ingmar Andersson. "Windows 95" av Hilding Corneliuson. "Skatter och Gamla Uttryck" sammanställd av Pär-Olov Odmer.

SLÄKT-historiskt FORUM Nr 5/95 (Sveriges Släktforskarförbund) "Ur bergtingrätternas domböcker" av Kjell Åberg. "Att normalisera eller inte normalisera text?" av Bernhard Granholm. "Dagens Nyheter spridande av föroreningar i medeltidsgenealogi" av Hans Gillingstam. "Lotsen Casper Mathesson och ostindiefararen Götheborg - år 1745" av Ulrica Bränning. Recensioner. Torget.

SLÄKTPOSTEN Nr 3 1995 (Nässjöbygdens Genealogiska Förening) "Farfars farfar" av Willy Gustafsson. "Att göra människor av namnen" av Henry Renshult. Forskarförteckning.

SLÄKTSPEJAREN Nr 8 1995 (Vasanejdens Släktforskare) "Dödsannonser berättar" av Göran Berglund. "Erik Sandins anor från Nykarleby". "Möte med anmoder från 1600-talet" av Sture Thörnsten. Efterlysningar.

STAMTRÄDET 4/95 (Sällskapet Släktforskarna, Sandviken) "En ovasjöbo berättar del III. Kulturskatt efter Wallin brändes upp med "bacillerna". "SYL - byn jag fått på hjärnan!" av Per Ribbing.

STRÖDDA ANNOTATIONER Nr 14 1995 (Släktforskarblad för Örebro län) "Byordning för Sutterhöjden 1834". Ansökning. Boktips från stadsarkivet.

SUKUTIETO 4.95 (Datateknik för släktforskning och Genealogiska Samfundet) "Bokföringen av finländare i Sverige på 1900-talet" av Nils Marelius. "Filmer från Finland till Sverige. "Painetut ja monistetut kirkonkirjat" av Leif Mether. "Grundandet av föreningen Finlands Vallonättlingar". Marknaden.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

Folkare Släktforskarförening
c/o Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E
S-774 40 AVESTA
Sverige

B FÖRENINGSBREV

Folkare Släktforskarförenings månadsaktiviteter under våren 1996

PROGRAM

- | | |
|---|---|
| 20 februari
tisdag
kl 18.30 | Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna kåserar Lars Östlund och visar bilder över ämnet "Min stuga står på Sonnbo ås - levnadsöden i en Folkärnaby"
Krylbo Församlingsgård |
| 1 mars
förmiddag
eftermiddag
kl 18.00 | Märit Färnlöf , platschef vid SVAR i Ramsele
Kurs för bibliotekspersonal i Avesta bibliotek
SVAR träffar allmänheten på Avesta bibliotek
SVAR träffar släktforskarföreningar
Centrumgården, mitt emot biblioteket |
| 20 mars
onsdag
kl 18.30 | Siwert Wester berättar om sin nya soldatbok.
Grytnäs Församlingsgård |
| 25 april
torsdag
kl 18.30 | Lars-Olof Herou och Nils Holmdahl berättar om
"Invandring från Finland under 1500-, 1600- och 1700-talen"
Centrumgården, mitt emot biblioteket |
| Maj | Utflykt till Träslottet - Hyttbäcken.
Prosten Anders Berglund kåserar och läser några av
Karlfeldts dikter.
Datum meddelas senare. |
| Maj - juni | Ev. utflykt i samarbete med Sällskapet Släktforskarna i
Fagersta |