

AN-SIKTET

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Nr 3

Årg. 9

November 1996

Studiebesök hos Skatteförvaltningen i Avesta

Planerna är att studiebesöket skall ske någon eller några eftermiddagar i slutet på november. Tiden blir tisdag - torsdag ca kl 15.00 - 16.00 beroende på antalet deltagare.

För att kunna genomföra detta besök och planera in datum måste vi veta hur många som är intresserade av att få lite information om den nya folkbokföringen.

Du som är intresserad hör av dig till

Birgitta tel 0226-558 94 eller

Barbro tel 0226-556 02

Bingo-Lotto

Nu har även vi i FSF börjat försälja Bingo-Lotter. Vi tartar lite mjukt med att avyttra 25 st lotter i veckan.

Det ger oss en förtjänst på **drygt 300 kr/vecka**. Det är bara att konstatera att detta är ett bra sätt att förbättra vår ekonomi. Det ger oss möjlighet att äntligen förverkliga våra föresatser att köpa mikrokort, för bingopengarna skall oavkortat gå till mikrokort. Du som brukar köpa lotter, köp dem i fortsättningen från föreningen. Ring till mig och abonnera på ett visst antal per vecka. Ju fler bingolotter vi säljer ju fler mikrokort kan vi köpa.

Vi brukar stå utanför biblioteket, torsdag och fredag kl 16.00 - 18.00 men om du tinar lotter i förväg så slipper Barbro och jag tillbringa så mycket tid utanför biblioteket i snö och kyla i vinter. En pärm med dragningslistorna finns i samma bokhylla som medlemsbladen. Det behövs fler som kan hjälpa till med lottförsäljningen. Intresserade kan höra av sig till Birgitta tel 0226-558 94.

Birgitta Larhm

Karin Ericsson. Krylbo har den 29 juli avlidit i en ålder av 85 år.

Karin har varit medlem i vår förening sedan den bildades 1987.

Bokskåp

Det har ju försvunnit så mycket av FSFs litteratur så styrelsen tyckte att något måste göras. Nu har ordförande Birgitta skaffat ett skåp där föreningens böcker fortsättningsvis ska förvaras. Medlemsbladen däremot kommer att finnas kvar i sina pärmar i bokhyllan. Förhoppningsvis kan vi "flytta in" i skåpet redan under vecka 45.

Det är tänkt att skåpet ska vara låst så det blir lite krångligare för den intresserade att komma åt böckerna men i gengäld slipper föreningen stölderna. Nyckel, endast för utlåning till FSFs medlemmar, kommer att finnas i bibliotekets informationsdisk där resp. medlem får kvittera ut den. Medlemmarna får givetvis även i fortsättningen låna föreningens böcker. Fyll bara i en lånelapp som vanligt.



Lena Berggren har återigen visat prov på sin påhittighet. Läs om Lenas idé på sid 14. Vem tar upp stafettpippen och fortsätter med ytterligare lästips?

Anbyttardagen den 19 okt i Hedemora var mycket lyckad. Utförligt reportage kommer i nästa nummer av AnSiktet.

FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING

Föreningen bildades 9 april 1987 och är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Adress: c/o Barbro Vikström
Mattsbogatan 20 E
774 40 AVESTA

Medlemsavgift: 75 kr Postgiro: 58 45 11 - 0
Familjemedlem: 25 kr
Ungdomsmedlem: 25 kr

STYRELSE 1996

Ordf: **Birgitta Larhm**
Markusgatan 13, 774 30 AVESTA 0226-55894

Sekr: **Lena Berggren**
Lappkällstigen 3, 774 61 AVESTA 0226-58355

Kassör: **Birgitta Gustafsson**
Sörby Gård, Västansjö 11, 774 97 FORS 0226-31050

Mtrlf: **Barbro Vikström**
Mattsbogatan 20 E, 774 40 AVESTA 0226-55602

Ledam: **Inger Gustafsson**
Fornby 21, 774 98 HORNDAL 0226-42001

Suppl.: **Hans Groth**
Gyllenvägen 12, 774 61 AVESTA 0226-58467

Suppl: **Lars Östlund**
Västerbovägen 9 A, 775 53 KRYLBO 0226-10867

PROGRAM- OCH ARBETSKOMMITTÉ

Erik Andersson
Klockarvägen 1, 774 62 AVESTA 0226-51505

Margaretha Gunell
Gullbågsvägen 21, 774 61 AVESTA 0226-59107

Maths Henriksson
Skogslund 4360, 774 92 AVESTA 0226-31051

Jan Lemoine
Lappkällstigen 3, 774 61 AVESTA 0226-58355

Ingegärd Olsson
Egnahemsvägen 22, 775 54 KRYLBO 0226-61964

AN-SIKTET

Medlemsblad för Folkare Släktforskarförening.

Redaktörer: **Birgitta Larhm** och **Barbro Vikström**
adresser: se ovan

FÖRFATTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR INSÄNT MATERIAL

Citat ur An-Siktet får göras om källan anges.

Nya medlemmar:

Per-Erik Andersson
Peterson Bergers väg 17
756 49 UPPSALA

Annelie o Bertil Blomqvist
Liljevägen 18
774 61 AVESTA

Inger Karlsson
Furuvägen 25
775 50 KRYLBO

Kerstin Myrberg
Norra Kumlaby 5038
733 92 SALA
tel 0224-14523

Anna-Greta Strömberg
Pilgrimsgatan 2
784 67 BORLÄNGE

Bengt M Svedberg
Krusbärgsgården 1
771 40 LUDVIKA

Sven-Erik Wikström
Alfhemsvägen 25
774 62 AVESTA

Maj Åkerlund
Alfhemsvägen 41
774 62 AVESTA

Hjärtligt välkomna!

Innehållsförteckning:

Studiebesök hos Skatteförvaltningen i Avesta ..	1
Bingo-Lotto	1
Bokskåp	1
Nya medlemmar	2
Norns bruk	3
Rapport från Släktforskar dagarna 1996	4
Släktforskarutflykt i Utvandrarland	4
Ordförandekonferens	6
Konferens för medlemsbladsredaktörer	7
Cirkelledarkonferensen och Riksstämman	7
Rapport från redaktionskommittén	8
Knacka för Gruvfrun i Sala Silvergruva	9
Antavlan	10
Påvens eller Luthers tjänare	14
Lästipset	14
Nytt i bokhyllan	16
Lästips	17

Norns Bruk

Först så går det opp, så går det ner, så går det opp. Sen så går det ner, så går det ännu längre ner...! Det är en beskrivning av vägen till **Norn**, vad trodde ni? Vi var ett tjugotal personer från FSF och SSF (Sällskapet Släktforskarne Fagersta) som den 9 juni åkte dit. **Helmer Nornsjö**, vår guide, tog emot oss med strålände sol, blomdoft och fågelkvitter. Vår rundvandring började i kapellet. Det första kapellet byggdes redan under första delen av 1600-talet "till folkets upptuckelse och fostran". Det var alldeles för långt att gå till kyrkan i Hedemora för på den tiden var det väglöst land. Det nuvarande kapellet byggdes 1759 och var då ganska primitivt men har senare blivit reparerat och ombyggt till sitt nuvarande utseende. Kyrkbänkarna är från tidigt 1600-tal och fanns redan i det första kapellet. Altartavlan skänktes av brukspatron Cederberg och den illustrerar hur Kristus nedtogs från korset. En vacker kormatta finns också i kapellet. Den skänktes av nornborna och det är också nornkvinnor som vävde mattan. Ingeborg Hjelte heter konstnären som gjort mönstret.

Utanför kapellet finns den gamla herrgården som uppfördes 1682-1700 som bostad åt bruksägaren Cederberg. Den sista bruksägaren som bodde i huset var Lorents Petter Söderhielm, dotterson till Petter Cederberg. 1778 flyttade han med sin familj till Ängelsberg som också var i familjens ägo. Det gick åt tjugofyra flyttlass när alla ägodelar skulle flyttas. Fortsättningsvis kom bruksförvaltarna att bo i huset tills den nya herrgården byggdes 1875-78. Mitt emot herrgården ligger en "Contoirsbyggnad" från 1750 som senare blev arbetarbostäder och numera finns där bl.a. en lokal för olika sammankomster.

Vandringen fortsatte till nya herrgården. Den första förvaltaren som bodde där var Reinhold Gahn. Han hade sju barn och utanför huset växer en klunga med sju björkar. 1879 härjade difteri i Norn. Av de tretton barn som dog av sjukdomen var sex förvaltarens. Gahns sjunde barn klarade sig eftersom han studerade i Uppsala. Herrgården är numera sommarbostad åt två familjer.

Nästa byggnad var kraftstationen som byggdes av s.k. slaggostar, d.v.s. slagg gjuten i formar till fyrkantiga byggstenar. 1912 kördes kraftstationen igång. De två generatorerna är fortfarande i drift.

Vi passerade prästgården som byggdes 1805. Det fanns ett talesätt från den tiden att "oppe vid kyrkan bor patron och nere vid hyttan bor prästen". Det borde ju naturligtvis ha varit tvärtom.

Så var vi då framme vid hyttan. Det är en tysk multimmerhytta som byggdes 1763. Både rostugn och masugn har reparerats och byggts på under årens lopp. Masugnen är 13 m hög och ansågs vara österbergslagens största. Hyttan stängdes 1916. En egenhet som man hade i Norn var att det fanns skilda kolhus för kol från barrved och lövved.

På vår fortsatta vandring till skolan passerade vi Smedbyggnaden. Smederna bodde naturligtvis bättre än hyttarbetarna som bara hade ett rum för familjen. Trots trångboddheten måste hyttarbetarna vintertid hysa fyra malmkörare. Malmen i de närliggande gruvorna var dålig så bättre malm fraktades till hyttan och malmkörarna måste övernatta någonstans. Transporterna skedde med fördel vintertid eftersom sommarvägar knappast existerade.



Skolan byggdes 1856. Alla barnen till de bruksanställda gick i skolan. Det var bruksprästen och hans hustru som undervisade barnen. Skolan hade intagning vartannat år. 1947 fanns det bara sju barn så skolan lades ned. I skolsalen fanns också ett församlingbibliotek som grundades på 1870-talet. Prästen ansvarade för biblioteket och utlåningen. I början av seklet innehöll biblioteket 400 band men omkring 1902 gallrade ansvarande präst hälften av beståndet och slängde böckerna i smältan. Det är inte känt varför. Man undrar vad det var som var så anstötligt i böckerna?

När vi kom upp till den gamla kyrkogården avlöstes Helmer Nornsjö som ledsagare av FSFs medlem **Eric Carlsson** som har forskat mycket om kyrkogården och dem som ligger begravda där. Kyrkogården anlades 1781 och invigdes 1782 av "kontraktspresten Petrus Ugla med tal omkring Luc. 23.53 då även den första begravningen ägde rum", som det står angivet på det stora korset som står mitt i den lilla kyrkogården. Den sista begravningen var år 1938. Då begravdes Maja-Greta Pehrsson Brandt. Hon föddes 20 mars 1851 och dog 15 november 1938 så hon blev 86 år gammal.

Det fanns mycket intressant att titta på i Norn och det fina vädret gjorde att vi inte skyndade förbi någonting. En timme försenade anlände vi till JernLundska Krogen i Vikmanshyttan där den efterlängtrade förtäringen stod framdukad. Det är inte utan att kaffet, smörgåsen och vilan behövdes efter en rundvandring som tagit två timmar och tre kvart i stället för en och en halv timme.

Mässingslamporna från Bjurfors Mässingbruk har inte fått plats i reportaget, liksom Alletha Maria Cederbergs brudklänning, No 18 Blanks kista, Tuppenhof och många andra saker men i ett så här kort reportage är det inte möjligt att få med allt. Men till er alla som inte kunde följa med kan vi i alla fall rekommendera ett besök i Norn. Vi får tacka **Helmer Nornsjö** för att vi fått besöka Norn under hans kunniga ledning.

Barbro Vikström

Rapport från Släktforskar dagarna 1996 i Växjö

Släktforskarutflykt i Utvandrarnas Hus

I god tid före årets stora begivenhet, Släktforskar dagarna den 31/8 - 1/9, hade Birgitta, Barbro och undertecknad anlänt till Växjö. Där tog vi tillfället i akt att i dagarna tre utnyttja de forskningsmöjligheter, när det gäller utvandrade anförvanter, som Svenska Emigrantinstitutet erbjuder i Utvandrarnas Hus.

På fredagen var det dags för Birgitta och Barbro att delta i ordförande- resp. redaktörskonferenserna. Själv steg jag med förväntan ombord på en av de två bussar som fullsatta med släktforskare från när och fjärran, skulle ta oss med på en **Utfärd i Vilhelm Mobergs utvandrabygd**. Utflyktsvädret var perfekt. "Min" buss hade Svenska Emigrantinstitutets chef **Ulf Beijbom** som kunnig guide.

Bussarna avgick från Utvandrarnas Hus och på väg ut ur sta'n passerade vi bl.a. kyrkogården där operasångerskan Christina Nilsson ligger begravd, skalden och biskopen Esaias Tegnér's staty i parken invid domkyrkan och den vackra biskopsgården Östrabo, byggd på 1700-talet och där Esaias Tegnér residerade under 1800-talets första hälft. En annan av Växjö's kända personligheter är författaren och nobelpristagaren Pär Lagerkvist. Ännu en känd profil som har stark anknytning till Växjö är blomsterkonungen Carl von Linné som fick sin utbildning i staden under 1700-talet.

Genom det vackra och sommarfagra smålandslandskapet gick färden förbi Ingelstad, med dess märkliga gravfält, och Almeboda. En avstickare gjordes förbi den gamla välbevarade hantverksbyn Korrö, med bryggeri, garveri, vattenkvarn och färgeri som har anor ända sedan medeltiden. I Långasjö, Smålands mesta utvandrarsocken med ca 1400 emigranter, ligger Klasatorpet, mera känt som "Korpamoen", Karl Oskars och Kristinas hem i utvandrarfilmerna. Här fick vi tillfälle att gå runt och bekanta oss med de olika byggnaderna, som t.ex själva torpet, ladugården (med Kristinas gunga), jordkällaren och undantagsstugan.

Efter lunchupphåll i Lessebo besöktes Ljuders kyrka, en av de s.k. Tegnérlandorna. Den trånga medeltidskyrkan hade blivit för liten och under Esaias Tegnér's ledning bestämdes på sockenstämman 1839 att en ny, ståtlig kyrka skulle byggas. Kyrkobygget innebar dock stora uppoffringar för de fattiga sockenborna. Några av gravstenarna på kyrkogården vittnade om att en del emigranter återvänt. Här var "svenskamerikan" en hedrande titel. På Klockberget, där den medeltida kyrkan stod, ligger Ljuders hembygdspark.

Vid Åkerby vägskal, mötesplatsen för bygdens utvandrare, stannade bussarna till en kort stund, för att alla skulle hinna se den minnessten, med Ljuders karta ingraverad, som rests av nutida sockenbor.

Nästa anhalt på vår utfärd var Moshultamåla. Där i Moshultamåla by ligger numera Påvelmåla skola. Vilhelm Mobergs barndomsskola. Det övergivna skolhuset flyttades dit "från sin undanskymda plats i skogen" i slutet av 50-talet och i huset finns nu minnen från Mobergs skoltid samlade. Strax intill ligger den gård som tidigare innehåfts av Vilhelm Mobergs mors fädernesläkt och som Mobergs föräldrar år 1907, med hjälp av pengar från moderns släkt i Amerika, kunde köpa tillbaka och dit familjen då flyttade.

Efter byvägen norrut vid Bjurbäcken låg soldattorpet där Vilhelm Moberg föddes 1898 och där han tillbringade de nio lyckligaste åren av sitt liv. Torpet revs 1924 men en minnessten över soldatsonen och författaren Vilhelm Moberg restes 1970 på den plats där torpet stått. Idag är Bjurbäcken bara en liten rännil men i Mobergs barndom fanns där gott om gädda och att snärja gäddor var en sysselsättning som roade honom.

På färden tillbaka till Växjö besöktes också Duvemåla, där Vilhelm Mobergs mormor var född. Duvemåla är också den plats där utvandrarromanens Kristina hade sitt föräldrahem, dit Karl Oskar gick på friarstråt och dit Kristina, från farmen "Nya Duvemåla" i USA, längtade tillbaka.

Britt-Marie Lundell
Helnöjd utflyktsdeltagare



Ordförandekonferensen

Efter att tre dagar i Utvandrarnas Hus forskat om emigranter var det så fredagen den 30 augusti dags för ordförandekonferensen på Stadshotellet i Växjö.

Vid uppöpet konstaterades det att det var fler ordföranden som kommit än de som var föranmälda och fanns med på närvarolistan. En viss förvirring uppstod hos de ansvariga men problemet löstes snabbt och en ny lista delades ut där det framgick att vi slutligen blev 53 närvarande.

Gerd Hagman lämnade en lägesrapport om gravstensinventeringar som fortgår och på flera platser redan är avslutade. Jag konstaterade att vårt landskap Dalarna var ett av de landskap där inventeringen tycks gå lite långsamt fram.

Även JO:s svar på **Ted Rosvalls** anmälan av SVAR och Riksarkivet diskuterades. JO:s utlåtande har tidigare presenterats i Släkthistoriskt Forum nr 3/96, där den intresserade kan läsa svaret.

Från Förbundet ställdes frågan hur de bättre skall komma ut med information till medlemsföreningarna? Många åsikter framfördes, bl.a. att Förbundet kan försöka sondera litet innan de trycker och sänder ut broschyrer o.dyl. Efterfrågan kanske inte är så stor som Förbundet tror utan det kanske är bättre om en förfrågan först går ut och de intresserade sedan hör av sig.

Punkten om namnnormering diskuterades och flera olika synpunkter framkom. Detta är en fråga som måste stötas och blötas flera gånger innan vi kan komma fram till ett "bra" beslut. Man kan tycka vad man vill om normering, vid databehandling är det ett måste för att göra sökningen enkel. Vi kan ha olika åsikter om det när det gäller att presentera de olika personernas namn på en antavla, inte blir det samma sak, lite av charmen med de olika stavningarna av namnen försvinner vid normering.

Vi blev även informerade om att "År 1998" har beslutats bli Ungdomens År - en satsning på ungdomen - en satsning på framtiden. Det är ungdomen vi måste nå för att överleva som släktforskarföreningar.

Det var i stort det vi diskuterade under denna dag som avslutades med middag, tillsammans med radaktörskonferensens deltagare, på Teleborgs slott strax utanför Växjö. Värdföreningens ordförande, **Carl Gösta Gyllenswärd**, gjorde en trevlig presentation av detta sagoslott som var inflyttningsklart i början av 1900-talet. Slottet byggdes som morgongåva av greve Gustav Fredrik Bonde till hans hjärtas dam Anna Koskull.

Så var denna dag slut och bilen rattades tillbaka till vandrarhemmet av Britt-Marie Lundell. Nora (tidigare Krylbo), som var med denna kväll, så även vår redaktör Barbro Vikström.

Birgitta Larhm



Teleborgs slott

Konferens för medlemsbladsredaktörer

Redaktörskonferensen ägde rum fredagen den 30 augusti på Statt i Växjö. Det var ett trettiotal redaktörer som deltog. Flera av dessa kände jag igen från Stockholmskonferensen. **Elisabeth Thorsell** inledde det hela med att diskutera kring medlemsbladens innehåll, blandningen mellan lokalt material och mera generella och allmängiltiga artiklar.

Därefter övertog **Håkan Skogsjö** ordet och ledde en diskussion om hur man skriver en tidning. Även i år kom vi in på hur mycket vi *kan* eller *bör* stjäla av varandra. Alla var rörande överens om att helst ha eget material. Vi kom också in på ekonomiska spörsmål. Det är tydligen inte bara vår förening som måste tänka på att hålla kostnaderna så låga som möjligt, som t ex att tänka på att bladet inte väger för mycket så vi klarar portogränsen.

Lars Fredell från SPCS föreläste efter kaffepausen om layout där han också gjorde reklam för den bok han skrivit i ämnet. Som avslutning hade vi ett litet grupparbete där varje grupp fick ett medlemsblad för bedömning. Det kom fram många synpunkter men på det stora hela verkar det som att vi tycker ganska lika. Svårigheten tycks dock vara att omsätta alla idéer i praktiken.

Även redaktörerna var inbjudna till middagen med ordförandena på Teleborgs slott.

Barbro Vikström

Cirkelledarkonferensen och Riksstämman

På lördagsmorgonen var det bara att stiga upp i ottan, stämmans högtidliga öppnande var kl 09.00 i konserthusets Christina Nilsson-Sal och vi forskare välkomnades med fiolmusik och sång av **Viola Ek** i Värendsdräkt.

Därefter var det plats för talarna KGFs ordförande **Carl Gösta Gyllensvärd** och förbundsordförande **Krister L:son Lagersvärd** för att därefter låta landshövding **Wiggo Komstedt** inviga årets stämma i Växjö.

Så var det bara att rusa vidare och leta efter lokalen för cirkelledarkonferensen, för en annan var det första gången. Till detta tillfälle hade vi cirkelledare haft tillfälle att skicka in frågor som vi kunde diskutera. Nio punkter var uppsatta på vår lista, allt från släktforskning i USA och Stockholm till CD-Rom-skivor, SVAR, den nya folkbokföringen, källkritik m m.

Det första vi fick göra var att gradera frågorna i vad vi tyckte var viktigast att avhandla denna dag. Så vi började med att diskutera "Söka släkt i USA" och Anna-Lena Hultman, Ulricehamn lät oss få ta del av hennes erfarenheter av att forska om amerikaslakten.

Eftersom frågan om SVARs information även var en punkt på listan så fick vi möjlighet att ställa frågor och få svar direkt av **Märit Färnlöf** från SVAR och Ramsele.

Fortsättningscirkelar, uttag ur den nya folkbokföringen, handskriftläsning m m var andra ämnen vi diskuterade.

Även frågan om att ett slags legitimation för cirkelledare kom upp till diskussion och vi enades om att detta var en mycket viktig fråga som skall utredas. Det gäller att blivande forskare får en så bred utbildning som möjligt och detta är endast möjligt om ledarna är kunniga. Även för studieförbunden måste detta vara bra, de får då veta att cirkelledarna har en god grundkunskap. Hos en del kan det nog ibland vara lite så och så med detta.

Så var klockan 12.00 och vi avslutade denna cirkelledarkonferens med en snabb lunch för kl 13.00 var det dags för årets riksstämma.

Efter upprop av ombuden valdes landshövding **Wiggo Komstedt** till mötesordförande. **Krister L:son Lagerswärd** omvaldes som förbundsordförande till en ny period. Som ersättare för **Leif Gidlöf**, Stockholm fick vi den förste 70-talisten i styrelsen nämligen **Ragnar Fornö** från Uppsala. Övriga ledamöter omvaldes.

Utöver de få motioner som hade kommit in påpekade **Nils Marelius** vikten av att hålla ett öga på vad som händer på utredningssidan gällande kyrkoarkiven och han ansåg även att Förbundet borde skriva en remiss på den utredning som kommit tidigare i år.

Eftersom denna stämma hade valt en mycket van ordförande var det hela avklarat på 1 timme och 45 minuter, troligen nytt rekord.

Så var det fritt fram att strosa bland bord och utställningar, prata med gamla och nya bekanta. Söndag eftermiddag var det tre nöjda B:n (Barbro, Britt-Marie och undertecknad) som styrde kosan norrut efter en fullmatad vecka i Växjö.

Ett stort tack till arrangörerna av Släktforskar dagarna 1996 i Växjö!

Birgitta Larhm



Utvandrarnas Hus

Rapport från redaktionskommittén

Under hösten 1995 talade vi i styrelsen om att försöka ge ut en bok med uppsatser till 10-års jubileet i april 1997.

En kommitté bildades i december 1995 som därefter oförtröttat arbetat med jubileumsboken som mål. Bland det första var att gå ut till medlemmarna med en önskan om att få in uppsatser och ett flertal personer hörsammade vår vädjan. Samtidigt började vi beräkna kostnaderna för bokens utgivning.

Så var det bara att gå vidare till olika instanser med våra kostnadskalkyler och söka pengar. Under våren fick vi besked från Kulturnämnden i Avesta kommun och Släktforskarförbundet att vi skulle få pengar från dem. Vi hade även sökt pengar hos Landstinget Dalarna och efter flera förfrågningar fick vi besked om att några pengar skulle det inte bli. Resultat: För lite kosing! Där stod vi alltså i augusti, men skam den som ger sig. Vi beslöt nu att ge ut en skriftserie i stället. Förhoppningsvis med ett nummer varje år, och där är vi nu.

Vi har sökt nya pengar, men nu till en **skriftserie**. Nr 1 som vi beräknar ska komma ut lagom till julsyltningen och Nr 2 till **jubileet** i april 1997.

Nu behöver vi fler uppsatser/artiklar, läs i An-Siktet nr 4/95 och sätt igång.

Birgitta Larhm

Knacka för Gruvfrun i Sala Silvergruva



Gruvstugan. Teckning av Bo Svärd.

Den 18 september hade FSF höstmöte. Lars Östlund hälsade välkommen och vår föreläsare denna gång var fil.dr. **Bob Engelbertsson**. I ord och bild tog han oss med till Sala Silvergruva. Gruvans södra delar är de äldsta och började brytas i slutet på 1400-talet. Under 1600-talet bröts de centrala delarna medan den norra delen togs i bruk under 1800-talet. Gruvan lades ner 1908 och fungerar sedan dess som besöksgruva. Bob har guidat i gruvan sedan 1972 och det är tydligt att han kan sin gruva. I förhållande till gruvan i Falun är Sala ett litet resmål. Drygt 20

tusen besökare per år går ner i gruvan och det är ca en tredjedel av det totala antalet besökare. Riksantikvarieämbetet har beviljat 16 miljoner kronor till reparationer av gruvans byggnader under 1990-talet. Mera pengar behövs dock till förstärkningsarbeten för att kunna utvidga visningen till flera schakt än de som visas idag.

Staden Sala var före sekelskiftet uppdelad i tre samhällen. I Sala stad bodde bergsmännen och borgarna, Sala gruva beboddes av gruvarbetarna och Sala hytta av hyttarbetare. Gatunätet är detsamma idag som på 1600-talet. Det är endast en gata som bytt namn, Bergmästaregatan heter numera Aguéligatan.

Det har genom åren funnits många personligheter som haft anknytning till Sala och gruvan. Bland de som Bob berättade om vill jag nämna industrimannen och bergsingenjören Gustav Abraham Granström (1851-1941). Det var han som skrev *Ur Sala Gruvas Historia intill 1600-talets mitt*. En annan var bergsmannen i Sala Jakob Henrik af Forsselles. Han föddes i Finland och var vad man kallar tusenkonstnär men var egentligen båtbyggare. Han var bergsman i Sala 1817-1855 och en auktoritär gruvchef. På 1820-talet anställdes kvinnor och barn där malmen krossades sedan han kommit underfund med att dessa arbetade för halva lönen mot en man. När Sala Sparbank grundades så hade Jakob Henrik ett finger med i spelet.

I sin doktorsavhandling *Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö. Sala gruva och silververk under 1800-talet* har Bob bl.a. använt kyrkböcker som källmaterial. Han har gått igenom dödböckerna för hela 1800-talet för att kartlägga hur människorna dog och vilka orsakerna var. Han konstaterade att tuberkulosen fick värre följder för gruvarbetarna än för andra grupper i samhället. Bob tillägger också att utan kyrkans böcker hade det inte gått att skriva avhandlingen.

I gruvstugan brukade gruvbönen läsas. Det är ett tidsdokument så tillvida att man i bönen tog upp det som var viktigt för människorna, t ex en förhoppning att hitta silver och att ingen olycka skulle ske. Bob tände ett ljus för alla som dog i gruvan och läste en gruvbön från Sala.

Som avslutning på föreläsningen kåserade Bob lite om sin tid i Krylbo 1959. Han berättade om sina personliga hågkomster om både stort och smått, händelser både lokalt och globalt.

De knappa tjugotalet åhörare tackar Bob för en intressant föreläsning med alla de inblickar vi fick i Salas historia. FSF får samtidigt tacka för den fina gåvan som vi fått, nämligen Bobs avhandling och en uppsats (se Nytt i Bokhyllan sid 17).

Barbro Vikström

ANTAVLAN

Några korta kompletterande uppgifter om de i antavlan upptagna personerna.

Anders /Andersson/Bläck.

Född i **Västra Vingåker**, Södermanlands län. Flyttar 1803 till **Eksjö, Skedevi**, Östergötlands län. Gift 17 juli 1804 med Annika Månsdotter. Blir anställd som Lifgrenadjär och får namnet Bläck, och bosatt på soldattorpet Eksjö ägor. Husförhörslängden 1806-1812 uppger att B. är i Krig. Gift 2:a g 31 oktober 1816 med Annika Larsdotter från **Rolltorp**, född 1878 i **Västra Vingåker**. Barn: I det 1:a äktenskapet 4 och i det 2:a 3 barn. Enligt husförhörslängden 1824-1828 bor Anders Bläck och hustrun samt 2 flickor från andra giftet på Skräddartorpet **Husby, Skedevi**.

Annika Månsdotter.

Född i **Eksjö, Skedevi**, hemmadotter. Hon ingick 3 februari 1793 äktenskap med torparen Erik Torstensson från **Eksjö**. Torstensson avlider 13 december 1801 i rödsot. Annika Månsdotter avlider 24 maj 1815 i lungсот, 46 år, 2 mån. 2 dagar gammal.

Bläck Erik Andersson.

Född i **Eksjö, Skedevi**. År 1819 tar Erik anställning som dräng hos sockenskomakaren i **Eksjö**. Sedan till prostgården Hageryd i **Skedevi**. Gift 17 juli 1824 med Brita Andersdotter, **Öhna (numera Tisenö) Skedevi**. Efter giftermålet blir Erik verksam inom tegelindustrin. Först ett par år i **Norrköping**, återkommer till **Skedevi** och får anställning på **Johannelunds tegelbruk**. 1832 börjar ett flackande mellan flera tegelbruk i Södermanland och Östergötland. Sista platsen blir **Kättsätter i Borg o Löht** utanför **Norrköping**. Där avlider Erik Andersson Bläck den 31 oktober 1849. Han var vid sin bortgång inte fyllda 45 år och dog av Scharlakansfeber.

Brita Andersdotter.

Född på **Öhna**, har anställning som piga på några ställen före giftermålet med Erik. Efter Eriks död flyttar Brita till **Drothem, Söderköping**, där de tidigare bott. Brita och hemmavarande barn blir där omhändertagna av socknen. I en husförhörslängd från 1865 står Brita omnämnd som fattighjon och att hon vistas hos barn i **Botkyrka**. Hon avlider 5 januari 1869, nära 66 år gammal. Äktenskapet blev barnrikt, 11 st. Som vuxna antar samtliga tillnamnet Bleck.

Anders Johansson.

Britas far, är född i **Hällesta, Östergötland**. Hans föräldrar är Johan Olofson och Carin Jönsdotter. Han gifter sig i **Regna** 1795 med Anna Jönsdotter. Han flyttar 1796 och blir brukare av frälsehemmanet **Öhna 2 i Skedevi**. Husförhörslängd 1824-28 uppger att hemmanet överlätits på dotter och måg. År 1835 den 12 april flyttar samtliga till Bärle bruksqvarn under **Sävstaholm i V. Vingåker** där Anders Johansson 1851 avlider utfattig.

Anna Jönsdotter.

Britas mor, är född i **Hälla, Risinge**, Östergötlands län. Hennes föräldrar är Jon Håkansson och Anna Johansdotter. Anna flyttar med sin make Anders Johansson 1796 till **Skedevi**. Hon avlider 1 september 1819 i lungсот. I ett tidigare äktenskap har Anna 3 barn. I äktenskapet med Anders föds också 3, samtliga flickor.

Bleck Erik Eriksson.

Föddes på Johannilunds säteri, **Skedevi** där fadern var anställd som tegelslagare. Säteriet heter idag Ekeby och ägs av greve Johan Ulrich. Tegelbruket är rivet. Erik vistas åren 1841-45 jämte 3 syskon hos mostern Carin Andersdotter i **Bärle, V. Vingåker**. Efter faderns död flyttar Erik från **Borg och Löht** till **Botkyrka**, Stockholms län där flera av syskonen vistas. Ingår äktenskap den 17 juni 1855 i Stockholm med Catarina Eriksson från **Vårdinge**. Han har anställning som tegelmästare på flera tegelbruk i hela mellansverige. Sista anställningen var vid **Sala tegelbruk**. Han har nu antagit namnet Bleckert. Han avlider 1889 och begravs i **Sala**.

Catarina Eriksdotter.

Föddes i **Östersätra, Vårdinge**, Södermanlands län. Efter faderns död får Catarina anställning på ett antal gods och herresäten i Södermanland bl.a. flera år hos greve Löven på **Kallfors**. Efter makens död vistas hon omväxlande hos sönerna. Hon vistas i **Sala** när hon 1898 avlider. Makarna fick 6 barn.

Bond Eric Erson.

Född 1790 i **Gåsinge**, Södermanlands län. Flyttar till **Vårdinge**, blir måg åt Anders Nilsson. Efter giftermålet med Stina Andersdotter bosätter de sig på **St. Svalsta, Vårdinge**. Senare till **Sellbro, Överjärna**. Där avlider Erik Erson 1841 i gulsot 51 år gammal. I äktenskapet föddes 6 barn.

Stina Andersdotter.

Catarinas mor, föddes i **Vårdinge** 1792 och avlider 1838 i bröstfeber endast 46 år gammal nu bosatt i **Sellbro, Överjärna**.

Erik Erson.

Född 1749 var bonde i **Gåsinge** och var gift med

Kerstin Ersdotter.

Född 1755.

Anders Nilsson.

Född i **Kärrstugan, Vårdinge** den 8 juli 1764. Hans föräldrar är Nils Larsson och Brita Andersdotter. Anders Nilsson gifte sig 1787 med

Stina Jonsdotter.

Född 5 juli 1767 i **Husesta, Vårdinge**. Död 1821 i **Svalsta, Vårdinge**. Makarna hade 5 barn. Stina Jonsdotters föräldrar: Jonas Andersson och Anna Ersdotter.

Emil Eugen Bleckert.

Född 4 januari 1862 i **Botkyrka**, Stockholms län. Gift 1:a g med Hilma Olivia Larsson, född 1866 i **Vittinge**, död 1898 i **Arbrå**, Gävleborgs län. Gift 2:a g 18 november 1904 med Charlotta Stolpe. Emil Bleckert kom att arbeta vid ett flertal tegelbruk, först tillsammans med fadern senare ofta med bröderna. Han var bl.a. vid tegelbruken i **Fors, Vika** och **Österå** i Dalarna och **Arbrå** och **Lingarö** i Hälsingland. Emil omkommer vid en drunkningsolycka vid **Lingarö tegelbruk** 26 juli 1908. Begravd i **Hälsingtuna**, Gävleborgs län. I det första äktenskapet föddes 3 barn och i det andra 5.

Charlotta Stolpe.

Född i **Bäsinge, Folkärna**, Kopparbergs län 14 augusti 1870. I unga år hade hon ett flertal anställningar i hemorten men även i bl.a. **Sala** och **Ytterhogdal**. Som gift i **Arbrå** och **Lingarö**. Efter makens död flyttar hon hem till sin moder i **Bäsinge**. Hon försörjer sig och hemmavarande barn på stickning. Efter moderns död flyttar hon med barnen först till **Utsund** senare till **Kvarnbro** och **Igelkärna**. Till **By socken** flyttar hon med 3 av barnen 1921. 1938 kommer hon till **Krylbo** och en där bosatt son. Hon var då svårt rörelsehindrad på grund av reumatism och intogs i början av 1940-talet på sjukhem. Hon avlider på Hedemora sjukhem den 1 augusti 1947. Begravd i **By**.

Anders Stolpe.

Född 11 februari 1838 i **Björkarsbo, Folkärna**, Kopparbergs län. Då han är född utom äktenskap saknas uppgift om fadern. Han arbetar som dräng på flera gårdar i **Folkärna** innan han blir antagen som soldat. I mönstringsrullan läses "150 Anders Stolpe, förut kallad Anders Jansson, f. i Folkärna socken af Falu län den 11 februari 1838 antagen den 4 oktober 1862, Lefnadsår 31 ½, längd 5 fot 7,0 tum." Anders Stolpe är soldat för Borns rote i **By** och tillhör Folkare kompani av Westmanlandsregemente. Av Generalmönstringsherre O. Toll erhåller Stolpe den 29 augusti 1888 avsked på grund av nedsatt arbetsförmåga. Död 20 juli 1908 i **Bäsinge**.

Stina-Greta Ersdotter.

Född i **Kårbo, Grytnäs**, den 23 april 1836. När hon lämnar hemmet har hon anställningar i grannsocknarna **By** och **Folkärna** innan hon 1864 gifter sig med Anders Stolpe och blir bosatt i **Bäsinge** och hon avlider den 17 oktober 1910. Makarna Stolpe fick 4 barn, alla flickor.

Maria /Maja/ Jansdotter.

Född i **Björkarsbo, Folkärna** den 19 oktober 1800. Maja Jansdotter blev aldrig gift. Hon fick tjäna sitt uppehälle både i hemmet och hos andra under sin livstid. Död den 8 mars 1888. I dödboken för **Folkärna** står att hon dog som inhyses fattighjon. Maja fick 2 barn.

Jan Erson.

Född 1 maj 1751 i **Björkarsbo, Folkärna**, där han blev bosatt hela sitt liv. Han övertog senare faderns egendom och blev bonde. Gift 1882 med Anna Ersdotter. Jans föräldrar: Erik Larsson och Marita Jansdotter i **Björkarsbo**. Jan Erson avlider 19 oktober 1823 vid 72 års ålder. Dödbokens omdöme: "From och enfaldig". Begravd 30 oktober.

Anna Ersdotter.

Föddes i **Alsbo, Folkärna**, den 22 september 1760 och dotter till Erik Larsson och Brita Ersdotter, f. 1725. Anna blir efter giftemålet med Jan Erson bosatt i **Björkarsbo**. Hon avlider vid 66 års ålder den 9 april 1826. Dödsorsak nervfeber. Begravd den 15 april. Barn: 6 döttrar.

Erik Erson.

Född i **Garphyttan, Grytnäs**, Kopparbergs län den 18 februari 1794. Gifter sig 1824 med Anna Matsdotter och blir bonde i **Kårbo, Grytnäs**. Den 10 februari 1846 avlider Erik Erson nära 52 år gammal. Dödsorsak kolik. Jordfästes den 21 februari 1846, efterlämnade hustru, 3 söner och 5 döttrar. Eftermäle: Arbetsam och redig.

Anna Matsdotter.

Född i **Kårbo, Grytnäs** den 29 augusti 1801. Föräldrar: Mats Janson Gök och Cajsa Ersdotter. Död den 18 april 1874.

Erik Brushane.

Född 29 augusti 1763 i **Knallasbenning, Grytnäs**. Hans föräldrar Erik Matson, f. 1730 och Margareta Olsdotter, f. 1720. Erik Erson får som soldat namnet Brushane. Han flyttar till **Garphyttan, Grytnäs** och ingår äktenskap med Stina Ersdotter den 25 maj 1794. Erik Brushane var vid sin död, 3 februari 1812, 48 år 5 mån 3 dagar. Begravd den 16 februari. Får som soldat betyget: Uppförande anständigt.

Stina Ersdotter.

Född 14 december 1770 i **Garphyttan, Grytnäs**. Hennes föräldrar: Erik Olsson 1730-1796 **Garphyttan** och Brita Jöransdotter från **Stusshyttan, Grytnäs** 1743-1809. Soldaten Brushane och hustrun Stina fick 4 barn.

Mats Jansson Gök.

Född i **Grytnäs** 17 september 1770. Föräldrar: Jan Danielsson 1729-1792 och Anna Matsdotter. Mats Jansson får anställning som soldat med namnet Gök. Gift i **Grytnäs** med Cajsa Ersdotter från **Kårbo**.

Cajsa Ersdotter.

Född i **Kårbo, Grytnäs** 18 juni 1780. Hennes föräldrar: Erik Erson 1742-1791 och Lisa Ersdotter, f. 1748 i **Kårbo**. Cajsa Ersdotter avlider 2 oktober 1846 i **Kårbo**. Här saknas en del uppgifter bl.a om antalet barn m.m.

Som framgår av ovanstående har vi att söka vår härkomst från i huvudsak 3 landskap. Östergötland, Södermanland och Dalarna. I Dalarna begränsat till 2 socknar Folkärna och Grytnäs.

EMIL BLECKERT

Magasinsgatan 2 A
775 51 KRYLBO
tel 0226-61354

Anders (Andersson) Bläck
Soldat 1781 - 1862
Annica Månsdotter
1769 - 1815

Anders Johansson
Bonde 1764 - 1851
Anna Jonsdotter
1759 - 1819

Eric Ersson
Bonde 1749 -
Kerstin Ersdotter
1755 -

Anders Nilsson
Bonde 1764 -
Stina Jonsdotter
1767 - 1891

Jan Ersson
Bonde 1751 - 1823
Anna Ersdotter
1760 - 1820

Eric Brushone
Soldat 1763 - 1812
Stina Ersdotter
1770 - 1836

Mats Jansson-Gök
Soldat 1770 - 1825
Cajsa Ersdotter
1780 - 1846

Bläck Erik
Andersson
Tegelslagare 1804 - 1849

Brita Andersdotter
1803 - 1869

Bond Eric Ersson
Bonde
1790 - 1841

Stina Andersdotter
1792 - 1838

Maja Jonsdotter
1800 - 1888

Eric Ersson
Bonde
1794 - 1846

Anna Månsdotter
1801 - 1874

Eric Eriksson-
Bleckert
Tegelmästare
1829 - 1889

Catarina
Eriksdotter
1826 - 1898

Anders Stolpe
Soldat
1838 - 1908

Stina-Greta
Ersdotter
1836 - 1910

Emil Eugen
Bleckert
Tegelmästare
1862 - 1908

Charlotta Stolpe
1870 - 1947

Emil Eugen
Bleckert
f. 1909

Påvens eller Luthers tjänare

Alf Persson i Österfärnebo har sänt oss dessa verser som är en avskrift av en handskrift funnen i en gammal bibel. Han vet inte vem författaren är. Originalen till verserna är försvunnet, men Alf har lyckats rekonstruera innehållet och får då ett motsägande budskap.

Jag viker härmed av
från Luther till min grav,
jag skrattar och jag ler
åt Luthers lärdom all
den som rätt Luther lär
den onde han tillhör

från Påvens bud och vilja
jag aldrig skall mig skilja,
åt Påvens skrifter fler
jag mått mig föga skall
den salighet besitter
som Påvens lärdom gitter.

Stulet ur Gestricia nr 1 1996



LÄSTIPSET!

En kväll när jag skulle sätta upp några böcker i bokhyllan fick jag en idé.

Vi som är medlemmar i FSF kan använda An-Siktet som "anslagstavla", där vi kortfattat berättar om roliga, spännande, intressanta och/eller nyttiga böcker som kommit i vår väg och som på ett eller annat sätt har med släktforskning, hembygdsforskning eller lokalhistoria att göra. Kort sagt, sådana ämnen som kan intressera oss släktforskare.

Släktforskning är ju så mycket mer än att "stapla namn och datum" på våra förfäder.

Att läsa, både facklitteratur och skönlitteratur, om hur livet och arbetet var beskaffat, brukshistoria, järnhantering, soldater, kvinnors villkor, prästerskapet, sagor och sägner..... allt detta berikar forskningen, även om kanske inte min förfäder är nämnd i boken!

För att göra nåt av idén, har jag har som följd av dessa funderingar valt att skriva och presentera ett urval böcker som jag personligen har tyckt om på olika sätt. Jag har under många år varit intresserad av vad kloka gummor/gubbar har haft för sig, och valde därför att presentera några böcker som har med "botande" att göra. Kloka gummor/gubbar, barnmorskor, kanske en fältskär, alla var de människor som våra förfäder kom i kontakt med på ett eller annat sätt.

Det skulle vara roligt om någon i nästa nummer av An-Siktet tar upp tråden och presenterar någon eller några böcker som hon/han tycker om.

Om alla medlemmar i FSF presenterar varsin bok..... nå, det kanske var att ta i, men nog har väl de flesta läst någon bok som ni kan rekommendera, och genom att berätta om den, kanske någon någonstans får just den pusselbit som behövs, endera för att komma vidare i forskningen eller bara för läsupplevelsen.

Lena Berggren



LÄSTIPSET!

Ett urval böcker som behandlar

LÄKEKONST, ÖRTER OCH HUSKURER FRÅN FÖRR

Pia Höjeberg

Helena Malhiems Barnmorskelära - år 1756 -

Hälsopedagogik HB, 1995. ISBN 91 972274 12

Boken innehåller Helena Malhiems Barnmorskelära från 1756, samt uppgifter om Helena Malhiems liv och leverne i 1700-talets Vänersborg, om att vara edsvuren, arbetsvillkoren för en barnmorska mm.

Katarina Villner

Blod, kryddor och sot Läkekunst för 350 år sedan

Carlsson Bokförlag, 1986. ISBN 91 7798 069 7

Katarina Villner är intendent vid Wasavarvet i Stockholm och behandlar läkekunsten för 350 år sedan med utgångspunkt från Wasas läkarutrustning.

Erik Jonas Lindberg

Om skrömt, magi och gammal klokskap

Prisma 1985, ISBN 91-518-1840-X

Tugga beck, slå i blod, skåda i brännvin

Prisma 1986, ISBN 91-518-1960-0

2 böcker sammanställda av Agneta Lilja vid ULMA. Erik Jonas Lindberg föddes i Ragunda i Jämtland 1905. Redan i unga år var EJL intresserad av historia och skrev ned vad han såg och hörde berättas. Merparten av sitt material om folklig tro och sed, äldre levnadssätt och försörjningsformer har EJL lämnat till ULMA som i ovanstående böcker presenterat materialet.

Arvid Månsson Rydaholm

En mycket nyttigh ÖRTA-BOOK

Rediviva, 1987, ISBN 91-7120-201-3

En bok som innehåller dels ÖRTA-BOOKEN i faksimilupplaga (utkom 1628), dels en moderniserad version av Månssons text, samt register över örter, sjukdomar, ordförklaringar och personregister.

Matts Bergmark

Vallört och Vitlök

första upplagan 1961

Här berättas om läkeörter, huskurer, sårmedel, häxor, hudretande medel och hjärtstärkande örter.

Lena Berggren

NYTT I BOKHYLLAN:

meddelare Barbro Vikström

Undrens tid är ännu inte förbi ...

Vi kan berätta en glädjande nyhet. Arne Sohlströms *MIN ANTAVLA* som varit borta sedan 1988 har återfunnits i vår bokhylla. Vem som har haft den vet vi inte men tydligen var det någon som tänkt låna boken och sedan glömt bort den. "Det är slarvigt, men mänskligt ..." som Dan Andersson skriver i sin dikt *Jungman Jansson*, men det får oss att återigen uppmana alla: Titta i era bokhyllor och -skåp så ni inte har glömt bort något lån. Det är många fler böcker som saknas.

Histoire des Familles des Ardennes

Lena Berggren har påpekat, och det med rätta, att jag har glömt att skriva om hennes bidrag till FSFs bokhylla. Men nu Lena, äntligen! FSF har alltså fått en kopia av Association Ardennaise de Généalogie et d'Héraldique nr 2, 1989, *Histoire des Familles des Ardennes*. Skriften är på franska och avhandlar bl.a. familjen Boucher. Det finns också en artikel om Godet m.fl. vallonfamiljer som utvandrade till Sverige. Denna artikel har fått en kortfattad översättning av Elisabeth Ignatieff. Skriften är ett välkommet bidrag till vallonforskarna. Tack Lena!

Landskapsböcker m m

Vår ordförande Birgitta Larhm har börjat få trångt i sina egna bokhyllor och det gynnar oss i föreningen. Hon har skänkt böcker som beskriver landskapen Blekinge, Dalsland, Halland, Härjedalen, Medelpad, Skåne, Småland, Södermanland, Uppland och Ångermanland. Dessutom fanns i boktraven två böcker om Göta kanal m.fl. kanaler och en bok om Malta.

Tack Birgitta!

Släktforskning för alla

Det är ju väl bekant att FSFs exemplar av Furtenbachs *Släktforskning för alla* har försvunnit ur föreningens bokhylla utan att någon har lånat den. Avesta bibliotek hade Öppet Hus i samband med karnevalen och sålde då böcker från den nedlagda biblioteksfilialen i Skogsbo och då hittade Birgitta Larhm ett exemplar av boken som hon köpte och skänkte till föreningen, så nu finns den återigen i vår hylla.

Tack Birgitta!

Stora Grubbo

Vid samma tillfälle var "övertecknad" också med och lyckades i den allmänna villervallan hitta tre böcker som passar i FSFs nya bokskåp. En av dessa är boken *Gård och bygd genom hundra år. Stora Grubbo*. Det är en studiecirkel, vars medlemmar är boende i Stora Grubbo, som har skrivit boken.

Bishop Hill

Ytterligare en bok hittades på bokbordet på biblioteket, nämligen *Bishop Hill, svensk koloni på prärien*. Texten är skriven av Olov Isaksson och Sören Hallgren har fotograferat. Folke Isaksson har skrivit inledningen. Boken var lite tilltufsad men efter behandling med klister och väv är den numera fullt läsbar.

Fäbodväsendet i övre Dalarna

I den tredje boken får vi lära oss att fäbodarna är ett komplement till gården i hembyn som hör hemma i Dalarna och Norrland. Det är Sigvard Montelius som beskriver *Fäbodväsendet i övre Dalarna*.

Svenska Antavlor IV:3, 1996

Nr 215. **Anor från Småland och Östergötland.** Av Sven Bankeström.

Nr 216. **Anor från Rumpdalarna.** Av Mikael Lejdeby.

Nr 217. **Min mormors anor.** Av Sing Elisabeth Källenius.

Nr 218. **Närke-anor.** Av Mats Hallerby.

Nr 219. **Anor från Brunskog.** Av Sten Nyborg.

Nr 220. **Fars anor i Västergötland.** Av Gerd Johansson.

Nr 221. **Anor från Skåne.** Av Lennart Winér.

Johan-Olov Johansson

Lars Östlund upptäckte att han hade 3 ex av boken *Brofors Järnarbetarfackförening* skriven av Johan-Olov Johansson. Naturligtvis fick FSF 1 ex som gåva. Det tycker materialförvaltaren att fler medlemmar skall ta efter. Köp böcker, men det räcker ju i och för sig med 2 ex. Ett till inköparen och ett till FSF. Bra, va!

Tack Lars!



Dalalitteratur

Lars Östlund har en imponerande samling av litteratur som har dalaanknytning. Han har gjort en förteckning på dessa och ställer gärna upp ifall någon vill ha uppgifter ur någon bok. Han efterlyser också mer dalalitteratur ifall någon har något tips. Förteckningen kommer att finnas i vår bokhylla i släktforskarlokalen.

Tack Lars!

Erland Carlssons Emigrantguide

Det är ju viktigt att veta hur det går till om man tänker emigrera. Här finns nu den lilla skrift som berättar om emigrationens konst, *Några råd och underrättelser för Utvandrare till Amerikas Förenta Stater*. Birgitta Larhm tyckte det kunde vara lämpligt för föreningens medlemmar att ta del av råden, som är en faksimilutgåva av Erl. Carlssons skrift från 1854.

Tack Birgitta!

Kopparsmeden Anders Henrik Groth

Per och Hans Groth har sammanställt en släktkrönika som börjar med kopparsmeden Anders Henrik Groth, född 1731 i Hamburg, Tyskland. Krönikan upptar 336 ättlingar i Sverige men totalt, med sidogrenar, blir det 825 personer. Till verkets fördelar hör att det är försett med person-, ort-, yrkes- och dödsorsaksregister och som avslutning finns texthänvisningar och referenslistor. Per och Hans har gjort ett gott arbete och FSF tackar för gåvan.

Bob Engelbertsson

Vid FSFs septemberträff var Bob Engelbertsson vår föreläsare. Han talade över ämnet Sala Silvergruva. Några dagar senare anlände en försändelse till föreningen med ett innehåll som vi blev mycket glada över. Ett exemplar av Bobs avhandling *Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö. Sala gruva och silververk under 1800-talet*.

I brevet fanns också en uppsats av Bob vars titel på ett bra sätt speglar innehållet nämligen *Vägvisare till vuxenvärlden. Evangeliska Fosterlandsstiftelsens barn- och ungdomsarbete i ett historiskt perspektiv*.

Tack Bob!

Svenska smedsläkter nr. 2

Den andra delen av Svenska Smedsläkter har nu kommit. Den upptar släkterna Asp och Swartling som sammanställts av resp. Sven Myhl och Roger de Robelin. Gåva av Barbro Vikström.



LÄSTIPS

i andra medlemsblad

utvalda av Barbro Vikström

Förutom nedanstående lästips finns det mycket mer att läsa i de olika medlemsbladen. Samtliga finns i pärmar i **Släktforskarlokalen på Biblioteket**. Ett register med föreningarna sorterade länsvis finns i anslutning till pärmarna.

ALIR ANOR Nr 2 1996 (Forskarförening ALIR) "Många är de amerikabrev som skickats hem till Sverige av våra utvandrare anförvanter" av Dennis Westlund. "Hur vi fann våra amerikanska släktingar..." av Ulla Eriksson och Elisabetgh Sundh. Efterlysning. Boktips.

ANBLADET Nr 52 1996 (Norrtälje Släktforskarförening) "Arkivregister Stockholms Län (ASL)" av Leif Gidlöf. "Kolera - en fruktad farsot" av Lennart Wallerman. "Sundhets-Collegii underdåniga berättelse om Kolerafarsoten i Sverige år 1853." Af dess ledamot D:r A. Timoleon Wistrand. Efterlysning.

Nr 54 1996 Stockholms idrottshistoria kartläggs av Leif Yttergren, Idrottshögskolan. Vad skall vi ha våra ortnamn till? Efterlysning.

ANGELÄGET 2/96 (Sveriges Släktforskarförbund) Information från förbundet och förbundsstyrelsen.

ANGRIPEN 1996:2 (Malmö Släktforskarförening) Efterlysningar. Boktips. "Kyrkobokföringens ursprung" av Ulla Bagge. Medlemsmatrikel 1996.

ANKNYTNINGEN Nr 3 1996 (Nyköping-Oxelösunds Släktforskarclubb) "Litteratur om in- och utvandring" av Margareta Stålbländ. "En skakande sommarupplevelse - eller att återse sin födelseplats" av Christel Eriksson. Antavla: Proband Anna Lisa Pousette, f 1788 Lövsta Bruk, Österlövsta (C), upprättad av Majbritt Andersson.

ANROPET Nr 2 1996 (StorStockholms Genealogiska Förening) Dalaavskrifter. Emigrantregistrering. Svenska flyttningsbetyg i USA. Efterlysningar. Sockengenealogier. "Åttaårig flicka på spinnhuset" av Chris Henning.

Nr 3 1996 "Carl von Stenhagens almanackor från Poltava och Tobolsk 1709-1721" av Jan Beckman. Sockengenealogier. Efterlysningar.

AROSIANA Hösten 1996 (Västerås Släktforskarclubb) "Fattighuset i Badelunda" av Gunnar Lignell. "Brott upptecknat i Sevalia likbok 1752" av Gun Enwall-Larsson. Efterlysningar.

BÄFVERNYTT Nr 14 1996 (Härnösands Släktforskare) "Genealogiskt material i enskilda arkiv" av Jan Forsgren. Efterlysning. "Misshandel på Wikmans Kaffehus."

DALFOLK nr 2 1996 (Dalarnas Släkt-, Hembygds- och Emigrationsforskarförening) "Tur och retur Amerika. Utvandrare som förändrade Sverige" av Margaretha Hedblom. "Har statarna utvandrat mindre än andra grupper?" av Lennart Henningsson.

DISKULOGEN Nr 39 1996 (Föreningen DIS) "Internet? Vad är det?" Fortsättning på "Kyrkböcker som historisk källa" sammanfattning av Peter Berkesands föredrag. Hannas Recensioner. Efterlysningar.

GENEALOGICA BETULIENSIS Nr 24 1996 (Björklungebygdens Släktforskarförening) "Varför hedrades soldaten 56 Rolig med en gravsten?" av Thage Älvestam och Einar Eiserman. "Stefan Simanders morfars mormors björklungeanor". Proband Kristina Katarina "Stina-Cajsa" Matsdotter, f 1837 i Forkarby, Bälunge (C). "Rotar inom Bälunge (Uppsala) kompani" sammanställd av Nils Olof Forsberg.



GENKLANG nr 7 1996 (Ovansiljans Släktforskare) "Antavla för Karin Larsdotter" av Torbjörn Näs. "Bouppteckningen det ovärderliga materialet" av Siv Forsberg. "Varför i hela friden skrev prästerna på latin" av Jøffe Lintrup.

GESTRICIA Nr 1 1996 (Gästriklands Genealogiska Förening) "Vad gömmer sig bakom knuten" av Eskil Tennemar. Antavlor, proband: Edla Eklöf, f 1867 i Sala och proband: Bror Gustaf Pettersson, f 1863 i Limå, Leksand. Båda antavlorna är upprättade av Irène Jansson.

Nr 2 1996 "Forskningsarkivet, Lantmåteriverket." "Fula Qvinnor och framtidens Qvinnor." Anor sökes. Antavla, proband: Jonas Jonsson Skog, f 1852 i Ålbo, Hedesunda, upprättad av Anna Greta Stenholm.

GF-AKTUELLT Nr 124 1996 (Genealogiska Föreningen) "Den förtrollade lindan eller Magnetism inför rätta" av Birger Schöldström, 1888. Nyförvärv till samlingarna.

KGF-NYTT Nr 53 1996 (Kronobergs Genealogiska Förening) "Ett dråp i Tofta 1716" av Eva Dalin. Efterlysningar. "De första utvandarna från Kronoberg" av Sven Adolfsson. "Databasen" av Helmer Danielsson.

MARK-RÖTTER Nr 2 våren 1996 (Marks Härads Släktforskarförening) Efterlysning. "Hur kan vi Presentera vårt släktforskar material intressantare?" av Kenth Arvestrand. "Hur lånades pengar förr i tiden?" av Per-Olof Stenbäcken. "Nya folkbokföringen. Besök på lokala skattemyndigheten" av Britta Samuelsson. Medlemslista. **Nr 3 1996** "Skvaller från Amerika på 1870-talet." av Laila Resac. "Utmarksfolket" av Joel Pettersson. Efterlysning.

MEDDELANDE nr 50 1996 (Hembygds och Släktforskare Nolaskogs) "Brev från Skagen" av Gunnar Erkner. "Härda i norra Ångermanland" av Bernt Ove Wiklund. Antavla, proband: Erik Ragnar Hörnqvist, f 1897, Flyggsjö, Gideå sn.

MEDLEMSBLAD Nr 73 1996 (Sällskapet Ane Finnveden) Prosten Pär Persson kåserade om "I fädrens spår för framtida segrar". Efterlysningar.

MEDLEMSBLAD N:o 2 1996 (Boden Överluleå Forskarförening) "Firandet av Valborgsmäss." "Eyvind Jonsson 1900-1976" av Marino Eriksson. 3:e och sista delen av "Något om norrbottnisk travsport i äldre tid" av Gunnar Wännman. "Sjukdomar och farsoter i historien" av Gun-Marie Åkerström.

N:o 3 1996 Ebba Nilsson Bergström har upprättat en tavla där hon visar sina och maken Lars gemensamma anor i Buresläkten. "Den bigamistiska prästfrun?" av Ewa Sandberg. Efterlysningar.

MEDLEMSBLAD nr 2 1996 (Gällivarebygdens Forskarförening) Efterlysningar. "En gruvarbetarsläkt i Svappavaara" av Christer Rosenbahr. "Pär Högströmsgatan."

MEDLEMSBLAD Nr 2 . 1996 (Nordanstigs Bygd- och Släktband) Fortsättning på Karl-Erik Nordins artikel om "F A U Cronstedt, landshövding i Gävleborg 1781-1812". "Reglemente för velocipedåkning i Hudiksvall" daterat 27 mars 1928.

MEDLEMSBLAD 2/96 (Släktforskare i Uppland) "Upsala Simsällskap US - Världens äldsta simklubb 200 år 1996" av Sonja och Bruno Färeby. "Verkligheten överträffar dikten. Öden och äventyr inom min släktforskning" föredrag av Ingegerd Troedsson. Korsnäsarkivet. "En av mina vallongrenar - Francois" av Solveig Johansson. "Colling från Iggesunds Bruk" av Bruno Färeby.

MEDLEMSBLAD Nummer 1 1996 (Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap) Medlemsregister. "Hand-bokning vid Dormsjö hytta" av Claes-Göran Jansson.

Nummer 2 1996 Leif Kratz recenserar böckerna "Hedemora - folk och bygd" samt "Floran i By socken" av Per Gustav Dalheim.

MEDLEMSBLAD Nr:1 1996 (Waggeryds Släkt och Bygdeforskare) Efterlysning. "Drunkna som bevis för din oskuld" av Barbro Lundgren.

MEDLEMSTIDSKRIFT Nr 13 1996 (Sällskapet Släktforskarna, Fagersta) "Utvandring från Säfsnäs (W) till Norra Amerika" av Sven Johansson. "Sjungar Olår" av Gun och Hans Gretas. Medlemsförteckning.

Nr 14 1996 "Om emigrationen från Sverige." "Utflykt till den gamla hyttplatsen Uttersbenning." "Utflykt till Norns Bruk." Antavla: Proband Fredrik Persson, f 1862 i Enkullen, Ludvika (W).

NJUDUNGEN NR.2 1996 (Njudungs Genealogiska Förening) "Så började det" av Rune Melin. "Några Myresjöbor som emigrerade" av Lars-Åke Andersson.
NR. 3 1996 "Amerikabrev" av Bernt-Olof Fungby. "Sjunnafallet" ur gamla Vetlanda-Posten. Efterlysning.

ORÅ FÄLLK Nr 2 1995 (Gottlands Genealogiska Förening) Efterlysningar. "Släkterna Assarsson och Lagerstolpe" av Swen-Erik Öhman. "Landsarkivet i Visby - en kort presentation."

Nr 1 1996 "Gåtan Jakob Lindström - en studie i återupptäckter och indirekt bevisföring" av Erik R. Lindström. "Anna-Lena Kälder" nedtecknat av Svea Carlsson.

OULUN SUKUTUTKIJA 1996:1 (Oulun Sukututkimusseura) Många intressanta artiklar för våra finskspråkiga medlemmar.

PLF-NYTT Nr 38 1996 (Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) "Hur gick det sedan?" av Marianne Lindén. "Namnens olika stavning" av Redaktören. Efterlysningar.
PLF:s databas 1996-0814.

ROJS Nr.2/1996 (Ramsele - Junsele Släktforskarörening) "Barnliket i kyrkväggen" av Göran Stenmark. "Sjömansarkiv" av Magnus Johansson.

ROTPOSTEN Nr 1 Maj 1996 (Jönköpingbygdens Genealogiska Förening) "Drömmen om Amerika" av Yngve Malmvall. Efterlysningar. "Naturdoktorn" av Sven-Åke Olofsson.

Nr 2 1996 "Seder och bruk i gångna tider" av Kaj-Gunnar Nilsson. Efterlysningar. "Antavla för min far" av Kurt Edmundsson. Proband Axel Robert Edman Jonsson, f 1889 i Kvarstebo, Älgö.

SLÄKTBITEN Nr 2 1996 (Forskarföreningen Släkt & Bygd, Bollnäs) "Brita Ericson-Sandahl från Oregon i USA berättar." "Släkten komma och släkten gå. En gårds öde Koldemo nr 5 'Hans-Anders'." Stamtavla: stamfader Bengt Månsson-Staaf, 1660-1705, stammoder Rebecka Trolle, 1667-.

SLÄKTDATA Nr 2 1996 (Föreningen Släktdata) "Vandrande knalle i Östersund" av Erik Levander. "Databankseminariet 1996" av Erik Levander.

SLÄKT-EKEN Nr 2 1996 (Blekinge Släktforskarförening) Efterlysningar. "Forskarcentrumet i Kyrkhult äntligen invigt" av Göran Stenmark. "Båtsmän i Rödeby o Lyckeby" av Mikael Lejdeby. Recensioner av hembygdsböcker från Blekinge.

Nr 3 1996 "Huru första fattiggården i Sverige kom till". Efterlysningar. "Släkttradition och verklighet" av Mikael Lejdeby.

SLÄKTEN 1996 Nr 2 (Södra Västerbottens Släktforskarörening) "Våra soldater" Fem sidor om soldater samt roteringslängden från Umeå 1638. "Nybyggarliv på 1850-talet" av K-E Ferner. "Rensning i Bureätten" föredrag av Ulf Lundström refererat av Tom Juslin. Efterlysningar.

1996 Nr 3 "Var sjätte svensk bodde i Amerika" av Tom Juslin. "Gammal borgarsläkt (Grubb) i Umeå stad" av Staffan Bengtsson. "Några grenar av Bureätten och kommentarer till Elof Lindmarks bok om Bureätten" av Ulf Lundström. Efterlysningar. "Min mors släkt" av Holger Sjöstedt. Proband: Selma Augusta Andersson, f 1884 i Skravelsjö, Umeå lfs.

SLÄKTFORSKAREN Nr 59 1995 (Västerbergslagens Släktforskarörening) "Mina anor från Hagge och Snöån" av Elisabet Hemström. "Kom Widik Hanssons hustru från Stockholm eller Munktorp?" av Kjell Vadfors. Efterlysningar.

Nr 60 1996 "Näs i Norrbärke" av Björn Isheden.

SLÄKT-historiskt FORUM Nr 3/96 (Sveriges Släktforskarförbund) "Det händer i de lärdas värld år 1696" av Harry Lindholm. "Drottning Ulfhild - en medeltida kvinna" av Hans Gillingsström. Recensioner. Torget.

SLÄKTPOSTEN Nr 1 1996 (Nässjöbygdens Genealogiska Förening) "Morfars anor" av Kerstin Barklid. Proband Claes Johan August Andersson Brgström, f 1841 i Lammaskog, Vrigstad sn. "Mormors kök" av Thore "Tex" Erixson. "Mina anor på småländska höglandet" av Ingemar Sandström. Efterlysningar.

Nr 2 1996 "Mitt släktregister" berättat av Algot Fransén i oktober 1944 för sonen Göran Fransén. "Mormors anor" av Kerstin Barklid. Proband Maria Lovisa Bergström, f 1862 i Sjöafall, Barkeryds sn. "Anor från Barkeryd, Flisby, Säby och Linderås" av Bertil Sollerbrant. "Anor på min mormors sida" av Carina Bergström. Proband Sven August Byström, f 1876 i Nydala sn. Efterlysningar.



SLÄKTSPEJAREN Nr 4 1996 (Vasanejdens Släktforskarörening) "Lumpgubbar" av Göran Berglund. Referat från seminariet torpare i uniform. Antavla "Rigden Jakob Stubb. Proband Jakob Edvard Jakobsson Stubb, f 1901 i Hirvlax. Proband Maria Olivia Stubb, f Carlstedt (tid. Fågel), f 1896 i Hirvlax. Förfrågan.

Nr 5 1996 "Uppgifter om närstående viktiga" av Göran Berglund. Antavla: Proband president Mauno Koivisto. Förfrågan.

STAMTRÄDET 2/96 (Sällskapet Släktforskarörening, Sandviken) "Sveriges första emigranthamn." "Mord i släkttavlan" av Donald E. Westlake.

3/96 "Järbo hembygdsförening bygger arkiv och samlingslokal" av Anna Andersson. "När jag var barn harde jag berättas" av Emil Bleckert. Recensioner.

SUKUTIETO 2.1996 (Datateknik för släktforskning och Genealogiska Samfundet) Släktforska i Finland - praktiska råd." "Odyssé i västerled" av Leif Mether. Marknaden.

3.1996 "Metsäsuomalaiset 1500-luvun lähteissä" av Eija Lähteenmäki. (Skogsfinnarna i 1500-talets källor. Sammandrag på svenska.) Marknaden.

SÖDERSLÄTTSANOR Nr. 10 (Söderslättas Släkt- & Hembygdsforskarförening) "Min mor Botilda Hansdotters Anor" av Birger Larsson. Proband Botilda Hansdotter, f 1881 i Grönby. "Författaren Anders Österlings fars Anor" av Gert Pahlsson. Proband Hans Österling, f 1847 i Ö Torp. "Min far Eric Olssons Anor" av Helge Olsson. Proband Eric Sigfrid Olsson, f 1908 i Lilla Beddinge. "Hans Båts Ättlingar i 4 generationer" sammanställt av Anders Larsson.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning retur med
den nya adressen till:

Folkare Släktforskarförening

c/o Barbro Vikström

Mattsbogatan 20 E

S-774 40 AVESTA

Sverige

B

FÖRENINGSBREV

TUNARÖTTER NR 2 1996 (Föreningen Släkt och Bygd, Borlänge) "Antavla för AnnaGretas mor, Anna Alice Holm, f 1905 i Nyby, Stora Tuna" av AnnaGreta Strömberg. "Kan en gås vara en ko - och i så fall varför? Om konamn i Dalarna förr och nu" av Lars Barrling. "När mina förfäder missade Stora Daldansen" av Anneli Sundström.

NR 3. 1996 "Antavla för Elin Sofia Forsmark, 1885-1963" upprättad av Oscar Hanspers. "Ortnamnsforskning och ortnamnen i Tunabygden" av Britta Andersson. Efterlysning.

WESTBO-MORÖTTER NR 1 1996 (Westbo-Mo Forskarförening) "Den 30 mars var det länsmöte i Vaggeryd, där berättade Erik Carlsson från Västergötland om rackaren." "ENEN - liten men naggande god" av Jan Thuresson.

VSBF Nr 4 1996 (Vasa Släkt- och Bygdeforskare) "Antavla för Dale Robert Skogman, biskop för Northern Great Lakes Synod, U.S.A." sammanställd av Gunnar Nybond och Pär-Erik Levlin. "Ernst Sundvik, nydanare och visionär." "Antavla för Mats Söderback, f 1840 i Pörtom" sammanställd av Leo Setälä.

Nr 5 1996 "En manhaftig bondmora" av Erik Andtfolk. "Litteratur om finnar och finländare i Alaska under ryska tiden (-1867)!" av Thorolf Aspholm.

WARA RÖTTER X:21996 (Tjustrs Släktforskar Förening) För inte så länge sedan: Under rubriken döljer sig vad en nybliven släktforskar i vår tid, kan berätta om sina minnen från barndomen. Efterlysningar.

VÄRMLANDSANOR 1996:2 (Värmlands Släktforskarförening) "Hushållningssällskapets arkiv" föredrag av Lena Flinck-Maechel. "Några värmländska kvinnoöden i emigrationen från Sverige" av Gunnel Kvarnström. "Den demografiska Finnskogadatabasen" av Lars-Gunnar Sander. Antavla nr 43: Upprättad för Mats Sjökvist, f 1934 i Billingsfors, Steneby (P) av Mats Sjökvist. Antavla nr 44: Upprättad för Gert Jonsson, f 1928 i Nytomta, Värmerud, Borgvik (S) av Gert Jonsson. Anor sökes. Svar på Anor sökes. Boktips. "Som korsord, lös bit för bit" av Harald Persson.

1996:3 "Rekryteringen av soldater under Karl XII:s tid" av Bengt Olof Haglund. Antavla nr 45: Upprättad för Jenny Jönsson, f 1871 i Ingersbyn, Högerud av Berit Ulrikson. Antavla nr 46: Upprättad för Alma Hjerpe g. Olsson, f 1894 i Östra Åsegårdsberget, Lysvik av Gunilla Jonsson. Svar på Anor sökes. Anor sökes. Boktips.

VÄSTANBLADET Nr 3 1996 (Västra Sveriges Genealogiska Förening) "Från gamla Göteborg. Aron Jonason del 1" av LarsOlof Lööf. Recension. Efterlysning. "Antavla för Simon Olsson Stålborg, f 1863 i Vrekilsnäs, gift med Elisabeth Svensson." "Antavla för Elisabeth Svensson, f 1861, gift med Simon Olsson Stålborg.

VÄSTGÖTAGENEALOGEN Nr 2 1996 (Västgöta Genealogiska Förening) Tema: Gäsene härad. Frågelådan. Recensioner.

Nr 3 1996 Tema: Torparliv. Frågelådan. Recensioner.

ADALINGEN Nr 2-1996 (Ådalens Släktforskarförening) "Båtsmän från Nordingrå till Blekinge" av Per Sundin. Recension. Efterlysningar. "Den nya folkbokföringen" av Erik Thorell. Antavla: Proband Brita Lisa Norlin, f 1872 i Mjällom, Nordingrå.

Nr 3 - 1996 "Seglar utrikes" av Anna-Greta Nilsson. "Mer ur dödböcker" av Leif Lundberg. "Häxberget (Bålberget) i Norum" av Anders Lidén. Antavla: Proband Per Olof "Pelle" Hellgren, f 1881 i Herresta, Vibyggerå av Anita Lindström.

ASBO SLÄKTBLAD nr. 1 1996 (Åsbo Släkt- och Folklivsforskarförening) "Anor från Henrikstorps glasbruk, det s k skånska glasbruket" av Barbro Peterson och Gertrud Lindberg. "Sveriges historia präglad på våra mynt" av Ingrid Wolke. Frågelådan.

ÖGF-LÖVET Nr 45 1996 (Östgöta Genealogiska Förening) Tema - kvinnor. "Guldspännet från Motala ström - var det drottning Blankas?" av Bengt Kihlberg. "Tre bröllop och flera begravningar. Porträtt av en Herrans tjänare" av Gunnar Rydberg. "Farfars syster var guvernant på Mårbacka" av Kaj Laurell. Efterlysningar. Läsvalt om kvinnor förr.

